

1. Pontius Pilatus krijgt een boodschap van zijn vrouw

- * Misschien heeft Pontius Pilatus wel het idee gehad dat hij min of meer de raad opvolgde van zijn vrouw (in de traditie heet ze Procula of Claudia Procula). Zij stuurde hem de boodschap: 'Bemoei u toch niet met die Rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om Hem geleden.' En inderdaad: ook hij beschouwde Jezus als onschuldig. En hij wilde zich niet bemoeien met Zijn dood: hij waste zijn handen in onschuld (vers 24).
- * Tegelijk moet hij drommels goed hebben beseft wat haar waarschuwing betekende: 'Laat Jezus vrij!'

2. Pilatus' vrouw herkent en erkent Jezus als 'Rechtvaardige'

- * Pilatus' vrouw ziet wat de Joodse leiders niet lijken te zien: dat Jezus niet zomaar iemand is, dat Hij niet schuldig is, nee: ze herkent Hem als Rechtvaardige. Juist Mattheüs heeft oog voor dit detail in de lijdensgeschiedenis: dat een niet-Joodse vrouw een scherper inzicht heeft in wie Jezus is, dan de Joden om Hem heen.
- * Ook bij de wijzen uit het oosten (Mattheüs 2) is dat al zo: niet-Joden die Jezus zoeken, en vinden en aanbidden, terwijl de Joden in Jeruzalem niet met hen meegaan. Zo laat Mattheüs zien, dat God verder gaat dan de grenzen van Israël. Het Evangelie eindigt ook met het zendingsbevel: 'Ga heen, maak alle volken tot Mijn discipelen...' (Mattheüs 28: 19). Mattheüs schudt als het ware zijn Joodse lezers wakker: 'Zij beseffen het al, wie Jezus is! Waarom zien zovelen van ons als Joden het dan nog niet?!' Mattheüs heeft hart voor het volk Israël, en wil daarom dat volk winnen voor Jezus. Dat is ook wat God van ons vraagt: hart hebben voor Israël (zie bijv. Zacharia 2: 8 en Johannes 4: 22). Dat betekent niet dat je kritiekloos de Israëlische regering moet steunen, of dat je de Palestijnen moet haten. Nee, het betekent dat je bidt om de vrede voor Israël, een vrede die uitstraalt op alle andere volken, inclusief de Palestijnen, én dat je bidt dat veel Joden Jezus gaan herkennen als Messias.
- * Mensen van buiten (zoals hier een Romeinse vrouw) zie dingen soms scherper dan de insiders. Zo is het voor een gemeente ook heel gezond als er mensen van buiten de kerk bijkomen.
- * Jezus is volgens Procula een 'Rechtvaardige'. Dat wil zeggen: iemand die helemaal leeft volgens Gods recht. Wat erg, als een onschuldige zó moet lijden! In onze tijd horen we soms van een rechterlijke dwaling, waardoor iemand jarenlang ten onrechte opgesloten zit. Vreselijk! Jezus is écht volmaakt, zoals geen mens op aarde is.
- * Juist daarom wekt Hij (naast veel liefde) veel weerstand op. Deze Rechtvaardige ontmaskert ons. Zoals Hij dat deed bij de (orthodoxe, maar schijnheilige) Farizeeën en bij de (vrijzinnige) Saduceeën. Geen wonder dat zoveel mensen Hem haatten en haten. Als deze Rechtvaardige in ons leven komt, in ons hart, wat gebeurt er dan? Als Hij kijkt in onze portemonnee? In onze administratie, of in onze computer? Hij legt de vinger op de zere plekken!
- * Maar die Rechtvaardige neemt ook al onze zonde op Zich, Hij wast ons leven schoon, als wij voor Hem door de knieën gaan, en geloven in Hem. Alleen Hij kan onze schuld op Zich nemen. Hoe kan immers iemand die failliet is de schuld van een ander overnemen? Jezus, de Rechtvaardige, kan het wél. Hij wil 'mensen met een verleden' veranderen in 'mensen met een toekomst'. En dáárdoor ook mensen die durven te leven in het heden. En die kracht ontvangen om dan ook in de relatie met anderen dingen recht te zetten.

3. Pilatus' vrouw heeft veel geleden om Jezus

- * 'Véél immers heb ik heden om Hem geleden.' Eigenlijk staat het zo in de oorspronkelijke Griekse tekst. Procula erkent (zonder dat ze het zegt) deze droom als een signaal van Boven. Veel dromen zijn gewoon dromen, maar soms spreekt God door de droom. Die moet dan wel getoetst worden aan de Bijbel. Als je de boodschap van Procula, ontleend aan haar droom, legt naast Exodus 23: 2 en 7, dan is duidelijk hoezeer die droom daarmee in lijn is. Bijv.: 'Volg de meerderheid niet in het kwade' (Pilatus, let op!).
- * Pilatus' vrouw heeft veel om Jezus geleden. Lijden wij weleens om Jezus? Of kiezen we onze eigen veilige weg?
- * De jonge Graaf Von Zinzendorf zag in Düsseldorf een schilderij van de lijdende Christus. Er onder stond: 'Dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor Mij?' Hij stond als aan de grond genageld... en voelde een sterk roepingsbesef.
- * Lijden om Christus, dat gebeurt bijvoorbeeld als je bewust een gouden aanbod in je carrière afwijst, omdat je beseft dat dat aanbod ten koste zou gaan van je band met God en met je gezin. Lijden om Christus, dat gebeurt ook als je een moeilijke, drukke verantwoordelijkheid op je neemt. Of als je als jongere een christelijke weg wilt gaan temidden van je vrienden (dat valt vaak niet mee!). Of als je bewust blijft knokken voor je huwelijk. Enz.
- * Strijd en lijden kunnen ons dichterbij Jezus brengen. Zo stuurt Procula haar briefje, nadat Jezus haar in de droom was verschenen, en zij véél om Hem had geleden. Het lijden in die éne nacht bracht haar dichterbij Jezus.

4. Pilatus' vrouw is later misschien christin geworden

- * Volgens de traditie werd Procula christin. De Grieks-Orthodoxe kerk heeft haar zelfs heilig verklaard.
- * Misschien heeft ze ooit in een samenkomst Mattheüs 27 horen voorlezen. En misschien heeft ze wel gedacht: 'Ik zei tegen Pontius: bemoei je niet met die Rechtvaardige. Maar die Rechtvaardige bemoeide Zich wel met mij, en gaf Zijn leven voor mij. Ik zei dat ik veel om Hem had geleden. Maar Hij heeft juist nog veel méér om mij geleden!'
- * Daarom: bemoei u juist wél met die Rechtvaardige! Geef Hem uw, jouw leven! Hij is het méér dan waard. Hij deed alles voor u. Wat doet u voor Hem?

Om (samen?) over na te denken:

1. Wat treft de Rechtvaardige in uw leven aan, als Hij binnenkomt?
2. Waarom zou je als christen hart hebben voor Israël? En wat houdt dat concreet in?
3. Strijd en lijden kunnen ons dichterbij Jezus brengen. Herkent u dat in uw leven?