

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 16 juli 2006, 9.15 uur

Thema: 'Samen één team voor Jezus', n.a.v. Psalm 103 en Filippenzen 4: 1-7 (kerntekst: vers 2-3)

1. Wij zijn geroepen om als één team te strijden voor het Evangelie van Jezus

- * Wat op de duikboten van de Koninklijke Marine moeilijk te realiseren valt, is in de gemeente van Filippi volop realiteit: mannen en vrouwen (onder wie Euodia en Syntyche) strijden samen als team, zij aan zij.
- * Maar veel kerken maken toch onderscheid tussen mannen en vrouwen? De Bijbel laat zien dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde (bijv. 1 Korinthiërs 14: 34-36, Efeziërs 5: 21-33). Vragen zijn bijvoorbeeld:
 - welke rol hadden mannen en vrouwen in de tijd van de Bijbel (denk aan Deborah, Richteren 4; Hulda, 2 Koningen 22: 14; Priscilla, Handelingen 18: 26)?
 - wat hangt samen met de cultuur van toen, en hoe maken we de vertaalslag naar onze cultuur?
 - wat wil God ons leren voor alle tijden over de rol van mannen en vrouwen?
- * Christenen geven verschillende antwoorden op de vraag of ook vrouwen ambten mogen bekleden. In de meeste kerken kan dit niet (Rooms-Katholiek, Oosters-Orthodox, veel evangelische en Pinkstergemeenten, de meer traditionele protestantse kerken), in andere evangelische en protestantse gemeenten gebeurt dit wel. In onze gemeente staan de ambten voor vrouwen open, maar hiervan is nog geen gebruik gemaakt.
- * Je ziet vaak dat mensen heel kort door de bocht gaan, snel een positie innemen en de ander veroordelen: 'Belachelijk, dat daar geen vrouwen een ambt mogen bekleden!' of: 'Nou, daar is nu ook al de vrouw in het ambt, die gemeente, dat is ook al niks meer!' Waar het om gaat is samen eerlijk luisteren naar de Bijbel. Gods Woord heeft gezegd! In Filippenzen 4 zien we, dat God ons roept om sámen, als team, te strijden voor Christus, samen als mannen en vrouwen. Hoe we dat dan vervolgens uitwerken, is vers twee, en daar kunnen kerken ook in verschillen. Maar het is prachtig om te zien hoe mannen en vrouwen er samen voor gáán.
- * Samen 'strijden' noemt Paulus het. Geloven is geen randverschijnsel in ons leven! En zelfs gaat het niet alleen om onze eigen redding. Het gaat God om méér: Hij wil ons inschakelen om ook weer anderen te redden! Dat doen we allemaal verschillend: door te bidden, door voor iemand te zorgen, door mee te sporten met Athletes in Action, hoe dan ook. Wat is uw, jouw plaats in Gods team? Iets om over na te denken deze zomer!

2. Juist als je in een team werkt, kun je je geen ruzies veroorloven

- * Euodia en Syntyche hebben ruzie, en dat kán niet, als je samen in een team werkt. Over dit conflict vier dingen.
- a. *Ook onder christenen komen ruzies voor.* Helaas! Daar moeten we niet van schrikken, en ook niet om die reden de gemeente verlaten. Christenen zijn zondaars, net als iedereen. *Maar een christen mag zich niet neerleggen bij de zonde*, en zal beseffen: 'Ik heb vergeving nodig, die Jezus wil geven.' Je kúnt dan niet zomaar doorleven met ruzie. Als je hebt ontdekt dat Jezus Zich liet martelen voor jou, hoe kun je dan in onmin leven met je naaste?
- b. *Blijf respectvol naar mensen met een conflict.* Wij veroordelen vaak mensen die in een conflict verzeild zijn. Paulus blijft met respect over deze dames spreken. Als wij merken dat iemand een fout maakt, komt het erop aan ook de goede dingen in herinnering te blijven roepen.
- c. *Er is vaak een derde nodig om twee partijen bij elkaar te brengen.* Paulus doet een beroep op zijn 'trouwe metgezel' (of moet je vertalen: op zijn 'trouwe Syzygos?') om de twee vrouwen te helpen. Als beiden een oplossing willen (dat is essentieel!), dan lukt het vaak met een derde erbij (vergelijk EO's Familiediner). Maar als de wil ontbreekt, dan heeft de dood van Christus kennelijk geen effect meer... Immers: Hij stierf om mensen te verzoenen met God en met elkaar. Overigens: dat wil niet zeggen dat er ook geen recht zou moeten zijn. God is een God van recht, juist daarom móést er iemand sterven voor de zonde, én Hij is een God van liefde. Euodia en Syntyche moeten schuld belijden en vergeving vragen. Een derde kan hen helpen zover te komen.
- d. *Verzoening doet je zó goed!* Paulus doet niet voor niets een klemmend beroep op deze twee vrouwen om het goed te maken! Verzoening is een overwinning op de satan! Het scheelt veel stress. Paulus schrijft: 'Wees eensgezind *in de Here*.' Er is één Heer, die ook de ander genadig is. Zou ik dat dan niet zijn? Rond 1900 was er een grensgeschied tussen Chili en Argentinië, en dreigde er oorlog. Paulus Leo XIII riep op tot vrede door samen als mensen Christus te erkennen als Verlosser. De regeringen van Chili en Argentinië riepen de hulp van Amerika en Engeland in (de derde partij!) en sloten vrede. Op de grens is een beeld van Jezus Christus opgericht ('Christus van de Andes'), met daarop Johannes 12: 32: 'Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik állen tot Mij trekken'.

3. Wie meestrijdt in Jezus' team, diens naam staat in het boek des levens

- * Paulus schrijft, dat de namen van zijn medewerkers staan in het boek des levens (Filippenzen 4: 3). Eén boek, in Christus is er éénheid. Hier op aarde worden vroeg of laat de meeste namen vergeten (Psalm 103: 15-16). MAAR: bij God zijn onze namen voor altijd bekend, Zijn goedertierenheid houdt stand (Psalm 103: 17-18).
- * Dat is het perspectief: dat éne boek des levens. We laten Jezus toch niet praten?! Want dan lopen we een plaats in dat boek mis! Dat kan óók! Hij nodigt ons uit om te geloven in Hem, te vertrouwen op Hem, dan staat ook onze naam in dat boek, geschreven door Jezus, met Zijn bloed.
- * Euodia en Syntyche hebben elkaar alláng gevonden. Hier op aarde, of boven in de hemel. Zij moedigen ons aan, samen met alle strijders die ons zijn voorgedaan, om eensgezind te zijn in het team van Jezus Christus. Samen strijdend, samen verlangend naar Zijn komst (Gezang 299). Eén familie. Voor altijd één.

Om (samen?) over na te denken:

1. Op welke punten mogen christenen verschillend denken, vindt u? Op welke punten niet?
2. Welk van de vier punten in onderdeel 2 vindt u het meest belangrijk? Waarom?
3. Wat is ervoor nodig om te worden ingeschreven in het boek des levens?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl