

1. Wie wordt er minister?

Ja, die vragen van tóén, van Jacobus en Johannes, dat zijn precies dezelfde vragen die nú ook spelen: wie wordt er minister? En op welke post? Wat worden de poppetjes? Wie staat er straks op de trappen van het paleis rechts naast de Koningin, links naast de Koningin, en wie staat daar omheen? Jacobus en Johannes, die denken: 'Voordat het kabinet van de Here Jezus nu al helemaal kláár is, moeten we toch wel op tijd laten weten dat wij interesse hebben!'

Nou kun je natuurlijk zeggen: 'Tjonge jonge jonge, die Jacobus en Johannes... Wat een ego's! Ze willen alleen maar vóóran staan!' Maar... wacht eens even: als het gaat om Jézus dienen, als het gaat om de plaatsen vlákbij Jezus, wil jij dan vooraan staan? Sta jij daar reikhalzend naar uit te kijken? 'Here Jezus, ik heb er álles voor over, ik wil álles voor U doen, geef mij maar een leidende rol in Uw Koninkrijk!'

Voel je 't? Nee, het is niet alleen maar slécht, wat Jacobus en Johannes willen. Ze willen vóóran staan in het leger van Jezus Christus! En dat is tegelijk de eerste vraag aan ons: willen wij dat eigenlijk? 'Heer, laat mij maar vóórop gaan in Uw leger! Laat mij maar vóóran staan in Uw dienst!' Dat is een heel mooi verlangen! Daar spreekt ook heel veel liefde uit voor je Heer en je Heiland. En ik hoop dat jij ook zo'n passie in je hebt om Jezus te dienen! Jezus zegt ook niet: 'Wat zijn jullie hoogmoedig en slecht!' Nee, Hij zegt: 'Jullie begrijpen niet wat jullie vragen! Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken, of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?' Jezus weet dat het héél zwaar gaat worden: de beker van het lijden, die zal Hij moeten gaan drinken, en Hij zal hélemaal ten onder gaan in de vloed van de dood, Hij zal echt ten volle sterven...

'Kunnen jullie dát wat Ik ga doen?' zegt Jezus.

'Ja, natuurlijk!' zeggen de broers.

'Nou,' zegt Jezus, 'jullie zúllen ook lijden, en jullie zúllen een vreselijke weg moeten gaan, jullie zullen als het ware uit Mijn beker meedrinken, en met Mij mee ondergedompeld worden in de dood. Maar wie de eerste plaatsen krijgen, naast Mij, dat bepaal Ik niet, dat is voor "degenen, voor wie het bestemd is". Oftewel: dat bepaalt Mijn Vader.'

2. De weg naar het échte geluk gaat door de modder

Kijk, die twee broers, die vinden dat wel schitterend: heersen met Jezus, in Zijn heerlijkheid. Daar kijken ze al naar uit! En nog maar korte tijd daarvóór heeft Jezus ook een belofte gegeven aan Zijn twaalf discipelen: 'Jullie zijn steeds bij Mij geweest, en als Ik terugkom op aarde, mogen jullie ook zitten op twaalf tronen om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël' (Mattheüs 19: 28). Maar de weg die daar naartóé leidt, dáár vergissen ze zich in. Ze denken dat de weg alleen maar omhoog gaat.

'Nee', zegt Jezus, 'om dáár te komen, in die heerlijke situatie dat je samen met Mij mag heersen in Mijn Koninkrijk, moet je door de diepte heen! De diepte van de dienstbaarheid. Je moet door de modder heen! Want ook Ik Zelf ben niet gekomen om gediend te wórdén, nee, Ik ben gekomen om Zélf te dienen, en om Mijn leven te geven als losgeld voor velen!' Om ons te dienen, om ons te beschermen, om ons het eeuwige leven te geven, dáárom heeft Jezus Zichzelf opgeofferd, heel bewust. De weg naar de hemelse heerlijkheid gaat via het kruis! Besef jij dat wel? Straks gaan we dat lied zingen: 'Er is een stad met gouden straten vol van Jezus' heerlijkheid. Er is een weg die daarheen leidt...' Weet je wat die weg is? Dat is de weg

over de kruisheuvel van Golgotha, in de voetsporen van Jezus. 'Als je de belangrijkste wilt zijn,' zegt Jezus, 'dan moet je leren om van iedereen de díenaar te zijn.'

3. Wat is dat concreet: dienen?

Wat betekent dat nou, concreet? Mensen dienen? Dat jij de ander belangrijker vindt dan jouzelf. Dat jij bewust een stap terug doet. Iemand in jouw klas ligt niet goed in de groep. Of in je team, waarmee je sport. Wat doe jij dan? Eigenlijk vind jij die ander ook niet leuk. Nou, je voelt 'm wel aankomen. Wat is nou dienen? Die ander tóch proberen erbij te betrekken. Toch een praatje maken, en niet meedoen als alle anderen stomme grapjes maken over die éne. Dienen. Dat valt niet mee hoor!

Weet je wat dienen is, heel praktisch? Dat is de zoi opruimen die een ander achterlaat. 'Ja, hallo...' zeg je. Ja! Dat is dus zo. Hier in de kerk hebben we weleens een vaatje. En dan staat er nog wat andere vaat. En wat is dan je neiging? 'Nou, ik was wel mijn eigen spullen af, maar die andere vaat, die stond er al.' Nee dus! Dienen betekent: bereid zijn om ook de rommel van een ander op te ruimen. En dienen betekent dus ook: je éígen rommel opruimen. En niet denken: 'Dat doet mijn moeder wel...'

Dienen, dat is ook: bidden voor een ander. Als je bidt voor iemand anders, gewoon als je alleen bent, dan ziet niemand dat. Het kost je tijd, een je moet er je aandacht bij houden. En er is niemand die zegt: 'Zó, jij bent goed bezig!' Maar God ziet het wel. En God luistert naar jou. En dan ben je echt die ander aan het helpen. Dienen, als je daarover na gaat denken, dan heeft dat met álles te maken! Kijk, je kunt natuurlijk al je geld stoppen in je hobby's: een nieuwe telefoon, nieuwe computer, uitgaan met je vrienden, vakanties. Maar geef je ook geld weg? Omdat andere mensen dat harder nodig hebben? Als jij 10 % van je geld weggeeft, dan besteedt je altijd nog 9 x méér aan jezelf dan aan een ander!

Dienen, de Here Jezus leert ons om te dienen. Als jij een leuke meid tegenkomt, of een leuke jongen, dan kun je wel proberen steeds verder te gaan, tot je met die ander in bed belandt. Maar dan ben je dus alleen bezig om je eigen verlangens achterna te hollen. En stel dat het dan uitgaat, dan laat je iemand achter met een hele dubbele herinnering. Dienen wil ook zeggen: respect hebben voor elkaar, en elkaar beschermen tegen teleurstellingen. En dan zegt de Bijbel: als het écht menens is, dan kun je trouwen, en dan vraag je Gods zegen, en als je dát gedaan hebt, dán kun je je helemaal geven aan elkaar, ook in bed. Dienen. Elkaar beschermen. Merk je wel dat dat met álles te maken heeft? Met je héle leven. Het is een levensstijl, een way of life. En de Here Jezus is voorop gegaan. Mooi hè? Wij hoeven het niet alleen te doen. Wij mogen achter Hem aan gaan.

4. Wie Jezus volgt, wordt minister!

En als je dat doet, weet je wat je dan wordt? Dan word je minister. Want het woord 'minister', dat betekent: 'dienaar'. Misschien denk je wel: 'Nou, ik vind het nog wel heel wat hoor, dat dienen.' En het is ook heel wat! Het heeft Jezus Zijn leven gekost! Maar Hij gaf Zijn leven om jou te dienen! Dus als je denkt: 'Zal ik dat wel doen, ervoor kiezen om te dienen?' denk dan aan Jezus. Jij bént al gediend! Hij hééft Zijn leven al opgeofferd voor jou. En nu ben jij aan zet!