

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 8 april 2007 (Eerste Paasdag), 9.15 uur

Thema: 'Anders leren kijken', naar aanleiding van Markus 16: 1-18

1. Twee manieren van kijken

* Op Pasen is de vraag: maakt de levende Heer deel uit van je blikveld?

* Je kunt een gesloten wereldbeeld hebben, dan bestaat er niet meer voor je dan het hier en nu, dan wat je in deze wereld ziet. Dan geldt: dood is dood. Maar je kunt ook een open wereldbeeld hebben: open naar God, open voor wonderen, voor ingrijpen van God.

* De vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf gaan, schrikken enorm! Waarschijnlijk is Maria van Magdala bij het zien van het open graf meteen, alleen, weggerend. De andere vrouwen bleven bij het graf, zagen de engelen en gingen het de discipelen vertellen. Maria van Magdala bleef alleen met haar verdriet (zie Johannes 20: 1-18). Dan ontmoet ze de levende Jezus. Aan háár verschijnt Hij als eerste. Uit haar heeft Hij zeven demonen verdreven, zij vormt een levend bewijs van Zijn macht! Maar als Maria van Magdala de discipelen vertelt dat ze Jezus gezien heeft, geloven ze haar niet. Een dode die opstaat? Dat zit niet in hun blikveld.

* Hetzelfde reageren ze als twee leerlingen van Jezus komen vertellen dat ze de opgestane Heer hebben ontmoet. De beschrijving in Markus 16: 12 doet denken aan de Emmaüsgangers (Lukas 24: 13-35). Maar die werden bergroet met géloof, deze twee met óngeloof. Dus wellicht gaat het toch om een verschijning van Jezus aan twee andere leerlingen. (Sommige uitleggers zeggen: 'Het hele stuk Markus 16: 9-20 is een latere toevoeging, dus zal er in vers 13 wel een fout staan.' Dat is veel te gemakkelijk! Er zijn veel argumenten voor te geven, dat Markus ook dit stuk wél geschreven heeft. En zelfs al was het iemand anders, dan wist die toch ook wel hoe het met de Emmaüsgangers was afgelopen.) Opnieuw is er ongelooft!

2. Ongeloof: dat is geen atheïsme, maar een geloof dat niet werkzaam is, een passief geloof

* Dan verschijnt Jezus Zelf, en Hij verwijt Zijn leerlingen 'hun ongelooft en hardheid van hart' (Markus 16: 14). Dat ongelooft is beslist geen atheïsme. Ze geloofden in God, in de Bijbel (voorzover al bestaand), ze waren díépgelovig! En toch ongelovig! Waarom? Omdat ze hun geloof niet toepasten op deze situatie. Ze geloofden dat God alle macht heeft... en ze gingen tegelijkertijd uit van 'Dood = dood'. Ze rékenden niet met Gods macht!

* Zo kunnen ook wij heel gelovig zijn, Pasen vieren, meezingen en meebidden, en er tóch niet mee rekenen dat we een LEVENDE HEER dienen! Een Koning die ook vandaag alle macht heeft! dan leven we in twee gescheiden werelden. We belijden ons geloof, maar in de praktijk van alle dag is dat niet werkzaam, het ligt op de plank.

* Maar: 'De Heer is wáárlíjk, wérkelíjk opgestaan!' Hij leeft dus ook nu, in 2007!!!

3. Een 'evangelisch' voorbeeld

* Janneke Vlot uit Bleskensgraaf leed 17 jaar aan posttraumatische dystrofie. Op 4 maart 2007 ging ze naar de Levensstroom-gemeente in Leiderdorp, waar evangelist Jan Zijlstra genezingsdiensten houdt. Ze werd wonderlijk genezen, zelfs haar artsen in het Erasmus MC staan versteld, aldus het AD. Op 31 maart was er een dankdienst in Gorinchem, waar 2000 mensen zijn geweest (www.ad.nl/binnenland/article1219830.ece). Hoe reageer je op zoiets? De orthodox-hervormde gemeente in Bleskensgraaf is blij voor Janneke, maar heeft veel vragen. Er is in die gemeente al die jaren voor haar gebeden, nu gaat ze één keer naar Leiderdorp en is genezen!

* Zelf herken ik die vragen wel. Maar het is in ieder geval niet vruchtbaar om je af te gaan zetten tegen Jan Zijlstra. Wél komt het altijd aan op bijbelse toetsing. Sommige mensen zeggen: 'Of je geneest, is afhankelijk van je geloof. Als je niet geneest, heb je niet genoeg geloof gehad.' Maar God is geen automaat! Hij is de levende Heer!

* Wat is een vruchtbare reactie? Ook in Markus 16 lezen we over genezingswonderingen, die de gelovigen zullen volgen (vers 18). Dat is dus voluit bijbels. Waar het op aankomt, is dat we ons door zo'n bericht laten bemoedigen! Dat we ons opnieuw bewust worden: Jezus leeft! En Hij werkt, ook vandaag! Hij verricht wonderen! Genezingswonderingen, maar óók andere wonderen, bijvoorbeeld: dat iemand níét geneest, maar een vruchtbaar leven leidt, zonder verbitterd te raken, en een getuige is van Jezus Christus. Ook dat is een wonder.

* Hebben we verwachting van de levende Christus? Hebben we een dode Heer, of een levende Heer?

4. Een 'reformatorisch' voorbeeld

* Verwachtingsvol uitzien naar Christus, dat is een houding die je in elke kerk kunt vinden. Zo mocht bijv. ds. Chr. van Dam (Ger. Gemeenten) ervaren dat de Here God een levende God is, die wonderlijk redt. Middenin de crisisjaren, toen hij als meubelhandelaar een enorme rekening moest betalen, verkocht hij op wonderlijke wijze precies voldoende om zijn schuld te kunnen betalen (Chr. v. Dam: *Een troostrijke wetenschap*, 1994, pp. 66-67).

5. Pasen betekent: anders leren kijken!

* Hoe kijken we? Zien we alleen deze wereld, laten we ons leiden door de omstandigheden? Leggen we ons erbij neer dat bijv. familieleden niet (meer) geloven? Of blijven we worstelen aan de troon van de genade, blijven we uitkijken naar het werk van de levende Christus? Laten we ons leiden door de cijfers, die zeggen dat de kerken steeds minder leden krijgen? Of bidden we, tegen de klippen op, roepen we het uit tot de levende Christus?!

* Als deze wereld ons blikveld vult, hebben we Pasen nog nooit begrepen. Als de levende Heer ons blikveld gaat bepalen, dan mogen we uitkijken naar grote dingen! Pasen wil zeggen: anders leren kijken!

Om (samen?) over na te denken:

1. Leest u eens: Jesaja 37: 8-20: kunt u ook hier die twee blikvelden herkennen? En in Handelingen 12: 12-17?
2. Herkent u de twee manieren van kijken in uw eigen leven?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl