

## **Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 juni 2007, 9.15 uur (Zondag van de lijdende kerk)**

*Thema: 'Rustig onder alles', naar aanleiding van Handelingen 6: 8-15 en 7: 35-41 en 51-60 (Stefanus)*

### **1. Wat roept zoveel weerstand op tegen christenen?**

\* Waarom worden 200 miljoen christenen gediscrimineerd en vervolgd? En waarom werd Stefanus ter dood gebracht? Vanwaar die haat? Natuurlijk zit de satan erachter, maar welke weerstand wakkert hij aan in mensen?

\* De aanklacht (overigens van valse getuigen) tegen Stefanus luidt, dat hij de tempel en de wet (de tora) lastert (6: 13). In zijn uitvoerige toespraak verdedigt Stefanus zich hiertegen, en laat hij zien wie Jezus is. Hij is een man, 'vol van geloof en van de Heilige Geest' (6: 5).

### **2. Alléén de soevereine God dienen en gehoorzamen, dat roept weerstand op**

\* Volgens de getuigen heeft Stefanus gezegd, dat Jezus de tempel zou afbreken. Stefanus laat zien dat je wel krampachtig de tempel kunt verdedigen, maar dat je niet op die manier God in je greep kunt houden. Wij heersen niet over God, maar Hij over ons! Hij is degene die in de geschiedenis voortdurend Zelf het initiatief heeft genomen (7: 2, 4, 9, 17, 30, 35, 37, 38, 52). Hij was erbij, toen Abram uit Ur naar Kanaän trok, Hij was erbij in Egypte en trok mee naar het beloofde land. Hij is niet gebonden aan één plaats en woont niet in een tempel, door mensenhanden gemaakt (7: 48). Hij heeft ervoor gekozen om Zich bekend te maken in de Rechtvaardige (7: 52).

\* Stefanus gaat ertegenin dat mensen God claimen. Zo claimen nog steeds veel moslims en hindoes God, en vervolgen christenen om hun geloof. Communistische machthebbers zoals Kim Jong Il claimen zelf een bepaalde onaantastbaarheid. En ook wij kunnen God in onze greep willen hebben! Bijvoorbeeld door zelf ons beeld van God te creëren, naar onze behoeften, politiek correct. Zoals een God die alle godsdiensten even geweldig vindt (vergelijk Exodus 2: 3), of een God die geen hel toestaat (vergelijk Lukas 12: 5).

\* Het komt aan op volstreekte gehoorzaamheid aan God. Wij heersen niet over Hem, maar Hij over ons! Hij is de soevereine God, voor Wie we alleen maar kunnen buigen. Dat kan in ons eigen vlees snijden, bijvoorbeeld doordat je geld of een veelbelovende baan of relatie laat schieten. En het is een harde noot. Als we daar nooit iets van gemerkt hebben, moeten we ons heel eerlijk afvragen of we God wel consequent dienen.

\* Tegelijk geldt: deze diepe gehoorzaamheid geeft diepe vrede, rust onder alles. Het maakt je tot een vrij mens, onafhankelijk van wat anderen allemaal vinden. Het is de houding van: 'Wij Friezen knielen alleen voor God'.

### **3. Belijden dat je zondig bent en Jezus nodig hebt, ook dat wekt weerstand**

\* Ten tweede wordt Stefanus ervan beschuldigd de wet aan te tasten. Maar Stefanus laat zien dat de Joodse leiders een traditie voortzetten van verzet tegen God en tegen Zijn dienaren zoals Mozes. Mozes werd door zijn eigen volk afgewezen (7: 25-29 en 39). En nu heeft de Raad de Rechtvaardige (Jezus) verraden en vermoord (7: 52). Stefanus verklaart zijn hoorders dus schuldig!

\* Dat is een tweede harde noot in het Evangelie, dat wij schuldig staan tegenover God, dat wij zondaars zijn. Het Evangelie ontmaskert ons, en dat is heel pijnlijk. Maar tegelijk is schuldbelijdenis de weg naar vrede met God, die ons omwille van Jezus Christus en Zijn kruisdood wil vergeven.

\* Schuld erkennen geeft een enorme opluchting. Vergeving vragen en ontvangen maakt je vrij van lasten uit het verleden. Toegeven dat wij zondige mensen zijn, dat moeten we leren. En dan vluchten naar Jezus, de Verlosser. En aan de ander vragen, die wij iets hebben aangedaan, om vergeving.

\* We denken vaak dat onze zonden wel gecompenseerd worden door goede daden. Maar als we door rood rijden, krijgen we ook geen strafvermindering omdat we de buurman geholpen hebben. God heeft geen weegschaal, maar roept ons ter verantwoording. De enige uitweg is Jezus! Bij Hem vinden we de echte vrede, rust onder alles!

### **4. In het uur van zijn dood blijkt dat het wáár is, wat Stefanus gezegd heeft**

\* Stefanus'gehoor kan het niet langer aanhoren, als één man stormt de menigte op hem af, sleurt hem naar buiten en stenigt hem. Maar nu blijkt dat God inderdaad soeverein is, en onder alle omstandigheden rust wil geven. Al vóór zijn toespraak straalt Stefanus' gezicht, zoals dat van Mozes na het ontvangen van de tora (Exodus 34: 30).

\* Nu, als hij gestenigd wordt, ziet Stefanus de hemel geopend en Jezus, staande aan de rechterhand van God (7: 55). Jezus is zó betrokken, Hij kan er niet bij blijven zitten! Het is dus waar! God heeft alles in Zijn hand, en geeft rust, zelfs in de meest vreselijke omstandigheden, aan ieder die zich onderwerpt aan Hem en Hem gehoorzaamt.

\* Dat merkte ook Joo-Chan uit Noord-Korea. Hij vluchtte naar China, en werd aanvankelijk opgevangen door christenen. Zo leerde hij het christelijk geloof kennen. Later, in Peking, dacht hij van ziekte, uitputting en vrieskou te zullen sterven. Hij bad voor het eerst tot de God van de christenen. Daarna sliep hij rustig, en toen hij wakker werd kwam er een Chinese Koreaan, een christen die zomaar hulp aanbood. Uiteindelijk is hij opgeknapt en in Zuid-Korea aangekomen. Nu wil hij terugkeren naar Noord-Korea, om Jezus' naam bekend te maken!

\* Leven in gehoorzaamheid, leven van genade maakt je mild. Stefanus bidt om vergeving voor zijn beulen. En zo 'slaapt hij in' (7: 60), heel rustig.

\* Miljoenen mensen lijden omdat ze God echt consequent willen dienen, en hun zonden hebben beleden en leven van de genade van Jezus Christus. Willen wij Hem ook dienen? Echt consequent? Breken met zonde, vragen om vergeving? Het is de weg naar een diepe vrede, rust onder allees, voor altijd.

### **Om (samen?) over na te denken:**

1. Herkent u bij uzelf de neiging om God te kneden naar uw inzichten, in plaats van u te onderwerpen aan Hem?
2. Zijn er in uw leven onbeleden zonden? Wat maakt het moeilijk om zonden te belijden? En wat kan helpen?
3. Zoveel mensen lijden voor hun geloof in Jezus. Wat doet het met u om daarbij stil te staan?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, [c.m.van.loon@freeler.nl](mailto:c.m.van.loon@freeler.nl)