

Preek in de schoolkerkdienst van de Ontmoetingskerk en Het Baken, 14 oktober 2007, 15.30 u

We hebben gelezen: 1 Samuël 3: 1-10. Thema: 'Ontdekt!'

'Samuël!'

Huh? Wat is dat? Samuël wordt wakker. Hij lag net zo lekker te slapen.

'Samuël!'

'O', denkt Samuël, 'dat is Eli. Even vragen wat er is.'

En hij loopt een beetje slaperig naar Eli.

'Ja, wat is er, Eli? Waarom riep u mij?'

'Wat er is? Helemaal niks, jongen. Ik heb je niet geroepen!'

'O', denkt Samuël, 'nou ja, dan maar weer gauw naar bed.'



Samuël heeft een eigen kamertje, in een heel groot gebouw, het is een soort tempel, een heiligdom voor God. Ja, want weet je, met Samuël is er iets heel bijzonders gebeurd.

De moeder van Samuël, die kon eerst geen kinderen krijgen. Ze was zó verdrietig... En toen ging ze naar deze tempel van God, en ze ging bidden: 'O Here God, geef me toch een kindje. En als ik een kind krijg, dan geef ik dat kind weer aan U. Dan zal ik het kind hier brengen, en dan zal hij altijd helpen in deze tempel.

En wat denk je? Een jaar later kreeg ze een kind. Een jongetje, Samuël. Ze was zó blij, en ze wist wat ze beloofd had. En toen Samuël nog maar heel jong was, misschien maar vier of vijf jaar, bracht zijn moeder hem naar de tempel.

En in die tempel was een heel oude priester. Die priester was de baas van de tempel. Eli heette die priester. En Eli zorgde goed voor Samuël. En Samuël is ook steeds meer voor Eli gaan zorgen. Samuël mag steeds meer doen in de tempel. 's Morgens vroeg, voordat de eerste mensen komen, mag Samuël al de deuren openzetten. Grote deuren. En Samuël doet ook andere dingen. De hele dag is hij bezig.

En Samuël ziet ook van alles. Want weet je, in die tempel gebeuren ook dingen die helemaal niet goed zijn. Dingen die God niet wil. Die priester Eli, die heeft twee zonen, Hofni en Pinehas, nou, dat zijn eigenlijk twee boeven. Ze stelen vlees van wat de mensen allemaal brengen voor God. Ze willen zelf het lekkerste hebben, en het mooiste en het meeste. En Eli? Ach, Eli, die weet het wel, maar die zucht dan maar eens diep. En dan zegt hij weleens: 'Jongens, jullie doen het toch wel eerlijk hè?' En Hofni en Pinehas, die lachen hem uit, en die zeggen: 'Ja hoor, pa. Alles gaat goed!'

Tja, dat gebeurt allemaal. Maar 's avonds gaan de deuren dicht, en dan gaat ook Samuël naar bed. En nu ligt hij weer te slapen. Maar wat is dat? Hè? Hoort hij nou weer die stem?

'Samuël!'

Toch Eli?

'Ja, Eli, hier ben ik, wat is er?'

'Nee, jongen, ik heb je echt niet geroepen, ga maar weer slapen.'

Nou begrijpt Samuël er niets meer van. Wat geheimzinnig! Hij heeft nu al twee keer duidelijk iemand horen roepen! Hij ligt in bed, en nu kan hij niet meer slapen. Heeft Eli soms in zijn slaap geroepen?

'Samuël!'

Ja, nu is het echt héél duidelijk. Weer gaat Samuël naar Eli. 'Hier ben ik Eli, u heeft me toch geroepen?'

En dan is Eli eerst even heel stil. 'Samuël, heb je echt drie keer iemand horen roepen?'

'Ja, echt, Eli!'

'Samuël, dan ga ik je nu iets vertellen. Vandaag heb jij een geheim ontdekt. En dat geheim, dat is, dat God weleens iemand roept. Ik denk dat het de Here God is, Samuël, die jouw naam roept. Als je nu weer die stem hoort, dan moet je zeggen: "Spreek, HEER, Uw dienaar luistert." Zul je dat doen, Samuël?' Samuël knikt. Hij vindt het nu wel heel spannend... En als hij op bed ligt, dan ligt hij heel goed te luisteren. Zou die stem nog een keer komen?

'Samuël!'

'Spreek HEER, Uw dienaar luistert!'

En het klopt! Het is God. En god gaat aan Samuël dingen vertellen. Dingen die gaan komen. dat het niet goed zal gaan, met Hofni en met Pinehas, want God vindt het verschrikkelijk, wat er gebeurt. En Eli, die had daar iets aan moeten doen, want die is de baas. dat is niet makkelijk, voor Samuël, om dat te horen. De volgende morgen vraagt Eli: 'En, Samuël, wat heeft God gezegd?'

O, wat vindt Samuël het moeilijk om het allemaal te vertellen. Maar hij zegt het wel, heel eerlijk. En Eli zegt: 'God weet het toch het beste.'

En weet je, vanaf die dag hoort Samuël vaker de stem van God. En steeds meer mensen in Israël, die weten dat, dat Samuël een vriend is van God.

Ja, en nu denk jij misschien: 'Dat is een oud verhaal. Wel heel mooi, maar ik hoor nooit zomaar de stem van God!' Zou dat vandaag de dag nog gebeuren, denk je, dat God zo mensen roept, met een stem? Héél soms gebeurt het wel, maar niet vaak. Eigenlijk is ook dat een beetje een geheim. Kun je de stem van God horen? 'Nee hoor!' zeggen veel mensen. 'Natuurlijk niet! God praat toch niet?' Maar andere mensen zeggen: 'Ja hoor, God praat wel!' Hoe zit dat nu? Kun jij dat ontdekken, dat geheim?

Nou, weet je, ik zal je een beetje helpen. Een stem horen, waar doe je dat mee? >>> OREN! En die oren, die worden soms ook nog geholpen. Met een telefoon.



Of met een koptelefoon.
Of met een gehoorapparaat.

Maar wist jij, dat je niet alleen kunt horen met je oren, maar ook kunt horen met je... ogen? Hé... hoe kun je de stem van iemand horen met je ogen? Nou, dat doe je als je leest! Als je een brief leest, of een boek (het is de kinderboekenweek), dan spreekt iemand tegen jou, maar niet door je óren, maar door je ógen.

En zó is het met God! Weet je dat de Here God ook vandaag heel veel zegt? God spreekt, echt waar! Maar Hij spreekt niet door jouw oren, maar door jouw ogen! Hij heeft een heel mooi boek laten opschrijven. Hoe heet dat boek van God? De Bijbel!
En weet je wat er in die Bijbel staat? Eigenlijk kun je álles wat er in de Bijbel staat, zeggen in één zinnetje. En dat zinnetje, dat is die code op jouw briefje. Die code in geheimschrift.

René van Loon, dominee in de Ontmoetingskerk
Wie dat wil mag me altijd bellen of mailen: 010-4426280, c.m.van.loon@freeler.nl

Het Code lied (Wijs: Morning has broken)

Vroeg in de morgen
loven de vogels
Gods goede zorgen,
Zijn grote trouw.
Luister, zij zingen
van grote dingen:
God is vol liefde
op zoek naar jou!

zoekt naar Zijn schapen,
brengt ons weer verder,
stierf ook voor jou.
Ontdek het leven
dat Hij wil geven:
God is vol liefde
op zoek naar jou!

Heeft er al iemand ontdekt, wat de code is? Wie weet het geheim? Als je die code weet, weet je wat er in de Bijbel staat!

GOD IS OP ZOEK NAAR JOU!

Juist! God is op zoek naar jou! Zoek jij ook weleens? Zoek jij weleens je fietsleuteltje? Erg hè, als dat kwijt is? Heel vervelend! Je blijft maar zoeken!
En weet je wat nog erger is? Sommigen van jullie hebben een klein broertje of een klein zusje... als je dát kwijtraakt! Als je papa bent, of mama, en je raakt je kind kwijt! dat is zó erg! Dan blijf je maar zoeken! Je loopt en je roept: 'Waar ben je?!'
En nu zegt God: 'Ik ben toch jouw Vader in de hemel! Als Ik niks van jou hoor, dan raak Ik je kwijt! Hallo, waar ben je?'
God zegt: 'Ik wil graag tegen jou zeggen wie Ik ben. Luister je naar wat Ik zeg?' Net als Samuël? Lees dan uit de Bijbel, misschien hebben jullie thuis wel een kinderbijbel.



En aan het eind van groep 8 krijg je een Bijbel mee. De Bijbel is het Woord van God. De Bijbel is alles wat God te zeggen heeft. En in de Bijbel lezen we over de Here Jezus. De Here Jezus is God, die naar ons toegekomen is, die voor ons naar het kruis is gegaan, om ons te redden!
Weet je, als je de Bijbel leest, dan ga je steeds meer begrijpen wie God is. Dan ontdek je: God is op zoek naar mij! En weet je wat de grootste ontdekking is die je dan doet? Dan ontdek je wat er leeft in het hart van God: liefde! Eindeloos veel liefde. God houdt van jou! Amen.