

1. 'Of je Hem nu zús noemt of zó...'

Het zit blijkbaar in de lucht, de neiging om alle verschillen tussen de godsdiensten te relativiseren, en om vooral te benadrukken dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het vereren van die éne God. De één noemt Hem de HERE, de ander noemt Hem Allah, de één vereert Hem door tijdens de ramadan te vasten, een tweede viert het hindoeïstische



lichtjesfeest en een derde viert het Kerstfeest. Het zijn verschillende wegen, verschillende manieren, verschillende namen, maar allemaal bedoeld om die éne God te aanbidden.

Ik denk dat we allemaal die neiging wel herkennen. Misschien voelt u het ook zelf zo, van binnen. 'Er is toch maar één God, en welke weg je kiest om Hem te bereiken, daarin moet je toch rustig de route kiezen die bij jou past?'

Waarom is dit denken zo wijd verbreid in onze cultuur? Het lijkt me dat daarbij zeker drie dingen meespelen.

Ten eerste is het **vredelievendheid**, een verlangen naar vrede. Wij weten van al het religieuze geweld in de wereld. Vroeger had je al de kruistochten, nu weer al die aanslagen. Geen wonder dat veel mensen alle geloof en godsdienst maar gevaarlijk vinden. Eén bron van ellende. Juist daarom, om de vrede te bevorderen, is er een heel sterke neiging in onze tijd om de eenheid te benadrukken: 'Uiteindelijk dienen we toch één God!'

Wat ook meespeelt, dat is het tweede, is een gevoel van **bescheidenheid**. 'Waarom zou ik als christen het bij het rechte eind hebben, en al die miljoenen moslims en hindoes en boeddhisten niet? Wie ben ik om dat te beweren? Waarom zou ik zo arrogant willen zijn?' We zijn geneigd, ook als christenen, om sterk te spreken vanuit de ik-vorm. 'Voor *mij* is het christelijk geloof de weg naar God. Anderen hebben hun weg, maar ik persoonlijk ga deze weg.' Dat is het tweede, bescheidenheid. En het derde, dat is een **befef van beperktheid**. Wij zijn toch allemaal maar mensen? Hoe kunnen wij nou met zekerheid iets zeggen over de bovennatuurlijke wereld? Wij leven op de aarde, we kunnen nu eenmaal niet in de hemel kijken. Dus het is niet alleen een kwestie van bescheidenheid en beleefdheid, het is ook een kwestie van beperktheid: we kunnen niet weten wie God werkelijk is. En daarom zoeken we Hem allemaal zo goed mogelijk. En we kunnen beter elkaar daarbij helpen, vanuit de verschillende godsdiensten, dan elkaar bestrijden. Toch?

2. De Bijbel gaat er radicaal tegenin!

Ik weet niet hoe het met u is, en met jou, maar dat is de manier waarop we denken in onze cultuur. En nu hebben we twee uitspraken gelezen uit de Bijbel, die daar radicaal tegenin gaan. Uit Exodus 20 hebben we gelezen: 'Ik ben de HERE, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen andere goden. Maak geen

godenbeelden, kniel daar niet voor neer, want Ik, de HERE, uw God, duld geen andere goden naast Mij.' Dat is de ene uitspraak. Héél radicaal. Er is maar één God, dat is de God die Israël heeft bevrijd uit Egypte. De God van Israël is de enige ware God, de andere goden zijn afgoden!

En dan de andere uitspraak, van Jezus, uit Johannes 14: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij, via Mij.' Oftewel: zonder Jezus, buiten Jezus om, blijft de weg naar God dicht. Gesloten.

U voelt wel aan: dat staat ontzettend haaks op de opvattingen die in onze tijd in de lucht hangen, niet alleen in de samenleving als geheel, maar ook in grote delen van de kerk. Wat moeten we met deze uitspraken in de Bijbel? Ik noemde net vredelievendheid, bescheidenheid en het besef van onze beperktheid. Laten we eens met het laatste beginnen. Kunnen wij als mensen niets weten over God, en over de wereld van God, de bovennatuurlijke wereld? Kunnen we daar alleen maar naar gissen?

Inderdaad, dat is zo! Behalve als God Zelf ervoor kiest om vanuit die bovennatuurlijke wereld in onze wereld binnen te komen. Voor ons als mensen blijft God de grote Onbekende, behalve als God Zichzelf bekend maakt! En dat is nu exact de kern van het christelijk geloof. God heeft Zichzelf bekend gemaakt in de Persoon van Jezus Christus. Hij is vanuit die hoge, onbekende hemel

neergedaald op deze aarde. Jezus was niet zomaar een mens, nee, in Jezus daalde God Zelf neer op aarde. Daarom zegt Jezus het ook in vers 9: 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.'

3. Waarvoor is Jezus gekomen?

Kun je dan niet christen zijn, Jezus volgen, en tegelijk geloven dat mensen ook via andere godsdiensten bij dezelfde God uitkomen? Hoe vriendelijk en tolerant het ook klinkt, het is een onmogelijkheid. Want waarvoor is Jezus gekomen? Hij zegt het Zelf, in Johannes 3: 16: 'God

had deze wereld zó lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Jezus is gekomen omdat wij vanuit onszelf nooit bij

God zouden kunnen komen. Dat is het probleem. Wij falen op zóveel gebieden, er staat zóveel in tussen God en ons, wij redden het niet om dat zelf op te ruimen. En nu was er iemand nodig, die Zelf geen zonde had, om onze zonden, als Plaatsvervanger op Zich te nemen. Dat heeft Jezus gedaan. Daarvoor is Hij naar het kruis gegaan. Zelf zonder zonde. Geen mens zou het gekund hebben, want ieder mens is zélf behept met zonde. Jezus kon het wel, want Hij was niet alleen Mens, maar ook God, zonder zonde, volstrekt volmaakt. Een gaaf Offerlam. Hij offerde Zich op voor ons. En Hij zegt: 'Wie gelooft in Mij, krijgt eeuwig leven' (Johannes 3: 16 en 36). Waarom? Omdat dan de zonde weg is, vergeven, weggenomen, verzoend, en dan staat er niets meer in de weg naar God, dan mag je altijd bij Hem zijn.

4. Is het wel nodig, dat Hij stierf voor onze zonden?



U denkt misschien: 'Is dat nou niet een beetje overdreven? Waarom moet nu persé die zonde worden weggenomen door Jezus? Je kunt toch ook zelf een goed leven leiden? En God is toch zo barmhartig, die beseft ook wel dat je soms een fout maakt.'

Maar wat is een 'goed leven'? Wij vergelijken onszelf met elkaar, en dan kom je er als brave burger vaak nog best goed af. Als je niet steelt en weinig liegt, en je vermoordt niemand... Als wij onszelf met elkaar meten, dan lukt het nog wel. Maar als we onszelf gaan zien in het volmaakte licht van God, dan wordt het anders.

Twee weken geleden ging het in mijn preek over een rijke jongeman die aan Jezus vroeg: 'Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?' Jezus zei tegen hem: 'Geef alles wat je hebt weg en volg Mij.' In de preek zei ik: 'Als je tot bekering komt, als je Jezus echt gaat volgen, dan verandert op dat moment je computer van eigenaar. En ook je bankrekening. Voortaan is niets meer van jouzelf, het is allemaal van God. Je krijgt het in bruikleen, en bij alles wat je ermee doet, met je computer en met elke euro die je uitgeeft, is de vraag: zou God dit ook zo willen? Zou Jezus dezelfde keus maken?'

Ik heb op die preek veel reacties gekregen. 'Nou,' zeiden nogal wat mensen, 'als ik het op die manier bekijk, dan schort er nogal wat aan bij mij...' En dat is dus ook zo! Als je zó gaat leven, en je past dit principe toe op alle gebieden van je bestaan, dán pas ga je beseffen hoe je tekortschiet, op zóveel terreinen. Zonde, dat die je niet alleen als je vloekt, of als je steelt, dat ook! Maar ook als je leeft voor jezelf, voor je eigen doelen, voor je eigen positie en je eigen luxe. Als je niet je hele leven en je hele hebben en houden stelt in dienst van God, van je Maker. Zonde, dat is: alles wat je onthoudt aan God.

Zonde gaat heel diep, en daarom hebben wij vergeving nodig. Wij kunnen niet zonder Verlosser, en in Jezus Christus is die Verlosser gekomen!

God Zelf heeft ons een mogelijkheid tot redding aangeboden. En het is dus níét aan ons om dan tegen God te zeggen: 'Ja, Heer, dankuwel voor Jezus, maar al die andere wegen naar U, die zijn dan toch óók prima?' Over bescheidenheid gesproken, voelt u wel hoe ontzettend onbescheiden dat is? Dat wij denken dat we het beter weten dan God?

God heeft gekozen voor de weg van redding door Jezus. Dat is een onvoorstelbaar aanbod. Jezus Zélf heeft gevraagd of er geen andere weg was, vlak voor Zijn lijden en sterven, in de Hof van Gethsamene. Hij was doodsbang en Hij smeekte God: 'Mijn Vader, áls het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan!' (Mattheüs 26: 39). Maar het was niet mogelijk. Dit is de weg die God heeft gewezen. De weg van Jezus.

5. Maar hoe weet je of Jezus gelijk had?

En toch, misschien denkt u wel: 'Ja, maar Mohammed heeft dat ook gezegd, dat God via hem sprak. En andere grote leiders hebben ook zulke dingen beweerd. Waarom zou Jezus dan gelijk hebben gehad?'

Weet u waarom? Omdat er maar Eén is opgestaan uit de dood. Dat is Jezus. Zijn eigen volgelingen waren na zijn dood alle hoop kwijt. 'Wij dachten dat Hij het was, maar helaas...' En toen zagen ze Hem, met eigen ogen. Ze konden Hem zien, ze konden Hem aanraken, ze konden met Hem praten. Dat heeft de leerlingen van Jezus over de streep getrokken om Hem te aanvaarden als Zoon van God (zie Romeinen 1: 4), en ze hebben zich ervoor laten martelen, laten doden, voor dat getuigenis, dat ze Hem hadden gezien, opgestaan uit de dood, levend en wel. Zeker 500 mensen hebben Jezus gezien (1 Korinthiërs 15: 6), en ze hebben er alles voor overgehad om dat nieuws te verspreiden.

En zo zijn de volgelingen van Jezus ook hier gekomen, in deze zompige, lage landen. Onze voorouders hebben Wodan en Donar en Freia de rug toegekeerd, en in Jezus het leven gevonden. Als wij die boodschap doorgeven, dat er in Hém leven is, alleen in Hem, dan zijn we niet arrogant. We hebben het ook maar aangereikt gekregen!

6. Jezus heeft ons laten zien, wie God is!

Jezus heeft ons laten zien wie God is. Via Hem zijn we de wereld binnengekomen van het volk Israël. Israël dat al eeuwen met God onderweg was. Door Jezus hebben we toegang gekregen tot de enorme schatkamer van het Oude Testament. Dat geeft een blijvende verbinding met Israël, ook nu. Zelfs al is er dat pijnlijke verschil, dat wij in Jezus de Messias herkennen, en de meeste godsdiensteige Joden niet.

En omdat we mogen weten dat Jezus de weg is, de waarheid en het leven, daarom hebben we ook een ijkpunt om alles aan te toetsen wat er gezegd wordt over God, in al die verschillende religies, om daarin te onderscheiden wat waarheid is. Jezus is als een vuurtoren waarvan het licht over de hele wereld gaat. En dan zijn er in elke godsdienst elementen waarvan je zegt: 'Hé, wat mooi! Dat klopt met de boodschap van Jezus!' De eerbied waarmee een moslim kan bidden, of de rust waarmee een hindoe tegenslag kan aanvaarden. En tegelijk weet je: je moet altijd bij die vuurtoren zijn. Bij Jezus. Waar Jezus wordt afgewezen als de enige Redder, daar is ongetwijfeld veel moois en veel wijsheid, maar de kern ontbreekt.

7. Wie Jezus vindt, heeft de Vader gevonden!

Leiden alle godsdiensten tot dezelfde God? Nee! Zeker niet! Maar voor elke aanhanger van elke godsdienst staat Jezus klaar, met open armen! Zijn liefde strekt zich uit tot de uithoeken van de aarde. En als het gaat over vredelievendheid: wie Hem vindt, vindt de vrede. De diepste vrede van binnen. En daardoor ga je je uitstrekken naar de ander. Zoals Jezus Zich uitstreckte, helemaal, om mensen te dienen, om mensen te redden.

Als je Jezus vindt, val je van de ene verbazing in de andere. Want wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie Jezus gevonden heeft, heeft de Vader gevonden!

Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl