

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 31 december 2007, 18.00 uur (Oudejaarsavond)

Thema: 'God gaat verder! Wij ook?' naar aanleiding van Numeri 9: 15-23 en Lukas 4: 31-44 (kerntekst: vs. 40-44)

1. De ondergaande en de opgaande zon

* Vanmiddag ging de zon voor het laatst onder in 2007, morgen gaat hij op in 2008.

* Lukas vertelt ons dat de zon onderging (vers 40) en weer opging (vers 42). Dat doet hij niet voor niets! Wat wil hij duidelijk maken? We gaan het na in het gedeelte.

2. Jezus gaat door tot diep in de nacht met Zijn reddende werk

* Op de sabbat is Jezus in de synagoge geweest en heeft daar de Bijbel uitgelegd en Zijn boodschap verkondigd. En Hij heeft niet alleen gezegd, maar ook laten zien dat Hij gekomen is om te redden. Een man met een boze geest is door Hem bevrijd. (Ook vandaag de dag zijn er mensen die contact hebben gezocht met hogere machten en in de greep zijn gekomen van een boze geest. Maar Jezus is sterker, Hij bevrijdt ook nu mensen.) De schoonmoeder van Petrus is door Hem genezen van een hoge koorts.

* Als de zon onder is en de sabbat voorbij is, is ook het verbod op reizen weer opgeheven. Dan komen er mensen van heinde en ver, om zieken en bezetenen naar Jezus te brengen. En wat doet Hij? Hij geeft iedereen persoonlijk aandacht, ieder afzonderlijk legt Hij de handen op (vers 40). Hij geneest en redt! Die genezingen zijn tekenen van Jezus, die verwijzen naar het Koninkrijk dat komt en hélemaal doorbreekt als Hij terugkomt op aarde.

* Zo ziet Hij ook ons, vanavond, ieder persoonlijk. Hij kent onze zorgen, ons verdriet, onze nood, en legt ieder van ons Zijn handen op. Soms geeft Hij lichamelijke genezing, soms geeft Hij rust om de dingen te aanvaarden. Vertrouwen dat het goed zal komen. Hij is op aarde gekomen om ons te verzoenen met God en ons mee te nemen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. De stralen daarvan mogen al op ons leven nu vallen.

* De nood is groot, in deze wereld! Wat een oorlog, honger, ellende... Wat is Jezus broodnodig! Jezus gáát maar door, tot diep in de nacht. Hij gaat tot het uiterste om mensen te redden.

3. Dan gaat de zon op en Jezus zoekt Zijn Vader

* Als de zon opgaat zoekt Jezus een eenzame plaats om te bidden (zie Markus 1: 35). En als Hij dat nodig had, dan wij helemaal! Door het gebed zie je altijd weer de goede prioriteiten. Je vindt rust en krijgt helderder zicht op je roeping: wat wil God met mij vandaag?

4. Als Jezus gebeden heeft, gaat Hij weg: Hij moet verder!

* Opmerkelijk: als Jezus gebeden heeft, en de mensen vragen Hem te blijven, heeft Hij heel duidelijk voor ogen, dat Hij vérder moet. Hij mag niet blijven. Het Evangelie moet dóór, ook naar de andere steden. Jezus is niet 'uitgezonden' (vers 43) om alleen Kapernaüm te redden. Hij is geen locale Verlosser, maar een mondiale Redder. Niet alleen voor Kapernaüm of Capelle aan den IJssel, maar voor de hele wereld!

* Altijd is er de verleiding om het goed en knus te hebben in je eigen kring, je eigen gemeente, je eigen land en volk. Christen-zijn geeft dan een plusje aan je leven: een gewoon, fijn leven, met ook nog een prettig gevoel, fijne mensen om je heen en eeuwig leven na je dood. Maar we krijgen geen twee paradijzen, voor en na de dood! Jezus is 'uitgezonden', deze wereld in vol dood en verderf. Het Evangelie moet verder! Wij worden geroepen om niet achterom te kijken, maar vooruit, er ligt een arbeidsveld voor ons! In 2008 hopen we een werker voor Schollevaar-Oost te benoemen, en zijn er veel mensen nodig om mee te werken. In 2008 hoopt de Brazilië-groep de reis te gaan maken. Daarbij is niet alleen de financiële basis van belang, maar vooral de geestelijke basis.

* Er is in onze samenleving veel openheid voor het Evangelie. Waar ligt onze roeping in 2008? God geeft ons moemnten van rust, momenten waarop Hij ons zegent, zoals Jezus dat deed in Kapernaüm. Zo stond soms de wolokolom in de woestijn stil. Maar altijd kwam er ook weer een moment om op te breken, verder te gaan. Definitieve rust is er pas als Jezus terugkomt.

* Ook Willibrord, die vanuit Engeland naar Ierland gegaan was (het Mekka voor de christenen van de 7e eeu, het 'Eiland der Heiligen') verliet de veiligheid van Ierland om met elf anderen op zendingsreis te gaan. Hij ging aan land bij Katwijk, in vijandig gebied, waar koning Radboud van de Friezen niets van het christendom moest weten. Maar Willibrord ging verder! Bonifatius en hij hebben ons het Evangelie gebracht.

5. Jezus ging weg, maar Hij heeft de Heilige Geest gezonden, die bij ons blijft!

* Jezus ging weg uit Kapernaüm, Hij is na Zijn opstanding naar de hemel gevaren. Maar Hij heeft gezegd: 'Het is beter voor u dat Ik heenga, anders kan de Heilige Geest niet komen' (Johannes 16: 7). Hij geeft Zijn Geest ook aan ons, om zo onze eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen, als christen.

* Oud en nieuw. God gaat verder. Dat is wat Lukas ons duidelijk maakt als hij beschrijft dat de zon ondergaat en weer opgaat. Gaan wij ook verder? De Verlosser wil ons zegenen én uitzenden, naar onbekend gebied, ons 'Katwijk', om het Evangelie door te geven in woord en daad! Wát een voorrecht!!

Om (samen?) over na te denken:

1. Wat zijn zorgen of moeiten die op uw hart liggen? Hoe helpt Jezus u?
2. Herkent u de neiging om het vertrouwde te koesteren en vast te houden?
3. Wat betekent het voor u persoonlijk: op weg gaan naar een nieuw zendingsterrein?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl