

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 6 januari 2008, 9.15 uur

Thema: 'Gods Woord heeft kracht!' naar aanleiding van Lukas 8: 1-15 (kerntekst: vers 15)

1. De gelijkenis van het zaad

- * Jezus zegt dat het zaad dat in goede aarde valt, honderdvoudig vrucht voortbrengt (vers 8). Dat is een rente van bijna 10.000 %!!! Zó gul heeft God de natuur gemaakt! En zóveel kracht schuilt er in Gods Woord. Want het zaad is Gods Woord (vers 11). De uitwerking van de bijbelse boodschap in mensenlevens is onvoorstelbaar! Dat zien we bijvoorbeeld in Hebréeën 11: waartoe waren mensen niet in staat doordat zij Gods Woord serieus namen en erin geloofden!
- * Nog steeds heeft dat Woord een enorme uitwerking. Bijvoorbeeld: doordat mensen haat overwinnen en kunnen vergeven. Doordat mensen zoals pater Damiaan (uitgeroepen tot de 'grootste Belg aller tijden') de wereld intrekken om mensen te helpen. Doordat miljoenen mensen gered worden voor de eeuwigheid! Het Woord is explosief materiaal! Je mag dit verhaal gerust de gelijkenis van het zaad noemen.
- * Hoe kan het Woord van God honderdvoudig vrucht dragen? Wat is daarvoor nodig?

2. De gelijkenis van de grondsoorten

- * Wat nodig is, is goede grond! Jezus noemt vier verschillende grondsoorten. Daar kun je deze gelijkenis ook naar noemen.
- 2.1 *De weg.* Als de zaaier zaad strooit, komt een deel op de weg. Het wordt vertrapt en de vogels pikken het weg. Dat zijn de mensen die het Woord horen, maar het meteen vergeten. De duivel wil het krachtige, reddende Woord van God wegnemen, dan kan de hoorder niet tot geloof komen en dus ook niet gered worden! De duivel wil onze verdoemenis, hij wil ons kapot maken. Dat moeten we niet onderschatten. Zo wil hij graag dat we meteen vergeten wat er in de kerk is gezegd. Het liefst wil hij dat we helemaal niet gaan. En dat thuis de Bijbel niet open komt. Hij weet maar al te goed hoeveel kracht Gods Woord heeft. Beseffen wij zelf dat eigenlijk wel? Goed om over een dienst na te praten, bijvoorbeeld aan de hand van de gespreksvragen.
- 2.2 *De rotsbodem.* Er komt ook zaad terecht op de rotsbodem, waar maar een dun laagje grond overheen ligt. Dan gaat de zon branden, en het kleine plantje heeft geen wortel, het kan geen water uit de grond halen. Het verdort. Zo kunnen we door een tijd van beproeving heengaan, tegenslag. Vreselijke dingen. Daardoor zijn er mensen afgehaakt. Toch kun je ook in zulke omstandigheden trouw blijven, als je geloof maar een wortel heeft! Je hebt daarvoor de kerk nodig, zoals Jezus ook wekelijks naar de synagoge ging (Lukas 4: 16). Je hebt medechristenen nodig, bijvoorbeeld in een bijbelkring. Maar ook is het nodig dat je dóét wat je leest, dat je in de praktijk van elke dag trouw blijft aan God. Hij zegent dat! En dat merk je! Zo word je vertrouwen sterker, je geloof vaster. En als dan de moeilijke tijden komen, dan heb je al teveel met God meegemaakt om aan Zijn bestaan te twifelen, of aan Zijn goedheid.
- 2.3 *De bodem met dorens.* Het zaad kan ook tussen de dorens terecht komen. Als de dorens opkomen, verstikken ze het graan. Zo kan drukte, rijkdom en welvaart ons geloof gaandeweg naar de rand van ons leven duwen en verstikken. Je kunt het verleren om het belangrijk te vinden. Het went om niet naar de kerk te gaan, om niet uit de Bijbel te lezen aan tafel. Je moet heel bewust keuzes leren maken, en prioriteit geven aan God. Bij een man die haast had, kwam zijn dochttertje terug van school: 'Papa, ik wil je iets vertellen, ik zal vlug praten!' Hij schrok van zichzelf en zei: 'Ach, doe het maar gewoon, langzaam!' Waarop ze zei: 'Wilt u dan ook langzaam luisteren?' God vraagt van ons dat we 'langzaam luisteren', aandachtig, geconcentreerd, naar Zijn Woord.
- 2.4 *Goede grond.* Het zaad kan ook in goede grond vallen! En daar die 10.000 % rente opleveren! Het Woord kan je leven transformeren tot een leven waarin je tot zegen bent voor heel veel mensen. Dan gaat het er om dat je het Woord 'met een goed en vroom hart hoort' (dat het ingang vindt, en niet wordt vertrapt en weggepikt), dat je het 'vasthoudt' (ook in tijden van tegenslag) en dat je 'vrucht draagt in volharding' (en niet verslapt in tijden van welvaart). Dat is een leven waar Gods goedheid vanaf straalt, waardoor weer anderen tot geloof komen. Het kán!

3. De gelijkenis van de Zaaier

- * Het gaat in de gelijkenis om het enorm krachtige zaad, en om de grondsoorten, maar het gaat vooral om de Zaaier, om de Here Jezus Zelf. Hij is Zelf het Woord, dat bij God was en vlees geworden is (Johannes 1: 14). Alles wat God te zeggen had, heeft een gezicht gekregen in Hem! Hij heeft Zich gegeven, als een graankorrel die in de grond wordt gezaaid en lelijk wordt, als het ware sterft, om veel nieuw leven voort te brengen! Dankzij Jezus' reddende werk heeft het zaad kiemkracht!
- * Je kunt Jezus vergelijken met het zaad, maar óók met de zaaier! Hij deelt Zichzelf uit! Hij doet dat ruimhartig, niet precies kijkend of elk stukje grond wel goed is. En Hij gaat door, ondanks de teleurstelling dat er mensen afhaken.
- * Gaan wij ook door? Of zullen we het op een bepaald moment ook voor gezien houden? Nu zijn we er! Laten we afspreken dat we doorgaan en elkaar steunen en vast proberen te houden, zélf s door teleurstellingen heen, óók in elkaar! Ook door rampspoed heen. En temidden van de verleidingen van de welvaart.
- * 10.000 % rente! Honderdvoudige vrucht! 'Behaalde resultaten in het verleden' zijn niet altijd even goed geweest. Maar 'garanties voor de toekomst zijn er wel! Daar zet de Zaaier, Jezus Christus, Zelf Zijn handtekening onder!

Om (samen?) over na te denken:

1. Waar ziet u de kracht van Gods Woord concreet in mensenlevens?
2. In welke van de vier soorten grond herkent u zich het meeste? Waarom? Wat is daarvan voor u de conclusie?
3. Kun je elkaar helpen om niet af te glijden? Zo ja, hoe?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl