

VRAAG: vindt u het moeilijk om te aanvaarden dat de aarde geschapen is door God? En als u dat gelooft, wat betekent dat dan voor u?

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Het is nu 2,5 jaar geleden, dat het onderwerp 'Schepping of evolutie?' opeens in alle kranten stond en in allerlei TV-programma's opdook. Wat was er aan de hand? Een paar Nederlandse topwetenschappers publiceerden een boek met als titel: 'Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?' In dat boek schreven ze, dat het volstrekt onwaarschijnlijk is dat de hele wereld uit toeval is ontstaan. Het is veel waarschijnlijker, zo schreven ze, dat alles er nu is bewust tot stand gebracht is door een hogere macht, een intelligentie. Er zit achter deze wereld een intelligent ontwerp, een 'intelligent design'. En wij weten: als christen noem je die hogere macht, die intelligentie: God. Maria van der Hoeven, die toen minster van onderwijs was, nam het boek in ontvangst, en ze schreef op haar weblog: 'Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan intelligent design uiteindelijk misschien zelfs wel worden toegepast op scholen en in lessen.'" Nou, die opmerking leidde tot een storm van protest. Veel mensen verweten haar, dat ze op een verkapte manier geloofsdenkbeelden op scholen binnen wilde smokkelen.

De vraag: 'Hoe is de wereld ontstaan?', dat is een vraag die ons altijd zal blijven bezighouden. Waar komt het toch allemaal vandaan? En waarom is het er? Waarom is de wereld er? En waarom ben ik er?

Vooraf in de jaren '70 waren er heel verhitte discussies over de vraag, of de evolutietheorie klopt. Veel christenen zeiden: 'Die evolutietheorie kan niet kloppen, want de aarde kan niet miljoenen jaren oud zijn. In de Bijbel staat, dat de schepping zes dagen duurde. Dat is dus 6 x 24 uur, daarna ging de geschiedenis verder met Adam en Eva. En in de Bijbel kun je doorrekenen, je komt er dan op uit dat onze wereld ongeveer 6.000 jaar oud is. Nou, laat het misschien 10.000 zijn, meer is het niet. En als je gelooft in evolutie, dat alle levende wezens ontstaan zijn uit één celletje, en dat al die wezens zich hebben ontwikkeld tot steeds soort planten en dieren, als je dat gelooft, dan wijs je dus de Bijbel af en kun je niet echt geloven.' Schepping even evolutie werden gezien als twee overtuigingen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. 'Adam of aap?' Dat was de vraag. Stammen we af van een aap of van Adam? 'Adam of aap?'

In de tijd daarna is dat debat een beetje geluwd. Hoe kwam dat nou? Andere vragen kwamen centraal te staan. Veel christenen ontdekten dat er áchter die vraag van schepping of evolutie nog een andere vraag zat. Een vraag die nog veel meer fundamenteel is. Dat is de vraag: 'God of toeval?' Is de wereld uit toeval ontstaan? Of is er een God die de wereld gemaakt heeft? Hoe groot is eigenlijk de kans dat het leven helemaal spontaan ontstaan is, ooit, miljoenen of miljarden jaren geleden?

Naar die vraag is onderzoek gedaan. Een Franse wetenschapper, Pierre Lecomte de Noüy zei: 'Het aantal jaren dat nodig is voor een enkele proteïne om tot stand

te komen in een omgeving zo groot als de aarde is 10 tot de macht 243.' Dus dat is een 1 met 243 nullen. Zoveel jaar. Nou, de evolutietheorie gaat ervan uit dat de aarde 6,4 miljard jaar oud is, dat is, zeg maar een 6 met negen nullen. Dus die 243 nullen zijn volstrekt onbereikbaar. Logisch gezien is het volstrekt onmogelijk dat het leven door puur toeval ontstaan is. Dat vond trouwens ook Albert Einstein, de grootste wetenschapper aller tijden. Einstein was geen christen, maar zei het volgende: 'Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.'

Maar zélf s al zou door toeval wél leven zijn ontstaan, zélf s al zou dat wél gebeurd zijn. Is het dan logisch om te veronderstellen dat uit heel primitieve levensvormen heel ingewikkelde planten en dieren zijn voortgekomen? Ook daarover hebben mensen nagedacht, en het komt erop neer dat ook dat heel onlogisch is. Wat wij allemaal kennen, dat is het proces van afbraak. Orde vervalt tot chaos. Als een stad verlaten wordt, dan stort op een gegeven moment alles in, het wordt een grote puinhoop. Omgekeerd zal nooit door toeval orde ontstaan. Orde uit de chaos. Daarvoor heb je altijd iemand nodig die erover nadenkt. Toen we daarnet die oefening deden, toen kwam er uit de chaos orde tevoorschijn. Maar hóé kwam dat? Doordat we luisterden naar elkaar en ongemerkt stuurden onze hersenen ons in een bepaalde richting. Er

komt nooit zomaar, bij toeval, orde voort uit chaos.
Want het toeval zélf is chaotisch.

Kortom: geloven dat er alleen toeval is, en geen God, druist in tegen alle logica. Het ontstaan van leven uit toeval is een volstrekt onlogische gedachte, en de ontwikkeling van minder ontwikkelde levensvormen naar méér ontwikkelde levensvormen is ook een onlogische gedachte. Om het bestaan van God af te wijzen, moet je feitelijk je verstand op nul zetten. Waarom zijn er dan toch zoveel mensen die niet geloven dat er een God is? Dat komt niet omdat dat een logische gedachte is, maar omdat dat een wilsbeslissing is: als je niet wilt geloven dat er een God is, dan accepteer je maar een andere oplossing voor het ontstaan van het leven, de oplossing van het toeval, ook al druist die oplossing in tegen alle logica.

De Bijbel is er heel duidelijk over, dat hebben we gelezen: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Dát God die wereld geschapen heeft, daar kun je dus eigenlijk heel moeilijk omheen, als je eerlijk bent. Maar hóé heeft Hij dat gedaan? Je kunt zeggen: 'Er staat toch dat God dat deed in zes dagen? Waarom zou je daaraan twijfelen? Gewoon 6 x 24 uur.' Zeker kun je dat zeggen, en als je wérkelijk gelooft dat God de Almachtige is, dan heb je er ook totaal geen moeite mee om te belijden dat Hij daartoe in staat is. Sterker nog: Hij zou er niet eens zes dagen voor nodig hebben, Hij kan het in een vingerknip doen! Maar de vraag is: is dat de bedoeling van de Bijbel, om ons te vertellen dat het inderdaad 6 x 24 uur was? Daar zitten

wel haken en ogen aan. Want de zon werd geschapen op de vierde dag. En als wij het hebben over uren, dan rekenen we die uren naar de zonnestand.

Als je kijkt naar de aardkorst, dan lijkt het erop dat de aarde vele malen ouder is dan 6.000 jaar. Als je in de bergen kijkt hoe dalen zijn uitgeslepen, of als je kijkt naar fossielen in diepe aardlagen, dan lijkt het wel veel logischer om te denken aan die miljoenen, miljarden jaren. Wij ontvangen ook licht van sterrenstelsels waarvan we weten dat dat licht al miljarden jaren geleden is uitgezonden.

En hoe zit het met de evolutie? Als je ervan uitgaat dat God de wereld heeft gemaakt, zou Hij dat dan ook gedaan kunnen hebben door zo'n heel proces van evolutie? Veel christenen gaan daarvan uit. In dat geval zeg je eigenlijk: Genesis 1 is niet bedoeld als een natuurkundige beschrijving van wat er gebeurd is, de volgorde van hoe alles ontstaan is kan heel anders zijn, maar in Genesis 1 laat God zien dat Hij de Schepper is, en Hij laat zien wat Hij het belangrijkste vindt: Hij begon met het licht, en Hij eindigde met de kroon op Zijn scheppingswerk: de mens.

Als je Genesis 1 zó leest, betekent dat dan dat je álles in de Bijbel anders kunt gaan lezen, als symboliek, geen historische beschrijving? Nee, die conclusie kun je niet trekken. Genesis 1 staat helemaal op zichzelf, want alleen Genesis 1 speelt zich af vóóordat er ooggetuigen zijn, voordat er mensen zijn op aarde. Als Jezus over het water loopt, zijn er twaalf discipelen die dat zien, maar wat gebeurde voor er mensen waren, dat blijft letterlijk buiten ons blikveld. We weten alleen wat de Heilige

Geest wilde dat opgeschreven werd door Mozes, de schrijver van Genesis.

Over de vraag óf God de wereld geschapen heeft, over die vraag is de Bijbel dus heel helder, en eigenlijk zijn alle christenen het daarover eens. De vraag hóé God de wereld gemaakt heeft, ligt veel ingewikkelder. Want er zijn ook nog tussenoplossingen, tussen de gedachte aan een schepping in 6 x 24 uur en het idee van een schepping via evolutie. Misschien is de aarde wel heel oud, maar zijn de verschillende soorten van leven wel per soort gemaakt, per familie. De aarde kan 6,5 miljard jaar oud zijn, maar misschien zijn de eerste mensen wel rechtstreeks door God geschapen, zomaar, van de ene dag op de andere, toen Hij als het ware in al die miljoenen jaren het huis had voorbereid waarin wij als mensen konden wonen, het huis van de schepping. Hóé de wereld is ontstaan, daaromheen blijven dus heel veel vragen. En ieder christen mag daar in alle openheid en eerlijkheid over nadenken. We hoeven er nooit bang voor te zijn dat er ooit iets wordt gevonden of ontdekt, dat het geloof in God onderuit zou kunnen halen. Want alle waarheid is Gods waarheid. We mogen heel vrijmoedig onderzoek doen, en hoe meer je weet van de schepping, en van hoe wonderlijk die schepping in elkaar zit, hoe meer je onder de indruk komt van de Schepper. Wat hebben we een onvoorstelbaar intelligente Schepper! Oneindig in grootheid en creativiteit en macht en majesteit.

Tenslotte nog één vraag: waarom is het belangrijk om te geloven in de schepping? Wat hebben we eraan om te weten dat deze wereld gemaakt is door God?

Weet u waarom dat zo essentieel is? Omdat we daardoor weten dat u en jij en ik bewust gewild zijn door God. Wij zijn geen toevalstreffers. We zijn niet zomaar in de wereld geploft. Nee, u bestond al in de gedachten van God, al heel lang voordat u ging groeien in de schoot van uw moeder. God heeft u gewild, heel bewust, zélf, zélf als u als kind ongewenst was. U was gewenst bij God! Omdat God onze Schepper is, heeft ons leven zin, het heeft een doel: Hem lief te hebben boven alles en onze naaste zoals onszelf.

Omdat God onze Schepper is, onze Maker, weet Hij ook beste wat goed voor ons is. Zoals een fabrikant een gebruiksaanwijzing geeft bij een computer of een wasmachine, zo heeft God ons in de Bijbel een soort handleiding gegeven, over wat goed is en wat kwaad. En toen Hij merkte dat we ons daar niet aan konden houden, toen Hij merkte dat het met ons volstrekt de verkeerde kant opging, heeft Hij de reddende hand gereikt in Jezus Christus. Allemaal omdat Hij onze Schepper is, die ons uit liefde heeft gemaakt, heel bewust, heel zorgzaam. En omdat Hij onze Schepper is, omdat Hij de Schepper is van deze hele wereld, kán Hij Zich niet neerleggen bij het kwaad, bij de pijn, de ziekte, de dood. Juist omdat Hij onze Schepper is, zal Hij ook onze Hérschepper zijn. Juist omdat Hij ons bewust gemaakt heeft, zegt Hij: 'Er komt een dag, dat Ik al de tranen van je ogen zal afwissen.'

Hóé de wereld geschapen is, in hoeveel tijd, op welke manier, en in welke volgorde alle onderdelen zijn gemaakt, ach, misschien zullen we het ooit weten, als we bij God komen. Maar dát de wereld geschapen is, dat mogen we met een gerust hart aanvaarden, geloven, erop vertrouwen. Dat wij een Schepper hebben die van ons houdt, een Schepper die ons eeuwig leven wil geven, dat is de aller-, allermooiste boodschap die we ooit kunnen horen! Amen.

Gebeden

- >>> **Kom, Here Jezus!!!!**
- >>> Israel, Irak, Afghanistan, Kenia
- >>> Overheid, politici
- >>> LIJDENDE KERK
- >>> Kerk, zending, Braziliëproject
- >>> Wijkwinkel

- >>> Rouwdragende fam. van de heer Van der Gaag

- >>> Zieken
 - Dhr. C. Hordijk
 - Mw. Manni
 - Mw. Grea Troost
 - Mw. Irma Lobbe
 - Mw. Nancy van Kleef
 - Meeleven: Geis-Jan van der Plas

- >>> Stilte, Onze Vader

Zegen

Gaat dan nu heen in vrede,
draag met u de zegen van onze God
en wees een zegen daar waar God u roept.

De HERE zegene u en Hij behoede u,
de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.