

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Ziet u Saulus zakken, in die mand? Steeds dieper, en dieper en dieper... En dat is niet alleen letterlijk zo. Maar het lijkt ook wel of het in zijn leven alleen maar moeilijker wordt. Hij zakt alleen maar verder weg in alle problemen.

Een paar jaar geleden was hij nog een man van aanzien in Jeruzalem. Een briljante, jonge geleerde, met de hoogste opleiding die een Jood maar kon wensen, de opleiding van Gamaliël, de meest beroemde leraar van die tijd. En als de jonge Saulus dan ook nog eens de eerste christenen gaat vervolgen, is hij de lieveling van de Joodse Raad. Hij loopt in en uit bij de hogepriester en bij de hoogste Pieten van het land. Hij krijgt aan alle kanten steun, want het grootste deel van de Joodse elite is het met hem eens: 'Die secte van de christenen moet de kop ingedrukt worden.' Saulus laat mensen hun huis uit sleuren, mannen, vrouwen en kinderen. Als er bij een christelijk gezin 's nachts op de deur wordt gebonkt, dan staat iedereen gelijk stijf van de schrik! De naam van Saulus gonst door Jeruzalem. Berucht bij de christenen, beroemd bij de machthebbers.

Maar het is nog te weinig voor Saulus. Hij bláákt van energie om nóg meer christenen gevangen te nemen. En zo gaat hij, met een speciale aanbevelingsbrief van de hogepriester, op weg naar Damascus, om ook daar zijn verwoestende werk te doen.

Maar onderweg naar Damascus zegt Jezus: 'Ho! Nu is het afgelopen!' In een groot, fel licht verschijnt Jezus. Saulus valt op de grond en slaat zijn handen voor zijn gezicht. En hij hoort een stem: 'Saul, Saul, waarom

vervolg je Mij?' Dat wordt de grote ommekeer. Saulus ontmoet Jezus, en Jezus grijpt hem als het ware in de kraag en zegt: 'Ik ga jou gebruiken om Mijn Evangelie te brengen aan alle volken.' Opeens wordt álles anders. 180 graden anders. Saulus wordt de grote verkondiger van het Evangelie in de niet-Joodse wereld, en daarom kennen we hem met name niet onder zijn Hebreeuwse naam Saulus (Sha'oul, Saul), maar onder zijn Latijnse naam: Paulus, de kleine.

Wat gebeurt er met Paulus? Eerst wordt hij naar Damascus gebracht. Totaal verblind door dat licht. Hij moet er bijkomen, en hij is eenzaam. Hij staat helemaal alleen, want: bij wie hoort hij nu? Hij hoort nu bij zijn voormalige vijanden, bij de christenen, maar die zijn nog steeds doodsbang voor hem. Paulus zit eigenlijk in een soort niemandsland.

Totdat er één is die naar hem toekomt. Ananias. Ananias is door Jezus gestuurd. 'Ananias, ga Paulus opzoeken.' 'Ja, maar Heer! Dat kan helemaal niet, hij vervolgt ons...' 'Doe het maar, Ananias, want Hij is veranderd.' En dan gaat Ananias Paulus zegenen. En Paulus kan weer zien! Hij krijgt een nieuw leven.

Verandering kán, gemeente! Een mens kan veranderen. Vorige week hebben we Pinksteren gevierd, en u moet nooit onderschatten hoe groot de kracht is van de Heilige Geest. Mensen kunnen veranderen. Mensen kunnen tot geloof komen, mensen van wie u het nooit zou verwachten. Neemt u maar eens iemand in gedachten, van wie nu denkt dat die nooit christen zal worden. Nooit! Iemand van uw werk, of iemand bij jou uit de klas, of iemand in de flat of in de straat. Of je

eigen kind, of je broer... Die persoon, die u nu in gedachten heeft, kan door de Heilige Geest worden veranderd. Geloofst u dat? Geloof jij dat? Het kon met Paulus! Het kon met u en met jou en mij! Kan het dan niet met die ander? Onderschat nooit, gemeente, nóóit de kracht van de Heilige Geest. En ga maar bidden, voor die ander! Semse Aydin is een Turkse vrouw, afkomstig uit een Orthodox christelijk gezin. Ze schrijft: 'Ik was eigenlijk alleen in naam christen.' Door allerlei problemen raakte ze in een depressie, en op een bepaald moment zat ze zó diep, dat ze maar één ding kon. Ze riep: 'Here Jezus, help me!' En dat dééd Jezus! Hij trok haar omhoog uit die diepe, diepe put. En uit een soort dankbaarheid ging ze toen het Nieuwe Testament lezen. En dat lezen van het Nieuwe Testament heeft haar leven totaal veranderd. Ze schrijft: 'Hoe meer ik in het Nieuwe Testament las, hoe meer ik van Hem begon te houden. En daarom heb ik mijn hele leven aan Hem gegeven. Ik houd zoveel van Hem dat ik mijn liefde graag met anderen wil delen.'

Wat gebeurde er? Op een dag zat ze in de bus, en Toen kwam er een jonge man binnen. Necati Aydin. Een radicale moslim. Eerst wilde hij niet naast haar gaan zitten, als vrouw, maar ja, er was nog maar één plekje in de bus, dus toen deed hij dat toch maar. En hij zag wat ze zat te lezen: de aantekeningen van haar bijbelstudie. 'Je bent zeker zo'n zendeling?' vroeg hij. En wat zei Semse? 'Is niet iedereen die echt gelooft een zendeling voor zijn geloof? Ben jij dan geen zendeling voor de islam?' En vanaf die tijd ging er het hart van die radicale moslim, Necati Aydin, steeds meer, bij stukjes en beetjes, open voor de Here Jezus. Onderschat nooit

de kracht van de Heilige Geest! Necati kwam tot geloof. En toen zijn familie dat merkte, werd hij uitgestoten. Helemaal. Het was over en uit.

Necati en Semse zijn getrouwd. En ze kregen een zoon en een dochter. Elisa en Ester. Necati is dominee geworden, en in de plaats Malatya, in Turkije, hebben veel mensen via hem de Here Jezus leren kennen.

U denkt misschien! 'Schitterend! Wat een romantisch verhaal! En ze leefden nog lang en gelukkig!'

Maar op 18 april 2007 is Necati Aydin, samen met twee andere christenen, in een drukkerij, door moslimextremisten op een barbaarse manier vermoord.

De mand van Paulus, die ging van boven naar beneden. Als je Jezus leert kennen, kan dat een spaak in het wiel betekenen voor je carrière. Vriendschappen, die kunnen erop stuklopen. Het kan betekenen dat je alleen komt te staan, op je werk, als jij je aan je principes houdt, aan je waarden en normen.

Paulus begint enthousiast in Damascus het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Maar wat is het resultaat? Bedreigingen. De doodseskaders staan hem op te wachten bij de poorten van Damascus.

Even tussen haakjes een paar wetenswaardigheden. Zoals Lukas het hier beschrijft, in Handelingen 9, lijkt het of Paulus maar een paar dagen daar in Damascus geweest is, en toen al met die mand naar beneden werd gelaten. Maar feitelijk gaat het hier over een periode van drie jaar. We weten dat uit Galaten 1. In vers 17 schrijft Paulus daar zelf het volgende: 'Toen ik bekeerd was, ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds

vóór mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Drie jaar later ging ik naar Jeruzalem.' Paulus ging na zijn bekering meteen aan de slag, meteen de boodschap verkondigen. Maar vervolgens heeft God hem als het ware terzijde genomen. Een tijd van bezinning in Arabië. En toen Paulus terugkwam in Damascus, was hij blijkbaar nóg vuriger in zijn optreden, want toen kwamen die doodsbedreigingen. Niet alleen van de Joodse leiders, trouwens, maar ook van de koning die op dat moment regeerde over Damascus, koning Aretas, de koning van de Nabateeërs, koning Aretas uit Petra. Joden en niet-Joden, ze spanden dus samen tegen Paulus. We kunnen dát weer vinden in 2 Korinthiërs 11, daar schrijft Paulus dit: 'Te Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad der Damasceners bewaken, om mij te grijpen, en door een venster in de muur werd ik in een mand neergelaten en ik ontkwam aan zijn handen.'

Dat is dan nog de enige uitweg! Vluchten! Je leven redden. Maar hoe? Een paar vrienden weten raad. In die tijd had je huizen die op de stadsmuur, of in de stadsmuur waren gebouwd. En kennelijk weten de vrienden van Paulus een huis, dat een raam heeft aan de buitenkant van de muur. Door dat raam wordt Paulus in een mand, aan een touw, neergelaten. Moet u nagaan hoe vernederend dat is. Moeten vluchten alsof je een dief bent. Helemaal opgevouwen in zo'n mand. En dan is het nacht. En je bungelt aan zo'n touw, en je hoopt maar dat je vrienden het touw niet laten schieten. En als

je dan beneden aankomt, dan sta je daar. Stik-alleen. In de donkere nacht. Een verschoppeling.

Als je de Bijbel wérkelijk serieus neemt, gemeente, dan heb je géén gemakkelijk leventje. De christenen in Noord-Korea, die daar op dit moment lijden in concentratiekampen, houden ons hier een spiegel voor. Samse Aydin uit Turkije houdt u en jou en mij een spiegel voor. Wat heb je er eigenlijk voor over om Jezus te volgen? Hij heeft álles gegeven, Hij heeft Zijn leven gegeven aan het kruis! Wat hebben wij over voor Hem? Leven achter de Here Jezus aan, dat betekent radicale levensheiliging. Gemeente, kijk vanmorgen in de ogen van uw Noord-Koreaanse broeder. Kijk in de ogen van Semse Aydin. Wat heeft hij, wat heeft zij u te zeggen? Of jou?

'Jij leeft in het vrije Nederland? O wat lijkt me dat heerlijk! Altijd in vrijheid naar de kerk kunnen! En zelfs kun je op veel zondagen twee keer! En je kunt zómaar vertellen over Jezus, zonder dat je bang hoeft te zijn voor de politie!'

Wij hebben zulke ongelooflijke kansen! Grijpt u ze ook? Grijp jij ze ook? Misschien moet je soms een patroon in je leven durven omgooien. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk, om jezelf eraan te wennen om elke week naar de kerk te gaan. Zeker als je nooit gedaan hebt, of als je dat jarenlang niet meer gedaan hebt. Dan ben je al lang blij als je eens in de zoveel tijd in de kerk komt. Maar de Here Jezus gunt u méér! Het Woord van God heeft een transformerende kracht. En zoals je elke dag brood nodig hebt, eten, zo heb je ook elke dag de Bijbel nodig,

en elke week de kerkdienst. Waarom lopen veel kerken in Nederland leeg? Omdat er sprake is van geestelijke bloedarmoede. Ondervoeding. In Afrika zijn veel mensen lichamelijk ondervoed. Wij zijn geestelijk ondervoed. En vroeg of laat gaat dan het geestelijk leven dood. Je ziel verdort.

In de afgelopen jaren zijn er hier héél wat mensen bijgekomen. Mensen die tot geloof gekomen zijn, of daarin gegroeid zijn. Daar mogen we God voor danken, op onze blote knieën. Maar ik kan u ook tientallen mensen noemen die hier nu niet meer zijn. En een paar jaar geleden nog wel. En ze zitten niet in een andere kerk. Gemeente, de satan zit echt niet stil. Hij trekt aan je leven. Paulus werd met de dood bedreigd, weet u dat u ook met de dood wordt bedreigd? Uw ziel wordt met de dood bedreigd. Satan doet álles om uw en jouw geestelijk leven kapot te maken. Om je geloof langzaam maar zeker naar de rand te drukken. Niet in één keer, nee, langzaam maar zeker.

Niet voor niets roept God ons elke week. En we hebben hier regelmatig een tweede dienst. Ook dat is niet voor niets. Dat is geestelijke bijvoeding. Deze week in de kerkenraad concludeerden we dat het bezoek aan de middagdiensten toeneemt, en daar zijn we blij mee. Want we leven in een tijd waarin er aan alle kanten aan je getrokken wordt, van God af, zodat je het broodnodig hebt: voeding! Extra krachtvoer!

Als u kijkt in de ogen van de Noord-Koreaanse broeder of zuster, of van Semse Aydin, wat heeft hij of zij ú dan te zeggen? En jij? Wat leer jij van mensen die lijden om hun geloof?

Paulus stáát voor zijn geloof. Hij is heel duidelijk, daar in Damascus. Vers 20: 'Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is.' Kijk, en dát is nou precies de angel. Waarom krijgt hij de Joodse leiders over zich heen? En waarom krijgt hij koning Aretas over zich heen? Omdat Hij verkondigt dat Jezus de Zoon van God is! Als je een algemeen verhaal houdt over God, en over liefde, over licht, en over vrede, en over een mooie toekomst, dan is iedereen tevreden. Dat kun je óveral doen, in alle tijden, in alle culturen, en je kunt het vandaag ook zeggen, en je kunt het schrijven in alle kranten, en het is o zo politiek correct. Maar als je zegt dat Jezus het grote geschenk van God is, Zijn Zoon die gekomen is om voor ons de weg te openen naar het eeuwige leven, en dat je dus niet buiten Hem om kunt, dan zijn de poppen aan het dansen. Zelfs in je eigen Protestantse Kerk in Nederland vallen er dan een hoop over je heen. 'Wat ben jij een fundamentalist! Je moet het ruim zien, alle godsdiensten leiden naar dezelfde God.'

Als je Jezus dient, gemeente, als je Hem belijdt als de Zoon van God, en als je de Bijbel eerbiedig aanvaardt als het Woord dat God tot ons spreekt, dan krijg je te maken met tegenstand. Hoe dan ook! Je kunt alleen staan, moederziel alleen. Zoals Paulus. Met de dood bedreigd, eerst in damascus. En later in Jeruzalem. En daar, in Jeruzalem, moeten de christenen ook niets van hem hebben. Ze vertrouwen hem voor geen cent.

'Saulus? Die christenhater?'

Je kunt alleen staan, gemeente! Weet u wat Semse Aydin schrijft? 'Mijn kinderen en ik hebben iemand verloren die ons erg dierbaar is. Onze toekomst met

Necati is van ons gestolen. Als we niet van de Here Jezus zouden houden, hadden we dit niet kunnen verdragen. Zowel de familie van Necati als mijn familie hebben ons verstoten. Dus u bent de enige familie die wij nog over hebben. En in deze moeilijke tijd hebben we jullie hard nodig. Willen jullie mij helpen om mijn kruis te dragen?'

Alleen staan. En toch... toch niet. Want de Here Jezus is er ook nog! Weet u wat er gebeurt, als Paulus vanuit Damascus in Jeruzalem komt? En als hij daar opnieuw met de dood bedreigd wordt? In Handelingen 9 vertelt Lukas dat nog niet, maar in Handelingen 22 geeft hij een toespraak van Paulus weer, waarin Paulus terugkijkt op dit bezoek aan Jeruzalem. En dan zegt Paulus het volgende, in vers 17: 'Het overkwam mij, toen ik naar Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte en dat ik Jezus zag, die tot mij zei: 'Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis aannemen. Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen.'

In een tijd van dreiging, van doodsdreiging, ziet Paulus opeens Jezus! Paulus zoekt God, in de tempel, in Jeruzalem. Daar heb je het weer! Hoe meer je bedreigd wordt, hoe meer je zoekt naar God! En als je dat doet, dan geeft God die bijzondere bijstand! Paulus krijgt die wonderlijke ontmoeting. Intens bemoedigend. Jezus Zélf zal meegaan! Jezus Zélf zal hem gebruiken in Zijn dienst.

Bijzondere bijstand. Als Elia moet vluchten voor koning Achab, dan heeft God Zelf een plek voor hem, een

plaats om te schuilen, aan de beek Krith. Dan stuurt God de raven, twee keer per dag, om voedsel te brengen.

Bijzondere bijstand. Juist in de nood. Ik las een verhaal over twee christelijke leiders in China, broeder Ning en broeder Lin. Ze organiseerden een trainingsbijeenkomst voor voorgangers van kerken. Maar dat mocht niet van de autoriteiten, en opeens stormden 70 politieagenten de zaal in. Ze wilden broeder Ning en broeder Lin arresteren. Maar die stonden voorin. En wat deden al die voorgangers? Ze gingen breeduit staan, zodat de politie er niet door kon, en ze begonnen te zingen en te bidden. De politie had opdracht om geen geweld te gebruiken, maar alleen die twee leiders te arresteren. Maar wat ze ook zeiden, de voorgangers bleven staan en wilden niet wijken. Ze bleven zingen, ze bleven bidden. En wat deden ze? Ze gaven hun bijbels aan de agenten. Weet u hoe het afliep? Broeder Lin, die kwam van buiten het district, die moest zich even op het politiebureau laten inschrijven als bezoeker. En daarmee werd de zaak afgehandeld. En van die 70 agenten waren er vervolgens vier die besloten in Jezus Christus te gaan volgen.

Bijzondere bijstand. Soms werkt God rechtstreeks in je ziel, door een lied, of door een preek, of door een bijbelwoord. En soms werkt hij via mensen. Als Paulus moederziel alleen daar in Damascus zit, vlak na zijn bekering, dan is daar opeens Ananias. Ananias die hem de handen oplegt, en het zo hartelijk zegt: 'Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden.' En als Paulus in Jeruzalem opnieuw alleen staat, gehaat door de Joodse

leiders, en gevreesd door de christenen, dan is daar opeens Barnabas, en Barnabas gelooft dat Paulus werkelijk bekeerd is, en Barnabas brengt hem in de christelijke gemeente binnen.

Temidden van alle nood en ellende, temidden van alle haat en tegenwerking, geeft God Zijn bijzondere bijstand. Misschien geeft God vandaag of deze week die bijzondere bijstand aan u, aan jou. Omdat Hij weet wat je nodig hebt. Maar het kan ook omgekeerd. Misschien geeft God die bijzondere bijstand, vandaag, of deze week, *vía* u! *Vía* jou! Doordat je een kaart schrijft voor een medechristen in nood, ver weg. Doordat je bidt voor een ander. Doordat je deelt van je tijd, van je geld. Doordat je een luisterend oor hebt voor iemand.

Ja, Paulus zakt naar beneden in die mand. Maar hoe dieper de wereld hem wegtrapt, hoe dichterbij God komt. Zijn status in deze wereld daalt, maar zijn liefde voor God groeit. En *dát* is wat telt. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.

Gemeente, zorg goed voor uw ziel!

Amen.

Dienst Schollebaar, 18 mei 2008, 9.15 uur

Welkom

Ps. 84: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Amen

Aanvangstekst

Jezus zegt: 'Zalig de vervolgd en om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen' Amen. Vandaag staan we stil bij het lijden omwille van je geloof.

Thema: 'Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegeen'.

Gezang 303: 1, 3 EN OOK 5 VANWEGE TRINITATIS

Wet

Ps. 130: 2

Gebed

*Kinderen, crèche, KND; luisteraars thuis, kosters en organist
Zondag Trinitatis!!*

Uitleg voor de kinderen

Rob logeert een weekend bij Sander, bij zijn vriend.

Bij Sander thuis is het altijd best gezellig, Sander heeft nog twee oudere zussen, en aan tafel hebben ze altijd een hoop lol.

Sander heeft ook heel leuke ouders, alleen... als de vader van Sander boos wordt, oeps... dan is het goed mis. Hij wordt niet gauw boos, maar áls het gebeurt...

Ja, en wat denk je, op zaterdagmiddag... zó, Sander was zo brutaal!

Zijn vader wérd toch kwaad. En Sander ging snel naar de WC, met de deur op slot.

'Sander!' riep zijn vader, 'als je van de WC af komt, krijg je een pak slaag!'

En wat denk je, Sander, die bleef maar op die WC.

Rob, die sloop er zachtjes naar toe en zei: 'sander, kom maar niet van de WC af, hoor, want dan krijg je een pak slaag.'

Ja, zo kun je weleens bang zijn he?

Maar Bij Sander viel het wel mee hoor. Even later was zijn vader weer goed, en toen kreeg Sander wel straf, hij mocht die dag niet meer op z'n computer, maar hij kreeg geen pak slaag. Sander was er ook niet zo bang voor geweest hoor. Hij kende zijn vader...

Maar er zijn veel kinderen op de wereld, die wel bang zijn. Weet je waarom? Omdat ze christen zijn, en dat mag niet van de politie. In sommige landen mag je niet geloven. En als de politie merkt dat je een bijbel hebt, dan mag je bijvoorbeeld niet op een sportclub. Of je mag niet naar een hogere school, als je ouder wordt.

In China bijvoorbeeld zijn veel dominees die in de gevangenis zitten, of er weleens in gezeten hebben. Gewoon, omdat ze over Jezus vertellen. Vandaag denken we speciaal aan die mensen. Want het is de Zondag van de Lijdende kerk. En weet je wat de Here Jezus zegt? 'Als jij het moeilijk hebt omdat je in Mij gelooft, dan ben je eigenlijk gelukkig. Want dat Ik bij je ben, dat is het allerbelangrijkste! Ik geef je eeuwig leven!

Lezing OT: 1 Koningen 17: 1-6

Psalm 42: 1, 2

Lezing NT: Handelingen 9: 19b-31

Psalm 42: 6, 7

Preek over het thema: 'Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen' n.a.v. Handelingen 9: 24b-25

Daarna: Gezang 442

In memoriam de heer J. van der Bel (staande)

Op vrijdag 16 mei overleed in de leeftijd van 87 jaar de heer Johannes van der Bel. Hij woonde in De Vijverhof. Eerder woonde hij aan de Capelseweg, en leefde hij actief met onze gemeente mee. Komende dinsdag is de begrafenis, na een dienst om half één in de aula van de begraafplaats Oud Kralingen. Verdere gegevens vindt u in de weekbrief. In ons gebed bidden we om kracht voor zijn zoon Pieter en dochter Jannie. We gedenken de heer Van der Bel met de woorden van de Here Jezus uit Mattheüs 11, die ook bovenaan de kaart staan: 'Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven'.

Dankgebed en voorbeden

- >>> **Kom, Here Jezus!!!!**
- >>> Israel, Irak, Afghanistan, vredesmissies
- >>> **China, Birma**
- >>> Politici
- >>> Koningin, Koningshuis

- >>> Kerk, zending: Braziliëproject
- >>> Gemeente hier, kerkenraad, Margo Riethoff, wijkwinkel
- >>> Jongeren die EXAMEN moeten doen
- >>> Zieken
 - Dhr. Hordijk
 - Ankie van de Polder
 - Martin Beker
 - Mw. Nancy van Kleef
 - Mw. Grea Troost
 - Mw. Irma Lobbe
 - Mw. Manni

- >>> Rouwdragenden > fam. Van der Bel, Pieter en Jannie

- >>> Stilte, Onze Vader

Collecten

- >>> 1. Open Doors, 2 kerk, uitgang: pastoraat en opbouw
- >>> Samenvatting
- >>> **Gz. 314**

Zegen

Gaat dan heen in vrede,
draag met u de zegen van onze God
en wees een zegen, daar waar God u roept.

De HERE zegene u en Hij behoede u,
de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.