

De zomer is de tijd van de lijstjes: een checklist: 'Wat moet ik allemaal meenemen naar Brazilië?' Of, als u op vakantie gaat: 'Wat moet er mee? En wat moet ik nog afmaken?' De leuke, makkelijke dingen doe je. En de lastige dingen, die schuif je voor je uit. 'Dat komt wel...'

1. Wat zijn je prioriteiten?

In Haggai 1 zegt de HERE tegen Zijn volk Israël: 'De belangrijke dingen, die schuiven jullie voor je uit. Mijn tempel, in Jeruzalem, die ligt in puin! Eén grote ruïne! En wat doen jullie? Uitstellen, doorschuiven... "Het komt nog wel. De tijd is nog niet rijp!" Maar ondertussen zijn jullie wél druk met alle dingen die jullie leuk vinden. De tijd is zeker wél rijp om in jullie prachtige, luxe huizen te bouwen! En Mijn huis? Dat mag dan een puinhoop blijven!'

Wat is eigenlijk de situatie? Nou, het volk van Juda was door de Babyloniërs meegevoerd in ballingschap. Jeruzalem moesten ze achterlaten, het was totaal verwoest, één grote puinhoop. Een afschuwelijke tijd. Die Babyloniërs, dat waren wrede mensen. Maar toen werd dat hele Babylonische rijk veroverd door de Meden en de Perzen. Koning Kores kwam aan de macht. Kores of Cyrus, dat is dezelfde. En Kores, die zei: 'Alle volken die weggevoerd zijn mogen terugkeren naar hun land.' Dat gold dus ook voor de Joden. Nou, dat was natuurlijk geweldig! Een droom, die in vervulling ging! 70 jaar nadat de eerste mensen waren weggevoerd, gedeporteerd vanuit Jeruzalem, mochten de Joden die wilden, weer terug. En daar gingen ze: de eerste groep telde 50.000 Joden. Ze hadden twee leiders: Zerubbabel, dat was een afstammeling van koning David, hij was de wereldlijke leider. En Jozua, de hogepriester, was de geestelijke leider. Toen ze aankwamen in Jeruzalem, begonnen ze meteen, enthousiast, het altaar op te bouwen, in die verwoeste tempel. Zo konden ze weer offers brengen. En ze gingen ook verder. Ze maakten een fundering om weer een nieuwe tempel te kunnen bouwen. Maar toen ging het mis. Er kwam tegenwerking. De Samaritanen kwamen kijken. Ze zeiden: 'Wij willen wel meebouwen aan die tempel.' Maar die Samaritanen, dat was een mengvolk. Dat waren Israëlieten, uit de tien stammen, vermengd met andere volken. De Samaritanen dienden God, maar ook allerlei afgoden. En dat was nu precies wat dat volk van Juda niet meer wilde, nooit meer! Ze wilden nu echt zuiver leven, alleen God dienen, geen afgoden meer. Dus wat zeiden ze? 'Bedankt voor het aanbod, maar we doet het alleen.'

En dat zette kwaad bloed. Die Samaritanen gingen stoken, ze gingen dreigen, ze stuurden een brief naar de koning, om te zeggen dat die Joden eigenlijk in opstand wilden komen, ze gingen er volop tegenaan. En met succes! Want wat gebeurde er? De Joden werden bang, ze verloren de moed, en ze stopten met het werk.

Járenlang ligt het stil. Vijftien volle jaren! En dan is het genoeg! God roept de profeet Haggai, en Hij roept de profeet Zacharia, en Hij zegt: 'Jullie moeten gaan preken! Zeg tegen het volk wat Ik op Mijn hart heb! Jullie sloven je uit, ieder voor jullie eigen huis, maar heb je weleens gekeken hoe Mijn huis erbij ligt? Waar ligt je prioriteit?'

En dan gaat God ook nog verder. Hij zegt: 'Hebben jullie goed opgelet, in die afgelopen 15 jaar? Hoe waren de oogsten? (Vers 6) Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst. Jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar het is nooit genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm.'

Weet u wat God bedoelt? Je kunt álles doen, en toch niet gelukkig zijn. Eten! En toch er niet van genieten. Drinken! Maar je blijft een mens met dorst. Alles heb je! Een flatscreen, en de nieuwste mobiel, en een prachtige auto en weet ik het wat allemaal. En toch ben je niet tevreden. Toch ben je niet gelukkig. Hoe kan dat?

'Dat komt', zegt God, 'omdat je begint aan de verkeerde kant. Je stelt je prioriteiten niet goed.' Je bouwt aan je eigen verhaal! MY STORY BUILDING! Als ik het maar leuk heb! Als ik het maar goed doe.

En God zegt: 'Begin nu eens helemaal aan de andere kant: Laat je inschakelen in MIJN verhaal! In de weg die

Ik ga met de wereld. Ik ben bezig om een huis te bouwen in deze wereld. En Mijn vraag

is aan jou', zegt God:

'Bouw jij mee?' Als je dat doet, dan doe je aan HIS STORY BUILDING. Dan bouw jij als het ware mee aan het verhaal van God. Aan Zijn tempel.

2. God op de eerste plaats! Daar rust zegen op!

Als je zo gaat leven, dan draai je alles om. Alles! Dan is de vraag niet: 'Wat vind ik leuk om te doen?' Maar: 'Wat wil God dat ik doe?' Dan is de vraag niet: 'Wat wil ik doen met mijn geld, en met mijn tijd?' Maar: 'Wat wil God dat ik doe met het geld dat Hij mij heeft uitgeleend? En met de tijd die Hij mij geeft?' HIS story building.

En dan gaat de HERE een belofte geven. Lees maar mee, in vers 7: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw Mijn huis weer op. Met vreugde zal Ik het aanvaarden en Ik zal er Mij in al mijn luister tonen – zegt de HEER.'

Dat is een geweldige belofte! En weet u wat ik het mooie vind? We hebben daar al iets van mogen zien, in het afgelopen jaar! Want ook in deze wereld, zou je kunnen zeggen, ligt de tempel van God in puin. Zoveel mensen lijden of leven in bittere armoede. Zoveel mensen hebben honger, letterlijk of geestelijk. Zoveel mensen kennen de Here Jezus nog niet. Zoveel mensen komen om in de ellende. En God heeft ook hier, in Capelle, mensen geroepen. En Hij blijft roepen. Op allerlei fronten kunnen we werken, kunnen we meebouwen aan Zijn verhaal, HIS STORY BUILDERS, aan Zijn geschiedenis, HISTORY builders. En óók het Braziliëproject is één van de manieren om God te eren, en om te bouwen aan Zijn tempel. In het afgelopen jaar hebben jullie veel gedaan, hebben we sámen veel gedaan. Er is gewerkt, er is gespaard, er is gebeden. Je zou kunnen zeggen: dat hout is nu inderdaad uit de bergen gehaald, de voorbereidingen zijn getroffen, en nu moet er gebouwd gaan worden. 85.000 euro is er binnengekomen. En? Heeft iemand van ons léts tekort gehad? 85.000 euro is onttrokken aan onze budgetten.



Heeft iemand van ons honger geleden? Of dorst? Integendeel! Toch? We zijn gezegend, ook als gemeente! Er mocht een missionair-diaconaal werker aan de slag gaan. We kregen een wijkwinkel en nieuwe vrijwilligers. Wat hier staat, in die Bijbel, dat is concrete realiteit. 'Ga bouwen aan Mijn tempel!' zegt God, 'en je zult eens zien!' De banden onderling zijn alleen maar sterker geworden, door het samen wilgen knotten, en post bezorgen door de kou, en samen dineren, en samen een tuin opknappen.

3. Gods belofte: 'Ik ben mét jullie!'

Als God iets zegt, dan dóét Hij het ook! En daarom is het zo mooi, dat het volk luistert. Vers 12: 'Zerubbabel, zoon van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de HEER, hun God, had gedaan; ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God, gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de HEER.' Het volk, dat wordt geráákt! Het krijgt een diep ontzag voor die God, die grote, heilige God. En ze denken: 'Hoe hebben we zó dom kunnen zijn? We gingen helemaal voor onszelf, voor onze welvaart. Hoe konden we zó nonchalant omgaan met de zaak van God?' Dat volk van Juda, dat valt helemaal stil. 'Wat hebben we gedaán...?' Maar dan zegt Haggai, in vers 13, namens God: 'Ik ben met jullie – spreekt de HEER!'

'Ik ben mét jullie!' Dat zijn héérlijke woorden! Die mogen jullie meenemen als je naar Schiphol reist. 'Ik ben met jullie!' Als je het vliegtuig instapt, en als je uitstapt in Fortaleza. 'Ik ben met jullie', als je loopt te sjouwen met bouwmaterialen in de hete zon. 'Ik ben met jullie', als je timmert of metslet, of wat je ook maar doet. 'Ik ben met jullie', als je optrekt met de kinderen van Ocara. 'Ik ben met jullie'. Ik zal jullie eerlijk zeggen: zo staat het niet in de Nieuwe Bijbelvertaling, waar we vandaag uit gelezen hebben. Daar staat: 'Ik ben BIJ jullie.' En dat is óók zo. 'Heer, U bent altijd bij mij!' Dat gaan we straks zingen. Waar je ook gaat, wat je ook doet, waar je ook bent, God is bij je! Maar het gaat nóg verder. God is niet alleen dichtbij. Als jij bouwt aan Zijn tempel, dan is Hij ook mét je. Stel, je fietst naast iemand, en je moet een heuvel op, dan kan die ander naast je fietsen, en heel dichtbij zijn, en toch moet je allebei keihard trappen. Maar die ander, die kan je ook een duw geven, een duw in je rug, die kan je ook omhoog helpen. Dat is het verschil! De Here God zegt niet alleen: 'Ik ben bij je!' Nee, het Hebreeuwse woordje gaat verder: 'Ik ben mét je. Ik help je! Ik ondersteun je!' Zó is God! 'Ik ben met u'. Dat zijn niet zomaar woorden! Want God hééft dat al laten zien in de geschiedenis! Hij is de grote History Builder! Want in onze mensengeschiedenis is God Zelf binnengekomen, in de persoon van Jezus Christus, om Zijn geschiedenis te schrijven. Jezus Christus, Hij wordt genoemd in de Bijbel: 'Immanuel', dat wil zeggen: 'God met ons!' 'Ik ben met je!'

God heeft op een unieke manier laten zien dat Hij mét ons is: Hij is gekomen om mét ons mens te zijn, en om vóór ons naar het kruis te gaan! Hij heeft alles voor ons overgehad, letterlijk alles! Hij heeft Zichzelf volkomen weggecijferd voor ons. En hij zegt: 'Ook voor jou heb Ik geleden, ben Ik gestorven. Ook voor jou ben Ik opgestaan uit de dood. Geloof je in Mij? Vertrouw je werkelijk op Mij?'

Als dat zo is, dan zet je Hem op de eerste plaats in je leven. En inderdaad, dan is Hij met je! Jezus zegt het, in Mattheüs 28: 'Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.'

4. God met ons: betekent dat uitsluitend succes?

Betekent dat dan, dat alles vanzelf goed gaat? Dat alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon? Nee, dat niet. Maandag was er dat vreselijke bericht, over die andere groep, in Kenia. Net als jullie: op pad gegaan om mensen te helpen in de naam van Jezus Christus. Maar ze werden aangevallen, en vijf jonge vrouwen werden verkracht. Een afschuwelijk drama. En ik kan me voorstellen dat jij denkt: 'Hoe zit dat nou? "Ik ben met je." Wat betekent dat dan?' Weet je, het thema van vandaag is niet: SUCCESS STORY BUILDING. Nee, het is: 'HIS STORY BUILDING'. En wat is de story van God? De story van Jezus Christus? Hij ging niet de weg van het succes, Hij ging de weg van het kruis. En Hij zegt in Mattheüs 16: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat Hij dan zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verloren heeft omwille van Mij, die zal het vinden.' Jezus Christus is niet de weg gegaan van het succes, maar de weg van het kruis. Zó heeft Hij de overwinning behaald. Zó heeft Hij geschiedenis geschreven. Zó is Hij de grote History Builder. Als jij naar Brazilië gaat voor de fun, en voor het avontuur, blijf dan donderdag alsjeblieft thuis. Maar als je gaat om je Heiland te eren, en om mensen te dienen in Zijn naam, dan mag je het zeker weten: Hij is mét je! Bij elke stap is Hij met je! En misschien wordt het wel moeilijk, misschien is het soms loodzwaar. Maar wat hebben we net gezongen? 'Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur!' 'Ik ben met je als je door het vuur moet gaan,' zegt God in Jesaja 43, 'en als je door het vuur gaat, zul je niet verteren en zal de vlam je niet verbranden.'

5. Als God met je is, zal Hij Zich laten zien in glorie!

Als je gaat voor de lol, en voor het avontuur, wat laat je dan achter, als je weer weggaat? Misschien wel een huis, waaraan je hebt meegebouwd. Maar verder heb je niets laten zien. Dat is nu precies het mooie van World Servants. Jullie gaan niet als zómaar een groep. Jullie gaan in de naam van de HERE, van de Koning van het heelal. Straks gaan we op de knieën voor Hem, letterlijk op de knieën. Dan maken we ons klein voor de grote Koning. En dan zeggen we: 'HERE, we zijn helemaal van U afhankelijk! Gaat U Zelf mee! Weest U mét ons, zoals U beloofd heeft!' En als jullie zó gaan, in de naam van God, dan zullen jullie daar, in Ocara, véél en véél meer achterlaten dan vijf huizen. Dan straal je uit wat het is om een christelijke gemeenschap te zijn, wat echte blijdschap is, vreugde in God! Dan blijf je elkaars hart zoeken, ook al heb je het misschien soms ook moeilijk met elkaar. Want je trekt wel drie weken intensief met elkaar op. 'Ik ben met jullie!' zegt God. Op die belofte mogen we blijven pleiten, jullie in Ocara, en wij hier thuis, of waar we ook zijn, op vakantie. Met elkaar mogen we één groot gebedsfront vormen. Samen mogen we een muur van gebed bouwen, een beschermende muur om jullie heen. En het gaat ook verder. Want als jullie terugkomen uit Ocara, bij leven en welzijn, dan gaan we een nieuw seizoen in. Dan mogen wij blijven bouwen, hier in Schollebaar, in deze omgeving, verbonden met broeders en zusters wereldwijd. Wat heeft prioriteit in ons leven? 'Bouw Mijn huis op!' zegt God. 'Ik ben met jullie! Met vreugde zal Ik het aanvaarden en Ik zal er Mij in al Mijn luister tonen.' God zal Zich laten zien in al Zijn luister. In al Zijn glorie. Ik ben heel benieuwd wat Hij gaat doen. We zullen verwonderd staan! Amen.