

1. 'Coming soon!'

Hoe vind jij dat, als je in de bioscoop zit, dat je dan niet meteen jouw film ziet, maar eerst nog al die andere filmpjes, al die voorfilmpjes wat films die eraan zitten te komen? In een paar minuten krijg je al een beeld van wat je in die ándere film kunt verwachten. En dan, aan het eind van zo'n filmpje, hoor je zo'n diepe, donkere stem, die zegt: 'Coming soon'. 'Deze film komt snel!' Het kan zomaar gebeuren dat je dat ziet, en dat je denkt: 'Wow, die film wil ik ook graag zien!' Dan ga je ernaar uitkijken! En dat is ook precies de bedoeling. Want in de bioscoop willen ze natuurlijk graag je verlangen opwekken, om naar die nieuwe film te komen.



De Bijbel is van een heel andere orde dan de meeste films, maar de Bijbel wil je verlangen opwekken. En ook de Bijbel zegt het: 'Coming soon!' Of liever gezegd: Jezus zegt het Zelf: 'Ja, Ik kom spoedig!'

En het is bijzonder: we hebben gelezen uit het laatste hoofdstuk van het Oude Testament en uit het laatste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, en in allebei die hoofdstukken is dát de boodschap: 'Hij zal komen! Hij zal komen, God Zelf zal komen!'

De profeet Maleachi kondigt het aan, vijf eeuwen voor Christus, in vers 1: 'Opeens zal Hij naar Zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de Engel van het verbonde, naar wie jullie verlangen.' Maleachi onderstreept het: 'Vergeet het niet! Hij komt! Jullie kijken toch naar Hem uit, naar de messias, naar de beloofde Verlosser? Hij komt! Echt, Hij komt!' God heeft de wereld dus niet vergeten! En Hij vindt de wereld ook niet maar wat onbelangrijk. Nee, God Zelf kijkt om naar ons, mensen! Hij vindt ons waardevol! Zo waardevol, dat Hij vanuit de hoge hemel zal neerdalen op deze donkere aarde.

2. Wie kan de hoge God verdragen?!

Hij zal komen! 'Maar...' zegt Maleachi erbij, in vers 2, 'wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt?'

Denk je eens éven in: de hoge God, heilig, onvoorstelbaar heilig, zo groots, in macht, in majesteit, zó volmaakt, als Hij naar deze aarde komt, hoe kun je dan in leven blijven?! In de Bijbel staat, dat niemand God kan zien en in leven kan blijven (Exodus 33: 20). De HERE is zó groots, zó licht, dat de zon bij Hem verbleekt! Hij heeft Zelf het heelal gemaakt, al die sterren, al die planeten, het is allemaal Zijn scheppingswerk, Hij Zelf is nog véél groter

en grootser. Als God Zelf naar deze aarde toekomt, hoe kun je dan óóit voor Hem in leven blijven, u en jij en ik, wij kleine, nietige mensjes? 'Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt?'

Gods heiligheid, hoe kan die onze onheiligheid verdragen? Als je nou eens even eerlijk over jezelf nadenkt, al is het alleen maar over je eigen gedachten. Hoe vaak komen er geen gedachten naar boven, waar je je zó voor schaamt, gedachten waar je zelf van schrikt, en dan denk je: 'Wát? Zit dát in mijn hart?'

Als God naar deze aarde toekomt, dan komt Hij in Zijn heiligheid, en alles wat kwaad is, alles wat slecht is, dat kan Hij niet verdragen. Dat verdwijnt, dat schrompelt weg. Vergelijk het maar met vuur: vuur, dat verteert alles wat brandbaar is. Maar wat blijft er overeind? Goud! Zilver! Wat puur is, dat blijft staan. Daarom zegt Maleachi, in vers 3: 'Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi (dat zijn de priesters in Israël), zal Hij zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER.'

3. Hij is gekomen om Zijn eigen komst voor te bereiden, om ons te zuiveren

Weet je wat nou zó ontzettend mooi is? God weet dat als Hij komt, dat niemand dan voor Hem kan bestaan. Want niemand is volmaakt, niemand is alleen maar goud. In ons leven zit dat kwaad verweven. En daarom heeft Hij gezegd: 'Ik ga Mijn eigen komst voorbereiden. Voordat Ik in al die glorie en heerlijkheid naar de aarde kom, zal Ik éérs komen om mensen puur te máken. Zondige mensen maak Ik zondeloos, helemaal schoon, volmaakt rein. Schuldige mensen maak ik vrij van schuld, totaal vrij, helemaal nieuw. Dat zal Ik Zelf komen doen, iedereen krijgt die uitnodiging om schoongemaákt te worden. Om door Mij gereinigd te worden, gezuiverd als puur goud. Daarvoor kom Ik naar de aarde, als de Zoon, Jezus Christus. Aan het kruis neem Ik de straf op Mij die al die mensen hadden verdiend. Als de grote Vuilnisman kom Ik langs en wie wil, mag Mij het vuil van zijn leven meegeven. Ik vraag er maar één ding voor terug: geloof! Overgave! Vertrouwen!'

Jezus, God de Zoon, is gekomen omdat Hij zál komen. Hij is gekomen om ons puur te maken, zodat we Hem, als Hij terugkomt,

met blijdschap kunnen ontvangen! 'Want', zegt Maleachi in vers 19, 'je zou het misschien vergeten, maar: die dag zal zéker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen,



zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Máár...! Máár: voor jullie die ontzag voor Mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.'

4. Voor wie vertrouwt op Jezus Christus, gaat de zon op!

Gods diepste verlangen is mensen rédden! Als je vertrouwt op Jezus Christus, als je je hebt overgegeven aan Hem, dan is de dag dat Hij komt geen dag van angst, nee, dan is het een dag van diepe, intense vreugde. Dan gaat de zon op, de zon van de gerechtigheid. Weet je wat dat betekent? Eindelijk geen onrecht meer! Geen kwaad! Geen kinderen meer die worden mishandeld of misbruikt. Geen ouderen meer die worden beroofd op straat. Geen fraude meer. Geen gelieg en gedraai meer. Geen gepest meer op school of op je werk. Geen gevloek meer. Geen pijn meer, geen zorgen meer. Geen ziekte meer, geen dood meer, geen tranen meer. 'Stralend zal de zon opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.' Ik las dat er een Joods spreekwoord is: 'Als de zon opgaat, nemen de ziekten af'.



Vind je dat niet mooi? 'Als de zon opgaat, nemen de ziekten af.'

'Stralend zal de zon opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.' De vleugels van de zon, dat zijn die stralen waarmee de zon de aarde verwarmt.

5. Eén en al blijdschap!!!

En dan komt dat andere, prachtige voorbeeld: 'Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.' Je hebt het gezien, toch? Daarnet? Wat een blijdschap! Wat genieten die beesten! Onvoorstelbaar! Eindelijk de vrijheid! Het licht! Het leven!

Leef jij zo toe naar de komst van de Here Jezus? Als je gelooft in Hem, als je schuilt bij Hem, dan is het één groot feest! Dan zal die majesteit van God, die grootsheid, dat stralende licht je niet verteren, nee, dan kun je daar alleen maar in méé-stralen! Openbaring 22: 'Ja, Ik kom spoedig!' Coming soon: coming Son. En wat zegt Johannes dan? 'Amen! Kom, Here Jezus! Kom maar snel!' Je bent een gelukkig mens als je niet meer vastzit aan je spulletjes, en aan je hobby's, en aan je auto, en aan je sport, en aan je huis, maar als je het van harte meezegt: 'Amen! Kom Here Jezus! Hoe eerder, hoe liever! The sooner, the better! Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl