

Overdenking in de Paasjubel, Capelle-Schollevaar, Eerste Paasdag, 12 april 2009, 16.00 uur

Thema: 'Erop uit!' naar aanleiding van Genesis 12: 1-3 en Johannes 20: 19-23 (kern: vers 21).

1. Bang om voor Jezus uit te komen?

Ja, ze waren bang, de discipelen van Jezus! Ontzettend bang! En dat is toch eigenlijk ook logisch? Nog maar drie dagen geleden werd Jezus opgepakt, met een hele bende soldaten erbij, alsof Hij een zware misdadiger was! En iedereen liep te schreeuwen:

'Kruisig Hem! Kruisig Hem!' En dat is ook gebeurd! En zij, de discipelen, hóren bij Hem! Ze zijn vrienden van Jezus! Groot kans dat nu die Joodse leiders komen om hén mee te nemen! Om hén gevangen te zetten! Toch? Ze zijn niet voor niets bang! 'Jongens, zit de deur wel goed dicht?' zeggen ze tegen elkaar. 'Wil jij nog eens even gaan kijken?'

En weet je, misschien geldt dat ook wel een beetje voor jou. En voor u! Natuurlijk, je wilt bij de Here Jezus horen. Echt! En je bent blij dat Hij ook jouw Verlosser wil zijn, en dat Hij altijd bij je is. Heerlijk!

Maar, euh... om dat nou zó tegen iedereen te zéppen... Om nou te zéppen, in je voetbalteam, of in je korfbalteam: 'Donderdagavond ben ik er niet, want dan hebben we kerk, het is dan Witte Donderdag'... Dat is niet zo makkelijk. En als je gaat eten, met kinderen uit je klas, of met collega's van je werk, hoe doe je dat dan? Ze zitten met je te praten, zeg je dan: 'Even een momentje, ik wil graag even bidden'? Of denk je dan: 'Ach, laat maar...' Ervoor uitkomen dat je christen bent? Kom jij er voor uit? Komt u ervoor uit? Als die man komt, die een dakkapel wil gaan plaatsen, en die zegt:

'Mijnheer, mevrouw, dat wordt 19.000 euro, maar ik kan ook een deel buiten de rekening om doen, dan komen we op 17-en-een-half...' Komt u ervoor uit? 'Nee, dat doe ik niet! Zwartwerken, daar werk ik niet aan mee.' Die man, die ziet ook wel bij u in huis die Bijbel liggen, misschien een kruisje aan de muur. Bent u straight? Of bent u bang?

De discipelen hielden de deur op slot. Bang! Maar dan, opeens: daar stáát Jezus! Onvoorstelbaar! Hij is het echt! Het klopt dus tóch, wat die vrouwen hebben gezegd! Hij is opgestaan! Hij leeft! Ze staren Hem aan, met open mond!

2. Jezus geeft vrede, wát er ook gebeurt

En dan klinken Zijn woorden: 'Ik wens jullie vrede!' En, staat er dan bij: 'Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde.' Jezus laat Zijn littekens zien. Zijn handen, daar zijn de spijkers doorheen gegaan. En Zijn zijde, daar heeft een Romeinse soldaat zijn speer in gestoken.

'Vrede zij u!' Het lijkt wel alsof de Here Jezus zegt: 'Waarom zijn jullie nu zo bang? Kijk, bij Mij hebben ze alles gedaan wat ze konden doen. Alles!

Ze hebben Mij vermoord! Meer kunnen ze niet doen. Maar zie je dat God nog machtiger is? Machtiger dan de dood! Ik ben opgestaan!



Vindt u het moeilijk om voor uw geloof uit te komen? Vindt jij dat moeilijk? Je hoeft niet bang te zijn! Je mag leven in vrede, zegt Jezus. Want als je gelooft in Hem, dan mag je het weten: 'Net als Jezus mag ik opstaan in een nieuw leven! Hij geeft mij eeuwig leven! Waar moet ik dan nog bang voor zijn?'

Op dit moment zijn er christenen in Noord-Korea en in China en in andere landen, die om hun geloof in de gevangenis zitten, of in een concentratiekamp. Maar wat zeggen die christenen? 'Ze kunnen hooguit mijn lichaam vermoorden! Maar ik geloof in Jezus, dus dan krijg ik eeuwig leven. Er is niets om bang voor te zijn!'

3. En Hij stuurt ons erop uit!

'Ik wens jullie vrede!' zegt Jezus, en Hij laat de littekens zien. En dan gaat Hij nog een stap verder. Vers 21: 'Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit!"'

'Wacht even, Here Jezus, wacht even, dat gaat wel héél snel. U zendt ons erop uit? Maar wij zijn bang! De deur hebben we juist zorgvuldig op slot gedaan! Nee, Here Jezus, dat is teveel gevraagd! Dat hoeft toch ook helemaal niet? De mensen om ons heen, die moeten toch zelf weten of ze willen geloven of niet? Waarom moet ik ze nou zo nodig over U gaan vertellen? Ik wil niks opdringen, dat moeten ze zelf maar weten!'

Maar dan gaat Jezus nóg weer verder, vers 23: 'Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' Wat bedoelt Jezus? Nou, wat Hij zegt, dat is dit: 'Of iemands zonden vergeven woren, dat hangt van jou af! Of iemand vrede krijgt met God, of iemand echt weer open contact krijgt met Hem, of iemand het eeuwige leven krijgt, dat hangt van jou af!'

'Van mij, Heer?'

'Ja, van jou! Ze moeten het toch van iemand horen, dat prachtige nieuws? Dat God naar ons toe gekomen is, in de Here Jezus? Als ze dat nou nooit horen, hoe kunnen ze het dan weten? Ik werk via mensen, zoals de Vader vroeger al via Abram werkte. Hij riep Abram en Hij zei: "Abram, Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden."'

Jezus zegt: 'Ik werk via mensen. Zoals de Vader Mij erop uit heeft gestuurd, uit de hemel naar deze wereld, zo stuur Ik nu jullie erop uit!'

Sjo.... daar moet je misschien even van bijkomen.

4. Jan koos ervoor om te gaan

Luister dan intussen even naar dit verhaal. Stel je voor: Jan! Jan is een stoere kerel, een jaar of dertig, en Jan zit met een biertje op de bank, op zaterdagavond, klaar om naar een wedstrijd te gaan kijken, Feijenoord-FC Twente. Heerlijk, hij is vrij. Jan werkt bij de storingsdienst van Telfort.

Maar wat gebeurt er? De telefoon! Jan broemt wat. 'Wie belt er nou, als net de wedstrijd begint?'

'Jan, zou je meteen willen komen, want het hele mobiele netwerk ligt plat! Er moet ergens een storing zijn.'

'Ik? Ik heb geen dienst! Jeffrey, die heeft dienst!'

'Ja, maar Jan, we hebben Jeffrey gebeld, maar ook zijn mobiel doet het niet. En op zijn vaste lijn krijgen we geen gehoor.'

Jan zucht, met een gezicht als een oorworm. 'Nou ja,' gromt hij, 'okee dan.'

Het valt niet tegen. Anderhalf uur later is Jan weer thuis. Hij kan nog net het staartje van de wedstrijd zien.

Een maand later is Jan op zijn werk. 'Jan!' roepen ze,

'Hier is een meneer voor jou, meneer Van Gorkum!'

Jan kijkt verbaasd, hij kent die man niet. En die man

komt naar hem toe met zo'n slagroomtaart!

'Bent u Jan?' vraagt meneer Van Gorkum.

'Ja?' zegt Jan.

'Mijnheer, u heeft mijn leven gered! Ik heb gebeld, naar Telfort, hoe het zat met die storing, op die zaterdagavond, en ze hebben verteld, dat u gekomen bent, terwijl u vrij had. Weet u, die avond liep ik door het bos, met de hond. Het was een prachtige



avondwandeling. Maar opeens kreeg ik zo'n ontzettende pijn op mijn borst, ik viel op de grond, ik pakte mijn mobiel, en ik wilde 112 bellen. Maar eerst lukte het niet. Door die storing! En toen, opeens, lukte het wel! Toen kwam de ambulance, en ze hebben me nog net kunnen

redden, want ik had een hartaanval, mijnheer. Ja, echt, u heeft echt mijn leven gered!'

Jan is stomverbaasd. Hij stamelt maar wat: 'Ik deed gewoon mijn werk.'

'Nee,' zegt mijnheer Van Gorkum. 'U had vrij. U hoeft helemaal niks. Maar u ging erop uit, en u herstelde de verbinding. En daardoor leef ik nu!'

'Ik wens jullie vrede!' zegt Jezus. 'Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit! Om de verbinding te herstellen. De lijn naar God. Zodat mensen vergeving krijgen, vergeving van zonden. Door wat u zegt, en door wat u doet, en jij, daardoor kunnen anderen eeuwig leven vinden! Besef je dat wel? Besef u het?'

5. Hoe ga je erop uit?

Misschien zeg je: 'Ja, maar hoe moet dat dan? Hoe ga ik er nou op uit?'

Nou, drie dingen.

Eén: ga bidden! 'Here God, hier ben ik! Gebruik mij maar, alstublieft. Ik ben beschikbaar! Gebruik mij maar om iemand de weg te kunnen wijzen naar U!' Bid dat gewoon maar, elke morgen! Dat is één.

Twee: verstopt je geloof niet! Zeg het maar gewoon, in je sportteam, of op je werk, of in de klas. Schaam je niet voor je geloof, en voor Jezus! Er kan je niks gebeuren! Zelfs als ze je stom vinden, als ze je niet accepteren, als ze u ontslaan, je bent veilig in de handen van Jezus. Hij zorgt dat het goed komt! Let maar op! Dat is twee: verstopt je geloof niet!

En drie: nodig mensen uit! Om naar de kerk te komen, bijvoorbeeld als je zingt met het koor. Nodig iemand uit voor een Oriëntatiecursus christelijk geloof. Die komt er weer, misschien in het najaar, of in de winter. Neem mensen maar mee! Nodig kinderen maar uit, of jongeren, voor een Wegwijzerkamp. Of de kinderen uit je klas voor de Kapoentjesclub op woensdagavond. Of voor iets anders. Maar nodig mensen uit! Dat is het derde.

Bidden: 'Heer gebruik mij maar!' Je geloof niet verstoppen. En anderen uitnodigen.

6. Je bent niet alleen! God gaat mee, door de Heilige Geest!

En ben je nog steeds bang? Weet je, je gaat nooit alleen. Want één zinnetje heb ik nu nog niet behandeld. Vers 22: 'Na deze woorden blies Jezus over hen heen, en zei: "Ontvang de Heilige Geest."'" Je hoeft dus nooit alleen op pad. De Heilige Geest wil in je wonen. Hij gaat mee! God is bij je!

Kom op! Erop uit!

Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl