

Overdenking in de Songs of Praise-dienst, Capelle-Schollevaar, 14 juni 2009, 16.00 uur

Thema: 'To God Be the Glory!' naar aanleiding van 1 Korinthiërs 1: 26 – 2: 5

Hoe ga je om met tegenslag?

Hoe ga je om met tegenslag? Als de dingen niet goed gaan in je leven? Als je niet de wind in je rug hebt, maar de wind van voren?

Succes en voorspoed, daar wen je snel aan! Maar tegenslag... Ellende... Een handicap...

Fanny Crosby werd geboren op 24 maart 1820 in New York. Toen ze opgroeide, ontdekte ze drie dingen. Ze ontdekte dat ze anders was dan andere kinderen. Ze ging zich realiseren dat andere kinderen iets konden wat zij niet kon: andere kinderen konden ZIEN. Ze wist niet wat dat was. En haar moeder vertelde: 'Fanny, toen jij een babytje was, van zes weken, toen vatte je kou en je kreeg een oogontsteking. Papa en ik gingen met je naar de dokter, maar die was er niet. Er was een andere dokter, een vervanger, en die zei tegen ons dat we warme compressen, warme verbanden op je ogen moesten leggen. Dat was een grote fout, want daardoor ben je blind geworden.' Dat was het eerste wat Fanny ontdekte.

Het tweede was, dat andere kinderen een vader hadden, en zij niet. Haar vader was overleden, toen Fanny een jaar oud was.

En het derde wat Fanny ontdekte, was dit. Allerlei dingen die andere kinderen wel kregen, kreeg zij niet. Want er was weinig geld. Armoede. Eén en al armoede.

Je zou zeggen: dit is hét recept voor een mens om van jongs af aan bitter te worden. Bitter, met een diepe wrok in je hart. Naar zo'n dokter. En naar God. Tegenslag. Maakt tegenslag u bitter? Hoe reageer jij, als het niet goed gaat in jouw leven?

Een gedicht van een blind meisje

Weet u wat Fanny Crosby deed? Ze was negen jaar. U moet zich dat even voorstellen, een meisje van negen, dat niet op straat kan spelen, en kan genieten van het zonlicht van die duizend kleuren in de schepping. En dan schrijft dit meisje van negen een gedichtje:

*Oh, what a happy soul I am,
Although I cannot see;
I am resolved that in this world
Contented I will be.*

*How many blessings I enjoy
that other people don't;
To weep and sigh because I'm blind
I cannot and I won't.*

Vertaald is het ongeveer dit: 'O, wat ben ik een gelukkige ziel, ook al kan ik niet zien. Ik ben vastbesloten dat ik in deze wereld tevreden zal zijn. Wat heb ik veel zegeningen gekregen die andere mensen niet hebben! Huilen en zuchten omdat ik blind ben, dat kán ik niet en dat zál ik niet!'

Gemeente, deze week liet ik die woorden op me inwerken. En ik dacht: 'Hoe is het mogelijk! Hoe is het mogelijk! Negen jaar, en dan deze woorden.' Misschien zit u hier vandaag, en u bent bitter, u bent boos op iemand, u bent ontevreden, er is u onrecht aangedaan, of het zit tegen op

een andere manier, luister dan naar Fanny Crosby, negen jaar, blind, zonder vader, in de armoede:

*Oh, what a happy soul I am,
Although I cannot see;
I am resolved that in this world
Contented I will be.*

*How many blessings I enjoy
that other people don't;
To weep and sigh because I'm blind
I cannot and I won't.*

De Bijbel in je ziel

U begrijpt wel, een meisje dat dit schrijft is buitengewoon begaafd. Ze werd opgevoed door haar moeder en haar oma, en door hen leede Fanny hele stukken uit de Bijbel uit haar hoofd. Die Bijbel kreeg zo een plaats, niet alleen in haar hoofd, maar ook in haar ziel. Want zo gaat dat, gemeente. Als je bijbelgedeelten uit je hoofd leert, dan worden die een deel van jezelf. dat is zó mooi! En weet u, bijbelteksten, die leer je uit je hoofd, niet door ze erin te stampen, maar door er intensief mee bezig te zijn. Als je nou in de kerk zit, en je leest mee, en je bent betrokken bij de preek, dan ken je stukken tekst uit je hoofd als je de kerk uitgaat. Probeer het maar! En als jij thuis 's morgens een

bepaalde bijbeltekst leest, en voor jezelf herhaal je die tekst tien keer, en 's avonds voor je gaat slapen lees je hem nog een paar keer door, dan zit die in je hoofd. Fanny Crosby heeft de Bijbel als het ware ingedronken. Toen ze 15 was, ging ze naar een blindenschool. Daar leerde ze piano spelen, en gitaar spelen, en zingen. En Fanny werd lerares. Wat voor vakken denkt u? Engels en geschiedenis. Als



'The Blind Girl': eerste dichtbundel van Fanny Crosby, uitgegeven in 1844, toen ze 24 jaar oud was.

blinde! Dat is toch onvoorstelbaar! Toen ze 38 was, trouwde ze met een blinde collega-musicus, Alexander Van Alstyne. Ze kregen samen één dochter, Frances. En Frances, een kind... overleed.

Waarvoor heb je gaven gekregen? Om God te eren!

In die jaren was Fanny een beroemd en gevierd dichteres. De gedichten en de liederen die ze schreef gingen niet echt over God of over geloof. Ze heeft in opdracht een lied geschreven, 'Rosalie, The Prairie Flower', waarvoor ze betaald kreeg, weet u hoeveel, in de 19e eeuw? 3000 dollar! Voor één lied. Fanny was een beroemdheid geworden in heel Amerika.

En toch kwam er onrust in haar hart. Want ze had zóveel gaven, zóveel talenten. Maar steeds meer ontdekte ze: 'Die gaven, die talenten, die zet ik niet in voor God. Ik doe het alleen voor mijn eigen eer.' Toen is in Fanny's leven een wissel omgegaan. Op haar 45e dichtte ze haar eerste christelijke gezang. En het is er niet bij één gebleven.

Fanny Crosby heeft meer dan 8000 christelijke liederen geschreven. En hoe deed ze dat? Een lied, dat ontstond in haar hoofd. Ze kon nauwelijks schrijven, dus ze schreef ze eigenlijk in haar gedachten. En als het dan af was, dan, in één keer, dichteerde ze het aan iemand anders. Ze was vaak met meerdere liederen tegelijk bezig, in haar gedachten, soms wel met twaalf liederen tegelijk! En dan, in één keer, kwamen ze er allemaal uit.



Fanny had contacten contacten met de belangrijkste mensen van heel Amerika: generaals, hoogwaardigheidsbekleders, presidenten. Op de begrafenis van president Grant in 1885 zong zij zelf haar eigen: 'Safe in the Arms of Jesus', 'Veilig in Jezus' armen.'

En altijd, haar leven lang, 95 jaar, heeft ze die houding van haar kindertijd vastgehouden.

Ze schreef: 'Het schijnt voorbestemd te zijn door de gezegende voorzienigheid Gods, dat ik mijn hele leven blind zou zijn en ik dank Hem daarvoor. Als mij morgen perfect, aards zicht werd aangeboden zou ik het niet accepteren. Ik zou misschien geen gezangen tot lof van God gezongen hebben, als ik afgeleid zou zijn geweest door de mooie en interessante dingen rondom mij.'

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl

God kijkt anders dan de wereld!

Gemeente, dit is het leven van Frances Jane Crosby, van Fanny Crosby, van een vrouw, blind door een medische fout, opgegroeid zonder vader, in de armoe. Een vrouw die haar enige kind verloor. En nu lezen we nog een keer uit 1 Korinthiërs 1. Leest u mee? En laat die woorden in uw ziel zinken, gemeente! 'Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is (een gehandicapte wees), heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.' Waarom? Vers 29: 'Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door Hem - door God alleen! - bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: "Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen." Wil je loftrumpet steken op iets of iemand? Steek dan de loftrumpet op God! 'To God be the glory!' Dat lied van Fanny Crosby zullen we zingen, straks aan het eind van de dienst. 'To God be the glory! Great things He has done! So loved He the world that He gave us His Son!' God zij alle eer! Hij gaf ons Zijn Zoon, Jezus Christus, om ons te redden van zonde, om ons vrij te kopen en eeuwig leven te geven!

To God be the glory!!!

Gemeente, het gaat in het leven niet om beroemdheid! Het gaat niet om voorspeod! Het gaat niet om succes! Het gaat zelfs niet om om gezondheid! Dat zeggen wij vaak: 'Ja, als je maar gezond bent, dat is toch het belangrijkste...' Maar het is een leugen, want het is niet het belangrijkste! God kijkt anders! God kiest! En dan kun je ziek zijn, of gehandicapt, of arm, of je kunt een kind verloren hebben, of

je bent failliet gegaan, of je huwelijk is mislukt, of je misbruikt, beschadigd, gebutst en gedeukt... God kiest! En hoe mensen ook over je denken, en hoe je ook over jezelf denkt, in Gods hand ben je

***Blinden laat Ik gaan over onbekende wegen,
op paden die ze niet kennen voer Ik hen.
Duisternis verander Ik in licht,
ruig land maak Ik vlak.
Ja, deze dingen zal Ik doen,
niets daarvan zal Ik nalaten.***

Jesaja 42: 16

bruikbaar! Dat is nou: genade. Pure genade!

'Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; opdat het zal zijn zoals geschreven staat: "Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen."' To God be the glory!
'O Heer, laat mij leven alléén voor U! Alleen tot Uw eer!' Amen.