

1. God geeft rust om te kunnen sterven

- * Rondom iemands overlijden maak je vaak de balans op van zijn of haar leven. Wat waren de hoogtepunten? Wat de dieptepunten? Het zijn vaak kostbare gesprekken.
- * In 2 Kronieken 32 wordt als het ware de balans opgemaakt van het leven van koning Hizkia (of Jechizkia). In hoofdpijnen is de Bijbel heel positief over hem: hij 'deed wat recht is in de ogen van de HERE', hij wordt beschouwd als de beste koning (2 Koningen 18).
- * Toch is Hizkia niet volmaakt. In 2 Kronieken 32 wordt ook gesproken over zijn fouten. Na zijn bijzondere genezing, en na de wonderlijke bevrijding uit de greep van de Assyrische belegeraars wordt Hizkia hoogmoedig. Een gezantschap uit het verre Babylon laat hij trots al zijn rijkdommen zien. De Bijbel is heel eerlijk en verheerlijkt geen mensen, maar God! Het gaat om Zijn trouw! Hizkia is een mens met zonden en gebreken, zoals ook mensen vaak maar al te goed van zichzelf beseffen, zeker ook als ze weten dat ze binnenkort gaan sterven.
- * Houd je stand, als God je op de proef stelt? Dat gebeurde met Hizkia, toen dat gezantschap aankwam. God 'verliet hem, op hem op de proef te stellen' (vers 31). God verborg Zich, maar bleef natuurlijk wel betrokken bij Hizkia. Hij wilde weten wat er leefde in zijn hart. En Hizkia... zakte voor de test. Hij, de goede koning, die zoveel hield van God, doorstond de proef niet. En tóch lezen we: 'Hizkia ging bij zijn vaderen ter ruste...' (vers 33). Dat woord betekent: 'hij ontsliep' (Statenvertaling), hij 'ging heerlijk op bed liggen, ontspande zich en ging slapen'. Wat is het geheim daarvan, dat je rust vindt in het uur van je dood, zelfs als je fouten hebt gemaakt?
- * In veel godsdiensten luidt het antwoord: 'Je moet dan zoveel goede daden hebben gedaan, dat de kwade daden daartegen wegvallen op de balans van je leven.' Maar... zo werkt het niet! Als je 10.000 keer je kind veilig over straat zet en één keer let je niet op, waardoor je kind in levensgevaar is, dan maak je die éne keer niet goed met die 10.000 keer. De éne vlek op de bruidsjurk wordt niet gecompenseerd door de rest van de japon, die schitterend wit is. De fouten in ons leven blijven knagen, blijven een bron van onrust in onze ziel. De balans werkt niet.
- * Hoe kan Hizkia rustig ontslapen terwijl hij Gods proef niet doorstaan had? Omdat God GENADE geeft! Later in de Bijbel lezen we hoe God die genade concreet maakt, door in Jezus Christus mens te worden en Zelf de straf op Zich te nemen, die wij verdienden. De vlek op onze bruidsjurk hoeven we niet te verdoezelen, hopen dat iedereen vooral de witte vlakken ziet. Christus geeft ons een stralend witte japon! Bij Hem alleen is echte rust te vinden. Hij nodigt ons uit om in Hem te geloven en op Hem te vertrouwen: 'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Mattheüs 11: 28).

2. God geeft rust om te kunnen leven

- * God geeft niet alleen rust om te kunnen sterven, maar ook rust om te kunnen leven! Ook een kompas moet in rust zijn om doelgericht de juiste route te kunnen wijzen, zodat je volle kracht vooruit kunt. De rust die God geeft is niet de rust van de tikkende klok en de bromvlieg achter het raam, maar het is de rust van de oplader. Alleen door die oplader kun je je telefoon blijven gebruiken. Hoe staat het met onze ziel? Is de batterij van onze ziel wel opgeladen door rust te zoeken bij Jezus?
- * Herbert Hoover was president van de VS in de crisis van de jaren '30. Hij kreeg bergen kritiek over zich heen, maar bleef rustig en beminlijk. Zijn vrouw wist hoe dat kwam: 'Bert kan het beter aan dan de meeste mensen. Diep van binnen heeft hij dat gevoel van de Quakers, dat niets je kan deren als het goed is met God.'
- * We hebben God nodig in tegenspoed. De rust die Hij geeft bewaart ons voor bitterheid, paniek of een lamgeslagen gevoel. Maar we hebben God ook nodig in voorspoed. Hizkia bleef staande in de tegenspoed (de belegering door Assyrië en ook zijn ziekte), maar bezweek in de voorspoed (zijn hoogmoed). Wij mogen alles bij Jezus brengen: onze zwakheid, onze zorgen en zonden. Maar ook ons succes mogen we aan de voeten van het kruis brengen. Vol nederigheid: 'Heer, het is van U!'

3. God geeft uiteindelijk de diepste rust: wereldwijd en voor eeuwig!

- * Hoezeer we ook in dit leven rust mogen vinden bij God, er blijft een diep heimwee naar de eeuwige rust. Want ook als wij in vrede mogen sterven, gaat de nood van deze wereld door.
- * God belooft blijvende rust, als Jezus terugkomt om recht te spreken over levenden en doden. Wie op Hem zijn of haar vertrouwen heeft gesteld, mag dan het grootse feest gaan vieren van de totale vernieuwing! In het oordeel helpen al onze goede daden niet om onze zonden te compenseren, het gaat erom of we geloven in Jezus, de Rechter die al eerder kwam als de Redder. Zijn we klaar om Hem met blijdschap te ontvangen? Zoals de deelnemers aan de Zuidpoolexpeditie in 1915, die door Sir Ernest Shackleton waren achtergelaten op Elephant Island. Hij beloofde hen weer op te halen, maar hij werd tegengehouden door ijsbergen. Toen er een weg door het ijs vrijkwam, voer hij meteen naar het eiland. Daar stonden de mannen klaar, met bagage en al. Meteen gingen ze aan boord. Dat was maar goed ook, want pal achter het wegvarende schip sloten de ijsbergen zich weer aaneen. Ze stonden klaar, omdat ze vertrouwden op de belofte van Shackleton om terug te komen.
- * Zijn wij er klaar voor om Jezus te begroeten, als Hij de echte rust komt brengen? Vertrouw op God! Geloof in Jezus! dan vind je de meest vreugdevolle vrede die een mens ooit vinden kan!

Om (samen?) over na te denken:

1. Wat stelt u zich voor bij de rust die God wil geven in dit leven? Kent u die rust uit eigen ervaring?
2. Hoe zou Gods rust voor ons de rust van een oplader kunnen zijn, of worden?
3. Bent u er klaar voor om Jezus te ontmoeten? Verlangt u nara Zijn komst?