

### **1. Een nieuw begin!**

'Bent u van vóór de oorlog? Of van na de oorlog?' Zo zeggen we dat toch weleens? Die oorlog van '40-'45, die is een soort markeringspunt in de tijd. De bevrijding was echt een nieuw begin! Zó is dat ook hier, in Exodus 12. Wat zegt God tegen Mozes, in vers 2? 'Deze maand zal voor u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn.' En we moeten goed opletten: God zegt dat op ene moment dat de Farao van Egypte nog oppermachtig is, en dat de Israëlieten daar in Egypte nog kreunen en zuchten onder de slavernij. Elke dag knallen nog steeds de zweepen van de bewakers.

Maar temidden daarvan zegt de HERE: 'Mozes, nú, op dit moment, maak Ik een nieuw begin! Er begint een nieuwe maand, en er begint een nieuw jaar. Er begint zelfs een hele nieuwe tijdrekening!' Voelt u het? In dat nieuwe begin zit een tintelende verwachting. Israël staat op het punt om iets groots mee te gana maken, een ingrijpen van God in de geschiedenis!

Dat gaat God nu ook duidelijk maken. Hij zegt: 'Op de tiende van deze maand moet iedereen een lam uitzoeken, buiten bij de kudde, voor elk gezin een lam van één jaar oud.' Dat lam, dat moeten de Israëlieten meenemen naar huis. En vier dagen lang moet dat lam bij het gezin zijn. Vers 6: 'En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering.'

Waarom die vier dagen? Als vier dagen zo'n lam bij je is, dan ga je van dat dier houden! En dan, na vier dagen, dan wordt het in de avondschemering geslacht.

Als wij vlees kopen in de supermarkt, of bij de slager, dan kost dat geen centje pijn. We zien gezellig koetjes in de wei, en schapen, en vervolgens zien we plastic bakjes met keurige porties vlees. Maar God zegt: 'Neem dat lam eerst maar eens vier dagen bij je, en ga het daarna maar slachten.' Oftewel: voel het, dat hier bloed vloeit!

Als het lam is geslacht, dan wordt zijn bloed gesmeerd aan de deurposten van het huis. En wat zegt God dan? Vers 12: 'Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij.'

U denkt misschien: 'Is dat niet vreemd? Het ging er toch om dat God de Egyptenaren strafte? Die Farao moest er toch toe worden gebracht om Israël te laten vertrekken? Waarom zegt God hier dan dat Hij óók door het gebied van Israël zal gaan? Waarom zullen er ook Israëlische doden vallen, als er geen bloed aan de deurposten zit?'

### **2. Alléén het bloed van het Lam kan ons redden**

Ik denk dat de Israëlieten zelf die vraag ook wel hebben gesteld. Want als je gaat teruglezen in Exodus, dan merk je dat de eerste drie plagen óók het land Gosen troffen, het gebied waar de Israëlieten woonden, maar vanaf de derde plaag staat er steeds dat het land Gosen wordt uitgezonderd. En nu zegt God hier: 'Als jullie gespaard willen blijven, dan kan dat alléén als Ik zie het bloed zie van het lam.' De HERE maakt hier iets héél fundamenteels duidelijk. Als Hij recht gaat spreken over mensen, als Hij komt met Zijn oordeel, dan meet Hij niet met twee maten.

Dan kun je niet zeggen: 'Ja, maar Heer, ik behoor toch tot een christelijke familie? En ik heb toch altijd mijn best gedaan? Ik leef netjes, ik geef ieder het zijne!' Als God komt met Zijn oordeel, dan is er maar één manier waarop wij gered kunnen worden, en dat is door het bloed van het lam! En dat lam in Egypte, één per gezin, dat staat symbool voor hét Lam van God, Jezus Christus. Alléén door Zijn bloed is er voor ons redding, leven!

Ook voor ons zal de dag van het oordeel komen! Ook door ons leven zullen Gods röntgenstralen heengaan. Al onze fouten en zonden, gemeente, ze zullen in alle schrillheid aan het licht komen, zó pijnlijk, zo gênant... Ook wij zullen veroordeeld worden tot de eeuwige verdoemenis, *TENZIJ* wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus. De dood van Jezus geeft ons het leven. Als God komt met Zijn oordeel, gaat Hij ons leven voorbij, als er al lemand voor ons gestorven is, als er al bloed hééft gevloeid. Het doet me denken aan die mensen in dat grote bos. Opeens zagen ze in de verte de gloed van vuur. Het was een bosbrand, die snel dichterbij kwam. Ze vroegen zich wanhopig af: 'Waar moeten we heen? Je kunt nooit zo snel rennen dat je dat vuur voorblijft!' Totdat één van hen met de oplossing kwam. Hij zei: 'Ik weet het! Niet ver hier vandaan is al een keer een bosbrand geweest. Daar is een heel stuk grond kaal, zwartgeblakerd. Dáár moeten we heen! Het vuur kan ons daar niets doen, want er is geen brandstof meer. Alles is al verbrand!'

Als God met Zijn oordeel over de wereld gaat, en Hij komt bij de deur van jouw levenshuis, en Hij ziet bloed, Hij ziet dat er al lemand is gestorven, dan gaat Hij voorbij. Zijn oordeel is al voltrokken. Wij mogen schuilen achter die beschermende deur, de deur met het bloed op de posten. En als wij Avondmaal vieren, dan is dat precies wat wij doen. Dan schuilen wij achter de deur met Jezus' bloed aan de posten, want wij beseffen: 'Als het aan mijzelf ligt, dan red ik het niet!' Dát is Avondmaal vieren: schuilen bij Jezus. De pijn voelen van Zijn offer, nog véél meer dan de pijn die je voelt als zo'n lammetje wordt geslacht. Maar tegelijkertijd de vreugde ervaren: 'Hij deed dat uit liefde, voor mij! Met Zijn bloed heeft Hij mij vrijgekocht, eeuwig leven gegeven!'

### **3. De deur van de dood wordt de deur van het leven!**

Hoe gaat het verder in Exodus 12? Die deur met het bloed van dat lammetje, je zou kunnen zeggen: die deur van de dóód, die verandert de volgende morgen in de deur van het léven! Want die morgen schalt de blijde boodschap door heel Gosen: 'We zijn vrij! De Farao laat ons gaan! We zijn vrij, eindelijk vrij! Godlof, wij zijn geen slaven meer!' Die bevrijding, gemeente, daar mogen we nu, in dit leven, al voorproefjes van meemaken. Sinds de komst van Jezus Christus is er een nieuwe tijd aangebroken, zelfs met een nieuwe tijdrekening, we spreken nu van vóór Christus en van ná Christus. Maar er komt een dag, dat de deur van de dood voor ons een deur van het leven zal worden. Als Jezus terugkomt, dan zal de nieuwe tijd voorgoed aanbrenken! Dan zullen we pas echt vrij zijn, vrij van zonde, vrij van ziekte, vrij van onrecht, vrij van kwaad, vrij van ellende, vrij van de dood. Als we dan omkijken, dan zien we die deur, en op de posten het bloed van het Lam, Jezus Christus. En we zullen zingen, vol verwondering, vol blijdschap, over Zijn liefde: 'Zijn naam is "Wonderbaar", Zijn daden zijn wonderen van genade alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen verzoend voor het oog van de Vader treden!' Amen.