

1. Een bijzondere tekst

Je straalt van blijdschap, omdat je zendingswerk mag gaan doen voor de Here Jezus, van wie je zóveel houdt! Je bent zelf meegeweest met Operatie Mobilisatie, en je weet hoe ontzettend zegenrijk dat geweest is voor je hele leven. Je vindt het geweldig dat je nu voor diezelfde organisatie mag gaan werken. Je staat verwonderd over Gods goede werk, dat Hij heeft gezorgd voor een vriendenkring die het nodige geld bij elkaar heeft gebracht. En nu zal de gemeente om je heen staan in de uitzendingsdienst, en je zult de zegen ontvangen. En wat wordt er dan voor bijbelgedeelte gelezen in die uitzendingsdienst? Dan



wordt er gelezen over de discipelen, die één voor één Jezus laten vallen als een baksteen. Er wordt gelezen over Petrus, die te horen krijgt: 'Jij zult Mij drie keer verloochenen, Petrus! Nog deze nacht, vóórdat de haan kraait, zul je driekeer glashard hebben ontkend, dat je bij Mij hoort.'

Is dit eigenlijk niet een heel vreemd stukje voor een uitzendingsdienst? Is het niet bizar om te lezen over leerlingen die op het punt staan om Jezus te verlaten en te verloochenen, terwijl jij op het punt staat om Hem te gaan dienen?!

Weet u, in de voorbereiding van deze dienst heb ik me afgevraagd: 'Wat zullen we lezen?' En ik werd als het ware naar dit bijbelgedeelte toegetrokken. Hoe kwam dat nou? Twee weken geleden lasen we ook uit Mattheüs 26, over de zalving van Jezus door Maria, en over de instelling van het Avondmaal. En toen dacht ik: 'Misschien kunnen we verder lezen in het lijdensevangelie.' Dat was dit stukje. En toen ontdekte ik een tekst, die me nog nooit was opgevallen. Dat was vers 32: 'Doch nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea.' En die tekst, gemeente, is zó onvoorstelbaar mooi, zó indrukwekkend, zo ontroerend! Als je gaat beseffen wat hier staat, dan wordt je zelf héél klein en dan wordt God héél groot. De ontdekking van deze tekst, die wil ik heel graag met u delen.

2. Galilea: het zendingsgebied!

Wat staat hier eigenlijk, wat wordt er bedoeld? 'Nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea.' Galilea, dat is de noordelijke provincie van Israël. En die noordelijke provincie Galilea werd geminacht door de mensen in Judea, in het hartland van het Jodendom, Judea, waar Jeruzalem lag. Daar, in Judea, daar haalden ze hun neus op voor Galilea. 'Galilea? Nee, als rechtgeaarde Jood moet je daar niet wezen. Die Joden in Galilea, die nemen maar een loopje met Gods wetten en geboden! Die Joden zijn veel te veel beïnvloed door andere volken, dat zijn halve heidenen! Galilea, dat is dónker Galilea.'

En nu is het opvallend, dat Galilea in het leven van Jezus een héél centrale rol speelt. Vooral Mattheüs wijst daar elke keer weer op. Hoe komt dat? Dat komt omdat Mattheüs, als Jood, schrijft voor een Joods publiek. En wat benadrukt

Mattheüs? Hij zegt: 'Joodse lezers, denk niet dat wij als Joden ons op de borst mogen kloppen: Wij hebben Jeruzalem! Wij hebben de tempel! Wij hebben Gods wet gekregen, de thora! Nee! Wij als Joden zullen moeten leren dat God vérder kijkt! Toen Jezus nog maar net geboren was, toen kwamen er wijzen uit het Oosten, uit een ver land, om Jezus te aanbidden. En toen zij in Jeruzalem aankwamen, wat gebeurde er toen? Ging iedereen vanuit Jeruzalem toen mee naar Bethlehem, om de geboren Koning te gaan zoeken? Nee hoor, geen sprake van! Vanuit Jeruzalem kwamen alleen soldaten om de kinderen in Bethlehem te vermoorden. De wijzen uit het Oosten, die vielen voor Jezus op de knieën! En veiligheid, die vond Jezus in het verre Egypte. En toen Jozef en Maria weer teruggingen naar Israël, toen konden ze niet naar Jeruzalem, maar ze weken uit naar Galilea. Dáár groeide Jezus op, in dat verachte, donkere Galilea. Toen Jezus volwassen was geworden, waar ging Hij toen wonen? In Jeruzalem? 'Nee', zegt Mattheüs, in hoofdstuk 4, vers 13 'Hij ging wonen in Kapernaüm, aan de zee (dat is het Meer van Galilea), in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.' Voelt u wat de betekenis is van Galilea? Galilea, die verachte, donkere provincie, dat is zendingsgebied! Daar, in die duisternis, juist dáár laat God Zijn licht stralen! Galilea is als het ware het voorportaal van de totale wereld. Daarom eindigt het Mattheüs-evangelie ook in Galilea. Dáár geeft Jezus het zendingsbevel: 'Gaaf dan heen, maakt álle volken tot Mijn discipelen!' Galilea: de springplank voor de zending!

3. Gevallen mensen laat Jezus opstaan, Hij schakelt hen in als Zijn ambassadeurs!

En nu terug naar Mattheüs 26. Jezus kondigt het aan: 'Jullie zullen Mij vannacht állemaal in de steek laten. En Petrus, jij zult Mij verloochenen, drie keer! Maar: als Ik opgestaan ben, dan zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.' Nu wordt het duidelijk wat Jezus bedoelt! Hij zegt dus dit: 'Jullie zullen gruwelijk vallen! Jullie zullen op een afschuwelijke manier falen. En tóch ga Ik jullie inschakelen in de zending! Jullie worden Mijn ambassadeurs! Met jullie ga Ik op pad: Ik ga jullie voor!'

Vindt u het niet ónbegrijpelijk? Waarom kiest Jezus geen andere mensen? Mensen die trouw zijn? Mensen die door dik en dun achter Hem blijven staan? Waarom kiest Hij geen kerels van stavast? Waarom kiest Hij zulke lafaards, die op het beslissende moment wég zijn?

Weet u waarom? Omdat die supermensen, en die superchristenen, er helemaal niet zijn! Die bestaan niet! Petrus dént wel dat hij zo'n superchristen is! Wat zegt hij? Vers 33: 'Al zouden allen aanstoot aan U nemen, Heer, ik nooit!' En vers 35: 'Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen!' En iedereen valt hem bij: 'Natúúrlijk laten we U niet vallen! Zoiets dóén wij toch niet? Hoe kúnt U dat van ons denken?!' Maar ze gaan onderuit. Eén voor één. Allemaal.

En weet u, wat mij zó heeft geraakt? Kijk, wij weten dat Jezus genadig is. Als je hebt gezondigd, dan mag je weer terugkomen bij Hem. Maar wat gebeurt er hier? Jezus zegt dat Hij Zijn discipelen zal gaan inschakelen als

zendelingen, nog vóórdát ze hebben gezondigd! Hij kijkt al over hun zonde heen, Hij kijkt al over hun **val** heen. Hij zegt als het ware: 'Als Ik opgestaan zal zijn, dan laat Ik jullie óók opstaan! Dan geef Ik jullie Mijn vertrouwen. Dan ga Ik jullie voor, dan geef Ik jullie Mijn volmacht mee in de wereld.' Zó laat Jezus zien waarvoor Hij gekomen is. Door Zijn kruisdood daalt Hij af in de put van onze zonden, en Hij neemt ons mee omhoog in Zijn opstanding. Kwetsbare mensen, zondige mensen, geeft Hij vertrouwen, stuurt Hij op pad in Zijn naam. Dat is nu echt: genade! Zoals we dat zongen uit Psalm 89: 'Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.' God is de kracht van uw kracht, alles wat wij kunnen, kunnen we alleen door Hem! Dankzij Hem! 'Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht! Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, **door U, door U alleen**, vanwege Uw eeuwig welbehagen!'

4. Waarom gebruikt God kwetsbare mensen? Om te laten zien dat Hij Zélf aan het werk is!

Kwetsbare mensen... bruikbaar voor God! Waarom? Waarom werkt God met dit materiaal? Waarom wil God zondige mensen gebruiken? Hij kan toch veel beter Zélf van de hemel roepen: 'Piet! Ik heb jou nodig! Jij moet een jaar naar de Logos, één van die schepen van Operatie Mobilisatie.' Waarom doet Hij dat niet Zelf? Waarom moet dat via Wouter? Waarom stuurt God naar jouw klasgenoot niet rechtstreeks een engel, waardoor die tot geloof komt in Jezus? Waarom wil Hij jóú gebruiken?

Weet u, als God rechtstreeks tot mensen zou spreken, dan zou Hij de keuzevrijheid van mensen inperken. Want Hij is zó overweldigend! Zó groots! Zó vol majesteit. Dan krimp je ineen als mens. Nee, heel bewust gebruikt God mannetjes, en vrouwtjes, hele gewone mensjes. Mensen die een beetje raar zijn, of een irritante gewoonte hebben, of die praten met een vreemd dialect. Want als je zulke mensen hoort, dan raak je niet geïmponeerd door die mensen. Nee, als je dan gaat geloven, dan is het écht.

Kees Boele is voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Dus zeg maar de grote man van zo'n hele HBO-instelling. Hij schreef een artikel over christelijk leiderschap. In dat artikel vraagt hij zich af of we met z'n allen wel op de goede weg zijn. Er wordt de laatste tijd heel veel geschreven over 'christelijk leiderschap'. Daar heb je congressen over in dure hotels, en glossy magazines, en boeken over de eigenschappen van succesvolle christelijke leiders. En Kees Boele zegt: 'Volgens mij heeft Jezus het anders bedoeld. Wanneer kan God je gebruiken? Niet als je een schaap met vijf poten bent, of zes of zeven, niet als je een superchristen bent, nee, Hij kan je alléén gebruiken als je beseft dat je kwetsbaar bent, als je ervan doordrongen bent dat je mag leven van Zijn genade.'

Kees Boele heeft dat niet zelf verzonnen, nee, dat komt rechtstreeks uit de Bijbel. In 2 Korinthiërs 4 zegt Paulus: 'God heeft ons zó'n geweldige boodschap meegegeven! Maar wij hebben die schat in aarden vaten, kruiken die kapot kunnen gaan, zodat de kracht die alles te boven gaat, van Góð is, en niet van ons!'

Zó werkt God. Als jij denkt: 'Wat kan God nou met mij? Wie ben ik nou eigenlijk?' Nou, dan heb jij precies de goede instelling om zendingswerk te gaan doen. dan moet je vooral eens met Wouter gaan praten! En als u denkt: 'Ik ben maar ik...' dan zegt Jezus: 'Inderdaad! Jij bent jij! Daarom ga ik jóú voor naar Galilea! Kom maar mee! Kom maar! Ik zal het je laten zien, wat jij kunt doen! Hoe jij er kunt zijn voor je burens, of voor je familie. Hoe jij de liefde

van God kunt uitstralen. Vaak met daden, en soms ook met woorden. Kom maar mee! Ik ga je voor naar Galilea!' U, jij en ik, wij hebben allemaal ons eigen Galilea. Wij hebben allemaal een plek waar we geroepen zijn. Misschien op je werk. Misschien in je familie. Misschien in de politiek, of in het WOP. Misschien in je flat, of in het ouderengencomplex. Waar is jouw Galilea? Weet u het niet? Ga ervoor bidden! 'Heer, schakel mij maar in, alstublieft!'

5. Waarom gebruikt God kwetsbare, zondige mensen? Omdat juist genade in beweging zet!

Kwetsbare mensen... bruikbaar voor God. Waarom? Omdat God zo laat zien dat Hij Zélf aan het werk is. Dat het niet onze superkwaliteiten zijn, waardoor er dingen gebeuren, nee, het is puur en alleen aan Hem te danken. Dat is één. Maar er is nog een reden, een tweede reden. Wanneer zijn de discipelen geschikt voor de zending? Dat is als ze hebben ervaren, wat genade is. Als hun eigenwaan gebroken is, en ze leven van de vergeving door Jezus. Als je Zijn vergevende liefde hebt ontdekt, dan kom je in beweging. Genade zet in beweging! Véél meer dan een plicht, of een opdracht. Natuurlijk, Jezus zegt het: 'Ga de wereld in!' Maar waarom dóén ze het ook? Uit liefde! Uit intense dankbaarheid voor Zijn genade! Genade zet in beweging!

In Schotland waren ooit een paar arbeiders bezig in een steengroeve. Van tijd tot tijd moest er met dynamiet een stuk rots worden opgeblazen. Op een dag was het weer zover. De staven dynamiet waren aangebracht, en vervolgens werd de lont aangestoken. Iedereen kroop weg in een veilige schuilplaats, totdat ze allemaal verbleekten van schrik. Wat zagen ze? Een kind, van een jaar of drie, dat liep in de richting van de rots! Meteen stonden ze op, ze zwaaiden met hun armen en schreeuwden: 'Kom, kom!' Maar het kind keek om, het begreep er niks van en liep door. De mannen wisten dat het kind zéker zou sterven, als het niet metéén terug zou komen.

Opeens was daar de moeder van het kind. In een flits begreep ze wat er aan de hand was. En zij beseftte wat er nodig was. Ze ging niet schreeuwen. Ze ging niet zwaaien met haar armen. Ze rende niet naar het kind toe om het te pakken. Maar ze hurkte op de grond, en met een lach op haar gezicht deed ze haar armen wijd open. Toen het jongetje dat zag, vloog hij in haar armen! Hij was gered.



Genade zet je in beweging! Waardoor ga je op pad voor Jezus? Door een diepe dankbaarheid voor zijn vergeving, door een intense liefde voor je Redder!

Kwetsbare mensen... bruikbaar voor God. 'Nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik ú voorgaan naar Galilea! Ú! Jóú! Mij! Niemand is te min. Met Jezus mag je opstaan. Met Jezus mag je meegaan. En je zult het merken: 'Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U!' Amen.