

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 19 september 2010, 9.15 uur (opening winterwerk)

Thema: 'Zonder U zijn wij nergens!', naar aanleiding van Exodus 33: 12-23 (kerntekst: vers 15) en Mattheüs 28: 26-20

1. Aan een zijden draad...

- * Van 22 tot 28 oktober 1962 (de 'Cuba-crisis') hing het voortbetaal van deze wereld aan een zijden draad. Bijna was er een kernoorlog uitgebroken. Warschaupact en NAVO hadden voldoende kernwapens om de wereld te vernietigen. Op het nippertje kwamen beide partijen tot een vergelijk. God heeft deze wereld gespaard!
- * Zoals het in 1962 kantje boord was, was het ook bij de Sinaï kantje boord. Wat gebeurde er?
- * God heeft het volk Israël bevrijd uit de slavernij van Egypte. God heeft Zijn grote macht laten zien in de tien plagen die Egypte troffen, in de doortocht door de Schelfzee, in het geven van dagelijks manna. Dan komt het volk bij de berg Sinaï. God geeft Zijn geboden, de voorwaarden voor Zijn verbond met Israël. Twee keer bevestigt het volk nadrukkelijk dat zij alles zullen doen wat de HERE vraagt (Exodus 24: 3 en 7). Het verbond wordt gesloten: er wordt bloed gesprengd op het altaar en over het volk. Dan klimmen Mozes, Aäron en 72 andere leiders omhoog en zien God met eigen ogen (waarschijnlijk zoals wij de zon zien, we kijken niet rechtstreeks in de zon, maar zien die uit onze ooghoeken). Zij eten en drinken, als een 'huwelijksdiner' (Exodus 24).
- * Als God vervolgens met Mozes spreekt op de berg, en dit langer duurt dan het volk verwacht, gebeurt het ongelooflijke: Israël laat de HERE vallen, vraagt om een afgodsbeeld, en hogepriester Aäron gaat zonder slag of stoot op hun verzoek in.
- * Dan ontstaat er een enorme crisis. God wil het volk vernietigen, en verdergaan met Mozes (Exodus 32: 7 en verder). Het voortbestaan van Israël hangt aan een zijden draad.... Wat doet Mozes? Hij gaat pleiten voor het volk, hij sméékt om genade. Hij doet een beroep op God Zelf: 'Moeten de Egyptenaren U dan bespotten?! Denk toch aan Uw beloften!' En God... krijgt *berouw* (Exodus 32: 14)!
- * Mozes daalt de berg af. Witheet van woede gooit hij de twee stenen tafelen met de Tien Geboden erop aan scherven. Hij laat het gouden kalf verpulveren en gooit het stof in het water. Dat water laat hij de mensen opdrinken. Ook doodt de stam van Levi, die trouw aan de HERE gebleven is, in opdracht van God 3.000 mensen.

2. Hoe verder na de crisis?

- * Als de crisis voorbij is, is de vraag: hoe nu verder? De HERE stelt Zich heel afstandelijk op. De sfeer is nog steeds ijzig. 'Ik zal niet Zelf meegaan, Ik zal een engel sturen, die zal jullie naar het beloofde land brengen' (Exodus 33: 1-3). Dat is een enorme klap voor het volk. M.R. van den Berg (*Exodus, deel 2*, Amsterdam, 1994) vergelijkt de situatie met een vader die zijn studerende kind nog wel een toelage wil geven, maar niet meer bij zijn kind op bezoek wil komen. God houdt Zijn beloften, maar de relatie is kapot. Mozes spant een tent buiten de legerplaats, hij zal God daar ontmoeten, niet in de tabernakel, die centraal in de legerplaats staat.
- * Alleen... Mozes kan hier niet mee leven! Een blokkade in de relatie met God, daar kan hij niet aan wennen. Wat kunnen wij dat vaak wèl gemakkelijk! Oude, onbeleden zonden die gebeden hinderen, onopgeloste conflicten, voortslepende zonden of verslavingen die we niet aanpakken, het zijn blokkades naar God toe. Het lijkt of wij er vaak wèl mee kunnen leven. Mozes kan dat absoluut niet! Hij vraagt omzichtig: 'HERE, hoe moet het nou verder? Ik weet niet wie dat is, die engel die U zult sturen. Terwijl ik U Zélf wel bij name ken, dat heeft U Zelf gezegd.'
- * Dan komt het verlossende woord van Gods kant: 'Moet Ik dan Zelf meegaan om je gerust te stellen?' En Mozes zegt: 'Als U Zelf niet meegaat, laat ons vanhier niet optrekken' (Exodus 33: 15). Zonder U zijn wij nergens!
- * Deze geschiedenis laat zien: het is **niet vanzelfsprekend** dat God bij ons is. Dat vergeten we zo vaak! We denken: 'Natuúrlijk is God bij ons!' Maar het is niet natuúrlijk! Wij breken, net als Israël, zo vaak het verbond. We gaan onze weg, buiten God om. Dat is zonde! Zonde = zondeR: leven zonder gebed, zonder uit de Bijbel te lezen, zonder God te bedanken; God willen dienen zonder offers te brengen. Maar: zonder God zijn wij nergens! Dat geldt persoonlijk, in ons werk, in onze contacten. Het geldt ook voor ons als gemeente, met alles wat er op ons afkomt (de diensten, de onderlinge band, het werk in de wijk, Taizé, de India-reis, enz.: zonder God redden we het niet! Daarom is er gebed nodig, persoonlijk, in de kringen, in het gebedsmoment, tijdens de diensten.

3. In Jezus Christus gaat God zéker mee!

- * Kunnen wij er zeker van zijn dat God wel met óns meegaat? Als Hij eerst niet met Israël mee wilde gaan? Ja, wij kunnen daar zeker van zijn. Want tussen de Sinaï-crisis en de Cuba-crisis was er de Gethsemene-crisis. Omdat wij als mensen onze Schepper de rug hadden toegekeerd, hing het eeuwig leven van ons als mensen aan een zijden draad. Toch heeft God ons gespaard, want Hij Zelf zorgde voor een Middelaar: in Jezus Christus kwam Hij Zelf op aarde, om onze schuld van ons over te nemen. Met die opdracht worstelde Hij in Gethsemene, en Hij is dóór die worsteling heen gekomen. Hij is de weg naar het kruis gegaan, voor ieder die gelooft is er verzoening!
- * Daarom kan Jezus deze belofte geven: 'Zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld' (Mattheüs 28: 20). Voor ons is dat het verlossende woord! David Livingstone (1813-1873), beroemd zendeling, ontdekkingsreiziger en strijder tegen de slavernij, kwam in Glasgow om te promoveren tot juridisch doctor. Hij zei: 'Ik ga weer terug naar Afrika. Weet u wat mij al die jaren op de been hield, dwars door ziekte en tegenslag? Deze woorden: 'Zie, Ik ben met u alle dagen...' Op die woorden heb ik al mijn kaarten gezet, en ik ben nooit bedrogen uitgekomen.' Met die belofte mogen wij het nieuwe seizoen in!

Om (samen?) over na te denken:

1. Ervaart u het als vanzelfsprekend, dat God bij ons is? Waarom wel of niet?
2. Zitten er blokkades tussen God en u? Zo ja, hoe kunt u die opruimen?
3. Wat doen die woorden van Jezus met u: 'Zie, Ik ben met u alle dagen...'?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl