

1. Waarom horen de opstanding en het zendingsbevel bij elkaar?

In de Bijbel staan vier Evangelieën. Op vier manieren wordt het leven van Jezus beschreven. Ik weet niet of je er weleens op hebt gelet, maar het viel mij op, dat in alle vier de Evangelieën wordt vermeld dat Jezus kort na Zijn opstanding een zendingsbevel geeft. Zijn leerlingen moeten de wereld intrekken. Het goede nieuws moet overal bekend gemaakt worden!

In de dienst van vanmorgen hebben we Margo Riethoff uitgezonden naar Kameroen, daar gaat zij een half jaar

werekn voor Wycliffe Bijbelvertalers. Toen hebben we gelezen uit Johannes 20. Jezus zegt op de avond van de eerste Paasdag: 'Vrede zij u! Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zendt Ik ook u!' 'Ga erop uit, de wereld in!' (vers 21).

Mattheüs vertelt aan het eind van zijn Evangelie dat Jezus aan Zijn discipelen verschijnt, na Zijn opstanding, en dan zegt: 'Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen, en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En zie, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld' (Mattheüs 28: 19-20)

Lukas vertelt in hoofdstuk 24, dat Jezus aan Zijn leerlingen verschijnt, en dan zegt: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden vergeven zullen worden. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem' (vers 46-48).

En vanmiddag hebben we gelezen wat Markus schrijft. Na al die verschijningen van Jezus vermeldt hij, wat Jezus zegt: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.'

Er staat dus héél veel op het spel! Redding of veroordeling! Let je daar wel op? Dit zijn de woorden, niet van mij, maar van Jezus Zelf: 'Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.'

Jezus is de Redder! Zonder Hem is er géén eeuwig leven! Maar mét Hem is er een eeuwigheid vol licht, vol leven, zonder tranen, zonder pijn! Leven met Jezus of zonder Jezus, dat is een verschil van dag en nacht. Niet voor éven, maar voor éeuwig!

2. Jezus heeft alles gedaan om mensen te redden, zouden wij dan niet alles doen om dat nieuws door te geven?

Als je daar even over nadenkt, dan ga je beseffen waarom Pasen zo nauw verbonden is met de uitzending. Waarom Jezus meteen na de opstanding dat bevel geeft: 'Nu zijn jullie aan zet! Trek de wereld in!'

Even een voorbeeld. Soms hoor je dat weleens na een ramp, bijvoorbeeld een aardbeving, of een overstroming. De hele wereld stuurt vliegtuigen met voedsel, noodhulp

om de overlevenden te redden. Maar in het land zelf kan het voedsel niet worden verdeeld. Wat gebeurt er dan? Dan ligt dat kostbare voedsel te rotten op het vliegveld. Er is genoeg, maar het komt niet bij de mensen!

Jezus heeft alles gedaan, alles wat Hij kon om ons te redden! Hij heeft Zich vernederd tot in de diepste diepten. Aan het kruis droeg Hij alle martelingen, en alle pijn! Mara Hij heeft alles doorstaan, Hij heeft alles volbracht! En nu is Hij opgestaan, de dood is overwonnen! Alleen... als het

Evangelie nu niet de wereld ingaat, dan is al het werk van Jezus voor niets! Dan heeft Hij voor niets Zijn leven gegeven. Dan heeft Hij voor niets gebloed aan het kruis. Want als mens word je pas gered als je gelooft in Jezus Christus! Dat zegt Hij hier Zelf: 'Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.'

Daarom is zending van het aller-, allergrootste belang! Het levende Brood, Jezus, het Voedsel voor de wereld, dat moet naar de mensen! Er was eens een dominee, die op een studiereis ging naar Azië. Hij kwam in Hong Kong, en wat zag hij daar. Er was een meisje, duidelijk

een heel arm meisje, dat naar binnen kijkt bij een bakkerij. Natuurlijk had ze honger, en ze drukte hara neus tegen het glas. Maar zo, op haar knieën, was ze in slaap gevallen. De dominee maakte een foto, en toen hij weer thuis was, in zijn eigen land, liet hij die foto altijd zien aan het einde van een preek. Dan zei hij: 'Kijk, we leven in een wereld die honger heeft. Deze wereld heeft Jezus nodig, het levende Brood! Zoals dat meisje hongert naar brood, zo hongert de samenleving naar de redding door Jezus!'

Na één van die preken vroeg iemand in de kerk: 'Wat hebt u eraan gedaan?'

De dominee vroeg: 'Wat ik eraan gedaan heb? Waaraan?' 'Nou,' zei die kerkganger, 'aan de honger van dat meisje, wat hebt u daaraan gedaan?'

Dat was een pijnlijke vraag. Want daar had de dominee nog niet over nagedacht. Kijk, wij kunnen eindeloos met elkaar praten over zending, maar de vraag is: 'Wat doe jij? En wat doet u? En wat doe ik? Helpen wij andere echt om bij Jezus te komen?'

En die kerkganger, die bedoelde nog iets: je kunt iemand wel het Evangelie vertellen, maar als die ander nou gewoon honger heeft, wat doe je dan? Geef dan eerst gewoon wat te eten! Als er geen school is, zorg dan voor een school! Als de ander geen onderdak heeft, zorg dan voor een huis! Als kinderen geen ouders hebben, bouw dan een weeshuis. In het Koninkrijk van God gaat het altijd hand in hand: praktische hulp en het Evangelie. Het één kan niet zonder het ander.

3. Wat kun je doen? Bidden, geven, gaan!

Wat doe jij? Wat kún jij? De woorden van Jezus zijn heel duidelijk: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

Wat jij kunt doen, dat zijn drie dingen: (1) bidden, (2) geven, (3) gaan.



Ten eerste: bidden. Je kunt bidden voor mensen die erop uitgetrokken zijn. Zoals Margo Riethoff. Of Melanie Kok, die in Ghana in een weeshuis werkt en volgende week weer terugkomt. Je kunt bidden voor degenen die naar India gaan, en degenen die naar Brazilië gaan, met World Servants. Je kunt bidden voor Wouter Klop en zijn werk bij Operatie Mobilisatie, en voor Johan van de Klooster en Annelies Kornet, die hier in de wijk werken. Maar weet je wat je ook kunt doen? Je kunt ook bidden voor jezelf. Je kunt het gewoon vragen aan God: 'Heer, breng iemand op mijn weg, die ik naar U toe mag leiden. Gebruik mij om iemand tot geloof in U te leiden.' Dat is een heel simpel gebed. Bid het gewoon elke dag, elke morgen. 'Heer, breng iemand op mijn weg, die ik naar U toe mag leiden.' Denk je dat God dat gebed niet beantwoordt? Natuurlijk wel! Hij gaat dat doen! Je zult het zien! Maar ga wel bidden! En bid jij ook al voor je vrienden? Van school of van je werk? Of van korfbal of voetbal? Bid jij dat ze Jezus mogen leren kennen? Denk nu even eerlijk bij jezelf na: bid jij weleens voor vrienden van je, dat ze tot geloof mogen komen? Als je dat nog niet doet: begin er maar mee! Drie personen! Adopteer drie personen in je gebed. En blijf God vragen of ze Jezus mogen leren kennen!

Bidden, dat is het eerste. **Geven, dat is het tweede.** Kijk, we kunnen niet allemaal naar Kameroen, of naar Brazilië of naar India. Maar we kunnen wel allemaal meeleven, en meegeven. Zending kost gewoon geld. Wij hebben in onze gemeente een luxeprobleem. Jarenlang hebben we gebeden of God mensen zou roepen om erop uit te trekken. 'Heer, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders! Zend mensen in de oogst!' En God heeft die gebeden verhoord! Eerst zijn Wouter en Geert-Jan naar Afrika gegaan. En toen is de Heilige Geest verder gaan werken: het project in Brazilië. Margo Riethoff die hier aan het werk ging. Wouter Klop bij OM. Melanie die naar Ghana ging. Johan en Annelies, die hier aan het werk zijn gegaan. Margo die nu naar Kameroen gaat. De World Servants projecten van komende zomer. Contacten in Congo rond de bouw van weeshuizen. God is aan het werk, en dat is iets om onvoorstelbaar dankbaar voor te zijn! En natuurlijk kunnen we dan best weleens tegen elkaar zeggen: 'Tjonge jonge, zeg, al die projecten... Al die acties, dat kost een

hoop!' Ja, zending kost geld. Maar geld dat je investeert in het Koninkrijk van God, dat zet je op een hemelse bank, en die geeft een hoge rente!

Wat een onvoorstelbare zegen, dat God mensen roept! De vraag is: willen wij echt offers brengen voor Hem? Jezus heeft het grootste offer gebracht aan het kruis! Wat is het ons waard, dat die redding ook andere mensen bereikt? Heb jij er de afgelopen jaren één boterham minder om gegeten?

Dat is het tweede: geven!

(1) Bidden. (2) Geven. **En dan het derde: gaan!** Hudson Taylor was één van de pionier op het gebied van zending in China. Altijd weer deed hij oproepen aan mensen om de zending in te gaan. Op een dag kwam er een leraar naar hem toe uit Schotland, een man met één been. Hij zei: 'Ik wil graag als zendeling naar China.'

Hudson Taylor keek heel moeilijk. 'U wilt met één been als zendeling naar China?'

'Ja', zei de man, George Scott. 'Ik zie heel veel mensen met twee benen, die niet gaan. Ik heb één been, ik ga wel.' En inderdaad: hij werd geaccepteerd en hij ging!

Zeker als je jong bent doe je er goed aan om je die vraag te stellen: 'Waarom ga ik niet de zending in?' Miljoenen, miljoenen mensen kennen Jezus niet! Miljoenen, miljoenen mensen zijn op weg naar de eeuwigheid, zonder te weten over de Verlosser! Wat doe jij daaraan?

Bidden, geven, gaan. Gaan, dat begint dichtbij huis. Waar we het net over hadden: bidden voor je vrienden. Bidden of God iemand op je weg brengt om naar Hem toe te leiden. Maar leg ook die andere vraag voor aan God: 'Here God, waar wilt U mij gebruiken? Hier in Nederland? Of ergens in een ander land?' Kijk maar eens naar al die vlaggen. De wereld is groter dan Nederland. De wereld is groter dan Europa. Gods blik is wereldwijd! Zending is mogelijk!

Mission is possible!

Bidden, geven, gaan. Dat is geen ver-van-je-bed-show. Het is mogelijk, ook voor jou. Het is een *mission possible*.

Jezus Zelf roept ook jou!

Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl

