

Preek in de doopdienst, Capelle-Schollevaar, 2 juni 2013, 9.15 uur

Thema: 'Een goed teken!' naar aanleiding van Openbaring 7: 1-8 (kern: vers 3)

1. Verzegelde examens, verzegelde mensen...

De verzegeling was verbroken. Heeft u het gehoord, in het journaal, deze week? De verzegeling van de examens Frans, opgeslagen in de kluis van de Rotterdamse Scholengemeenschap Ibn Ghalidoun. En als de verzegeling verbroken is, dan is het goed mis. De gevolgen waren niet leuk: het examen Frans werd een dag uitgesteld, scholieren moesten daardoor hun geplande vakantie afzeggen, noem maar op.

Wat is dat eigenlijk, een verzegeling? Wanneer wordt iets verzegeld? Een verzegeling wil zeggen: ergens is een zegel op aangebracht, bijvoorbeeld om iets af te sluiten.

Het gaat dan altijd om iets kostbaars, iets dat grote waarde heeft. Het moet zorgvuldig worden bewaard. De eigenaar vindt dat van het grootste belang. Het mag niet gestolen worden! En nu hebben we vanmorgen gelezen, in Openbaring 7, over mensen die verzegeld worden. Ze krijgen een zegel van God aan hun voorhoofd. Er is een engel die daarvoor zorgt. God zegt als het ware: 'Die mensen, die horen bij Mij, ze zijn van Mij. Ik bewaak hen héél zorgvuldig! Niemand rooft ze uit Mijn hand!'

Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wie krijgen er zo'n zegel en waarom? En wat merk je daarvan in de praktijk?

2. Over deze wereld razen zware stormen

Laat we maar even bij het begin beginnen. Het boek Openbaring werd geschreven rond het jaar 90 na Christus door Johannes. Johannes was één van de leerlingen van Jezus. Johannes is hier hoogbejaard, maar zijn geest is nog fris en springlevend. Voor de christenen is het een vreselijke tijd, overal worden christenen om hun geloof vervolgd. Keizer Domitianus háát de christenen. Johannes is om zijn geloof verbannen naar het eiland Patmos, waar de gevangenen slavenarbeid moesten verrichten in de steengroeves. Dat is vreselijk. Maar God Zelf laat Johannes visioenen zien. En in die visioenen wordt duidelijk hoe de HERE aankijkt tegen de geschiedenis. Door middel van allerlei beelden en symbolen laat God zien dat de macht uiteindelijk niet in handen is van de keizer in Rome, maar van het Lam in de hemel. En dat Lam, dat is Jezus Christus. Het Lam regeert! Voor Johannes is dat een enorme bemoediging! En Johannes moet alles wat hij ziet en hoort opschrijven om andere christenen te bemoedigen. Allereerst zeven christelijke gemeenten in Klein-Azië, waar nu Turkije is. Maar in feite alle christenen van alle tijden. Ook ons, hier en nu!

Wat zien we in Openbaring 7? Er zijn vier engelen, aan de vier hoeken van de aarde. En de engelen, die staan klaar om de winden los te laten, de stormen. Er zullen zware stormen over de wereld gaan.

Dat is letterlijk zo, momenteel razen de tornado's door Amerika, maar het is vooral figuurlijk zo. Stormen, daarbij kun je denken aan oorlogen, hongersnoden, terrorisme, epidemieën, noem maar op. Maar ook de stormen in je eigen, persoonlijk leven. Problemen op je werk, in je

huwelijk, psychische problemen, ziekte, werkloosheid, de dood van een geliefde. Je zou zeggen: 'Waarom moeten die stormen over de aarde gaan? Die engelen kunnen die stormen toch gewoon vasthouden?' Dat is de grote vraag van het lijdende in de wereld. Waarom laat God het toe? Héél in het kort kun je zeggen: die stormen zijn nooit Gods bedoeling geweest. God schiep deze aarde perfect. Maar door de breuk tussen hemel en aarde is de ellende deze wereld binnengekomen. Doordat wij mensen ons zo vaak afkeren van God en onze eigen weg gaan, daardoor is de harmonie verstoord tussen hemel en aarde. En daardoor stormt het, hier op aarde, in ons leven.

Maar wacht eens... Deze engelen, deze boodschappers van God, kunnen de stormen nog even tegenhouden. Ze kunnen de vernietigende krachten nog éven in toom houden. Waarom doen ze dat? Omdat er nóg een engel is (vers 2), die opkomt in het oosten, net zoals de zon opkomt in het oosten. U voelt wel aan: als er een engel uit het oosten opkomt, uit de plaats waar het licht begint, dan moet dat wel goed nieuws betekenen! 'Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal!'

3. 144.000 mensen worden beschermd tegen de storm

En het betekent ook goed nieuws! Want wat zegt die engel? Hij roept 'met luider stem', staat er in vers 2, naar die andere vier engelen: 'Stop! Wacht! Jullie mogen nog geen schade toebrengen aan de aarde, aan de zee en aan de bomen! Want éérst moeten wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben!'

De 'knechten van God', dat zijn mensen die zich helemaal gegeven hebben aan God, zich toegewijd hebben aan Hem. Als je zo iemand bent, dan krijg je een zegel

van God. Het is alsof God Zijn eigen handtekening op jouw leven zet, en zegt: 'Jij bent van Mij! Ik heb jou bij je naam geroepen! Je bent Mijn eigendom, en niemand zal jou uit Mijn hand roven!'

Hoeveel mensen krijgen dat zegel? Dat staat erbij, in vers 4: 144.000 mensen. Het zijn mensen uit de twaalf stammen van Israël, uit elke stam 12.000. $12 \times 12.000 = 144.000$. U voelt wel aan: dat is niet een letterlijk getal, dat is een symbolisch getal. Twaalf stammen van Israël, kékér twaalf. Israël bestond uit twaalf stammen, en Jezus had twaalf apostelen. Het gaat hier om het totale volk van God, maar dan niet: het volk Israël plús de gelovigen uit de andere volken. Dan zou het zijn: $12.000 + 12.000$. Nee, er vindt een vermenigvuldiging plaats! Vanuit dat oude verbondsvolk Israël vermenigvuldigt Gods volk zich over de hele aarde! Twaalf keer twaalf keer dúizend! Duizend, dat heeft altijd iets van: héél veel: $10 \times 10 \times 10!$

Dat totale volk van God, dat is als het ware ontelbaar groot! In het volgende stukje, in vers 9, wordt dan ook gesproken over 'een grote mensenmenigte, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken en stammen en natiën en talen'. Dat is diezelfde groep mensen. Wat begonnen is in Israël – héél duidelijk wordt dat beschreven door die twaalf stammen – dat heeft zich uitgebreid over de hele wereld, naar alle volken! Wij zongen daar net over uit



Psalm 87: 'God zal hen zelf bevestigen en schragen, en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen.' Hier worden mensen uit alle volken genoemd naar de namen van de twaalf stammen van Israël. Vindt u het niet mooi? God Zelf zegt: 'Kom maar! Kom maar bij Mij! Kom maar bij Mijn volk! Ik roep je, Ik heb je lief! Mijn hart staat ook open voor jou!'

Je krijgt een zegel op je voorhoofd. Als u nou vanmiddag eens wat bijbelstudie wilt doen, dan moet u eens lezen Ezechiël 9. Daar kom je datzelfde tegen! Al die symbolen in Openbaring, die zijn niet nieuw, nee, die verwijzen naar het Oude Testament. Daar gaat het over een oordeelsdag. God heeft gezien hoe vreselijk mensen tekeer zijn gegaan tegen Hem, tegen God, maar ook tegen elkaar, hoe mensen zijn uitgebuit, hoe het recht is vertrappt. En dan komt God met Zijn oordeel. Maar voordat dat oordeel komt, moet er éérs een man met een schrijfkoker door de stad trekken. Hij moet zoeken naar mensen die lijden aan al dat onrecht, mensen die het daar niet mee eens zijn. Die mensen krijgen een teken aan hun voorhoofd.

En als dan die man met die schrijfkoker klaar is, en God voltrekt Zijn oordeel, dan blijven al die mensen met een teken aan hun voorhoofd buiten schot! Hun overkomt niets!

Merkt u het? Dat zegel in Openbaring, dat heeft zijn achtergrond in het Oude Testament. Als je verzegeld bent, dan wáákt God over jou! Dan ben je veilig en geborgen. Twee weken geleden vierden we het Pinksterfeest. De Heilige Geest is uitgestort. Weet u wat de apostel Paulus schrijft over die Heilige Geest? Efeziërs 1: 13, daar zegt hij: 'Toen u het Evangelie van de redding hoorde, en toen u gelovig werd, toen bent u door God verzegeld met de Heilige Geest.'

Hé, dát is het dus! Die verzegeling, dat betekent dat de Heilige Geest in je leven komt. En als God Zelf, God de Heilige Geest, ín je woont... ja, dan kunnen er stormen losbarsten, orkanen, en er kunnen oordelen over de wereld heenrazen, maar als GóD in jou woont... dan ben je veilig! Veilig in Zijn hoede!

Daarom hebben drie kinderen een teken gekregen aan hun voorhoofd, een zegel. Zij werden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. En wat lazen we, wat is de betekenis daarvan? God de Vader zegt: 'Jij bent van Mij, jij ben Mijn eigendom!' God de Zoon zegt: 'Ook voor jou gaf Ik Mijn leven, Ik was jou schoon, Ik maak je rein van zonden!' En God de Heilige Geest zet: 'Ik wil in jou wonen en werken.'

Merkt u hoe mooi de doop dat zegel van God weergeeft? De doop is als het ware het uiterlijke teken, het zichtbare teken van dat innerlijke werk van God. dat Hij je wil verzegelen met Zijn Heilige Geest.

Is het dan altijd vanzelf goed? Als je maar gedoopt bent, komt het dan altijd goed met je? Nou, aan GóD zal het niet liggen! Zijn beloften laat Hij strómen over je leven, over je voorhoofd. Royaal! Mild en overvloedig! Aan God zal het nóóit liggen! Maar... God is géén dictator. Hij dwingt je niet. Je kunt jezelf búiten Zijn volk plaatsen. We hebben gelezen over die twaalf stammen, genoemd naar de twaalf zonen van Jakob, Jakob die de nieuwe naam Israël kreeg. Maar één zoon ontbreekt. Dat is Dan. Zijn plaats is ingenomen door Manasse, een kleinzoon van Jakob. Waarom is Dan er niet bij? Weet u, de leden van de stam Dan waren ontevreden over het grondgebied dat ze hadden gekregen, in de buurt van waar nu Tel Aviv ligt. Dus ze trokken naar

het verre noorden van het beloofde land, ze moordden daar een hele stad uit, gingen daar wonen en begonnen vanaf het begin andere goden te dienen (Richteren 18). En dat is altijd zo gebeven. In Dan werd een gouden kalf neergezet. Dan heeft zich van God afgekeerd. En God dwingt niet... Dat is aangrijpend: Dan ontbreekt in deze lijst.

Hoe is het met uw naam? En met jouw naam? Jouw plaats bij God, die laat je toch alsjeblíéft niet leeg?! Ook de stam van Dan hoorde bij Israël, hoorde bij het volk van God. Ook de naam van Dan had hier kunnen staan. Je loopt toch niet weg, bij God vandaan...? Want dan mis je Zijn bescherming. De bescherming door Zijn zegel, Zijn zegel op jouw voorhoofd. Dat zegel, dat is *een goed teken!* Een teken van leven!

4. Verzegeling: Gods zorg voor tijd en eeuwigheid

Hoe werkt dat, in de praktijk? Nou, soms is dat héél concreet! Ik werkte hiervoor bij de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland, en wij hadden regelmatig bijeenkomsten in Baambrugge, in de kampeerboerderij van ds. Hans Schouten. Ik weet nog heel goed hoe hij me zelf het verhaal vertelde over de brand. Dat achterste gedeelte, waar nu de kampeerboerderij was, dat zat vast aan het woonhuis, het was één geheel. En dat achterste gedeelte, dat was een keer helemaal tot de grond toe afgebrand. 'De vlammen', zei Hans Schouten, 'die gingen wel twintig meter de lucht in!' Maar hoe het gebeurd is, is het gebeurd: bij de grens van het woonhuis hield het vuur op. Er waren ruiten: die waren aan de éne kant gesmolten van de hitte, en aan de andere kant was er niets te zien. De brandweer deed onderzoek en schreef in het officiële rapport: 'Het woonhuis is op onverklaarbare wijze gespaard gebleven, waarschijnlijk omdat het bewoond wordt door een geestelijke'. Nog beter kun je zeggen: 'Omdat het bewoond wordt door een verzegelde.'

Ja... Gods bescherming is héél concreet.

En toch... toch schrijft Johannes zijn boek Openbaring vanuit zijn gevangenschap. Toch hebben zijn lezers te lijden van vervolging. Hans Schouten en zijn huis bleven voor het vuur gespaard. Maar Benjamin Juma, predikant in Kenia, niet. Benjamin was bezig een evangelisatiecampagne voor te bereiden. Toen kwamen zijn vijanden en ze staken Benjamin in brand. Vorige week na de kerkdienst zijn er kaarten geschreven aan zijn vrouw Gladys, die nog steeds totaal verbijsterd is, en volzit met duizend vragen aan God. Hoe kan dit??? Was Benjamin dan niet verzegeld door God?

Jazeker. Benjamin droeg het zegel van de Heilige Geest. Zijn vijanden konden wel zijn lichaam doden, maar niet zijn ziel. Gladys is ontredderd, verdrietig, boos, ze zit stikvol vragen. En toch vertelt zij ook dat de dood van Benjamin alweer tot zegen heeft geleid voor iemand anders. Op de dag van Benjamins begrafenis heeft de buurman zijn leven aan God gegeven. Hij wilde God dienen, voor wie Benjamin bereid was te sterven.

Als Gods zegel op je voorhoofd staat, en Zijn Heilige Geest woont in je hart, dan is je leven geborgen bij God, voor tijd en eeuwigheid. En als je het zegel van de doop draagt, blijf dan ook dicht bij je Verlosser. Lééf voor Hem, en als het moet: sterf voor Hem. Want al heb je duizend vragen, er zijn altijd tienduizend redenen om God te danken. Jezus leeft, en jij mag met Hem leven! De dood heeft geen macht meer over je, je leeft voorgoed in Zijn nabijheid. Zing het dan maar mee: *Ik dank U voor dit wonder, Heer, / dat U mijn leven kent, / en wat er ook gebeuren zal, / dat U steeds bij mij bent.* Altijd. Nu en tot in eeuwigheid! Amen.