

1. Een oproep op een dak in een sloppenwijk

Het is zeker vijftien jaar geleden, maar ik herinner het me nog heel goed. Ik werkte voor de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland en we hadden een landelijke conferentie, met een paar honderd studenten. Otto de Bruijne kwam spreken. Otto is een heel kleurrijk mens, hij maakte in die tijd ook reisprogramma's voor de EO, 'Otto in Afrika' en 'Otto op zoek'. En hij vertelde op die conferentie over een stad in Zuid-Amerika. Hij had daar



rondgewandeld, eerst in prachtige villawijken, en vervolgens in een sloppenwijk, met kleine hutjes en vervallen huisjes. Hij vertelde: 'Die sloppenwijk lag aan een rivier. En over die rivier was een brug. Als je van die brug omlaag keek, zag je al die huisjes. En op het dak van één van die huisjes stond een tekst geveerd, in het Spaans: 'Maak u gereed om uw God te ontmoeten.' En terwijl Otto de Bruijne dat vertelde, leek het wel of wij, met die hele studentengroep, daar naast hem stonden, op die brug, en mee omlaag keken.

Temidden van alle armoede, temidden van alle ellende, was er daar iemand op het dak van zijn huisje geklommen, met een pot verf, om de voorbijgangers, daar boven op die brug, een boodschap mee te geven. 'Maak u gereed om uw God te ontmoeten.'

2. De heftige boodschap van Amos

Die herinnering, aan dat verhaal van Otto de Bruijne, die kwam bij me bovendrijven toen ik deze week nadacht over het thema van vanmiddag: 'Hoe zal ik U ontvangen?' Ik ben toen gaan zoeken waar het stond, in de Bijbel, die zin: 'Maak u gereed om uw God te ontmoeten', en ik kwam uit bij Amos 4. En ik moet u zeggen: toen ik dat hoofdstuk las, toen schrok ik. Want dit is wel een heel heftig hoofdstuk, het is een heel ernstige waarschuwing, gericht aan de bevolking van Samaria. Wie was Amos? Amos is een profeet, afkomstig uit Tekoa. Tekoa, dat ligt in de buurt van Bethlehem, ten zuidoosten van Jeruzalem. Amos is een heel gewone schaapherder, die door God wordt ingeschakeld, en als boer neemt Amos geen blad voor de mond. Hij wordt door de HERE naar het noordelijke Tienstammenrijk gestuurd. Israël was uiteengevallen in

twee koninkrijken: het tienstammenrijk Israël in het noorden, en het tweestammenrijk Juda in het zuiden. Amos wordt vanuit Juda naar Israël gestuurd. U voelt wel aan: daar is moed voor nodig, om in een ander land de boodschap van God te gaan brengen. Maar Amos is niet bang. Hij gaat naar de hoofdstad van dat noordelijke rijk Israël, en hij spreekt die hele bevolking aan. In dit hoofdstuk richt hij zich met name op de vrouwen. 'Koeien van Basan!' zegt hij. 'Jullie onderdrukken de geringen, en jullie mishandelen de armen. En wat zeg je tegen je man? "Kom op, breng nog meer wijn, we willen lekker doordrinken!"' En dan voel je in dit hoofdstuk hoe ontzettend kwaad God is over al dat onrecht: mensen die worden uitgebuit, mensen die anderen mishandelen en als slaaf verkopen. En God probeert het hart van dat volk te bereiken. God zegt: 'Ik heb alles gedaan wat Ik kon! Ik heb op alle manieren geprobeerd om jullie wakker te schudden: Ik heb gezorgd dat er voedselgebrek was, Ik heb gezorgd dat er een gebrek aan regen was, Ik heb gezorgd dat de oogsten mislukten, dat er ziekte was, oorlog, rampspoed, Ik heb het over jullie gebracht – expres! – om jullie tot bezinning te brengen, tot bekering, dat jullie zouden omkeren naar Mij, met een U-bocht, maar het heeft allemaal niets geholpen! Dat onrecht, dat gaat maar door! En nu: nu kom Ik Zelf: maak je maar klaar om je God te ontmoeten!'

Ik was er ontdaan van, van dit hoofdstuk. Want als wij het hebben over Advent, voorbereiding op Kerst, dan denken aan romantiek: lampjes, en mooie liederen, en kerstmarkten en concerten en gezellige bijeenkomsten. Maar hebben we eigenlijk wel in de gaten wat het betekent: Advent? Advent betekent: verwachting, we verwachten dat we God zullen ontmoeten! Maar hoe moet dat? 'Hoe zal ik U ontvangen?' Hoe moeten wij, kleine, nietige mensen, de hoge, heilige God ontmoeten?

3. Hoe zal het zijn, als wij voor God staan?!

Het gebeurt! Zeker een vast! Op een dag zullen we voor Hem staan! Hoe zal dat zijn? Wat zal God tegen u zeggen? Tegen jou? Tegen mij? 'Ik heb zo vaak op je gewacht, 's morgens als je wakker werd. Je rende de dag in, zonder Mij te bedanken voor de nacht. Zonder te vragen om Mijn hulp op die dag. En 's avonds heb Ik je zo vaak in bed zien rollen zonder Mij te bedanken voor de dag, zonder vergeving te vragen voor je fouten. Waar was je dan toch?' 'Ja, Heer, maar... ik had geen tijd!' 'Jij had geen tijd? En hoe lang zat je dan voor de tv? Hoe lang zat je op internet? Ik gaf je Mijn Woord, de Bijbel. Mijn liefdesbrief aan de wereld, Mijn liefdesbrief aan jou. Maar je keek er maar zo weinig in. Waarom dan toch?' 'Ja, maar Heer, ik vond die Bijbel zo moeilijk!' 'Zo moeilijk? Ik heb mensen gegeven die de Bijbel vertaald hebben in jouw eigen taal, in eigentijds Nederlands. Ik heb mensen gegeven die meters boeken hebben geschreven met bijbeluitleg. Hoezo: te moeilijk? Er was toch uitleg in de kerk? Je kon toch samen nadenken op een bijbelkring?' 'Ja, maar Heer, de ene dominee lag mee meer dan de andere.'

'O, is dat het, mijn kind? Ik riep mensen om jou het Woord door te geven, maar jij was het niet eens met Mijn keus. Jij zei: "Die wel en die niet..."

Voelt u het? Hoe gaat dat, als je straks voor God staat?! Het moment komt een keer! Amos zegt: 'Waarom heb je je niet bekeerd? Waarom ben je niet omgekeerd naar God? Waarom heb je de arme laten staan?' Want natuurlijk is het niet alleen Samaria daar en toen. Het is ook Nederland, hier en nu! Gemiddeld verdienen we in Nederland bruto ongeveer 33.000 euro per jaar. Weet u wat de gemiddelde Nederlander per jaar weggeeft aan goede doelen? 210 euro. Dat is minder dan 1 %: 0,6 %. Wat denkt u: als Nederland God ontmoet, wat zal God dan zeggen? 'Heb jij nooit een sloppenwijk gezien, op de tv, of in het echt?'

Ooit zal die vraag gesteld worden, ook aan ieder van ons persoonlijk: 'Waarom? Waarom leefde je zoals je leefde?' Misschien heeft u hier het gevoel dat u eigenlijk best prima leeft, als nette burger. Maar dan kom je dáár, bij God, en dan ga je opeens alles anders zien... Je gaat het in een ander licht zien.

Een vriend van me solliciteerde ooit bij IKEA, voor een hoge baan. Hij was nogal gespannen, want het was voor hem heel belangrijk dat hij die baan zou krijgen. Wat gebeurde er? De personeelschef van IKEA belde op: 'Ik moet toch in de buurt zijn, ik kom voor dat sollicitatiegesprek wel even bij u thuis langs.' En die vriend van me, die keek opeens héél anders naar zijn eigen meubels, en naar de inrichting van zijn huis. Hij was altijd best tevreden geweest met zijn spulletjes, maar opeens zag hij álles wat eraan mankeerde. En hij dacht: 'Och heden... hoe zou ik nou, met déze meubels, en deze inrichting, geschikt moeten zijn voor een hoge baan bij IKEA?!'

Zo is het met God ook! Natuurlijk, we zijn gewend aan ons leven hier en nu. Maar als we denken aan de ontmoeting met God, en hoe we dán op ons leven terug zullen kijken, dan zakken we door de grond! Van schaamte, van ellende! Wat máák ik ervan?! Niks!

Het is niet voor niets dat er vóór Jezus uit een heraut wordt gestuurd, Johannes de Doper. Het is niet voor niets, dat die boodschap zal klinken: 'Mensen, de Messias komt eraan! Bereid u voor!' Wat zegt de engel? Lukas 1: 17: 'Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.'

'God Zelf komt eraan!' zegt de engel. 'En Zijn komst vraagt om voorbereiding!' Maar nu even in alle openheid... Als je je voorbereidt, en je probeert eerlijk onder ogen te zien hoe je leven er in Gods ogen uitziet, wat doet dat dan met je? Ja, dan zijn er dingen: die kun je veranderen! En dat moet je doen ook. Meteen! Als je oneerlijk bent in je afspraken, of in je boekhouding: meteen kappen daarmee! Als er een ruzie sleept en jij kúnt hem goedmaken: meteen doen! Vandaag nog! Wat je kúnt doen, moet je doen. Maar tegelijkertijd is er dan nog zoveel, zóveel, waardoor je denkt: 'Ik red het niet. Ik red het niet! Hoe moet dat, als Jezus terugkomt, en ik sta voor Hem?! Als Hij rechtspreekt... ik zak door de grond!'

4. De God sie wij zullen ontmoeten is onze God

Gemeente, vóórdat Jezus terugkomt als Rechter, ís Hij al gekomen als Redder! Ja, in de Adventtijd kijken we vooruit naar Jezus' terugkomst op aarde, we kijken vooruit naar de dag dat wij Hem zullen ontmoeten. Maar we denken ook terug aan Zijn eerste komst, als Kind in een kribbe, als Dienaar, die Zichzelf heeft opgeofferd om voor ons de straf te dragen, voor onze zonden, aan het kruis van Golgotha. 'Maak u gereed om uw God te ontmoeten.' Leest u het goed? Wat staat hier? 'Uw God'. 'Jouw God!' Wij mogen bij Israël horen en daarom weten: Hij is niet 'God', nee, Hij is 'onze God'. 'Uw God'.

Omdat God weet dat wij nooit, nooit voor Hem kunnen staan zonder door de grond te zakken, van spijt, van berouw, van schuld, van schaamte, daarom is Hij ons in Zijn goedheid te hulp gekomen. Jezus zegt: 'Geloof in Mij, en Ik neem alle schuld van je over. Ik heb ervoor geleden aan het kruis. Ik ben ervoor de dood ingegaan. Het is volbracht!'

5. We kunnen God alleen ontmoeten door geloof in Jezus, Zijn 'wrijfhout'

Ik begon met een herinnering aan Otto de Bruijne. Ik eindig met een andere herinnering. Als schipperskind was ik vroeger elke schoolvakantie aan boord. En als dan het schip moest aanleggen, bij een kade, of in een sluis, dan ging dat meestal heel voorzichtig en zacht, maar soms kwam het schip met een wat grotere snelheid op de kademuur af. Wat gebeurde er dan? Dan pakte de matroos een wrijfhout, om de wrijving op te vangen. Zo'n wrijfhout, dat is een balk, van een goeie meter, ongeveer 15 tot 20



centimeter dik, en het hangt horizontaal aan twee draden die samenkomen in één draad. Wat doet de matroos? Doe hangt dat wrijfhout overboord, precies op de plaats waar het schip de kademuur zal gaan raken. Doordat het wrijfhout ertussen zit, beschadigt het schip niet. Eén keer heb ik gezien, als kind, dat het schip héél hard op de kademuur afkwam. Dat kan soms door een

plotselinge windvlaag. De matroos hield het wrijfhout ertussen, en die keer – ik weet het nog goed – hoorden we een enorm gekraak, en het hele wrijfhout versplinterde. Maar het schip bleef gespaard, geen deuk, niets te zien.

Als je nou de ontmoeting met God ziet aankomen, en je denkt: 'Dat gaat niet goed! Dat gaat echt niet goed!', hang dan je wrijfhout overboord! Gods wrijfhout: Jezus Christus. Hij liet Zich versplinteren. Voor jou! Dáárvoor kwam Hij de eerste keer. En als je gelooft in Hem, mag je het weten: 'Als Hij terugkomt, hoef ik niet bang te zijn! Want mijn Rechter is mijn Redder! Ik mag Hem ontmoeten, die Zich gaf voor Mij! De littekens staan nog in Zijn handen.'

'Hoe zal ik U ontvangen?' Ik kan U alleen maar ontvangen in diepe nederigheid, als zondig mens. Maar tegelijk: in nog diepere dankbaarheid, vol blijdschap, vol geloof en vertrouwen, omdat ik mijn Redder mag ontmoeten! Mijn Verlosser!

Kom, Here Jezus! Ja, kom haastig!
Amen.