

1. Je hebt een Gids nodig die alles overziet!

'Heer, wees mijn Gids!' Wat zijn er veel momenten in je leven waarop je dat kunt bidden! Elke dag zijn er wel kruispunten. De kleine kruispunten. Vandaag al! U stond vanmiddag voor de keus: 'Ga ik wel naar de kerk, of niet?' 'Ga ik luisteren naar die dienst, via internet, of niet?' Je leven lang maak je keuzes. Kleine keuzes: wat je aan zult trekken, wat je zult eten, of je wel of niet iemand uitnodigt om koffie te komen drinken... Maar er zijn ook de grote keuzes: welke studie moet je gaan doen? Is die jongen, of dat meisje, iemand om mee verder te gaan? Hoe ga je om met gezinsvorming, gezinsplanning? Koop je een huis, of niet? Als je de kans krijgt een bepaalde baan te krijgen, aanvaard je die, of niet? Moet je een eigen zaak beginnen? En voor een dominee: moet je een beroep aannemen of niet?

Soms zou je weleens van bovenaf op je levensweg willen kijken, en dan al zien: 'O, wacht eens even, als ik nou zus en zo loop, dan komt het goed!' Het leven lijkt soms een doolhof, en elke keer vraag je je af: 'Moet ik linksaf of rechtsaf, of toch rechtdoor?' Je zou er van bovenaf op willen kijken, zoals een GPS wordt aangestuurd vanuit een satelliet, van bovenaf.

Je zou van boven naar je leven willen kijken. En er is er maar Eén, die dat kan. Die van Boven op je leven kijkt, en dat is God. Daarom is het niet zomaar een mooi gebedje: 'Heer, wees mijn Gids'. Nee, het is *levensnoodzakelijk*, dat je zo'n Gids hebt,

die ten volle overziet wat jij niet kunt overzien!

En God wil je ook helpen. Psalm 32: 8 is een geweldige belofte. 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.'

Ik geef raad, op jou rust Mijn oog.' Die woorden, die zijn het waard om daar eens even héél intens van te proeven. Wat staat hier eigenlijk?

2. Eerst moeten zonde-blokkades worden opgeruimd

'Ik geef inzicht...' Wie is die 'Ik'? Sommige uitleggers zeggen: 'Dat is David, de schrijver van deze Psalm. Hij wijst andere mensen de weg.' Maar ik moet u zeggen: dat geloof ik niet. Zéker dat zinnetje: 'Op jou rust Mijn oog'. David kan toch niet alle mensen om zich heen in het oog houden. Deze regels passen veel meer bij God. David heeft net hiervoor verteld over zijn zonde. Lange tijd wilde hij die niet aan God belijden. Hij was te trots om bij God te komen. Hij wilde zichzelf handhaven. Maar hij wist natuurlijk héél goed wat er fout zat in zijn leven. Hij had overspel gepleegd met zijn buurvrouw, Bathseba, en hij had haar man laten vermoorden. Er zijn geen woorden voor...

Maar David wilde dat niet toegeven. Maar die houding, van niet toe willen geven, die maakte hem ziek. Letterlijk! Vers 3: 'Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte Uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.'

En toen kwam de dag dat hij door de knieën ging. Alles moest eruit! En wat was dát een opluchting! Eindelijk, eindelijk viel die last van zijn schouders! Vers 7: 'U omringt mij met gejuich van bevrijding!' Even tussen haakjes: is dat herkenbaar voor u? Voor jou? Natuurlijk: je kunt er héél lang omheen draaien. Maar je wordt er niet gelukkiger van. Je wordt pas weer gelukkig als je het aanpakt, en gewoon eerlijk wordt: naar God toe, en naar die ander toe. Als je wéét dat je fout zit, wacht dan niet langer! Geen dag! Word eerlijk! Het lucht zó op!

3. Dan werkt God door Woord en Geest

En als dat dan weg is, die blokkade van de zonde, dan gaat God door je heen werken. Dan is er ruimte voor de Heilige Geest om in je te werken, en door je heen.

'Ik geef inzicht'. God Zelf! Hoe doet Hij dat? Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Gods Woord, dat is de Bijbel. De Bijbel geeft de kaders aan. God zal je nooit een weg wijzen die tegen Zijn eigen Bijbel ingaat.

Als je een getrouwd man bent, en je krijgt een leuke collega, en je denkt: 'Tjonge, dat kan toch geen toeval zijn, dat moet toch Gods leiding zijn, dat die collega en ik iets krijgen...' Nou, vergeet het maar! God leidt je nooit op een weg die ingaat tegen Zijn eigen geboden.

Hij leidt door Zijn Woord, en Hij leidt door Zijn Geest. Ik las een verhaal over een Arabische gids in de woestijn. Die



gids, die maakte nooit fouten. Hij bracht altijd zijn reizigers bij hun bestemming. Hoe kwam dat? Soms wist hij de weg niet meer goed. Maar hij nam altijd een duif mee, een postduif. Die duif, die had een touwtje aan zijn poot. De duif, die vloog weg, en de gids, die hield het touwtje vast. Hij

keek goed welke kant de duif uit vloog. En dan haalde hij 'm terug, met dat touwtje. Die duif was dat gewend, dus die liet zich ook weer terughalen. 'De duivenman', zo noemden ze hem.

De duif van de Heilige Geest, die wijst je altijd de weg naar huis. De goede weg, naar God, naar het hemelse Vaderhuis. Wij mogen altijd een beroep doen op de Heilige Geest! Doet u het maar gerust!

4. De Geest schakelt je verstand niet uit, maar in

'Ik geef inzicht', staat er. Inzicht: je zou kunnen denken dat de Heilige Geest ons verstand uitschakelt. Dat je niet meer zelf mag denken, en dat je maar klakkeloos moet doen wat op je pad komt. Maar zo is het niet. De Heilige Geest schakelt ons verstand niet *uit*, maar *in*! Jezus zegt: 'Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met *heel je verstand* en met al je kracht.' Dus wat zou de Heilige Geest willen? Welke kant gaat die duif op? Daarvoor moet je ook je verstand gebruiken! Bijvoorbeeld: als je verliefd bent en je overweegt om met iemand verkering te krijgen. Dan zijn

er ook heel concrete vragen: pas je wel bij elkaar? Ben je ook één op het gebied van geloof? Passen jullie persoonlijkheden bij elkaar? Je kunt wel puur op je gevoel afgaan, maar gebruik ook je verstand! En als je een opleiding moet kiezen, of een baan, dan is ook de vraag: waar liggen je talenten? En wat heb je al voor ervaring? Hoe kun je dienstbaar zijn aan God en aan mensen?

5. We mogen een weg gaan met God

'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.' Er staat: de weg. Dat is wel heel mooi! God gaat als een Gids mee op de weg. Je hoeft niet alles in één keer te weten. Vaak laat de HERE je zien wat Zijn wil is door je van stap tot stap verder te brengen. Eén stap tegelijk. Dat geeft ontspanning. En het is ook mooi om al gaandeweg te zoeken naar wat Gods wil is voor je leven. Uiteindelijk moet je tot een beslissing komen: kies je voor het éne, of kies je voor het andere? Maar de weg daar naartoe is geen verloren tijd. Ook zo'n zoektocht kan je dicht bij God brengen.

Ik heb dat ervaren, jaren geleden in de tijd van Sinterklaas. We trokken toen lootjes in onze familie. En soms heb je zo'n lootje, waar precies op staat wat je kunt kopen. Bijvoorbeeld: 'Ik wil graag een fles douche crème van het merk Dove, kost € 4,68 bij de DA Drogist.' Dan ga je naar de DA en je bent in vijf minuten klaar.

Maar ik had een keer het lootje van mijn vader, en daar stond op: 'Doe maar iets leuks en maak het niet te gek.' Toen heb ik een hele middag door de stad gezworven, steeds met die vraag in mijn hoofd: 'Wat zou mijn vader nu iets leuks vinden?' Uiteindelijk heb ik wat gekocht en ik weet nog hoe

leuk ik dat feest vond. Want juist dat denkproces, die hele middag, had me dicht bij mijn vader gebracht.

Zo is het ook met God. Hij wijst ons de weg die we moeten gaan. Waar die weg uitkomt, dat krijg je vaak pas zicht op na een heel zoekproces. Maar

dat is niet erg. Dat brengt je alleen maar dicht bij God. Het maakt je des te meer bewust van je afhankelijkheid:

'Heer, wilt U mijn Gids zijn! Wat is Uw wil? Geef dat Uw wil, dat dat ook mijn wil mag zijn. Maak Uw wil mijn verlangen.' Persoonlijk is voor mij dat gebed altijd heel belangrijk:

'Maak Uw wil mijn verlangen. Geef dat ik steeds meer wil wat U ook wilt. En als U dan toch iets wilt, wat ik niet wil, geef me dan alstublieft een duidelijke aanwijzing!' Want dat kan ook. God kan je ergens heen sturen waar je niet heen wilt. Maar als je dan bidt om leiding, dan maakt Hij het ook wel duidelijk. Hij heeft daar zoveel mogelijkheden voor.

6. Gehoorzamen aan de Gids leidt tot zegen!

'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.' Als je zó de weg gaat die God je wijst, dan is het goed. Want het kán ook anders. Je kunt ook eigenwijs zijn. Dat staat in het volgende vers, vers 9:

'Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.' Ik las een uitspraak: 'God leidt ons door Zijn oog, óf Hij leidt ons het bit. Sommige christenen wachten op het bit.' Als Gods oog je leidt, dan ga je vrijwillig de juiste weg. Doe je dat niet, dan moet God je op een bepaald moment met dwang gaan bijsturen: net als een paard dat in toom wordt gehouden.

God zegt hier, via David: 'Mijn kind, laat je door Mij leiden. Ga vrijwillig de weg die Ik je wijs. Want dat is de goede weg. Daar rust zegen op.' Vers 10: 'Een slecht mens (iemand die Gods geboden aan z'n laars lapt) heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.'

Gaan op de weg die God wijst, dat maakt je tot een gelukkig mens. Later zal Jezus het zeggen: 'Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.'

Ook daar weer die zegen: de Vader zal je eren, als je Jezus volgt, als je dicht bij Hem blijft, als je Gids.

7. Gehoorzaamheid vraagt om vertrouwen

Als u gaat skiën, misschien wel deze winter, dan heeft u kans dat u een skiër tegenkomt met een hesje, waar deze woorden op staan: 'BLIND SKIER'. Ik begrijp al niet dat mensen met twee goede ogen vaak zo goed kunnen skiën, maar dat iemand die blind is kan skiën, daar begrijp ik helemaal niets van! Toch gebeurt het. Weet u op welke

manier? Naast de blinde skiër gaat er een gids mee, die hierin gespecialiseerd is. En die gids, die gebruikt zijn skistok en tikt steeds tegen de skistok van de blinde, om te laten merken dat hij er is. Zo gaan ze exact naast elkaar van de helling af. De gids geeft precies aan

wat de blinde skiër moet doen: 'Ga naar rechts. Nu naar links. Langzaam. Stop! Er komt een skiër van rechts!' Een blinde kan alleen skiën als hij ook echt 'blindelings' vertrouwt op zijn gids.

En zo is het ook in het leven met God. Zo mogen we met Jezus leven. 'Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn.' Gaat Jezus naar links, dan ga jij naar links. Gata Hij naar rechts, dan ga jij naar rechts. Gata Hij snel, dan ga jij snel. Gaat Hij langzaam, dan ga jij langzaam.

Blindelings vertrouwen. Daar komt het op aan. Maar als je dat hebt, dan kom je goed uit! 'Wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.'

Vertrouwt u Hem? Uw hemelse Gids, Jezus Christus? Hij heeft ons Zijn liefde toch bewezen aan het kruis? Zou Hij dan niet al uw vertrouwen waard zijn? Al jouw vertrouwen? Wie dicht bij Jezus blijft, komt altijd goed uit! Amen.

