

### 1. De aanklager geeft geen poot meer om op te staan

Toen ik de brief openmaakte, stond ik verbaasd. Het was een aanmaning, omdat we al een paar maanden eerder een rekening hadden moeten betalen. Het was een strenge brief: we moesten ogenblikkelijk het juiste bedrag overmaken. Dus we gingen zoeken in de administratie.



En wat bleek? De rekening was allang betaald! Ik belde op om de datum door te geven waarop we het geld hadden overgemaakt. En die aanmaning? Die kon ik gewoon verscheuren en in het oud papier gooien.

Als je wordt aangesproken op een schuld, maar die schuld is allang betaald, dan heeft die ander niets meer te zeggen!

Dat is precies waarover het hier gaat, in Openbaring 12. In het eerste deel van het hoofdstuk heeft Johannes een visioen gezien van een vrouw.

Vanmorgen hebben we gezien dat die vrouw het volk van God voostelt: Israël

en de gemeente van Christus. De vrouw bevalt van een Kind, en dat Kind, dat is de Messias, Jezus Christus. Er is een draak, de satan, die loert op dat Kind. Maar het Kind, zo staat er dan, wordt plotseling meegenomen naar God en Zijn troon.

In één zin wordt zo het leven getekend van de Here Jezus, Zijn lijden, Zijn dood aan het kruis, Zijn



offer voor ons als mensen. En ook: Zijn opstanding, en Zijn hemelvaart.

Als Jezus weer bij de Vader komt, dan is alles volbracht! De schuld van de mensheid is afbetaald! Voor alle zonden is Hij gestorven. Hij heeft de straf gedragen die wij verdienen. Hij gaf Zijn vlees en bloed, voor ons. En vandaag hebben wij daarvan de tekenen gezien, de symbolen: brood en wijn. Jezus offerde Zichzelf op, voor ons.

Maar wat is nu het gevolg voor de satan? Die satan, die heeft in feite altijd toegang gehad tot de hemel, tot de plaats waar God woont. We lezen bijvoorbeeld in het boek Job, dat de satan de hemel binnenkomt en dat hij Job beschuldigt. 'Job gelooft alleen in U, omdat het hem voor

de wind gaat,' zegt hij. 'Als het tegenzit, dan laat hij U vallen, U zult het zien!'

Zo is de duivel de grote aanklager van de mensen. En ja, vaak klopt het wat hij zegt. Bij Job niet, maar vaak wel. Dus ja, heel lang had hij het recht om bij God te komen klagen. Te komen aanklagen. 'Kijkt U eens, God, ziet U dan niet dat Sara lacht om Uw beloften? En ziet U dan niet dat David overspel pleegt met zijn buurvrouw?' Heel lang had de satan een rechtsgrond om in de hemel te komen. Maar wat gebeurt er op het moment dat dat Kind, dat Jezus Zijn werk op aarde heeft voltooid? Als alles volbracht is, als voor al die zonde de Zoon van God is gestorven, als al die schuld is afbetaald, dan heeft de duivel geen poot meer om op te staan! God zegt het: 'Die rekening, die is allang betaald! Weg jij, uit Mijn ogen!'



Dat is wat hier beschreven wordt, in Openbaring 12. Als Jezus alles heeft volbracht en naar de hemel is gevaren, dan breekt er oorlog uit in de hemel. De satan heeft daar geen plaats meer, en God laat hem verwijderen.

Michaël, om zo te zeggen Gods generaal, het hoofd van de engelenlegers, bindt de strijd aan tegen de duivel en zijn engelen. Want ook de duivel heeft aanhang. Wat is

de afloop van de strijd? Nou, die afloop staat al van te voren vast: de satan moet het veld ruimen. Hij en zijn engelen worden uit de hemel op de aarde gegooid.

En dan klinkt er in de hemel een luide stem (vers 10): 'Nu zijn werkelijkheid geworden de redding, de macht en het koningschap van onze God, en de heerschappij van Zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis.'

### 2. Overwinning dankzij het bloed van het Lam...

Merkt u waardoor de overwinning behaald is? Door het bloed van het Lam en door het getuigenis van de gelovigen.



Het bloed van het Lam. Het Lam, dat is Jezus. Misschien bent u al heel lang christen en bent u aan die naam gewend, het Lam. Jezus is het Lam van God. Maar beseffen we eigenlijk wel wat een lam is?

Ik heb wat foto's meegenomen, om ons daar even op te richten: een lam.

Jezus heeft Zichzelf opgeofferd, als een lam. Als je dat zo ziet, zo'n ontzettend lief beestje, zo onschuldig, dan kun je je haast niet voorstellen dat dat gebeurt: dat een lam wordt geslacht.

Laat stáán het Lam van God: Jezus, de volmaakt Onschuldige, die alleen maar goed deed, alleen maar goed... Blinden raakte Hij aan, ze konden zien! Doven, ze konden horen! Verlamden, ze konden springen en dansen! Verloren mensen, ze kregen een nieuw bestaan. Hij, de Zoon van God, Hij gaf licht in plaats van duisternis, leven in plaats van doodsheid, vreugde in plaats van verdriet.

En Hij, de Zoon van God, werd gebonden, werd geslacht, als een Lam... Voelt u het, hoe hoog de prijs is die is betaald voor uw schuld, voor jouw fouten? Voor mijn zonden? De hemelse Vader, de Koning van het heelal, Hij gaf Zijn Zoon. Hij offerde het Liefste dat Hij had op voor ons. Puur en alleen om ons vrij te kopen. Om het tegen de satan te kunnen zeggen: 'Weg jij! Uit Mijn ogen! Ik hoef hem, ik hoef haar niet meer te straffen! Ik hoef Mijn kind niet meer te veroordelen, want de straf is gedragen, het oordeel is voltrokken! Satan, verdwijnt uit de hemel! Je hebt geen enkel recht meer!'

### 3. ... en dankzij het getuigenis van de gelovigen.

'De aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis.'

Merkt u dat? 'Dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis.' Hier worden twee dingen genoemd! Is het bloed van het Lam dan niet voldoende, om de satan tot zwijgen te brengen? Nee, dat is niet voldoende. Jezus gaf Zijn leven, Hij gaf Zijn bloed voor de hele wereld. Maar nu komt het er wel op aan, dat je in alle nederigheid Zijn offer aanvaardt. Dat je het zegt: 'Here Jezus, ik kan niet zonder U, Ik red het niet op eigen kracht! Ik kan alléén bij God komen dankzij Uw bloed.' Dat is je getuigenis. Je geloof in Jezus Christus, en dat je dat niet voor je houdt, dat je er geen geheim van maakt, maar het doorgeeft aan ieder die het horen wil.

Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Het valt lang niet altijd mee, om iets goeds te zeggen over je God. En toch, toch... hoe onbeholpen ook, zo éér je je Redder. En zo leg je de dank ook neer waar die hoort: niet bij jezelf, maar bij Hem! Bij Jezus Christus, het Lam van God.

### 4. Al gaat de duivel tekeer, God geeft een schuilplaats

Als die duivel uit de hemel geworpen is, hoe gaat het dan verder? Nou, dan gaat hij tekeer op de aarde! Het is die draak niet gelukt om het Kind, om Jezus, te grijpen en te verslinden. Jezus Zelf is hem ontsnapt. Maar Hij kan het werk van Jezus Christus nog op een andere manier kapotmaken: hij bindt de strijd aan tegen de vrouw, tegen het volk van God.

Vorige week zagen we hoe de satan die strijd voert. Soms is dat door vervolging en bedreiging, door geweld en onderdrukking. Tientallen miljoenen christenen hebben daarmee te maken, ook vandaag de dag. Soms voert hij de strijd door de verleiding, door je in de watten te leggen, zodat je vanzelf God en geloof en Bijbel en kerk vergeet. De duivel gaat op allerlei manieren tekeer. Maar God is er ook nog! God heeft voor de vrouw een plaats in de woestijn, waar ze veilig is, buiten het bereik van de draak. Daar lazen we ook vanmorgen al over, over die schuilplaats in de woestijn. De satan kan je aanvallen aan alle kanten, hij kan je zelfs laten martelen en pijnigen, maar niemand, niemand kan je beroven van Gods vrede in je ziel. Niemand kan je beroven van het eeuwige leven. Niemand kan je beroven van jouw plaats in het Vaderhuis van God.



Vandaag mochten we samen het Heilig Avondmaal vieren. We mochten eten van het brood en drinken van de wijn, teken van het bloed van het Lam. Als je beseft wat Hij deed voor jou, zou je Hem dan niet uit het diepste van je ziel willen loven, en danken, en eren? Geen wonder dat in dat boek Openbaring elke keer weer gezongen wordt, gezongen in aanbidding voor God en voor het Lam. Hij is de enige die ons redding geeft. Zijn bloed brengt ons leven.

In Rotterdam heeft lang een huis gestaan, tot het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw, met een bijzondere naam. Dat huis heette: 'In Duizend Vreezen'. Oftewel: 'In duizend angsten'. Dat huis stond op de hoek van de Grote Markt en het

Hang, op een steenworp afstand van de Laurenskerk. Aan dat huis zat een verhaal vast. U weet wel: op 1 april 1572 werd Den Briel ingenomen door de Watergeuzen. De Spanjaarden moesten vluchten, en natuurlijk waren ze woedend. Wat deden ze? Op 9 april namen ze Rotterdam in. En daar, in Rotterdam, hebben ze een bloedbad aangericht. Huis voor huis gingen ze naar binnen, om mensen te verminken, te verkrachten en te vermoorden. Volgens het verhaal zijn er die dag mensen het huis binnengevlucht, dat op die hoek stond. En wat hebben ze nu gedaan? Ze namen een bok, en die hebben ze geslacht. Het bloed hebben ze opgevangen, ze hebben de voordeur een beetje opengezet, en rondom de deur en in dat halletje dat bloed uitgedogen en ermee gespetterd. Toen de dronken Spanjaarden aankwamen, zeiden ze: 'O, jongens, hier is het werk al gebeurd!' en ze gingen die deur voorbij. Drie dagen lang bleven de mensen muisstil in huis zitten, zonder eten of drinken, en toen was het gevaar voorbij. Ze kwamen weer naar buiten, in het licht. Door het bloed van die bok waren zij gered. En na drie dagen duisternis zagen zij het licht! Voorgoed heeft Jezus de vloek weggenomen, de vloek van Gods oordeel. Zijn bloed bracht ons vrede, Zijn dood gaf ons leven. Hij heeft alle rekeningen betaald! Geloof in Hem, en elke schuldeiser moet beschaamd afdruipten.

*Overwinnen kun je alleen dankzij het Lam!*

Daarom is Hij ons loflied waard, nu en in alle, alle eeuwen! Amen.