

1. Boze geesten, kunnen die in mensen huizen?

De menselijke geest is vaak één groot mysterie. Wat er omgaat in iemands hoofd, in iemands hart, in iemands ziel, het is vaak zo moeilijk te begrijpen... We hebben gelezen over die bezetene in het land van de Gerasenen, mensen uit de omgeving van de stad Gerasa. Jezus is het Meer van Galilea overgestoken, en aan de oostkant gaat Hij aan wal, samen met Zijn discipelen. In feite is dat het buitenland, het gebied van de Dekapolis. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen zich wil geschrokken zijn, toen deze man op hen afkwam. Misschien naakt, misschien met een paar vodden om zijn lijf, komt hij Jezus tegemoet vanuit de grafsteden. Graven, rotsgraven, in de berghellingen. Als je het zo leest, die hele beschrijving, dan lopen de rillingen over je rug. Deze man heeft een enorm oerkracht, het is nooit gelukt om hem aan de ketting te leggen. Alles maakt hij kapot. 'Wat is hier aan de hand?' denk je dan. Zoals je soms ook hoort dat mensen stemmen horen in hun hoofd. Hoe zit dat? Markus vertelt heel duidelijk dat er hier sprake was van een man met een boze geest. Later in de geschiedenis blijkt, dat het zelfs een heel leger boze geesten is. Komt dat nu nog voor?

U voelt wel aan: deze dingen liggen heel gevoelig. Er zijn mensen, die absoluut niet geloven in het bestaan van boze geesten, van demonen. Zij zien al dit soort dingen als psychische ziekte. Vooral in de jaren '50, '60 en '70 werd dat veel gedacht. Inmiddels hebben we ook wat geleerd, met name door mensen uit andere culturen. Christenen uit Afrika, of Latijns-Amerika, of Azië, zij hebben ons laten zien dat er wel degelijk sprake kán zijn van boze geesten, die mensen in hun greep houden. En als dat het geval is, dan kun je eindeloos psychotherapie toepassen, maar dat helpt niet. Dan helpt maar één ding: dat is gebed, bevrijding in de naam van Jezus.

Omgekeerd zijn er ook weer christenen, die bijna alles wat er misgaat in de menselijke psyche verklaren als een boze geest. En ook dat is niet terecht. Mensen kunnen bijvoorbeeld stemmen in hun hoofd horen na een enorm traumatische ervaring. Die stemmen zijn dan niet van boze geesten, maar de menselijke psyche is dan als het ware in stukjes uiteengevallen.

Wanneer is er dan wel sprake van boze geesten? Nou, dat kán bijvoorbeeld als mensen contact hebben gezocht met de geestenwereld. Door glaasje draaien, pendelen, door het oproepen van van de geesten van overledenen. Boze geesten. Je kunt nooit zomaar zeggen dat iemand met psychische problemen daar last van heeft. Maar het komt wel degelijk voor, dat mensen belast zijn, soms zelfs helemaal in bezit genomen, bezeten, door een boze geest. En hier, in Markus 5, is het heel erg duidelijk.

2. De macht van het kwaad toont zijn gezicht

U moet eens opletten wat die boze geesten aanrichten. De macht van het kwaad. Waar leidt die toe? Vers 3: hij hield verblijf in de graven. De duivel drijft je altijd naar de zwarte kant van het leven. In Mexico zijn heel veel tempels voor de dood. Dat is daar enorm in opkomst. De duivel wil je altijd richting dood hebben, nooit richting leven.

Dan vers 4: 'Hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden, en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen.' De macht van de duivel openbaart zich altijd in fysieke kracht, in geweld. Angst inboezemen door fysiek geweld, dat past bij de satan en niet bij God.

Zelfpijniging, dat is ook zo iets: deze man slaat zichzelf met stenen. Zoals mensen in onze tijd zichzelf soms snijden. Ook dan sta je onder invloed van de macht van het kwaad. Schreeuwen, dat doet deze man ook. Ook dat hoort bij de boze. Schreeuwen, tieren, vloeken, schelden. Wij moeten dat goed op ons laten inwerken. Want ook als christen kun je je laten meeslepen door je emoties. Lichamelijk geweld, of geweld met woorden. Dat past niet bij het rijk van God.

Deze man, dat proef je aan alles, is de schrik van de hele omgeving. Je durft je kinderen niet buiten het dorp te laten spelen. Je durft niet meer alleen meer over de weg te reizen. 's Nachts, als de maan door de wolken schijnt, dan klinken de rauwe kreten in de verte. Of juist dichtbij. De hele streek is in de greep van de angst. En dat is niet zomaar gekomen. Deze streek, dat lezen we ook in vers 20, wordt de Dekapolis genoemd, dat betekent: 'Tien steden'. Het is een bondgenootschap van tien stad-staten. In 63 voor Christus hebben deze steden zich gezamenlijk, onder leiding van Pompejus, losgemaakt van het Joodse Rijk, dat er op dat moment was. Deze streek was heel nadrukkelijk anti-Joods. Het is niet voor niets dat hier een kudde loopt van 2000 varkens, onreine dieren voor de Joodse wet. Maar hier, in de Dekapolis, is er een groot afzetgebied voor! De Dekapolis heeft zich bewust gekeerd tegen Israël, tegen de wet en tegen de God van Israël. En wat doet God dan? Hij trekt Zich terug. God dringt Zich niet op. Maar er is geen niemandsland. Als God Zich terugtrekt, dan neemt de boze bezit van deze streek. Hier is een legioen van duivelen neergestreken. Zo zegt de bezetene dat. Jezus vraagt, in vers 9, aan die boze geest, in die man: 'Hoe is je naam?' En die boze geest, die moet zijn naam prijsgeven, en hij zegt: 'Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk.' Een legioen was een Romeins leger, met 6000 militairen. Een heel leger demonen houdt, via deze man, de streek bezet. Heeft u gezien wat er staat, in vers 10? 'Hij, dat is Legioen, de leider dan die boze geesten, hij smeekte Jezus dringend hen niet buiten het land te zenden.' Die boze geesten hebben de taak om de Dekapolis bezet te houden. Daar willen ze niet weg.

3. Het wonder: Jezus komt naar het bezette gebied

En dan nu het wonder. Op een dag, op een mooie morgen, zet de Vorst van het leven voet op deze bodem, het land van de Dekapolis, bezet door de satan. Jezus komt hier! Hier! In bezet gebied! Je zou zeggen: 'Wat heeft Jezus hier nou te zoeken?' Dat is precies de vraag van die bezetene: 'Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God?' Letterlijk staat er: 'Wat is er tussen u en mij? Wat hebben wij gemeenschappelijk? Wat doet U hier?' Merkt u dat de boze geesten precies weten wie Jezus is? De 'Zoon van de allerhoogste God'. Veel dominees en theologen weten niet wie Jezus is, maar de demonen, die weten het wel. En ze sidderen voor Jezus. Want Hij komt met goddelijke macht.

Deze man, die niemand ooit aan de ketting heeft kunnen krijgen, die 'valt voor Jezus neer', staat er in vers 6. En hij smeekt: 'Ik bezweer u bij God: pijnig mij niet!' Die boze geesten, die weten maar al te goed dat Jezus alle macht heeft, en dat Hij hen naar de afgrond kan sturen, de hel, waar ze gepijnigd zullen worden. Daarom kruipen ze voor Jezus en smeken Hem: 'Alstublieft, stuur ons in die zwijnen! Dat zijn onreine dieren, daarin voelen we ons wel thuis.' En Jezus laat dat toe.

Die hele kudde varkens, 2000, ze worden meteen helemaal gek. Ze stormen de heuvel af, het water in, de dood in. Want inderdaad, dat is altijd wat de duivel wil: de dood... Gemeente van Jezus Christus, gefeliciteerd met uw Heer! Hier is uw Heer! Alle machten van de satan, van het kwaad, van de angst, voor Jezus krimpen ze in elkaar. De macht van de levensvorst is vele malen groter dan de macht van de satan. Welke machten er ook zijn, de machten van de haat, de ellende, de ziekte, de angst, de pijn, de dood, het verderf: al die machten, ze krimpen ineen, als Jezus op het toneel verschijnt. 365 keers staat het in de Bijbel, zeggen mensen die dat hebben onderzocht: 'Vrees niet!' Voor elke dag één keer. 'Wees niet bang!'

Ik las een verhaal uit Azië, en dat is een verhaal uit deze tijd, uit onze wereld: 'Het was het einde van de regentijd, dus het was buiten warm en plakkerig. Gulam besloot als lokale ijsverkoper voorbijgangers een koele traktatie te geven. Kumari besloot een ijsje te nemen, en terwijl ze daarvan genoot, begon de verkoper met haar te praten. Ze greep de kans aan om met hem het Evangelie te delen, en hij was al snel geïnteresseerd. "Kan Jezus mijn vrouw Aditi genezen?" wat het eerste wat de verkoper vroeg. Zonder ook maar te weten wat haar kwaal was, verzekerde Kumari Gulam dat Jezus machtig genoeg is om Aditi te genezen. Later vertelde Gulam over de ziekte van zijn vrouw. Vijf jaar geleden begon Aditi vreemd gedrag te vertonen. Gulam was verbijsterd en nam haar mee naar artsen en tovenaars. Mensen adviseerden hem waarschijnlijk om met Aditi hekserij uit te voeren. "Ik ben in nood," vertelt Gulam aan Kumari. "Ik weet niet wat nu te doen." Na veel geld te hebben uitgegeven aan Aditi's genezing, had Gulam geen opties meer. Daarom vertelde hij dit verhaal aan Kumari. Zij nodigde Gulam uit om zondag naar haar kerk te gaan, waar haar broer actief is als zending en predikant. Toen Gulam en zijn vrouw in de kerk arriveerden, herkende voorganger Surya haar gedrag meteen. Ze was bezeten door een demon. Surya ging in gebed en er was zichtbaar verandering. Aditi zei dat ze voelde alsof er iets door haar lichaam ging. De volgende dag bezocht Surya het echtpaar thuis. Met hun instemming verwijderde hij beelden van hun godsdienst uit hun huis. Het voelde volgens Aditi alsof een macht haar lichaam had verlaten. Ze voelde zich weer vrij. Gulam en Aditi kozen ervoor om in hun leven hun vertrouwen in de liefdevolle kracht van Christus en Hem te volgen.'

4. De macht van de liefde

De kracht van Christus. De macht van de liefde. Ziet u hem zitten, in gedachten, die man, op het strand van het Meer van Galilea? 'Gekleed en goed bij zijn verstand, hij, die het legioen gehad had...' !!!

Dat is de macht van de liefde: rust, vrede, blijdschap!
U bid ik aan, o macht der liefde, / die zich in Jezus openbaart. / Bij U is rust, bij U verblijden; / U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.

Met dat beeld wil je afscheid nemen van dit verhaal. Dat beeld van die man... Maar daar komen de mensen, de mensen uit de Dekapolis. Zij hebben geen oog voor die man, ze zien die lege heuvel. Alle zwijnen, 2000, wèg! Weg!!!

Waarom zou Jezus dat eigenlijk hebben toegelaten, dat die boze geesten in die zwijnen voeren? Dat heeft een duidelijke reden: wat er met die zwijnen is gebeurd, dat is het bewijs van Jezus' macht. Jezus zégt het niet alleen,

maar Hij laat het ook zien: dat Hij die man bevrijdt. Maar niet alleen die man, ook die hele streek kan opgelucht adem halen!

Maar... de economie van de streek heeft schade opgelopen. En daarom moet Jezus maar weer snel weg. Voelt u de vernedering? De belediging? Stank voor dank... Deze streek wil Jezus niet. De Dekapolis blijft vijandig. En je zou zeggen: 'Nu moet Jezus toch wel uit Zijn vel springen van woede! Nu zal Hij toch wel laten zien, wie de macht heeft!'

Maar Jezus... Hij gaat! Hij gaat. Dat is de macht van de liefde. Geen verwijt. Geen boosheid. Hij gaat.

Eén ding doet Jezus nog. Die voormalig bezetene, die smeekt: 'Ach Heer, mag ik mee? Mag ik mee?' Als je verlost bent, wat wil je dan liever, dan dicht bij je Redder leven?! Toch..?

Maar Jezus zegt: 'Nee. Jou heb ik nodig. Ga maar vertellen, in de Dekapolis, wat er gebeurd is.' En die man, die doet het.

Jezus, die álle macht heeft, vertrekt. Maar Hij doet één ding: Hij stuurt een getuige. Dat is de macht van de liefde. De macht van het kwaad gebruikt geweld. Maar de macht van de liefde zendt één getuige. Kwetsbaar, alleen.

Er is een legende over de hemelvaart. Op de hemelvaartsdag komt Jezus in de hemel. En de engelen, die begroeten Jezus met gejuich. Dan zegt één van de engelen: 'Here Jezus, nu bent U hier. Maar hoe moet het nu verder op aarde?'

Jezus zegt: 'Ik heb elf leerlingen achtergelaten. Zij zullen de wereld in trekken, zij zullen van Mij getuigen.'

'Maar, Here Jezus', zegt de engel dan, 'is dat niet een groot risico? U wéét toch hoe mensen zijn? Die elf discipelen, zullen die niet bang zijn? Of lui worden? Of moedeloos? Als ze nou falen? Als het niet lukt, hoe moet dan Uw verlossingswerk de wereld bereiken?'

En dan zegt Jezus: 'Ik heb geen ander plan.'

Daar loopt die man, de bergen in. In het ochtendlicht. Op weg naar de steden van de Dekapolis. Zo gebruikt Jezus Zijn macht. De macht van de liefde. Eén getuige. Een man met een verleden. Een verlost!

Hoe moet in vredesnaam Capelle aan den IJssel ooit voor Jezus gewonnen worden??!! En Nieuwerkerk? En Rotterdam? Hoe kunnen wij nou ooit, in deze tijd van kerkverlating, Gods Koninkrijk opbouwen??!! Al die tegenkrachten, die zijn veel te sterk! Ongeloof, afkeer van God, afkeer van de Bijbel.

Daar gaat één getuige...

Hier zitten 280 getuigen!

U bent zelfs welkom op de cursus, 'Getuige zijn'.

... 'Ik heb geen ander plan.'...

Weet u hoe het verder gegaan is met de Dekapolis? Die man heeft goed werk gedaan. We lezen in vers 20: 'En allen verwonderden zich.' Toen in het jaar 70 na Christus Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen, toen sloegen de eerste christenen op de vlucht. En u kunt nu wel raden waarheen. Inderdaad: de Dekapolis. Twee steden kregen een grote christelijke gemeente: Pella en Gerasa. Hé... wat stond er in vers 1? 'Het land der Gerasenen'. Gerasa.

We hebben een heel bijzondere Redder!

Laten we Hem maar aanbidden met ons lied: 'Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als U!' Amen.