

## Preek Capelle-Schollevaar, Eerste Kerstdag 2011, 9.15 uur

Thema: 'De Heilige Geest en het wonder van Kerst' naar aanleiding van Mattheüs 1:18-25 (kern: vers 20) en Lukas 2:1-7

### 1. Het verdriet van Jozef

Je vraagt je af: 'Hoe zal Jozef zich gevoeld hebben na die droom? Ik kan me voorstellen dat hij de vorige avond in slaap is gevallen met heel veel verdriet. Zijn eigen lieve Maria, ze is zwanger... Hij had zich er zo op verheugd om met haar verder te gaan, maar dat kan niet meer. Er is kennelijk iets gebeurd, en hij begrijpt er niets van, want als er nu één trouw is, dan is het Maria wel.

Zal Maria hem verteld hebben over de engel, die bij haar op bezoek was gekomen, en die haar had verteld dat ze zwanger zou raken? Het staat er niet bij, we weten het niet. Misschien heeft Maria gedacht: 'Wat moet ik vertellen? Het is zo'n ongelooflijk verhaal...'

Maar hoe dan ook: ze blijkt zwanger te zijn. Als Jozef nu gehandeld had volgens de wet, dan had hij haar kunnen aanklagen, want ze waren ondertrouwd, dat wil zeggen: de bruidsschat was al betaald, ze waren al officieel aan elkaar verbonden, dat kon niet meer zomaar ontbonden worden, alleen was het huwelijk nog niet definitief voltrokken. Daardoor woonden ze nog niet bij elkaar, want in de Bijbel is dat altijd aan elkaar gekoppeld: pas ná je huwelijk ga je samenwonen en heb je met elkaar gemeenschap.

Jozef heeft een hoofd vol zorgen... Hoe moet dit nou verder? En dan denkt Jozef: 'Ik sleep haar niet voor het gerecht. dat kan ik niet. Dat wil ik niet! Ik wil haar niet te schande maken. Weet je wat? Ik zal haar wel in stilte verlaten.' En wat daarbij meegespeeld heeft voor Jozef, dat weten we niet precies. De éne mogelijkheid is dat hij gedacht heeft: 'Er is een andere man in het spel. Laat Maria dan maar verder gaan met die ander.' De andere mogelijkheid is dat Jozef het hele verhaal heeft gehoord, van Maria over die engel Gabriël die ze op bezoek had gehad, en dat hij heeft gedacht: 'God is bezig met Maria. Ik zet eerbiedig een stap terug.' Misschien heeft hij met allebei rekening gehouden. In ieder geval staat één ding vast. Jozef heeft gedacht: 'Tussen Maria en mij is het afgelopen!' En geloof maar dat dat pijn deed...

### 2. Gods blijde boodschap: Hij Zelf is aan het werk!

Maar dan, opeens, die droom! Een engel: 'Jozef, zoon van David (koningskind, uit het koninklijk geslacht van David), schroom niet Maria, je vrouw, tot je te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest Zij zal een zoon baren en jij zult Hem de naam Jezus geven.' Door die naam te geven erkent Jozef dit Kind als zijn wettige kind. Zo is Hij de wettelijke troonopvolger van David.

En dan wordt Jozef wakker. Hij beseft: 'Dit is geen gewone droom geweest! Dit is een boodschap van God!' Soms spreekt God door een droom. Daar moet je altijd wel heel voorzichtig mee zijn, en je moet het altijd toetsen aan de Bijbel. Is die droom niet in tegenspraak met Gods Woord? Maar als de droom de toets doorstaat, is dat zeker mogelijk, dat God je aanspreekt.

Als het dan tot Jozef doordringt: 'Dit is een boodschap van God', dan moet er ook een intense opluchting door hem heen gaan. Hij kan dus toch verder met Maria! Toch wel! God zegt: 'Jozef, aarzel niet! Neem Maria tot vrouw, want het is goed! Dat zij zwanger is, dat komt door de Heilige

Geest!' En daar zijn we bij ons thema: 'De Heilige Geest en het wonder van Kerst.' Twee dingen wil ik u daarover zeggen. Ten eerste: de Heilige Geest is soeverein. En ten tweede: de Heilige Geest geeft leven!

### 3. De Heilige Geest is soeverein

De Heilige Geest is soeverein. Hier is God Zelf, door Zijn Geest, aan het werk! Maria wordt zwanger zonder dat er een man aan te pas komt. Alléén God Zelf heeft gewerkt, Hij heeft volledig het initiatief genomen. Wat wel heel mooi is: God heeft dit vóóraf wel bekendgemaakt aan Maria, via de engel Gabriël. En Maria heeft gezegd: 'Doet U het maar! Ik ben bereid te doen wat U wilt.' Zo werkt God.

De HERE is geen dictator, die over mensen heenwalst. Nee, God neemt ons als mensen juist heel serieus, en Hij schakelt ons in in Zijn werk. Maar het is wel *Zijn* werk! Daar krijgt Maria een plaats in, en daar krijgt Jozef een plaats in. En ook: de herders. En de wijzen. En u! En jij! En ik! De Heilige Geest is begonnen aan Zijn reddingswerk in deze wereld. En het eerste wat de Heilige Geest doet, dat is: zorgen dat de Messias geboren wordt. En die Messias, de Zoon van God, zal opgroeien en zal Zichzelf gaan geven, als Redder van de wereld. Hij zal Zichzelf gaan opofferen aan het kruis, om miljoenen, miljoenen mensen het leven te geven. Hij zal de dood ingaan, én Hij zal opstaan, in een nieuw leven. Hij zal naar de hemel varen, en Zijn plaats innemen aan de rechterhand van God, en dan zal er een verdere doorbraak zijn van de Heilige Geest: op het Pinksterfeest. Het reddingswerk van Gods Geest waaiert dan uit over de hele wereld, overal waar de boodschap van Jezus Christus wordt gebracht. Tot in Capelle-Schollevaar toe! Ook in ons leven werkt de Heilige Geest. Daarom bent u hier vanmorgen! Daarom luistert u mee! Als de Heilige Geest niet in uw hart had gewerkt, dan had u er niet over gepekerd om hier te komen.

De Heilige Geest gaat soeverein Zijn gang. De Heilige Geest, je kunt ook zeggen: God in actie! Want dat is de Heilige Geest: God in actie! Niets kan Hem tegenhouden. Niets en niemand! En weet u wat zo mooi is? De Heilige Geest werkt onder alle omstandigheden! Hoe de situatie ook is, de Heilige Geest heeft alle macht! Ik las een stukje uit een boek van Corrie ten Boom, 'Gevangene en toch...' Samen met haar zus Betsie verblijft ze in het concentratiekamp Ravensbrück, omdat ze Joden hebben verborgen. Ik ga een stukje voorlezen. U moet eens opletten hoezeer hier duidelijk wordt dat GóD alle macht heeft. De Heilige Geest, die werkt!

'Op zekere dag bereikt ons de tijding, dat in ziekenbarak 8 een jonge vrouw ligt die de moed heeft opgegeven. Dat is heel gevaarlijk, want we hebben al vaak gezien dat als de levensmoed ontbreekt het lichaam de strijd al spoedig opgeeft. Wij besluiten een poging te wagen, om tot haar door te dringen. Het si streng verboden in de ziekenbarak te komen. Met ons vijven gaan we erheen. In een hoekje voor de barak houden we een korte bidstond. Dan ga ik er op af. Ik weet achter welk raam ze ligt. Meteen zie ik al dat de luiken dicht zijn. Ik ga terug en samen bidden wij: 'Heer, wilt U geven dat het luik opengemaakt wordt.'

Een Lagerpolitie passeert de barak en doet het luik open. Weer ga ik erheen, maar nu is er weer een nieuwe moeilijkheid: het raam kan van buitenaf niet opengeduwde worden. Nogmaals ga ik terug en gezamenlijk bidden we



om een geopend venster. Voor ik terug ben heeft een Poolse vrouw het raam al van binnen uit open gemaakt. Dan begin ik mijn gesprek. 'Willy, kun je me van hieraf horen?'

'O ja, wat heerlijk dat je er bent. Ik zit zo in de put, ik heb zo'n erge pijn en alles is even akelig.'

Pats, daar krijg ik een klap van een Lagerpolizei.

'Doorlopen!' snauwt zij. Ik loop naar de anderen.

'Heer, wilt U de Lagerpolizei van mij afhouden en geeft U mij troostwoorden voor Willy,' bid ik.

Ik ga nu weer bij het raam staan. De Lagerpolizei is nergens meer te zien. 'Willy, denk eraan dat de Heer Jezus je liefheeft. Als je pijn hebt, denk dan aan Zijn lijden, dat Hij droeg voor jouw zonden en om jou de weg naar de Hemel te wijzen. Daarom is het lijden van deze tegenwoordige tijd niet af te meten tegen de heerlijkheid die komende is. Als je de hand van de Heiland grijpt, houdt Hij jou vast en helpt je erdoor en dan werkt deze verdrukking een eeuwig gewicht van heerlijkheid.'

Zo spreek ik een poosje rustig voort tot Willy eindelijk roept: 'Nu zie ik het weer, het is alles zo heerlijk waar en ik heb weer moed; wat heb je me getroost, ik dank je wel.' Dara krijg ik weer een klap van een Lagerpolizei, zij smijt het raam en de luiken dicht. Verder gesprek is onmogelijk, maar ik weet: Jezus heeft weer overwonnen. Willy is getroost en samen danken wij nu in het hoekje voor het prikkeldraad dat de boze het niet heeft gewonnen.'

Merkt u het? Dat is het nou! God heeft alle macht en de Heilige Geest doet Zijn werk, soeverein! Als God wil dat het luik opengaat, dan gaat het open. Als God wil dat het raam opengaat, dan gaat het open. Als God wil dat dat de kamppolitie op afstand blijft, dan blijft de kamppolitie op afstand.

U denkt misschien: 'Ja, maar... het gebeurt wel in een concentratiekamp! Als God alle macht zou hebben, dan was er toch ook geen concentratiekamp?'

Kijk, dat is nou het grote misverstand, waardoor zóveel mensen God vaarwel zeggen en afhaken van geloof en kerk. Het misverstand, dat is, dat als er een goede God is, dat dan deze wereld volmaakt moet zijn! Want dan kan Hij het kwaad toch niet toelaten? Het is een misverstand dat de duivel overal in deze wereld rondstrooit: 'Kijk eens? Wat een ellende? Hoe kan er nou een goede God zijn?'

Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt: Deze wereld is volmaakt geschapen, maar in de greep gekomen van de zonde, van de ellende, van het kwaad. Wij als mensen hebben vrijheid gekregen van God, maar we kunnen met die vrijheid niet omgaan. En zo is ook de ellende over ons heengekomen. Maar... Maar! Dat is het grote MAAR van de Bijbel: God legt Zich daar niet bij neer! Daarom heeft Hij, in Zijn onvoorstelbaar grote liefde voor ons als mensen, Zijn enige Zoon gegeven. Dáárom is Jezus naar deze wereld gekomen. Dat is het wonder van Kerst! Dáárom is de Heilige Geest over Maria gekomen. En de Heilige Geest heeft in haar moederschoot léven gewekt! Want dat is het tweede wat hier uit dit bijbelgedeelte naar voren springt: de Heilige Geest wekt leven! Dat zagen we net ook al gebeuren in dat verhaal uit Ravenbrück. Willy was in de greep van de dood, totdat de woorden van God, woorden van de Heilige Geest, in haar ziel weer het leven wekten.

#### **4. De Heilige Geest geeft leven!**

En zo is de Heilige Geest altijd al bezig om leven te geven. We hoorden net die woorden in de geloofsbelijdenis van Nicea: 'Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is (dat is

die soevereiniteit) en levend maakt.' De Heilige Geest is de adem van God. In het Hebreeuws is er ook één en hetzelfde woord voor 'geest' en 'adem', het woord 'ruach'. Als God de eerste mens heeft gemaakt, Adam, uit het stof van de aardbodem, dan staat er in Genesis 2: 'Hij blies de levensadem in zijn neus... Zo werd de mens tot een levend wezen.' En zo is het de Heilige Geest die heel de natuur tot leven wekt. De Heilige Geest maakt dat de vogels vliegen, dat de vissen zwemmen, dat de bomen in de lente weer nieuw bladeren krijgen, en dat over een poosje de sneeuwkllokjes weer uit de grond komen. De Heilige Geest geeft leven! De duivel zaait alleen maar dood en verderf. De Heilige Geest maakt levend!

En dat is niet alleen zo in de natuur, maar ook in je hart! Dezelfde Heilige Geest die Jezus in de schoot van Maria tot leven heeft gewekt, is ook hier, onder ons! En Hij werkt! Onzichtbaar, maar enorm krachtig! Hij is Degene die in je hart het heilig vuur geeft voor God. Voelt u zich weleens net als Willy, in dat verhaal? Down? Verdrietig. Ellendig... Bid om de Heilige Geest! Smeek of God die Geest in je hart zend! En zoek Hem dan ook op: in de Bijbel, in het gebed, en ook hier in de diensten! Ik kom zó vaak mensen tegen, die zeggen: 'Het is frappant! Ik kom in de kerk, en het gaat over mij!' De Heilige Geest werkt, maar je moet Hem wel zoeken! Hij geeft leven! Leven in je ziel. Geestelijk leven! Ik vind het zó fijn dat u hier vanmorgen bent, dat jij hier bent! Misschien kom je alleen op de hoogtijdagen in de kerk, onthoud dan dit: God heeft nog véél meer voor je in petto dan jij denkt! Veel meer! Ben je weleens echt heftig verliefd geweest? Echt helemaal, tot over je oren? Als dat zo is, en je komt een jongen tegen die zegt: 'Tja, ik heb laatst eens een meisje ontmoet, en ach... toen dacht ik: stel dát ik ooit zou overwegen om met iemand anders een relatie aan te gaan, nou, dan zou zij heel misschien wel ongeveer in aanmerking komen...' Als je zo iemand tegenkomt, dan besef je dat die ander écht nog niet weet wat verliefdheid is, en wat dat met je doet.

Zó is het ook op geloofsgebied. Als de Heilige Geest werkelijk geestelijk leven geeft in uw hart, dan spat het eraf! Dan is het leven doortrild van vreugde en diepe, diepe blijdschap, hoe de situatie ook is. Dan krijg je als mens moed en kracht in de meest afschuwelijke omstandigheden. En je krijgt oog voor de wonderen van God. Je gaat ze zien: élke dag! Echt waar: élke dag! Je denkt dan: 'Hoe kan het, dat ik het nooit zag, terwijl het er zó duidelijk bovenop ligt?!' Dát gebeurt er als de Heilige Geest in je leven aan het werk gaat.

Wat doet Hij dan? Op een bepaalde manier doet Hij wat Hij ook bij Maria heeft gedaan: Hij zorgt dat Jezus in je tot leven komt. Als dat gebeurt, dan is dat het wonder van Kerst in jouw leven! Als Jezus gaat groeien in je hart. Dan ga je steeds meer van Hem houden. Je gaat je steeds meer op hem richten. Hij wordt voor jou alles! Verlang je ernaar? Je mag erom bidden, en God zál het geven! Iemand zei tegen mij: 'Sinds God in mijn leven is gekomen, is er een nieuwe dimensie voor mij opengegaan. Het voelt als een nieuwe geboorte. Ik moet alles ook opnieuw leren. Dat is best inspannend, maar het is vooral heel mooi.' Dát is wat er gebeurt als de Heilige Geest in je komt en Jezus in je tot leven wekt. Je wordt een ander mens. De omstandigheden, die veranderen niet. Maar jij wel! Van binnenuit word je steeds meer de persoon zoals God die heeft bedoeld. Je wordt steeds meer echt jezelf. Dáárvor kwam Jezus. Daarvoor lag Hij als een Kind in de kribbe. Daarvoor gaf Hij Zichzelf. Voor u, voor jou. Dat is nou het wonder van Kerst! Amen.