

De toekomst van de Heere Jezus

In het visioen uit Openbaring 22 worden wij samen met Johannes meegenomen naar het moment dat God werkelijk alles nieuw zal maken. Al die dingen die Johannes ziet, zijn zo prachtig! Johannes ziet opnieuw de troon van God. Johannes ziet nu ook een kristalheldere rivier vanaf die troon stromen: water des levens, levend water, leven bij God vandaan. Johannes krijgt het gevoel alsof hij in het paradijs van weleer is beland. Wat een geweldig toekomstbeeld(!): heel dicht bij God mogen zijn, Hem mogen zien zoals Hij is... geen kwaad en ellende meer, nee, er is straks geen plaats meer voor de duisternis, geen plaats voor de nacht, voor de angst... Er zijn zelfs geen lampen en geen zon meer nodig, God zal het leven van de mensen verlichten. Straks dus nooit meer dat gevoel dat God soms zover weg is... Straks nooit meer dat lamgeslagen worden door al die narigheid om je heen... Straks nooit meer last van die dingen die het soms zo donker in je leven maken... Straks nooit meer dat zoeken, dat worstelen, dat niet-begrijpen, dat moeten uithouden...

Als Johannes dat allemaal ziet en in zich opneemt, dan hoort hij een stem roepen: 'Ik kom spoedig!' ... Het is de stem van de Heere Jezus. Jezus zal terugkomen. Hij roept het vanuit de hemel. Drie keer roept Hij vanuit Zijn hemelse heerlijkheid : Ik kom! ... En vervolgens.. ja, hoort hij het goed?... inderdaad... Johannes hoort op aarde een echo klinken: 'kom!', 'ja, kom, Heere Jezus!' ... Wie roept dat laatste? De Geest en de bruid roepen dat tot Jezus.

De Geest en de bruid...

De bruid, de tweede die roept, de bruid dat is de Kerk, dat zijn al die mensen die in Jezus geloven, die Jezus volgen en naar Jezus verlangen. De bruid, dat is de wereldwijde kerk, die als een bruid vol verlangen wacht op het moment dat haar Bruidegom zal komen: 'Kom Heere Jezus, kom!' Kom in ons hart. Kom in onze kerkdiensten. Kom tot ons in het Avondmaal. Kom tot ons.. ja, kom spoedig terug!

Maar die bruid staat niet alleen te roepen, nee, *de Geest* en de bruid zeggen 'kom'. Opeens – in de laatste regels van het boek Openbaring - helemaal aan het einde van de Bijbel verschijnt de Heilige Geest. 'En de Geest en de bruid zeggen 'kom!' De Heilige Geest staat voorop. Hij reikt de woorden aan. Hij neemt de Kerk mee in Zijn roepen. Hij wekt het verlangen naar Jezus en geeft er stem aan. De Heilige Geest brengt zo die liefdesverbinding tussen de bruid hier op aarde en de hemelse Bruidegom tot stand. Hij draagt zorg voor die verbinding tussen de kerk en Christus. Hij draagt zorg voor die verbinding tussen u en de Heere Jezus.

Pinksteren

Vanuit dit laatste hoofdstuk uit het boek Openbaring zien wij waarom de Heilige Geest met het Pinksterfeest is gekomen: *Hij helpt ons om gericht te zijn op Jezus. Hij wekt in ons het verlangen naar*

Jezus, Hij geeft ons geopende ogen voor Jezus..., Hij wakkert onze liefde aan tot Jezus..., Hij leert ons begrijpen..., leert ons bidden..., leert ons Jezus verwachten. Eigenlijk draait alles met het Pinksterfeest dus niet om de Heilige Geest, maar om Jezus. Met Pinksteren kwam God opnieuw tot de mensen... God kwam opnieuw tot de mensen om nog dieper in het menselijk bestaan af te dalen... om *in* mensenharten te komen... om het hart van mensen in beslag te nemen... om hun hart, hun gedachten en hun verlangen op Jezus te richten...

Je kunt daarom de Heilige Geest vergelijken met een *schijnwerper*. Een schijnwerper staat vaak wat verscholen en is vaak niet goed zichtbaar (zo is ook de Heilige Geest voor ons vaak wat 'onzichtbaar')... maar het gaat erom waar de schijnwerper (de Heilige Geest) onze aandacht op vestigt: de Heere Jezus.



De Heilige Geest wekt in ons verlangen naar Jezus

Op de aannemingsavond was het voor de belijdeniskandidaten wat lastig om te vertellen wat de Heilige Geest nu in hun leven had gedaan. Maar toen zei een van de aanwezige ambtsdragers: 'het feit dat je hier zit, dat is werk van de Heilige Geest'. Want: waarom doe je belijdenis? Waarom wil je straks uitspreken dat je Jezus wilt proberen te volgen? Waarom wil je – zoals een van belijdeniscatechisanten ook vertelde – de gemeente bemoedigen door te laten zien dat jij met al je mogelijkheden en onmogelijkheden er ook voor wilt gaan...? Dat is het werk van de Heilige Geest! Hij port ons. Hij trekt ons. Hij maakt ons onrustig. Hij doet ons zoeken. Hij geeft ons het verlangen. De Heilige Geest roept ons en spreekt ons aan (Opb 22, vers 17) 'laat hij die dorst heeft komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen voor niets'. Dat levende water dat Jezus je wilt geven... levend water.. waardoor je schoon mag worden... waardoor je je levensdorst mag lessen... waardoor je nieuw mag worden... tot dat water wil de Heilige Geest je uitnodigen, ja, aan de hand meenemen.

Mag ik eens aan u vragen: herkent u iets van dat werk van de Heilige Geest in uw leven? U hoeft niet allemaal ervaringen en gebeurtenissen te kunnen noemen – dat is natuurlijk mooi als het zo heel concreet voor u is geworden, maar zo werkt de Heilige Geest niet altijd – maar voelt u zich ook getrokken tot Jezus? Laat Hij u ook niet los? Ben je ook aan het zoeken... misschien wel in alle onrust en verwarring? Of is je leven misschien inmiddels al in verbinding met Jezus? Is je leven al gekleurd en gevormd door Zijn liefde... gered en veilig gesteld door Zijn offer... Ben je al met Hem aan je oude leven gestorven en met Hem in een nieuw leven opgestaan? Is Hij de basis van je leven, het doel van je leven, het centrum van je leven geworden? Dat is echt het allerbelangrijkste voor je leven. Daarvoor heeft God Zijn Geest naar de aarde gestuurd. Hij roept, Hij trekt, Hij klopt aan, Hij gooit je leven in de war, Hij stelt je keuzen op scherp, Hij wekt

in je het onrustige verlangen en de stille hunkering... Hij brengt tot het begin van je nieuwe leven: Jezus, voor jou gestorven en opgestaan.

Het gaat er niet om dat je precies kunt zeggen wat de Heilige Geest in je leven heeft gedaan of doet. Het gaat erom dat Jezus voor je belangrijk is... dat je Hem volgt... dat je van Hem houdt... dat je niet zonder Hem wilt... En als dat zo is, dan mag je weten dat de Geest in je werkt. Dat hoeft je niet te duiden, te verklaren, dat mag je aannemen.

Zie je iets van dat werk van de Heilige Geest in je leven? En als je dat nog niet ziet..., zou je dan eens willen kijken hoe dat komt? Zijn er blokkades in je leven? Misschien zijn het de omstandigheden waarin je op dit moment leeft en waardoor je ervaren en voelen zo getekend worden. Maar het kunnen natuurlijk ook andere blokkades zijn in je leven waar de Heilige Geest nog niet doorheen is gebroken. Misschien is het wel de weerstand om je over te geven aan Jezus, om de touwtjes uit handen te geven, om niet meer eigen baas te zijn... Misschien heb je wel een verkeerd beeld van Jezus en van het geloof. Misschien heb je wel heel verkeerde voorbeelden gezien van mensen waarvan je dacht dat ze eigen vol van de Heilige Geest waren, maar in werkelijkheid zo teleurstellend anders waren... Misschien zijn het wel dingen die je op dit moment niet wilt loslaten... Misschien is het de drukte van het leven van alledag... De Heilige Geest roept, Hij zoekt een opening in je hart en in je leven, Hij nodigt: laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen voor niets. Want ook jij mag leven van Gods genade.

De Heilige Geest neemt ons aan de hand

De Heilige Geest leidt u en mij niet alleen op de weg naar Jezus toe. Zijn werk is nog niet klaar, als de verbinding tot stand is gekomen. De Heilige Geest draagt gelukkig ook zorg voor de verbinding. Hij zet je niet alleen op de weg. Hij helpt je ook om die weg met Jezus, onderweg naar Zijn toekomst, te gaan.

Dat is de bemoediging die de belijdeniskandidaten mogen meekrijgen. Jullie gaan straks met het belijden van je geloof ook een belofte afleggen. De belofte om Jezus te volgen. Om je in te zetten in Gods Koninkrijk. Als je daarover nadenkt, dat is niet niks... Dat bepaalt je leven. Dat stelt je keuzen scherp. *Maar wat is het mooi dat die Heilige Geest Die je tot het moment van belijdenis doen heeft geleid, dat Hij ook na je ja-woord weer met uitgestoken hand klaarstaat om je vervolgens mee te nemen. Hij wenkt je met Zijn hand: 'kom, Ik zal je meenemen...onderweg naar dat grote bruiloftsfeest. Kom, Ik zal je meenemen. Ik zal je leren hoe je moet lopen. Ik zal je kracht geven als je zo zwak voelt. Ik zal je wijsheid geven als je het niet weet. Ik wil je leven gaan veranderen, gaan verdiepen, het vormen naar het beeld van Christus.*

Heeft u wel eens beseft dat de Heilige Geest zo ook met uw en jouw leven aan de slag wil... en je op die weg wilt leiden onderweg naar Jezus' toekomst? Soms hoor je mensen wel eens zeggen: 'ik ben nu eenmaal zo'. Daar zit een zekere waarheid in, maar... ik geloof wel dat de Heilige Geest ons leven kan omvormen, kan verdiepen, zo kan maken dat Jezus' gelaat erin weerspiegeld mag worden. Je blijft misschien wel een

lastig karakter houden, maar Hij kan ook in je karakter werken en je gedachten omvormen en je tot dingen aanzetten die je vanuit jezelf niet kunt... Je blijft misschien tobben met het een of ander en het leven als een strijd ervaren, maar Hij kan kracht in je zwakheid geven en volharding schenken. Hij kan vruchten aan je leven laten groeien, de vrucht van de Geest, dat is onder andere liefde, geduld, vertrouwen, zelfbeheersing (Galaten 5: 22). De Heilige Geest kan je gaven geven waarmee je je in kan zetten voor Gods Koninkrijk, voor je naaste, voor de Kerk. Hij kan onze hoop en ons verlangen naar Jezus aanwakkeren en laten branden. Ik hoop dat u en ik zo mogen leven door de Geest. Niet dat wij hem altijd zien. Een schijnwerper staan immers vaak verscholen. Maar een schijnwerper is wel krachtig en geef erg veel licht.

De Geest en de bruid horen bij elkaar

'En de Geest en de bruid zeggen kom.' Na Hemelvaart is de Heilige Geest gekomen. Hij is gekomen om ons op de weg van Christus te zetten en ons op die weg aan de hand te nemen naar het moment dat Jezus terugkomt. Hij geeft ons de woorden en doet ons als bruid verlangend uitroepen: 'Kom, Heere Jezus!' De Geest en de bruid. Die horen dus bij elkaar. Zonder de Geest is de bruid stemloos... heeft zij geen woorden om te spreken en zal haar verlangen doven. De Geest stuurt de kerk, geeft haar vuur om te volharden, liefde om te verlangen en woorden om uit te spreken.

Door de Geest mogen wij samen die bruid zijn. Wij zijn niet straks de bruid, nee, wij mogen nu al die bruid zijn. De huwelijksdag is al aangebroken. Wij mogen al stralen.

Een bruid. Wat een prachtig beeld voor de kerk. Volkomen toegewijd aan haar Bruidegom. Wederzijdse liefde en vreugde, diep van binnen. De bruid wacht vol van spanning tot het moment dat haar Bruidegom haar op zal halen. En tot die tijd mogen de mensen zien dat wij bruid zijn. Mogen wij hen laten delen en uitnodigen tot de aanstaande vreugde.

Een bruid voor de Heere Jezus. Onze liefde is voor Hem. Geen ander mag ons leven meer beheersen en beheren. Alleen Hij. Hij heeft Zijn bloed, Zijn leven voor ons gegeven. Niemand heeft meer recht op onze liefde en ons verlangen dan Hij.

Laat u, laat jij je door de Heilige Geest meenemen in dat verlangen, in die liefde tot de Heere Jezus? Ga je door Gods Geest je levensweg op deze manier vervolgen? Achter Jezus aan. De weg van het Koninkrijk. De weg van het jezelf verliezen en jezelf geven, omdat je door Jezus gevonden en gered bent.

Ga die weg vandaag door de kracht van Gods Geest... in het verlangen om Hem eens te mogen ontmoeten in Zijn heerlijke vreugde. De Geest en de bruid nodigen je uit... om mee te gaan... mee te roepen... mee te verlangen...: 'kom Heere Jezus!'

ds. E.G. (Eddy) de Kruijff
tel. 010 210 89 71 // dekruijff@live.nl