

19 juni mei 2016 Avondmaals-middagdienst

## Uitstraling hebben door de ontmoeting met God

Bijbellezing: Exodus 34: 29-35

Uitstraling hebben, dat is (tegenwoordig?) heel belangrijk. Je kunt zeggen dat je uitstraling helemaal niet nodig vindt, maar soms ontcom je er gewoon niet aan om erover na te denken. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek: waarom zou het bedrijf uitgerekend jou aannemen? Wat heb jij wat de ander niet heeft? Er zijn daarom zelfs hele theorieën en programma's ontwikkeld om uitstraling te hebben.

Ik denk dat uitstraling heel veel van ons leven bepaald. In hoe wij naar onszelf kijken. Maar ook in hoe wij naar anderen kijken, naar anderen luisteren, iets van anderen aannemen. Wij staan nu bij iemand stil die heel letterlijk uitstraling had: Mozes. Wij gaan kijken naar Mozes' 'uitstraling', omdat – en dat zal ik u straks uitleggen – omdat Mozes ons kan helpen om van de Avondmaalsviering van vandaag de week in te gaan.

Mozes, die had pas uitstraling. Letterlijk uitstraling. Zijn gezicht straalde toen hij van de berg kwam. Mozes had hiervoor een heel heftige periode achter de rug. Toen hij een tijd op de berg Sinai verbleef om daar met God te spreken, had het volk in die tijd een gouden kalf gemaakt en rondom dit afgodsbeeld gedanst (Exo 32). 'Dit is onze Bevrijder uit Egypte', zo had zij gezongen en gejubeld. God, de werkelijke Bevrijder van het volk, wilde in Zijn woede over dit afgodsbeeld het volk vernietigen. Maar Mozes ging voor het volk instaan en voor hen bidden. God had gelukkig naar Mozes geluisterd en God zou toch weer met dit volk doorgaan. En nu was Mozes opnieuw de berg opgegaan, om opnieuw de wetten van God te ontvangen om zo toch nog het verbond tussen God en Zijn volk Israël te sluiten. En nu Mozes opnieuw van de berg kwam om de woorden van God aan het volk door te geven, straalde zijn gezicht. 'De huid van zijn gezicht glansde' (34:30).

Hoe zou zijn gezicht hebben geblonken? Zou er letterlijk een gloed op zijn geweest? Iets van vuur? Een gouden schittering? Het was in ieder geval heel indrukwekkend, ja beangstigend zelfs... want het volk en zelfs Mozes' eigen broer Aäron, durfden niet tot hem te naderen. Mozes bedekte daarom zijn gezicht met een sluier.

Heel bijzonder... mysterieus haast... Mozes had zo'n glanzend gezicht dat anderen er zelfs bang van werden... Hoe kon dat? Vers 29: 'Omdat de HEERE met hem gesproken had.' De Heere had met Mozes gesproken op de berg. Veertig dagen en veertig nachten verkeerde Mozes in de nabijheid van de Heere God. Maar ook een hoofdstuk hiervoor wordt over Mozes' gesprekken met God iets verteld. Daar wordt verteld dat de Heere met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht. Zij spraken met elkaar onder vier ogen. Zoals een man met zijn vriend spreekt (33:11). Mozes mocht heel vriendschappelijk met God omgaan. Heel open met Hem spreken. Nu,

vanuit die ontmoeting met God, door dat intieme en open contact met God, straalde Mozes. 'Omdat de HEERE met hem gesproken had'. Mozes mocht in de nabijheid van Gods heerlijkheid zijn. Hij mocht iets van Gods grootheid proeven, iets van Gods heerlijkheid gewaar worden... Mozes mocht delen in die glorie, in die pracht, in die glans van Gods heerlijkheid. En die glans van Gods heerlijkheid..., die bleef zichtbaar, ook nu Mozes weer terugging naar het volk. Mozes reflecteerde die glans, die heerlijkheid van God, die hij in de omgang met God had mogen ervaren. Mozes gezicht was als het ware een reflector. Een reflector die Gods heerlijkheid had ontmoet... en het vervolgens weer doorgaf, het weerkaatste.

Volgens mij is uit datgene wat over Mozes wordt verteld, een prachtige verbinding met het Heilig Avondmaal te maken, wat wij vandaag als gemeente hebben gevierd. Want ook wij mochten vandaag iets van Gods heerlijkheid ervaren. Wij noemen het Avondmaal niet voor niets het Heilig Avondmaal... wij mochten in dat zitten aan die tafel en dat tot ons nemen van het brood en de wijn in Gods nabijheid verkeren. ... Natuurlijk, dat mogen wij elke zondag. De wekelijkse Bijbellezing en de preek van de week zijn volgens onze Reformatorische traditie net zo belangrijk als de viering van het Heilig Avondmaal... Maar toch: als je zo als vandaag aangaat aan die tafel... en je hoort die woorden dat Christus Zijn lichaam voor je heeft laten verbreken... je neemt dan dat stukje brood als teken van het lichaam van Christus en je drinkt die wijn, teken van het bloed van Christus, dat voor onze zonden is vergoten... ja, dan komt dat wel heel dichtbij... Dan komt die liefde van de Heere Jezus letterlijk binnen. Dan raakt het..., dan proef je het... dan mag je echt iets van die heerlijkheid van God, die liefde, die trouw, die geweldige genade van God proeven.

Nu, wat zou het mooi zijn als u en ik iets van die heerlijkheid van God, die wij vandaag hebben mogen ontvangen, mogen proeven, mogen ervaren... als wij iets daarvan in de andere dagen van deze week zouden weerkaatsen. Dat wij ook zo'n reflector zouden zijn, zoals Mozes.

Natuurlijk, we hoeven onszelf niet direct te gaan vergelijken met Mozes. Mozes had als leider van het volk Israël wel een heel speciale band met God... Wij hoeven wat mij betreft dan ook niet zo sterk te stralen, dat wij een sluier om ons gezicht hoeven te doen, als wij straks thuiskomen. Maar toch: iets van dat reflector zijn... iets van wat wij hebben gedeeld, hebben ontvangen, hebben ervaren in de Avondmaalsdiensten... iets daarvan in de komende dagen weerspiegelen, weerkaatsen, uitstralen.

Hoe dan? Nu, misschien dat iemand vandaag wel is geraakt door wat Jezus eigenlijk allemaal voor ons verdragen heeft. Wat een spot, wat een gehoon, wat een kwetsende woorden kreeg Hij over zich heen, toen Hij Zichzelf gevangen liet nemen en liet kruisigen! En dat droeg Hij. Voor u. Voor mij! 'Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken is.' Misschien is iemand wel geraakt door wat Jezus op Zijn sterfweg aan haat en hoon gedragen heeft en misschien dat dat u wel helpt om zelf ook iets verdraagzamer te zijn en om om te gaan met het onrecht wat u wordt aangedaan, of die vervelende dingen die jij misschien over je heen krijgt.

Misschien dat een ander wel geraakt is door de liefde die Jezus had voor mensen die juist zo vijandig tegenover Hem stonden. Liefde, zelfs voor diegenen die Hem kruisigden! Nu, wat zou het mooi zijn als je daar iets van zou reflecteren in deze week: misschien tegenover die buurman..., of dat familielid waar je eigenlijk helemaal niets mee hebt... of diegene in je kennissenkring die je misschien ook gewoon wat irriteert... wat zou het mooi zijn als je dan iets van die liefde van Christus die Hij voor jou had, zou reflecteren. Liefde voor mensen die je niet gelijk, of helemaal niet, aanspreken. ... Misschien dat nog wel iemand anders onder de indruk is geraakt van de volharding van Jezus. Jezus volhardde op Zijn weg. In de tuin van Gethsemane. Op Zijn kruisweg. Aan het kruis. Hij hield vol tot het einde om de wil van Zijn Vader te volbrengen en Zichzelf als offer te geven. Misschien dat iets van die volharding u of jou in deze dagen kan aansporen om ook vol te houden.

Wij hebben vandaag Gods heerlijkheid gezien: Gods barmhartigheid en vergevingsgezindheid De opoffering van Jezus. Zijn diep medelijden. Maar ook: Jezus' trouw en het zoeken van de wil van Zijn Vader. Gods ontferming over mensen die het niet hebben verdiend. Nu, wat zou het mooi zijn als iets van die heerlijkheid van God in ons leven zal schitteren – iets van die barmhartigheid, van die vergevingsgezindheid, van die trouw, van die volharding, van die ontferming, van die liefde. Wat zou het mooi zijn als iets daarvan in ons leven zal schitteren en dat ook wij zullen stralen, uitstraling zullen hebben... omdat wij zoals Mozes, een moment heel dicht bij Gods hart mochten zijn.

Ik moet bij deze vergelijking tussen ons en Mozes ook denken aan Stefanus. Stefanus was een ambtsdrager uit de eerste christelijke gemeente. Hij werd gevangen genomen en voor de Joodse raad geleid, omdat hij over Jezus vertelde. Stefanus kreeg toen hij voor de Joodse raad stond nog de mogelijkheid om zich te verdedigen. En op dat moment, toen Stefanus zich mocht gaan verdedigen, gebeurde er wat! Er staat in Handelingen 6,15: 'en allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en... *zij zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.*' Wat zagen zij precies aan Stefanus? Ik weet het niet. Maar het lijkt wel alsof hier hetzelfde gebeurde als bij Mozes: zij zagen iets aan hem. Het was geen normaal menselijk iets. Stefanus' gezicht was als dat van een engel... Zo glanzend en stralend misschien? Op het moment dat hij leekbleek van angst zou moeten zijn vanwege de haat en de aanklachten die hij over zich heen kreeg, was zijn gezicht als dat van een engel. Stefanus wist zich op dat moment heel dicht bij God... en God was heel dicht bij hem. Gods nabijheid doet je blijkbaar soms zo totaal anders in de situatie staan en geeft je soms een totaal andere uitstraling. Stefanus was dicht bij God en God bij hem. En dat straalde ervan af!

Ik wil nog iets heel bijzonders en belangrijks over die uitstraling van Mozes vertellen. Is het u ook opgevallen dat Mozes helemaal niet wist dat hij straalde (34:29)? Hij merkte het pas aan de mensen om hem heen, in hoe zij op hem reageerden. Hij zag het blijkbaar niet eens van zichzelf. Hij was het zich niet eens bewust. De anderen zagen het aan hem. ... Waarom vind ik

dat zo mooi? Nu dat stralen, dat is dus een soort – ik zou haast zeggen - automatisch proces. Mozes is niet bepaald voor de spiegel gaan staan om zijn gezicht met allerlei middeltjes van wat meer glans te voorzien. Nee, dat stralen *gebeurde*. Zonder dat hij het zichzelf bewust was. Zo is het ook met ons stralen, onze uitstraling, ons reflector zijn. Dat is niet ons werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. *Het is het werk van de Heilige Geest als wij iets van die liefde, die vergeving, die volharding en al dat andere wat wij vandaag hebben geproefd... als wij iets daarvan zullen reflecteren in deze week.*

Nou, dat mag ons een beetje rust geven. U hoeft niet gelijk de druk te voelen dat u deze week heel veel moet, dat u zich vooral flink moet inzetten voor en veel uitstraling moet hebben... Nee, wij mogen vertrouwen op het werk van de Heilige Geest. *Hij* laat ons stralen. Een reflector heeft geen licht vanuit zichzelf.

Dat deze uitstraling het werk van de Heilige Geest is, mag u en mij een stukje rust en vooral vertrouwen geven. Maar het bevat ook een waarschuwing: ga alsjeblieft niet allerlei middeltjes gebruiken om je leven en je geloof te laten stralen. In onze cultuur is het gewoon om een scala aan middelen te gebruiken die je een stralende en glanzende huid moeten geven – en als je de reclames gelooft, dan moeten het stuk voor stuk wondermiddelen zijn, zo goed werkt het allemaal – maar deze uitstraling van Mozes... dat was niet gemaakt... dat had hij niet in de hand... Het kwam niet door zijn harde werken, door zijn tomeloze inzet voor de kerk. Het kwam niet door de glimlach die hij op zijn gezicht toverde, omdat hij het gevoel had dat hij vooral blij in het geloof moest zijn. Zijn uitstraling had ook niet te maken met zijn liederenkeuze of met de goede PR die zijn kerk had. Het ging niet om al die middeltjes, hoe waardevol ze ook kunnen zijn. Nee, die uitstraling – ik vertelde het al aan het begin – die kreeg Mozes vanuit die ontmoeting met God... die verbondenheid met God... dat spreken met God van hart tot hart... die veertig dagen dat hij stil was om Gods woorden te ontvangen... *Dat* deed hem stralen.

Elke keer als ik bij mijzelf merk dat mijn uitstraling wel erg dof is... ja, dat kan dan liggen aan de omstandigheden..., dat kan te maken hebben met de dingen die je meemaakt... maar soms ligt het ook aan het gebrek aan contact met God.

Je wilt stralen? Je wilt glans in het geloof ervaren? Ga dan niet jezelf oppoetsen. Vlucht niet in de middeltjes! Nee, denk nog eens terug aan dat Avondmaal van vandaag...en zoek steeds weer dat contact met God. Die gemeenschap, die verbondenheid met God. *Daar* is de bron van uitstraling. Dat is de manier waarop de Heilige Geest je van binnenuit wil vormen en laten stralen. Zoek steeds weer de Heere Jezus. Wordt stil voor Hem. Luister naar Hem. Bidt tot Hem. Zing voor Hem. En ga zo de week door.

Ik wens u in alles en misschien wel ondanks alles een stralende week toe!

---

ds. E.G. (Eddy) de Kruijf  
tel. 010 210 89 71 // [dekruijf@live.nl](mailto:dekruijf@live.nl)