

zondag 6 november (doopdienst)

## DE DOOP VAN JEZUS

Bijbelzetting: Mattheüs 3, vers 1 t/m 4, vers 1

De doop van Jezus, waar wij zojuist over hebben gelezen, markeert het begin van Jezus' optreden, van Zijn missie.. Jezus stapt uit het water en gaat Gods redding verkondigen. Met wonderlijke daden en krachtige woorden zal Jezus gaan getuigen van van God en Gods redding. Ja, Hij zal *Zelf* Gods redding blijken te zijn.. de Zoon van God.

In Jezus komt God de wereld binnen. In Jezus gaat God een nieuw begin met de wereld maken. Nadat eeuwenlang geen stem van een profeet meer was vernomen... na jaren waarin het volk Israël is overheerst door vijanden... na een wonderlijke geboorte van Jezus, maar daarna opnieuw jarenlang niets meer over Hem gehoord te hebben... na zo'n lange tijd waarin God afwezig leek te zijn..., zien wij hier Gods Redder weer verschijnen. Maar waar is Hij dan? Nou, Hij staat daar aan de oever van de Jordaan. Daar ergens tussen de mensen in. Ergens middenin de rij van mensen die zich willen laten dopen. Hij valt eigenlijk helemaal niet op... *Zo komt God blijkbaar ons bestaan binnen.* Niet met groots vertoon. Niet met spektakel, waar je gewoon niet om heen kan. Nee, God komt tot ons... heel gewoon... je zou Hem haast niet opmerken. God slaat niet op de deur van je levenshuis. Hij trapt de deur van je leven niet in. Nee, Hij staat aan de deur en Hij klopt, zo zegt de Bijbel. ... Jezus staat daar in de rij van dopelingen... geduldig aansluitend bij de rij. Hij dringt niet voor, want 'weten jullie dan niet Wie Ik ben?' Nee, Hij komt op zo'n uiterst gewone wijze naar ons toe... in alle menselijkheid... maar juist daarin schuilt het grootste, Goddelijke plan. Het plan van God om deze wereld te herstellen... het plan van God om uw en mijn leven te veranderen, te verdiepen, nieuw te maken.

Maar dat roept vragen op... Dat is vreemd. Dat kan eigenlijk gewoon niet. En dat is dan ook het eerste wat Jezus als reactie te horen krijgt. Johannes de Doper zegt tegen Jezus: 'U wilt gedoopt worden, zei U? Ik heb het nodig om door U gedoopt te worden; komt U naar mij?' ... Jezus wil Zich laten dopen. Samen met allemaal andere mensen uit die tijd, is Hij naar de Jordaan afgereisd om Zich daar te laten dopen. ... Even iets over de achtergrond hiervan: in die tijd, de eerste eeuwen voor en na onze jaartelling, leefde men in gespannen verwachting dat God een nieuwe wending zal gaan brengen aan het leven van Zijn volk Israël. De profeten hadden ervan gesproken. Woorden van hoop, van toekomst, hadden zij uitgesproken tot hun volk. En steeds zag je in deze eeuwen bepaalde personen opstaan die de vijandelijke overheersers probeerden te verjagen. Steeds weer begon daardoor het vuur van de hoop op te laaien en kwam de vraag op: zou dit dan de beloofde Redder, de Messias, de Gezalfde van God zijn? Zou dit dan het moment zijn waarop God zal ingrijpen en een nieuw begin zal maken? Men koesterde in die tijd sterk het verlangen en de hoop naar een nieuw ingrijpen van God. Redding. En om zich op zich hierop voor te bereiden, lieten velen zich in deze tijd dopen in de Jordaan. Ter voorbereiding. Als teken van reiniging. Van heiliging. Mattheus schrijft over deze mensen die tot Johannes de Doper kwamen om zich te laten dopen: 'en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden'. Johannes doopte de mensen, terwijl hij mensen opriep tot bekering, tot verandering van leven. Want er mocht niets meer in tussen God en hen instaan, als God zal komen en een nieuwe wending zal geven aan hun bestaan. Vandaar: een doop om zichzelf te reinigen, om met God in het reine te komen, voordat God zal ingrijpen.

Maar met deze achtergrondinformatie is die verbazing van Johannes de Doper helemaal te begrijpen: Jezus Die Zichzelf wil laten reinigen?! Jezus Die Zich ook door het water van de Jordaan wil laten wassen, wil laten heiligen? Maar Hij was toch *Zelf* de Verlosser, de Heilige, de Redding

van God? Waarom staat Hij dan in die rij van mensen die allemaal hun schuld en schaamte in het water willen achterlaten? Dat heeft Hij toch niet nodig? Dat doet toch afbreuk aan Wie Hij ten diepste is?

Jezus antwoordt Johannes: *laat het nu gebeuren.* Verhinder dit moment, verhinder Mijn onderdompeling in de Jordaan, niet. Want, zo zegt Jezus (vers 15), *op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.* Jezus zegt zoiets als: Johannes, op deze manier, gewoon door Mij te dopen, op deze manier zullen jij en Ik de weg gaan die God met ons voorheeft. Johannes, dit is Gods plan. Zo heeft God het bedoeld. Ik ben gekomen om die heel menselijke weg te gaan, om de hemelse Vader te gehoorzamen..., om Zijn wil te doen... om mens te zijn onder de mensen, maar ook om het *ware* menszijn te laten zien. Gods gerechtigheid, Gods goede wil moet in Mijn leven zichtbaar worden. En daarom blijf Ik niet aan de oever van de Jordaan staan om neer te kijken op al die mensen die blijkbaar dat reinigingsritueel nodig hebben... nee, daarom ga Ik met hen mee, de Jordaan in, de diepte in...

Wat prachtig wat Jezus hier doet. Jezus staat niet aan de oever van de Jordaan Gods wil te proclameren. Hij wijst mensen niet op hun fouten. Hij gaat Zelf met die mensen mee, het water in, het water dat al die zonden, schuld en schaamte zal afwassen en tot de bodem van de Jordaan zal laten zinken. God komt in Jezus tot ons, maar niet dwingend en roepend. Niet verplichtend en vermanend. Nee, Jezus staat zwijgend tussen de mensenmassa in en maakt Zich één met hen en vervult zo al de gerechtigheid, vervult zo Gods wil met de mensen. Dit is de manier waarop God ons nabij wil komen en ons wil redden. Door onze weg te gaan.

Deze boodschap kan je ook aflezen in wat Mattheus in zijn boek nog meer over Jezus aan ons vertelt. Mattheus heeft heel zorgvuldig uitgekozen wat hij over Jezus vertelt. Mattheus begon zijn boek met te vertellen over Jezus geboorte en vervolgens over hoe Jezus' ouders met het Kind Jezus naar Egypte zijn gevlucht, toen Jezus nog heel jong was. Dat is het eerste wat Mattheus over Jezus vertelt. Zijn geboorte en vlucht naar Egypte. Vervolgens vertelt hij hoe het gezin met Jezus uit Egypte is teruggekomen om zich in het land Israël te vestigen. Daarna slaat Mattheus een heel aantal jaren over en vertelt pas weer over het moment van Jezus' doop (waarschijnlijk rond Jezus' dertigste levensjaar). En daarna zal Mattheüs vertellen over Jezus' verblijf in de woestijn. Jezus zal na Zijn doop in de Jordaan namelijk direct de woestijn ingaan... en Hij zal daar veertig dagen op de proef worden gesteld. Waarom vertelt Mattheüs nu uitgerekend deze dingen over Jezus en laat Hij alle andere mogelijke informatie uit die dertig jaar achterwege? Nu, Mattheus zag in al deze momenten hoe Jezus de weg ging van Zijn volk Israël. Het leven van het volk Israël werd in Jezus' leven weerspiegeld:

het volk Israel naar Egypte	Jezus (en Jozef & Maria) naar Egypte
Het volk Israel bevrijd uit Egppte	Jozef en Maria keren met Jezus terug uit Egypte
Israels tocht door de Rode Zee	Jezus doop in de Jordaan
Israels reis door de woestijn (veertig jaar)	Jezus' verzoeking in de woestijn (veertig dagen)

Jezus ging met Zijn leven precies de weg van het volk Israel eeuwen geleden, zo laat Mattheus zien.

Jezus gaat de weg van Zijn volk, Jezus gaat de weg van ons mensen, dat is de boodschap van Jezus' doop. Zo wil God tot ons mensen komen. Heel menselijk. Heel solidair. Maar nog meer dan dat. Jezus is niet alleen met ons in alles solidair – hoe fijn en hoe warm dat ook kan zijn – Jezus is niet alleen gekomen om onze weg te gaan, maar ook om onze weg nieuw te maken en richting te geven. Jezus volgt

niet alleen onze menselijke levensweg. Nee, Hij herschrijft met Zijn leven ook het levensverhaal van Israël... en het levensverhaal van ons persoonlijk.

Om even wat concreter te worden: je kunt het vergelijken met een potje Tipp ex. (Het is wel een wat simpel voorbeeld, maar goed, misschien wordt het dan wel duidelijk.) Tipp ex is een middelkje - het lijkt wel wat op witte verf – dat is bedoeld om de verkeerd geschreven tekst weg te kwasten... zodat je als de Tipp ex droog is, opnieuw op hetzelfde stukje papier kunt schrijven wat je eigenlijk zou hebben willen schrijven. Je kunt je tekst er dus mee herschrijven. ... Nou, zo is Jezus aan de slag gegaan. Zo heeft Jezus het leven van Zijn volk herschreven. Het volk Israël was dan wel door God bevrijd uit Egypte, prachtig! Zij was vervolgens onderweg naar het Beloofde Land gegaan, prachtig! Wonderlijk geleid door de Rode Zee. Door God beschermd en gezegend op haar tocht door de woestijn. Maar toch... de weg van het volk Israël was zo krom gelopen. Want zij was God op zoveel manieren en zo vaak kwijt geraakt. Zij begon zovaak te twijfelen aan God. Zij vergat zo vaak God lief te hebben en kon het zo vaak niet opbrengen om voor de naaste te zorgen. Het zat gewoon niet goed met die verbinding tussen God en Israël. Ja, van Gods kant wel. Maar die andere kant..., dat was het probleem. En daarom kwam Jezus. De weg van Israël werd weg getipt. Er werd opnieuw geschreven. Geschiedenis geschreven. Jezus ging opnieuw de geschiedenis schrijven, door diezelfde weg als Zijn volk te gaan. Hij liet Gods ware bedoelingen zien. Hij liet zien wat het betekende om God lief te hebben boven alles en je naaste lief te hebben als jezelf. En door Zijn leven.. en Zijn offer aan het kruis maakte Hij het weer goed. Er werd een nieuw verhaal geschreven over het oude verhaal heen. En in dat nieuwe verhaal waren 'vergeving' en 'genade' de kernwoorden. Herstel. Vernieuwing. Diepe verbondenheid met God. Een nieuw begin, doordat Jezus onze weg is gegaan.

Nu, en dat is het wat met de doop wordt beloofd aan Esmée, Jurre, Noah en Wouter. Met de doop werden zij verbonden aan Jezus. Zoals Jezus is gedoopt, zo werden zij ook gedoopt. Zoals Jezus de weg van Zijn volk ging, de weg van ons mensen ging, zo mochten zij vanmorgen ook hun eerste stap zetten op de weg met Jezus. Door het water heen. En Jezus wil met deze doop aan hen vertellen: *ook jullie leven wil ik herschrijven*. Ja, jullie levensverhaal moet nog voor het grootste gedeelte hopelijk worden geschreven. Er staat nog niet zoveel van jullie leven op het papier. Maar ik wil mijn verhaal steeds weer met jullie verhaal verbinden. Ik zal mijn verhaal in jullie verhaal laten doorklinken. Dus ook die fouten, of die weggekraste woorden die er in jullie levensverhaal zullen komen... wees niet bang, ik heb Tip ex. ... En die momenten waarop je niet meer weet hoe het verhaal van je leven nu verder zou moeten lopen..., waar je van verwarring de zin gewoon niet weet af te maken... Wees niet bang: ik wil je levensverhaal verder schrijven en het weer zin en richting geven. ... En bij al die vraagtekens op die volgende bladzijde misschien..., ik zal ze beantwoorden. En ook als je verhaal de verkeerde richting opgaat..., ik wil er overheen tipexen en er weer een nieuw verhaal van maken. Jezus neemt met de doop het levensverhaal van Jurre, Esmée, Wouter en Noah op... hoe klein het verhaal nog maar is... en Hij belooft om hun verhaal verder te schrijven... om hun levensverhaal met liefdevolle belangstelling en oprechte aandacht te volgen... Hij belooft om Zijn verhaal er over heen te schrijven. Zijn verhaal wil Hij laten klinken in hun levensverhalen, Zijn verhaal waarin woorden als 'genade', 'liefde', 'vergeving' en 'aanvaarding' de kernwoorden vormen.

Heeft u, als u gedoopt bent, wel eens zo naar uw doop gekeken? Wat een prachtige bemoediging spreekt er uit de doop hè? Dat met de doop dus het levensverhaal van uzelf en het levensverhaal van Jezus verbonden worden. Ja, dat Jezus Zijn verhaal over ons eigen verhaal legt. En dat als God naar ons kijkt, dat Hij dan niet allemaal krassen, krab-

bels en lege regels in ons levensverhaal leest en ons daarnaar zal beoordelen..., maar dat God het verhaal van Zijn Zoon in ons levensverhaal ziet. Dat is de betekenis van de doop.

Ik weet niet in welk hoofdstuk u op dit moment van uw levensverhaal bent... Maar ook als het een zwarte bladzijde is... Of als het een rommeltje is geworden. Of als er veel vraagtekens en uitroepstekens staan. Of als je het leeg heb gelaten, omdat je er liever niet teveel en te diep over na wil denken... kijk dan nog eens naar die doop van vanmorgen. Die doop waarin wij met Jezus de Jordaan in mogen gaan... het water ingaan. Hij met ons. Hij voor ons. In dat water mogen wij alle vlekken en plekken achterlaten... en geloven dat wij weer verder mogen gaan. Nieuw. Met God verbonden.

Met God verbonden. Want als Jezus opstaat uit het water van de Jordaan... het water uit Zijn ogen wrijft..., dan ziet Hij de hemel geopend... Hij ziet de Geest van God als een duif neerdalen, als een duif, of in de gedaante van een duif, of op de manier van een duif, we weten het niet, in ieder geval: de Geest van God daalt neer op Hem... en een stem klinkt uit de hemel: dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb, in Wie Ik vreugde vind. Dat is mooi hè? Zo mogen ook jullie als doopouders en wij als gemeente rondom het doopvont omhoog kijken: vandaag is de hemel geopend. En vandaag werd opnieuw door de hemelse Vader Zijn liefde uitgesproken. Zijn stem heeft door de doopbediening heen geklonken, Zijn liefde tot de kleine dopelingen werd uitgezegd en aangezegd. En vandaag werd ook beloofd dat de Geest van God neerdaalt en in de harten van deze kleine kinderen zal willen werken. De doop is bedoeld om onze ogen te richten op Jezus en om met Hem het water door te gaan. Maar als je met Jezus dit water doorgaat.. je eigen ik in dat water laat verdrinken en je aan Jezus verbindt... als je zo dit water doorgaat, dan mag je met Jezus opstaan onder een geopende hemel... de liefde van God de Vader aangezegd krijgen... en de Geest van God in je leven zien werken.

Als je zo misschien je eigen doop, of in ieder geval vanmorgen de doop van deze kindjes verbindt met de doop van Jezus, dan is dat dus heel rijk. Wat mooi is het om je kindje te mogen dopen en straks over de betekenis van die doop te vertellen. Hun levensverhaal verbonden aan het levensverhaal van de Heere Jezus. Jezus Die Zijn levensverhaal op hun levensverhaal wil leggen en daarmee hun leven wil nieuw maken, vervullen, rijk maken. Maar vergeet je kinderen straks ook niet te vertellen dat na de Jordaan er voor Jezus de woestijn lag te wachten. Jezus werd aansluitend veertig dagen op de proef gesteld in de woestijn. Veertig dagen een strijd om op God te blijven vertrouwen.

Verbonden mogen zijn met de Heere Jezus is kostbaar, dat maakt je leven zo rijk..., maar het maakt je leven niet altijd gemakkelijk. Jezus volgen door de Jordaan heen leidt vaak tot een woestijnervaring. Dat Jezus je levensverhaal herschijft, kan soms namelijk ook heel rigoreus, of pijnlijk zijn. Het zijn niet allemaal krullen die in ons schriftje worden gezet. Soms moet er een heel stuk overnieuw. Of moet het verhaal een heel andere kant op. En soms snappen wij misschien ook niet eens welke kant de Heere nu met ons op wil.

Maar op die momenten is het zo belangrijk om weer terug te gaan naar het begin: gedoopt in Jezus. Met Hem verbonden door het water heen. Gods liefde aangezegd gekregen. En Gods Geest die is neergedaald. Dat is alles wat nodig is... voor de woestijn, voor het hele leven, ja zelfs voor het sterven. Want in geloof mag ik voor alle tijden en voor altijd verbonden zijn met Hem.