

EERSTE KERSTDAG 2017

'BIDDEN IS: NAAR JEZUS GAAN!'

Bijbellezing: Mattheus 1, 18-25 en Lukas 2, 1-20

We gaan vanmorgen samen met die herders om de kribbe staan om dat wonder van het kerstfeest tot ons door te laten dringen: 'wat betekent dit Kindje nu voor ons?'

Je zou de betekenis van het Kerstfeest kunnen vergelijken met een Wifi-versterker. Een wifi-versterker is bedoeld om je internetverbinding in huis te verbeteren, te versterken. Soms is dat namelijk nodig. Internet komt via een wifi-kastje je huis binnen en gaat vervolgens draadloos naar al je apparaten toe: je laptop, je smartphone, je tablet, je tv. Maar als je apparaten wat verder verwijderd zijn van je wifi-kastje, dan kan die draadloze internetverbinding soms wat te zwak worden. Je wifi-kastje redt het niet om je apparaten goed te bereiken, met als resultaat: geen internet. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld nog wel eens voor als je op zolder internet wil hebben, terwijl je wifkastje waar het internet binnenkomt, helemaal beneden staat. Die internetverbinding redt het vaak niet om door die twee betonnen vloeren heen te komen die zich bevinden tussen je wifkastje in de woonkamer en je laptop op zolder. Vandaar dus: een wifiversterker. De wifiversterker zorgt ervoor dat je internetverbinding weer sterk wordt, dat er weer verbinding is, waar je je ook in huis bevindt, dag en nacht een optimale verbinding op elke plek in huis.

Nu: de Here Jezus is gekomen om die verbinding tussen God en ons weer te leggen. Om ervoor te zorgen dat die verbinding weer mogelijk wordt. Dat was hard nodig, want die verbinding tussen God en ons mensen is in de loop de tijd erg zwak geworden..., steeds zwakker..., uiteindelijk was de verbinding zo goed als weg. Dat lag niet aan God! Nee, het had te maken met alles wat er tussen God en ons was ingekomen. We waren niet meer bereikbaar..., er zat teveel aan betonnen muren en vloeren tussen. Jezus is gekomen om opnieuw verbinding te maken, om de verbinding weer mogelijk te maken, om die verbinding te versterken. Maar nu een verbinding die niet meer verbroken wordt, ook al zit er een grote afstand tussen beneden en boven. Nee, een geweldige verbinding, waar wij ons ook in het huis van deze wereld bevinden. Een verbinding, waardoor wij voor altijd online met God mogen zijn.

Mattheus gebruikt hele andere woorden om te vertellen waarom de komst van de Here Jezus zo belangrijk is. Mattheus vertelt ons over de engel die Jozef heeft bezocht, voordat Jezus werd geboren. De engel vertelde over Jezus: Hij zal Zijn volk bevrijden van de zonden. Jezus, dat betekent namelijk: de HEERE redt, de HEERE bevrijdt. Jezus zal namens God Zijn volk redden, bevrijden van hun zonden.

En hier komen mijn voorbeeld van de wifiversterker en de woorden van Mattheus samen: die betonnen vloeren en muren, waardoor de internetverbinding heel zwak werd en steeds opnieuw afbrak..., die betonnen muren en vloeren die ervoor zorgen dat die verbinding van beneden naar boven zo uiterst zwak is..., dat zijn dus onze zonden. Onze zonden zorgen ervoor dat die verbinding nauwelijks meer intact is. Onze zonden zorgen ervoor dat het gewoon niet meer werkt... Onze zonden zorgen ervoor dat wij zo vaak offline zijn, uit de verbinding met God geraakt.

'Hij, Jezus, zal Zijn volk bevrijden van hun zonden', zegt de engel. Dus niet: Jezus zal komen om vrede op aarde te brengen. Ook niet: Hij zal het volk weer gelukkig maken. Ik denk dat dit er allemaal bij hoort, maar de engel noemt het anders: 'bevrijding van onze zonden'.

Daar wil ik nu wat meer woorden aan geven, zodat het hopelijk niet in de lucht blijft hangen, maar dat het wat dichterbij komt...

In de tijd van Jezus' geboorte keken veel joden met spanning uit naar een verlosser, een bevrijder, die het volk Israel van de Romeinse overheersing zou bevrijden. Een messias, die als koning zal regeren en de Romeinen het land uit zal jagen. Maar uit de woorden van de engel die komst van deze Messias, de komst van de Here Jezus aankondigt, blijkt het om iets heel anders te gaan. Geen verlossing van de Romeinen. Geen politieke omwenteling. Geen vrede op aarde voor Israel in de eerste eeuw na Christus. Nee: het volk zal *bevrijd worden van haar zonden*.

Hij zal Zijn volk van hun zonden *bevrijden*..., ik vind het heel mooi dat die engel het woord 'bevrijden', 'redden' gebruikt. Want dat woord 'bevrijden' zegt iets over God. De engel komt niet uit de hemel om de uit de hand gelopen boel op aarde wat te sussen..., nee, de engel komt uit de hemel vertellen dat er iemand in de hemel zich grote zorgen maakt over ons en intens op ons betrokken is! Want redden, bevrijden, dat doe je omdat die persoon die je wil redden, je aan het hart gaat. Waarom redt iemand een drenkeling uit het water, ook al kost dat natte kleuren, mogelijk een fikse verkoudheid of longontsteking en gebeurt dit soms met gevaar van eigen leven? Omdat het leven van die drenkeling het waard is! Het gaat om een mensenleven! Nu, zo zegt God dus via die engel tegen u en mij: jullie zijn het Mij waard om gered te worden! Jullie zijn het Mij waard! ... Het raakt God in het hart wat er met jou gebeurt! ... En die ellende op deze wereld doet dus wel degelijk wat met God!

Met het kerstfeest kijken wij God in het hart. We zullen lang niet alles van God begrijpen misschien..., maar blijkbaar wilde Hij koste wat het kost ons *redden*. Blijkbaar gaan u en jij Hem geweldig aan het hart...

Jezus is gekomen om ons te *redden*, te *bevrijden* van onze zonden, zodat die verbinding tussen God en ons weer mogelijk is. Nu dan dat woord 'zonden'. Ik ga nu niet allemaal woorden gebruiken om de zonde te omschrijven, want het lijkt mij niet zo handig dat het met deze vrolijke dienst op Eerste Kerstdag alleen maar over de zonde zou gaan..., ik wil aan de andere kant beginnen en u vertellen wat *die bevrijding* van zonden betekent:

Bevrijding van zonden, dat betekent allereerst: bevrijding van je schuld en je schuldgevoel. Je viert met het kerstfeest dat je bevrijd mag zijn van je schuld en je schuldgevoelens..., dat die niet meer tussen jou en God in hoeven te staan.

Ik weet niet of u het kent, maar: schuld en schuldgevoelens kunnen je leven geweldig beheersen en ook die relatie met God, die verbinding met God, verstoren... Ik hoorde vorige week op de radio in het nieuws van een man uit Dordrecht die na jaren zichzelf op het politiebureau had aangegeven, vanwege enkele roofovervallen die hij had gepleegd. Zoiets hoor je niet vaak. De overvallen waren eigenlijk ook al van een paar jaar geleden, maar zijn schuld bleef de man zo heftig achtervolgen. Hij kon er niet meer van slapen, zo had hij gezegd. Het had hem helemaal in de greep.

Schuld, je geweten dat blijft knagen, of het nu om grote dingen gaat, of – in mensenogen – kleinere dingen... Dat gevoel dat er dingen in je leven zijn gebeurd die je niet meer terugkunt draaien... Die momenten waarop je in gebreke bent gebleven, gewoon tekort bent geschoten, misschien zelfs wel heel bewust... Die momenten waarop je jezelf niet kende en je zo anders bleek te kunnen zijn dan je dacht te zijn... *God wil er samen met u vandaag een streep door zetten*. Er niet meer op terugkomen, als je samen met de herders naar de kribbe van Jezus gaat.

En als die deur van je schuld weer dreigt open te springen..., omdat al die 'ja-maars' en 'dat-gaat-zo-wel-erg-gemakkelijk' en 'heb-je-wel-voldoende-spijt?', omdat al die gevoelens weer de deur van je verleden van binnenuit dreigen open te

gooien..., duw die deur dan maar weer hard dicht. Zet de kribbe van de Here Jezus maar voor die deur. Hij is gekomen om ons van onze schuld te bevrijden! ... Schuldgevoelens kan je niet zomaar wegpraten weten wij uit de psychologie., dat moeten wij dan ook maar niet proberen te doen..., maar weet in ieder geval: *God praat er niet meer over.* Jezus is gekomen. Hij heeft de verbinding weer hersteld. Laat je niet meenemen door je schuldgevoelens. Laat je meenemen door die herders naar die kribbe.

Bevrijding van onze zonden. Dat betekent dus: bevrijding van je schuld en je schuldgevoelens. Het betekent ook: bevrijding van je schaamte. Dat lijkt misschien op elkaar, maar schuld is vaak aan te wijzen, schaamte niet. Schaamte is zo'n ongrijpbaar monster dat je leven soms helemaal opslokt. Schaamte omdat je hebt gefaald voor je gevoel. Schaamte omdat je zo anders bent dan anderen, 'minder' voor je gevoel. Schaamte, omdat je niet het ideaal hebt gehaald dat je jezelf hebt voorgehouden, maar je leven zo anders is gelopen of loopt. Schaamte, vanwege je karakter, vanwege wie je bent. Schaamte omdat je gevoelens hebt, die je niet zou willen hebben of die je niet mag hebben naar jouw idee.

De Here Jezus is gekomen om ons ook van dat stuk van de zondelast te bevrijden. En Hij heeft dat op een prachtige manier gedaan. Jezus is niet uitgebreid gaan uitleggen waarom jij je niet hoeft te schamen en waarom je je schaamtegevoelens mag aanpakken enzovoort..., nee, Jezus is mens geworden. Mens geworden zoals jij. Mens geworden zoals u. En daarmee liet Hij zo eenvoudig mooi zien dat Hij u en jou wilt aanvaarden, ondanks alles wat er voor je gevoel of wat er misschien inderdaad aan mankeert. Hij ziet door die dichte mist van schaamte heen een mens staan - jij!, u! – een mens dat voor Hem waardevol was om voor te leven en om zelfs voor te sterven...

Jezus is gekomen om ons te bevrijden van onze zonden. Wat heerlijk(!): een streep door mijn schuld.... Een halt tegen mijn schuldgevoelens... God Die mij in Jezus aanvaardt, in plaats van het gebukt moeten gaan onder de schaamte in mijn leven... *God wil ons losmaken, bevrijden. Los maken van al die negatieve gedachten over jezelf, over anderen, of over de wereld... en Zijn liefde daarvoor in de plaats geven.* God wil u en mij trekken uit die cirkel van het kwaad..., mij met nieuwe gedachten vullen..., met nieuwe moed om in deze donkere wereld te staan. ... God wil ons uit de greep van de verleiding halen. God wil onze ogen openen voor hoe die zonde in werkelijk alles van deze wereld is doorgedrongen... en God wil ons helemaal bevrijden, van binnen en van buiten. Een totale bevrijding.

Mattheus citeert ook nog een tekst uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja, daar wil ik nog even naar kijken. De tekst uit Jesaja, waar Mattheus aan moest denken bij de geboorte van Jezus, is uit Jesaja 7. De tekst luidt: *'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'.* Nu, deze tekst uit Jesaja gaat over een heel andere situatie ergens in de tijd van Jesaja, maar Mattheus grijpt op deze oude tekst terug, omdat hij van deze woorden van Jesaja zoveel herkent in zijn eigen situatie: die jonge vrouw, die maagd, dat is gewoon sprekend Maria! En die opdracht om het Kind een naam te geven, dat lijkt heel sterk op de opdracht die Jozef ontving! En die Jezus... , dat is de ware Immanuel. Jezus, die in Bethlehem geboren is, gelegd in een kribbe, dat is ten diepste Immanuel: God met ons.

God met ons. Want, zoals ik met het voorbeeld van mijn wifiversterker vertelde: Jezus heeft opnieuw verbinding gebracht. Er staat niets meer die verbinding tussen God en ons in de weg. Nee, nu is het: God met ons! In Jezus is God tot ons gekomen. En in Jezus mogen wij tot God gegaan, met Hem verbonden zijn. Jezus' komst betekent: God met ons.

Ik denk dat Mattheus met opzet deze tekst uit Jesaja heeft genoemd, want als Mattheus helemaal aan het einde van zijn evangelie zal gaan vertellen over Jezus Die op is gestaan uit de dood en Zijn leerlingen bij Zich roept, dan horen wij Jezus zeggen tegen Zijn leerlingen: *'Ik ben met jullie al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld'.* Dus zowel aan het begin als aan het einde van Mattheus klinkt de bemoediging dat God met ons is. Ik ben met jullie, voor altijd. Voor altijd met God verbonden.

Jezus heeft opnieuw verbinding gemaakt met God. Voor altijd verbinding. Al die dingen die tussen God en ons instonden heeft Hij met Zijn leven en sterven weggenomen. Want God wilde weer verbinding met ons. Voor altijd in verbinding staan met u en jou! Dat is de Kerstboodschap.

Met deze boodschap word ik aangemoedigd om mijzelf te aanvaarden, zoals Hij mij heeft aanvaard door als mens naast mij te komen staan. ... Maar met deze boodschap word ik ook aangemoedigd om werk van mijn leven te maken, om met mijzelf aan de slag te gaan, omdat mijn leven zo waardevol voor God is.

Voor altijd verbinding met God. God met ons! Met deze boodschap wordt u aangemoedigd om het in deze wereld uit te houden, omdat je in geen enkele situatie los hoeft te raken van God. ... Met deze boodschap wordt ik ook aangemoedigd om mij voor deze wereld in te zetten, ook al is het misschien maar een druppel op een gloeiende plaat. God heeft deze wereld namelijk zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Voor altijd in verbinding met God. Dat betekent niet dat je leven altijd mooi en vrolijk zal zijn. Als ik denk aan welke weg de leerlingen van Jezus zijn gegaan, nadat Jezus hen had bemoedigd 'Ik ben met jullie al de dagen...' Wat een zwarte dagen hebben er voor hen tussen gezeten... Ze geloofden in Gods redding en bevrijding, maar wat hebben zij veel situaties meegemaakt waarin zij vast kwamen te zitten.... En toch, toch wisten zij: God met ons! Ja, zij keken vooruit naar het moment dat zij voor altijd bij God zouden mogen zijn in Zijn heerlijkheid.

Voor altijd in verbinding met God. Dit kerstevangelie helpt mij om het lijden van het leven te proberen te dragen. Om het lijden van een ander te proberen een stukje mee te dragen. Om hoop te houden voor de toekomst. Om de toekomst tegemoet te durven gaan. Om over alle hobbels en obstakels heen uit te zien naar die hemelse heerlijkheid die eenmaal heel de aarde zal vervullen.

Ik ga nog een keer naar mijn wifiversterker terug... Er is namelijk één belangrijk verschil tussen de wifiversterker en het kerstevangelie. Die wifiversterker, ach, over een paar jaar is dit systeem alweer verouderd... Bij Jezus is het anders! Want die nieuw gemaakte verbinding tussen God en ons is inmiddels al 2000 jaar oud. En wat zijn er veel mensen voor ons geweest die hier hun kracht en diepste geluk, hun hoop en hun moed in hebben mogen vinden. Die verbinding naar boven is heel sterk.

Ik moet denken aan een prachtige tekst van Paulus, waarmee ik deze preek afsluit. Paulus zegt: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?' Geen enkel obstakel kan die verbinding meer verbreken. Nog dood, nog leven, nog heden, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, zegt Paulus, niets kan die verbinding meer verbreken.

Want in de hemel is Jezus voor ons aan het bidden, zo zegt Paulus in hetzelfde stukje. Jezus pleit voor ons. Hij brengt elke dag, elk moment die verbinding tot stand.

Kerst is: met de herders naar Jezus gaan. Bidden is: naar Jezus gaan. Want Hij heeft die verbinding met God nieuw gemaakt. Voor altijd verbonden met God. Er is daarom niets mooiers dan naar Jezus te gaan.