

30 mei 2019 Hemelvaarsdag

## 'T OOG OMHOOG EN 'T HART NAAR BOVEN

Bijbellezingen: Handelingen 1, 4-11 en  
Kolossenzen 3, 1-4

Paulus zegt: *zoek de dingen die boven zijn...* Maar waar is 'boven'? En over welke 'dingen die boven zijn' heeft hij het? Daar wil ik iets over vertellen. In dit ene zinnetje dat Paulus hier gebruikt – zoek de dingen die boven zijn – komt het hele geloof en het hele geloofsleven naar voren. In dat ene zinnetje 'de dingen zoeken die boven zijn' mag je ook ontdekken hoe geweldig mooi het geloof is. Nou, dat belooft wat dus...!

Ik denk dat het goed is om eerst uit te leggen wat Paulus in ieder geval niet bedoeld met 'zoek de dingen die boven zijn'. Allereerst dat 'boven': Paulus spreekt wel over 'boven', maar desondanks hoeft je niet dat eeuwenoude wereldbeeld van zijn tijd over te nemen met 'de wereld in het midden' en daarboven de bovenwereld en daaronder de onderwereld. Dat wereldbeeld is wat achterhaald door onze kennis van de aarde en het heelal. Het heelal is oneindig, waarin onze wereld als een klein zandkorreltje zweeft te midden van miljarden andere planeten en sterren. Je kunt daarom eigenlijk niet over een 'boven' en een 'beneden' in het heelal spreken. Maar de hemel noemen wij nog altijd in navolging van Paulus als iets 'boven ons' en het is prima om dat zo te houden. We spreken daarmee de verhevenheid uit en de grootsheid en de totaal-andersheid van de hemel, als zijnde Gods woning. Maar de hemel is niet lokaliseerbaar boven ons. Waar Christus nu is, aan Gods rechterhand..., dat is een totaal andere dimensie, waarover wij als eenvoudige mensen alleen maar in menselijke beelden kunnen spreken. Het is de wereld van God, die onze menselijke wereld overstijgt en tegelijkertijd omringt en doordringt.

Zoek de dingen die boven ons zijn. Nog iets anders wat Paulus niet bedoelt:

Paulus bedoelt ook niet dat wij ons helemaal in een hogere werkelijkheid moeten gaan verdiepen. Er zijn tal van boeken op de afdeling esoterie in de boekhandel te vinden, maar ook in films en allemaal internetpagina's kom je die hogere werkelijkheid tegen. Allemaal dingen 'van boven' Nu, ook in de gemeente van Kolosse kwam je dit tegen. Er was daar ook een bijzondere aandacht naar de machten en krachten die ons omringen. Men meende dat men daar ook op een bepaalde manier rekening mee moest houden. Er waren bepaalde feestdagen. Er waren regels voor wat je wel of niet eten en drinken mocht. Of het hier nu gaat om puur de Romeinse goden, of dat het een mengelmoesje was van joodse en heidense gedachten, maar blijkbaar had men belangstelling voor die bovenwereld, die onze aardse wereld overstijgt, die onbekende machten en krachten. Dat wekte ontzag, dat trok hun aandacht. .

Het is daarom wel heel typisch dat Paulus dan juist zegt 'zoek de dingen die boven zijn'. Alsof hij zijn lezers juist zou willen aanmoedigen om zich daar nog meer in te verdiepen... Maar het is precies het tegenovergestelde. Paulus is heel helder geweest in zijn brief: die machten en krachten, die bovenwereld met allemaal engelen, geesten..., daar moet je je niet mee bezighouden. Ja, ze zijn er wel. Je moet er niet mee spotten. Je moet als klein mensje niet denken dat wij alles hier op aarde in de vingers hebben en dat de rest bijgeloof is. Maar laten wij die machten en krachten, die engelen en geesten niet buitengewone belangstelling tonen en daarmee *teveel* eer geven. Nee, Paulus wil dat wij nog verder boven zullen zoeken. Nog 'een etage hoger'. Want boven onze aardse werkelijkheid.... en boven die geestelijke werkelijkheid van machten en krachten die ons beïnvloeden

en wat er allemaal wel niet is boven onze hoofden..., daar bovenuit troont Christus. En daar gaat het om. Jezus Christus is met Zijn opstijgen tot de hemelse Vader al die dimensies van onze werkelijkheid doorgedaan en zit aan de rechterhand van God. Een ereplaats voor de Zoon. Natuurlijk ook weer een beeld, het zal vast anders zijn dan een letterlijke troon ergens hoog in het heelal... met Hemelvaarsdag kunnen wij slechts stamelen, zoeken naar woorden om het aan te duiden..., maar de Zoon van God Die alles voor ons heeft volbracht, is in ere hersteld. Hij is de Overwinnaar. Hij is de Redder. Hij heeft onze namen meegenomen. Hij is daar, niet los van ons, maar voor ons. ... En daarom zegt Paulus: zoek de dingen die boven zijn. Waar? *Waar Christus is. Wees met je hart en met je verstand, met je gedachten en je gevoel niet bij 'het hogere', maar bij Hem Die in de hemel troont.*

Dat betekent niet dat je elke dag alleen maar aan de hemel moet denken en dat je boven de gewone werkelijkheid van alledag uit moet gaan zweven... nee gewoon met beide voeten op de aarde blijven. Maar je leven mag dankzij Christus en Zijn hemelvaart nu een ander zwaartepunt hebben. Niet richting beneden, maar richting boven.

Je zou kunnen zeggen: Paulus legt ons een knap stukje natuurkunde uit, namelijk de omgekeerde zwaartekracht. Deze natuurwet leer je niet bij natuurkunde, maar in de kerk en daarom al ik het uitleggen:

Als je iets laat vallen, dan valt het omlaag. Richting de aarde. De aarde heeft zo'n grote aantrekkingskracht, een magnetische kracht. Je kunt de zwaartekracht wel verminderen. Wij kunnen tegenwoordig met onze technische kennis zelfs al van die heel grote Boeings in de lucht houden, zo knap kunnen wij met die zwaartekracht omgaan..., maar toch heb je altijd te maken met die zwaartekracht die je naar beneden blijft trekken. En dat geldt voor alles. Maar dankzij Hemelvaart is er nu een *omgekeerde zwaartekracht*. Christus trekt alles van ons bestaan naar boven. We zijn nog niet in de hemel hoor! Nee, je kunt nog zo in de wolken zijn op sommige momenten, maar wij leven nog gewoon op de aarde, met beide benen op de grond. Maar Christus wil alles van ons aardse bestaan met Hem verbinden. Wij worden naar boven getrokken. Bedenk daarom de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Het gaat hier om het grote mysterie van ons geloof: als je in Jezus gelooft, als je je aan Hem vastklampt en Hem je leven geeft..., dan mag je namelijk een nieuw leven beginnen. Dan mag je opstaan uit de dood. Je oude leven zonder Hem is dan voorbij. Je zonden, die je aan Hem belijdt, mogen zijn vergeven. En je mag je toekomst in Zijn handen leggen. Je leven is nieuw. Helemaal nieuw. Het eeuwige leven is begonnen. Dat is het geweldig bijzondere van ons geloof, wat je je nauwelijks kunt voorstellen: het eeuwige leven met Jezus mag al zijn begonnen, op het moment dat je in Jezus gelooft en je je leven aan Hem toevertrouwt. Je mag dan met Hem gestorven zijn... en met Hem zijn opgestaan.

Zo hecht aan Hem verbonden: Christus is gestorven aan het kruis... en wij mogen onze eigen zonden en schuld en schaamte, het oordeel dat ons boven het hoofd hing, mee kruisigen aan dat kruis. ... Christus is vervolgens begraven... en wij mogen met Hem zijn begraven. Het leven-zonder-God is dood. Het bestaat niet meer. ... Christus is na drie dagen opgewekt en wij mogen met Hem opgewekt zijn. 'Niet meer ik, maar Christus leeft in mij!', zo zegt Paulus. Zo mogen wij verbonden met Hem. En nu de laatste stap: nu Hij, Christus, in de hemel is..., nu mogen wij daarom ook al met ons hart en ons hoofd in de hemel zijn. Hij neemt helemaal ons mee. Hij neemt onze gedachten en ons hart gevangen... Hij neemt ons mee, van het kruis naar het graf, van het graf in het nieuwe leven, van het nieuwe leven naar de hemelse heerlijkheid. ... En daarom zegt Paulus: *Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.*

Ik merk bij mijzelf dat ik zo sterk door de zwaartekracht van deze wereld wordt vastgehouden. Ik bedoel: dat je gedachten en je gevoelens, je willen en je ervaren zo heel sterk door het leven van hier en nu worden bepaald. Steeds weer wordt je door dat aardse, die aardse zwaartekracht meegetrokken. Je zorgen van het nu. Je willen in het nu. Je verlangens van het nu. De drukte van het nu. En je hoop en toekomstvisie, ook dat blijft ook vaak wat aan de aardse oppervlakte: 'later, als ik met pensioen ben'... Wat is die oproep van Paulus toch heel erg belangrijk... om omhoog te kijken... de dingen te zoeken die boven zijn, bij Christus. Dáár wordt ons leven bepaald. Daar is ons houvast. Daar is alles van te verwachten. Van die verhoogde Christus, de Redder, de Bevrijder. De Koning over heel de aardse en geestelijke werkelijkheid.

Paulus zegt het heel mooi: 'uw leven is met Christus verborgen in God' (vers 3). Uw leven, de zin en zekerheid van je leven, de waarde van je leven..., het is – als je met Jezus bent gestorven en opgestaan - opgeborgen, als een schat. Niemand kan daar bij. Niemand kan dat van je afpakken wat er ook gebeurt. Het is veilig, het is bestand tegen alle situaties. Het is beschermd tegen al die machten en krachten, demonen en invloeden op het leven. Veilig bewaard. Want als je met Jezus gestorven bent en opgestaan, dan is je leven van Hem. En Christus' leven mag nu mijn leven zijn. Dus wat er ook gebeurt: in ziekte of gezondheid, in leven of in sterven, in wat je ook meemaakt...: je leven mag in Christus veilig zijn bij God. Veilig in Jezus' armen. Zullen wij proberen om ons daar elke dag bewust van te zijn?

Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Nogmaals: we hoeven en wij mogen dit aardse leven niet ontvluchten... Laten wij vooral niet gaan wegdromen en onze aardse realiteit ontkennen... Paulus bedoelt iets anders: *leef dit leven hier op aarde, vanuit boven.*

Leeft u, leef jij vanuit die omgekeerde zwaartekracht? Die aantrekkingskracht van boven? ... Wat is de bron van waaruit u denkt, handelt, leeft, voelt en ervaart? Wordt mijn leven bepaald door alles wat ik hier op aarde zie en voel en ervaar? Bepaalt dat mijn gevoelsleven, mijn handelen, mijn plannen? Of laat ik mij misschien leiden door al die hogere machten en krachten boven mij, zoals toen die gemeenteleden van Kolosse? Die demonen en krachten..., maar ook die andere machten die onze samenleving besturen en beheersen: de economie, het materialisme, het perfectionisme, het moeten-presteren, de hypes, het egocentrisme? Geef ik daar mijn offers aan?... Of..., of ben ik met mijn hart en mijn hoofd nog meer naar boven gericht, nog een etage hoger: is het dat verbonden zijn met Christus dat mijn leven bepaalt en houvast geeft en richting geeft? Komt daar mijn liefde vandaan, waaruit ik leef, waaruit ik mijzelf aanvaard en ook de ander? Probeer ik daar vanuit mijn verbinding met Christus mijn levensvreugde te vinden, of moeten anderen of andere dingen daarvoor zorgen? Is mijn verbondenheid met Christus de bron, van waaruit ik anderen vergeving schenk en van waaruit ik mij inzet voor de wereld? Die verbinding naar boven, waar wij vandaag met allerlei liederen over zingen..., die zet heel je leven in een ander licht. In hemels licht. Nu al mag er dus een hemels licht schijnen op je aardse, beperkte en vergankelijke leven... en dat maakt het aardse leven niet minder belangrijk..., maar juist zoveel dieper.

Als je kijkt naar Paulus...: Paulus stond zo anders in het leven. Ook hij had gewoon een baan als tentenmaker, want er moest geld in het laatje komen. Ook hij at en dronk, ging op bezoek en reisde heel de wereld af. Maar ik zie hem zo anders in het leven staan. Met beide benen op de grond, maar niet aangetrokken door de zwaartekracht, maar door die tegenovergestelde zwaartekracht, zijn liefde voor Jezus en zijn verlangen om met Hem te zijn. Dat maakte zijn leven zo anders... Paulus leefde, hij genoot, hij ondervond moeite, hij had lief..., maar zijn hart was bij Christus. En daardoor had hij een groot hart voor anderen... Daardoor hield hij het

ook vol. Wat zou ik misschien gedesillusioneerd zijn geraakt als het bij al die gemeenten waar ik heb gewerkt zo moeizaam was verlopen als bij Paulus' gemeenten... Wat zou ik geroepen hebben naar de hemel als ik weer gevangen werd gezet, als ik zelfs op een keer werd gestenigd zoals Paulus... Wat zou ik graag mijn roeping als zendeling aan God hebben teruggegeven, als er weer sprake van was dat ik aan het randje van de dood heb gestaan... Maar Paulus ging verder... Deed het hem niets? Paulus' leven was veilig in de hemel bij Christus. Christus was zijn leven. En daarom kon hij juist alles in dit leven investeren.

Soms zullen mensen dat niet begrijpen. Want ja, het staat haaks op onze aardse zwaartekrachtwetten. Soms begrijp je het zelf misschien niet eens. Hoe je het kunt volhouden. Of waarom je bewogenheid voelt met bepaalde mensen. Waarom je rustig blijft in zo'n turbulente periode van je leven. Waarom je je niet door je boosheid laat beheersen Of waarom je de prioriteiten van je leven nu zo stelt, terwijl dat carrièretechnisch of met het oog op je oude dag heel onverstandig lijkt. Het heeft te maken met die tegenovergestelde zwaartekracht, die volgens de normale natuurwetten helemaal niet klopt. Het heeft te maken met ons hart dat door de hemel wordt getrokken, waar Christus is.

Ik hoop dat u en ik zo samen die dingen zouden zoeken die boven ons zijn. Die zekerheid. Die liefde. Die genade. Dat houvast. Bij Christus in de hemel.

Je moet dat wel zoeken, zegt Paulus. *Zoek de dingen die boven zijn.* Bedenk de dingen die boven zijn. Het is dus geen automatisch iets, als je christen bent. Het is steeds weer je bewust van maken. Steeds weer er met elkaar over zingen. Jezelf steeds weer voorhouden. Als je uit bed stapt, of als je 's morgens achter het stuur kruipt, of de kinderen naar school brengt: ik leef vanuit die verbinding met boven. Geen machten en krachten kunnen dat vandaag verhinderen. Geen enkele zwaartekracht kan mij daarvan lostrekken. Als je met Hem gestorven bent en opgestaan, dan is je leven daar veilig bewaard. Dan mag Christus' leven nu al jouw leven vullen en veranderen, vormen en verdiepen. Als je met Christus bent gestorven en opgestaan.. dan heb je dus wat te vieren vandaag. Dan mag Hemelvaartsdag misschien wel een van de mooiste dagen van het jaar zijn: Hij is daar... en Hij heeft mijn hart meegetrokken omhoog. Het eeuwige leven is nu al voor mij begonnen! Wat kan ik mij soms al dichtbij Hem voelen en Hij bij mij... en straks mag ik altijd met Hem zijn.

Maar als dat verbonden zijn met de Heere Jezus je weinig zegt... en je in het dagelijks leven vooral je eigen leven leeft en op de stroom van alle dingen meebeweegt..., tja, dan zegt Hemelvaartsdag je waarschijnlijk ook weinig. 'Hij is in de hemel.' Ja, dat is dan best ver weg voor je gevoel...

Zoek de dingen die boven zijn. Zoek bij de Heere Jezus Christus je hoop, je vreugde, je liefde, je leven. Hij is gezeten op Zijn hemelse ereplaats. Boven alles en iedereen. Want Hij heeft overwonnen. Hij troont boven alle machten en krachten. Prijs Hem! Zoek Hem. En weet je geborgen bij Hem. 't Oog omhoog en 't hart naar boven!

*'t Oog omhoog, het hart naar boven!*

*Hier beneden is het niet:*

*'t ware leven, lieven, loven*

*is maar, daar men Jezus ziet.*

*Wat men hoor' of zie op aard,*

*is ons kost'lijk hart niet waard:*

*wil men leven, lieven, loven,*

*'t oog omhoog, het hart naar hoven!*