

Overdenking in de Dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar, 30 mei 2004, 16.00 uur

Thema: 'Werken bij het Rijk. Als je verder denkt' naar aanleiding van 1 Korinthiërs 12: 1-27

Het Rijk heeft mensen nodig! Vandaar die campagne: 'Werken bij het Rijk. Als je verder denkt.' Misschien heeft u de reclamespotjes op de TV weleens gezien. Je ziet bijvoorbeeld een klas met kinderen zonder leerkracht, en natuurlijk gaan er dan een hoop vliegtuigjes door de klas. En je leest: 'Hoe vaak mag je een klas naar huis sturen?' Dan zie je weer een man die een zwaar beeld naar het tuintje bij zijn stacaravan draagt. Kennelijk lukt dat goed, en de vraag die in beeld verschijnt, is: 'Wanneer kan iemand zijn werk weer aan?' Of je ziet een vrouw met een zwarte huidskleur, die een bord boerenkoolstampot met worst zit te eten. En de vraag is: 'Wanneer is iemand voldoende ingeburgerd?'

De Rijksoverheid heeft een duidelijk doel met de campagne. Men wil twee dingen duidelijk maken: (1) het werken bij de Rijksoverheid is heel veelzijdig en boeiend, je komt met allerlei vragen in aanraking; en (2) je moet altijd belangen afwegen, balanceren tussen verschillende meningen, er zijn geen zwart-wit-antwoorden. Daarom is de leus: 'Werken bij het Rijk. Als je verder denkt.'

Vandaag, op Pinksteren, denken wij ook na over een Rijk, maar dat is een ander Rijk, het Koninkrijk van God. En op deze Pinkstermiddag wil ik bij drie dingen stilstaan: (1) het Rijk; (2) Werken bij het Rijk; (3) Als je verder denkt.

(1) Het Rijk

Het Koninkrijk van God, wat is dat? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Waar God erkent wordt als Koning, daar is het Koninkrijk van God. En God, de Vader, heeft Jezus aangesteld als Heer. Als Heer en Meester over deze wereld. Wie Jezus erkent als Heer, maakt onderdeel uit van dat Koninkrijk. En dan schrijft Paulus, we lezen dat, in vers 3: 'Niemand die door de Geest van God geleid wordt, kan zeggen dat Jezus vervloekt is. En evenmin kan iemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige Geest geleid wordt.' Er is dus verschil: óf je laat Jezus links liggen, je erkent Hem níet, je vervloekt Hem misschien zelfs wel, óf je erkent Jezus als Heer. In het eerste geval woont de Heilige Geest niet in je, en leef je nog buiten het Koninkrijk van God. In het tweede geval is het Heilige Geest wél in je, en leef je binnen het Koninkrijk van God.

Het is één van beide, een tussenweg is er niet. Je erkent Jezus wel als Heer, of je erkent Hem niet als Heer. Net zoals je kunt zeggen: 'Je hebt wel een arbeidscontract bij het Rijk, of je hebt geen arbeidscontract bij het Rijk.' Er is geen tussenweg.

Maar wat betekent dat dan, Jezus erkennen als Heer? Nou, feitelijk is dat niets anders dan: je verlossing aanvaarden, je redding aanvaarden! Erkennen dat je het zelf niet redt buiten Hem om, dat je Hem nodig hebt. Jezus kwam op aarde om te lijden, om te sterven voor al ons falen, voor al onze schuld. Hij stierf en Hij stond weer op. Hij heeft het gezegd: 'Alles is volbracht!' De schuld is afgelost, de rekening is voldaan! Alles wat er tussen God en jou instond, het is weg! Alleen: je moet het aanvaarden! Erken Jezus als je Heer!

Het is alsof je hebt gesolliciteerd op een droombaan bij het Rijk. En je krijgt hem nog ook! Een paar mensen hebben er heel veel moeite voor gedaan om jou binnen te halen. Dan komt het contract. Zou je iets anders willen dan je handtekening zetten? Dat is toch fantastisch? En tegelijk betekent het ook, dat je het Rijk erkent als je werkgever.

Dat is het: Jezus biedt ons Zijn genade aan! En nu komt het erop aan dat wij dat aanvaarden, en dat we dan ook willen leven met Hem! Dat we ook in de vrijheid blijven! En dat we Hem erkennen als onze Heer: Hij heeft ons gered, en nu willen we ook graag mét hem door het leven gaan! We willen graag leven zoals Hij dat van ons vraagt. Jezus is Heer!

'En als je nu dát zegt', schrijft Paulus, 'dan werkt de Geest van God in je. En iedereen die Jezus als Heer erkent, heeft die zelfde Geest in zich.'

Wat is het Rijk? Daar waar God Koning is, waar Jezus Heer is. Dat Rijk, dat loopt dwars door onze wereld heen, en dwars door onze staten en landen. Maar het is een heerlijk Rijk. Er is vrijheid, en er is liefde, en er is hoop voor de toekomst!

Behoort u al bij dat Rijk? Vanmiddag mag ik u opnieuw uitnodigen! De poorten staan wijd open! Als u Jezus als Heer erkent, dan zal de Heilige Geest ook uw leven vervullen! Dan is het alsof je een kraan openzet, dat dat frisse water van de Heilige Geest je leven binnenstroomt. Natuurlijk heb je te maken met tegenslagen, en met verdriet en moeite, ook als je deel uitmaakt van dat Rijk. Maar diep in je hart is er een basis, een diepe vreugde, een intense rust, dat God je niet loslaat. Dat Hij je draagt door alles heen. Dat is (1) het Rijk. U bent welkom!

(2) Werken bij het Rijk

In dat Koninkrijk van God is er werk aan de winkel. Zo schrijft Paulus verder in vers 4, en volgende: 'Er zijn verschillende gaven, en taken, en activiteiten, maar er is één Geest, die alles bewerkt.' En vers 7: 'De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.' En dat wordt verder uitgewerkt: er blijken allerlei heel bijzondere taken te zijn: de één heeft wijsheid, de ander kennis, de

één heeft ergens geloof voor, de ander kan zieken genezen door de Heilige Geest, weer een ander kan wonderen doen door Gods Geest, of kan geesten onderscheiden, dat wil zeggen: duidelijk zien wat van God komt en wat van Zijn tegenstander, de satan.

Ieder heeft zijn of haar bijdrage. Iedereen is nodig! 'Het is net als bij een lichaam', schrijft Paulus. Elk lichaamsdeel is nodig. Maar er zijn altijd mensen, die denken: 'Ik ben niet goed genoeg.' Vers 15: 'Stel je nou voor dat de voet zou zeggen: "Ik ben maar een voet. Ik ben geen hand. Daarom hoor ik er niet bij, bij het lichaam." Hoort hij er daarom ook niet bij? Wat een onzin!' Stel je voor: een voet minder, dat loopt toch heel beroerd! Nee, iedereen is nodig! Denk nooit: 'Ik ben niet belangrijk.' Of: 'Ik geloof wel alleen, gewoon in mijn eentje.' Je bent nodig in het geheel! Je bent een deel van het lichaam. Jouw bijdrage is van het allergrootste belang! Het is één Heilige Geest, en die Geest brengt mensen bij elkaar!

Ja, zo kun je denken: 'Ik ben niet belangrijk. Mij missen ze niet.' En dat is niet terecht! Maar je kunt ook denken: 'Ik heb het wel naar mijn zin, maar die man of die vrouw: die hoort er eigenlijk niet bij! Die is alleen maar lastig. Of vervelend. Of die stelt toch niks voor.' En ook daar gaat Paulus tegenin! Zeg nooit: 'Ik hoor er niet bij'. Maar zeg ook nooit: 'Hij hoort er niet bij.' Of: 'Zij hoort er niet bij.' Nee, iedereen is nodig!

U denkt misschien: 'Nou, dat klinkt wel mooi, maar zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Zo'n kerk, die wordt door een aantal mensen in stand gehouden, maar die anderen, die kunnen ook best gemist worden.'

En inderdaad: zo lijkt het misschien wel, maar toch is het zo niet! Weet u waarom niet? Omdat Jezus Zélf de Heer is van dat Rijk, en Hij wil iedereen erbij betrekken. Iedereen op een manier die bij hem of haar past. De één kan vergaderingen leiden, de ander kan de verwarming repareren, de derde kan schoonmaken, de vierde is goed als gastheer of gastvrouw, de vijfde kan onderwijs geven, de zesde kan muziek maken, de zevende heeft veel oog voor wat mensen bezighoudt, de achtste kan goed luisteren, de negende kan goed zingen, en de tiende kan weer iets anders.

Johan Remkes, de minister van Binnenlandse Zaken, schrijft op de website van Werken bij het Rijk, dat er momenteel minder vacatures zijn dan in het verleden. Niet iedereen kan terecht bij het Rijk.

Maar in het Koninkrijk van God heeft Jezus als Heer een plaats voor iedereen!

Ik denk aan iemand die ziek op bed lag, al heel lang, en zou gaan sterven. Je zou zeggen: wat kan zo iemand nou bijdragen? Maar iedereen die naar hem toeging, zei: 'Je komt er bemoedigd vandaan.' Of iemand anders, die tegen me zei: 'Ik kan eigenlijk niets. Maar ik kan wel bidden. En zo bid ik ook altijd voor u.' Dat ontroerde me, en ik dacht: wat wordt hier hard gewerkt! En het is net zo waardevol als het werk van een ouderling of een diaken of wie ook. Bij de Rijksoverheid kun je tegenwoordig veel verdienen. 3000 ambtenaren verdienen meer dan Balkenende. Maar in het Koninkrijk van God zijn geen salarisschalen. Want werken voor Jezus, dat maakt iedereen rijk!

In het Rijk, waar Jezus Heer is, daar is iedereen welkom. Dat was het eerste. En iedereen is waardevol, iedereen telt mee. Dat is het tweede.

(3) Als je verder denkt

Tenslotte het derde: waarom zou je je inzetten voor dat Rijk? De Rijksoverheid zegt: 'Als je verder denkt!' Als je verder denkt! Is dat niet wat de Heilige Geest ons leert? Die Geest die ons al die gaven geeft, om die in te zetten voor het geheel? De Geest leert ons om verder te denken! Want Gods plannen gaan verder dan wat we nu zien! De Here God wil, dat steeds meer mensen Hem leren kennen, dat steeds meer mensen de redding vinden in Hem! Dat het uitbreidt als een olievlek! Als je verder denkt... dan denk je aan je burens en aan je collega's, en aan je familie, en dan denk je: 'Kunnen ook zij er niet bij betrokken raken?' En dan ga je bidden: 'Here God, wilt U Uw Heilige Geest ook in hun leven laten werken?'

Als je verder denkt, dan denk je ook verder dan de kerk alleen: dan denk je ook aan je wijk, hoe in de wijk mensen meer tot hun bestemming kunnen komen. En als je verder denkt, dan denk je ook in de tijd vooruit, aan de dag dat Jezus terugkomt, om alle dingen recht te zetten. Om de wereld echt te maken tot de wereld zoals Hij het heeft bedoeld. Als je verder denkt, dan ga je daarnaar verlangen, en dan wil je toch niets liever, dan dat anderen ook naar hem uit gaan kijken? Dat de mensen om je heen niet schrikken als Hij komt, maar dat ze Hem ook welkom mogen heten, omdat ze al van Hem zijn gaan houden? Als je verder denkt, dan verheug je je op Jezus' komst, en wat wil je dan liever, dan werken in Zijn Rijk, met het oog op die dag?

Drie vragen, die krijgt u mee, die krijgen wij mee, op deze Pinkstermiddag:

1. belijdt u Jezus als Heer, maakt u al deel uit van Zijn Rijk?
2. wat is uw bijdrage in dat Rijk?
3. denkt u al verder, heeft u al oog gekregen voor Gods grote doelen?

Met die vragen mogen we naar huis, en wat kunnen we dan beter doen, dan bidden: 'Here God, wilt U mij vol maken met Uw Heilige Geest, zodat ik ten volle dienstbaar ben in Uw Rijk!' Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl