

1. Jezus maakt je vrij!

Drie gezichten hangen hier aan de preekstoel. En deze twee horen bij elkaar. We hebben net over hen gelezen: het zijn Paulus en Silas. Twee vrienden, samen op reis. Paulus en Silas zijn al heel lang onderweg, en ze zijn heel ver van huis. Weet je waarom? Omdat ze de boodschap van de Here Jezus door willen geven! Ze willen graag dat héél veel mensen het horen, dat God Zijn Zoon heeft gegeven, dat de Here Jezus op aarde is gekomen, en dat Hij voor ons aan het kruis gegaan is, maar ook weer opgestaan. Paulus en Silas hebben er echt álles voor over, om dát aan de mensen door te geven. Want dat is gewoon het mooiste nieuws wat je kunt bedenken!

Maar nu is hier nog een derde gezicht, en dat is iemand, die loopt steeds met Paulus en Silas mee. Dat is een slavin, een meisje dat verkocht is aan mensen die dan met haar kunnen doen, wat ze maar willen. Maar dat meisje, daar is iets bijzonders mee aan de hand. We hebben gelezen uit de Bijbel: dat meisje heeft 'een waarzeggende geest'. Nou, dat is best moeilijk te begrijpen, wat dat nou is, een waarzeggende geest. De kinderen weten natuurlijk wel wat een waarzegger is, he? Iemand die de toekomst voorspelt. Met zo'n glazen bol of zo. Vaak is dat maar een beetje onzin, maar er zijn ook mensen die echt vaak van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Bij dit meisje is dat ook zo, en bij haar komt dat omdat er een geest in haar woont. En nu is het de vraag: ze kijkt wel blij, maar zou ze ook blij zijn? Zou ze van binnen eigenlijk blij zijn, en gelukkig? Meent ze dat eigenlijk wel, dat ze lacht?

Nou, er is iets bijzonders aan de hand met deze gezichtjes, want aan de achterkant van die gezichtjes kun je zien of deze mensen blij zijn, of juist niet. Wie wil eens even komen kijken hoe dat meisje zich echt voelt? Eigenlijk is het in het leven van dit meisje nacht. Er is wel een maantje, er is heus weleens iets leuks, maar toch is ze vooral verdrietig: ze is niet vrij, ze is slavin, en altijd weet ze al wat er gaat gebeuren. Mensen die weten wat er gaat gebeuren, die zijn daar meestal niet gelukkig mee. Want als je weet dat er iets ergs gaat gebeuren, dan kun je daar een heel naar gevoel bij krijgen. Daarom zegt God in de Bijbel: 'Je moet je niet bezighouden met waarzeggen, en ook niet naar een waarzegger toegaan, want daardoor voel je je niet meer vrij. Je weet al wat er gaat gebeuren, en daardoor kun je het gevoel krijgen dat je geen kant meer op kunt.'

Dit meisje is niet gelukkig. Ze heeft een waarzeggende geest, en ze is ook nog eens slavin. Ze moet heel hard werken voor haar bazen, haar meesters. Voor heel veel mensen moet ze de toekomst voorspellen, en haar meesters krijgen dan veel geld. Eigenlijk zit ze gevangen.

En nu lopen daar die twee vrienden, Paulus en Silas. Dat meisje weet precies wat het voor mensen zijn. Want ze kan toch waarzeggen? Ze roept: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God, die u de weg naar behoudenis boodschappen!' De weg naar behoudenis, dat betekent: de weg naar redding, de weg naar echt geluk, echte blijdschap, echte vrijheid. Ik denk dat dat meisje daar zelf ook heel erg naar verlangd heeft, zou het niet?

De mensen in het stadje, in Filippi, die vinden het wel interessant. Ze kennen dat meisje wel, en ze weten dat ze vaak gelijk heeft. Elke dag loopt dat meisje achter Paulus en Silas aan. Je zou zeggen: 'Dat is me even mooi! Gratis reclame! Paulus hoeft er niks voor te betalen.' Maar Paulus denkt er anders over. Er staat: 'Het verdroot Paulus'. Dat betekent: 'Het deed hem verdriet.' Misschien was hij het ook wel gewoon zat, maar hij had ook verdriet: om dat meisje, gevangen door die waarzeggende geest, en een slavin van haar meesters.

En dan, opeens, gebeurt er iets bijzonders. Paulus draait zich om, en hij zegt: 'Ik beveel u in de naam van Jezus, om van haar uit te gaan!' Die waarzeggende geest, die moet weg uit dat meisje, die mag haar nooit meer plagen, nooit meer in zijn greep houden. En wat gebeurt er? Het is ook zo! Vanaf dat moment kan ze niet meer waarzeggen. Ze is vrij! Geen geest meer in haar, die haar steeds dingen laat zien waar ze helemaal niet om gevraagd heeft. Ze is echt bevrijd! Het is of ze uit de gevangenis komt, en van binnen? Van binnen verandert er ook iets. Kijk, ik zal het je laten zien. De nacht verandert in een heldere dag! De zon gaat schijnen in haar leven. Ze wordt een gelukkig mens!

Dit meisje is bevrijd door de Here Jezus. Nu hebben haar meesters niets meer aan haar. Ze kunnen haar niet meer uitbuiten. Dit meisje kan een nieuw leven beginnen!

Weet je dat er nu ook elke dag mensen zijn, die gelukkig worden omdat ze de Here Jezus leren kennen? In China is de regering helemaal niet blij met de christenen. Eigenlijk wil de regering dat de mensen niet geloven. Maar toch worden er steeds meer mensen christen. Ook veel kinderen, die naar een zondagsschool gaan, en daar verhalen horen over de Here Jezus. Hun ouders vinden het goed, want die kinderen worden veel gelukkiger, dat zien hun ouders wel. En ze maken ook veel minder vaak ruzie, en het wordt veel gezelliger thuis.

Onthoud het maar, je hele leven lang: de Here Jezus maakt je gelukkig! Veel kinderen die ouder worden, tieners, of twintigers, vinden heel veel andere dingen veel belangrijker dan God: uitgaan, en vrienden, en gezelligheid, en geld verdienen, en al die dingen meer. En natuurlijk mag je genieten van je vrienden en van een gezellige avond. Maar houd het vast: alléén als je met God leeft word je echt gelukkig, straalt de zon van binnen.

2. Door je geloof in Jezus kun je wél in moeilijkheden raken

Die bazen, die meesters van dat meisje, die schrikken zich wild! Nou kunnen ze niks meer aan dat meisje verdienen! Die slavin, daar hebben ze niks meer aan! Ze worden vreselijk boos op Paulus en Silas, en ze sleuren ze mee naar de markt, naar de politie, en ze zeggen: 'Deze mensen zeggen allerlei dingen, die wij, Romeinse burgers, niet moeten geloven!' En opeens staan er een heleboel mensen om Paulus en Silas heen. Ze staan te schreeuwen en te gillen! Dan pakken een paar politie-agenten hen stevig vast en ze beginnen te trekken aan hun kleren, en scheuren ze kapot. Opeens is er een andere agent, die met een stok begint te slaan: één, twee, drie, op de rug van Paulus, en op de rug van Silas. Het doet afschuwelijk veel pijn.

Maar het is nog niet genoeg. Als ze heel veel slagen gehad hebben, worden ze meegesleurd naar de gevangenis. Daar worden ze niet zomaar ingegooid, nee, ze worden in de donkerste cel gestopt, met hun voeten vastgemaakt in een groot blok. Er is een gevangenisbewaker, een cipier, en die krijgt de opdracht: 'Bewaak ze goed! Denk erom dat ze niet ontsnappen!!'

Nou, en daar zitten ze dan... Opgesloten. Met overal verschrikkelijke wonden, met overal pijn... Wat zei ik net? 'Alleen de Here Jezus maakt je echt gelukkig.' Is dat wel zo? Hoe kan dit nou? Paulus en Silas hebben iemand bevrijd, in de naam van Jezus, en nu zitten ze zelf gevangen!

Eén ding is wel heel zeker: als je God wilt dienen, wordt je leven niet gemakkelijker. Denk nooit dat geloof in God al je problemen wel even oplost. Want dat is niet waar! Nee, het is andersom: als je gelooft, dan zijn er momenten waarop je het echt moeilijk hebt. Je vrienden, of je klasgenoten, ze kunnen heel vaak aardig tegen je zijn, maar dan opeens, dan kunnen ze je soms zomaar echt voor paal zetten, omdat jij naar de kerk gaat. Dat kan. En dat is echt niet leuk! Maar het gebeurt wel. Geloven in God, dat is het allermooiste wat er is, maar het kan je flink in de problemen brengen. Ik vertelde net over die kinderen in China: veel mensen in China zitten in de gevangenis, alleen maar omdat ze christen zijn. Omdat ze trouw zijn aan de Here Jezus. Vaak worden ze ook geslagen, en gemarteld, net als Paulus en Silas.

Weet je hoeveel mensen om hun geloof in Jezus Christus worden vervolgd? Hoeveel mensen het moeilijk hebben omdat ze in God geloven? Wat denk je, wat denkt u? 200 miljoen, 200 miljoen! Dat is 12 x de Nederlandse bevolking! Sommigen hebben het heel erg moeilijk. Straks, na afloop van de dienst gaan we aan hun een kaart sturen, om te laten weten dat we aan ze denken. Als u wilt, of als jij wilt, mag je mee komen schrijven!

In de gevangenis zitten omdat je gelooft. Zou u dat ervoor over hebben? En jij? *Hoeveel is Jezus je waard?*

3. Blijf zingen! Blijf bidden! Want in de moeilijkheden blijft Hij toch heel dicht bij je!

Paulus en Silas zitten gevangen. Ze zullen vast wel heel sjacherijngig zijn, en heel boos. Zou het niet?

Hé, wat hoor ik nou? Hoor jij dat ook? Midden in de nacht: stemmen! Mensen die aan het zingen zijn. In de gevangenis! Ongelooflijk, maar echt waar! Deze mensen, ze zijn níét boos! Ze zijn níét bitter! Nee, ze zingen, tot eer van God! Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk?

Nou, dat moeten we even gaan onderzoeken. Wat zou er leven in het hart van Paulus en Silas? Buiten is het nacht, maar van binnen is het dag! Paulus en Silas, ze houden van God, en ze zijn Hem dankbaar, zelfs hier, in de gevangenis! Ja, ze zitten wel helemaal vast, met hun voeten in dat grote blok, maar toch zijn ze vrij, van binnen zijn ze vrij en blij! En overal in de gevangenis zijn andere gevangenen, die luisteren... Wat is dát bijzonder, denken ze.

Gevangenen, net zo verschrikkelijk geslagen, en dan hier: zingen....

Weet je dat dat kan? Jezus maakt je vrij, dat was het eerste wat we zagen. En toen zagen we, dat je dan nog wel in de problemen kunt komen, zoals deze mensen in de gevangenis. Dat was het tweede. Maar áls je in de moeilijkheden komt, dan blijft Jezus heel dicht bij je, dat is het derde wat we leren vanmorgen. Dan blijft het van binnen: dag. Dan hoef je niet bang te zijn, ook niet voor de mensen die je heel lelijk behandelen. Want God is erbij!

Paulus en Silas, ze blijven zingen, wat er ook gebeurt. Ik moest denken aan Wei Wei Hu, dat meisje uit Eibergen, dat werd ontvoerd. Dertien jaar oud is ze. Ze werd geïnterviewd door het Jeugdjournaal (je kunt het zien op www.nos.nl/nieuws/artikelen/2004/6/2/weiweihuinjeugdjournaal.html).

Wei Wei Hu bleef opvallend rustig, ze raakte niet in paniek. 'Twijfelde je of het goed af zou lopen?' vroeg de mevrouw van het Jeugdjournaal. 'Nou,' zei Wei Wei Hu, 'ik ben zelf christen, ik heb zitten bidden. Toen het heel erg werd, bad ik: O God, laat de politie komen! Precies op dat moment is de politie gekomen.'

Wei Wei Hu, ze bleef bidden. Wat doe jij als het moeilijk wordt in je leven? Wat doet u? Blijf zingen! Misschien kunt u dat niet hardop, maar doe het dan van binnen! Blijf bidden, laat God niet los!

En al die mensen die het nú moeilijk hebben, nu, op dit moment, ergens in de wereld, omdat ze geloven in Jezus? Laten wij hun los? Of blijven we bidden? Blijven we trouw, ook aan hen?

4. Als wij Jezus trouw blijven, kunnen mensen om ons heen dat merken en ook gaan geloven!

Tenslotte: de ontknoping! Opeens gebeurt er iets, daar in Filippi! Een aardbeving! Alles schudt en dreunt. De deuren van de gevangenis, ze klappen zomaar open, in één keer! De boeien van de gevangenen, ze breken zomaar los! Ongelooflijk!

De cipier, de gevangenisbewaarder, hij schrikt wakker, en hij denkt: 'O, néé hè, alle gevangenen zijn ontsnapt. Ik krijg daarvoor straf, een afschuwelijke straf...' En hij pakt zijn zwaard en wil bijna zichzelf vermoorden. Maar Paulus roept: 'Stop! Niet doen! We zijn er allemaal nog!'

De cipier, hij valt bevend als een rietje voor Paulus en Silas op de grond. 'Heren, wat moet ik doen om gered te worden?'

Paulus heeft een heel eenvoudig antwoord: 'Stel uw vertrouwen op de Here Jezus, dan zult u gered worden, met uw hele familie.' Die nacht wordt er in het leven van die cipier een bladzij omgeslagen, kijk maar. Midden in de nacht gaat de zon schijnen. 'Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen.' Dat gebeurt hier. Die cipier en zijn familie, ze worden allemaal gedoopt, diezelfde nacht nog! En er wordt een groot feestmaal gemaakt!

Jij, en u, en wij allemaal, wij zullen allemaal tijden meemaken, dat we door problemen heen moeten. Moeilijke momenten. Maar blijf zingen, met je mond of met je hart. Blijf bidden! Dan zullen ook de mensen om je heen verbaasd staan, en de Here Jezus gaan volgen. Neem het maar mee, je leven door, de toekomst in. Blijf zingen! Blijf bidden! Denk aan Paulus en Silas. Denk aan Wei Wei Hu. Maar vooral: denk aan God! Amen.