

1. Wat zeggen de mensen ervan? En wat vind je zélf?

- * Jezus vraagt aan Zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Die vraag, wat de mensen zeggen, stelden Trouw, NCRV en het Nederlands Bijbelgenootschap aan de Vrije Universiteit (zie www.netwerk.tv >archief>week 43>20 oktober). Wat blijkt? Het bijbelbezit en bijbelgebruik loopt terug, behalve onder jongeren! Daar neemt het bijbelgebruik juist fors toe (categorie 15-24 jaar): 1989 18 %; 1996 25 %; 2004 32 %.
- * Interessant om dit soort dingen te weten, maar Jezus gaat verder: 'En wat zeggen jullie nu zélf?' Hij is met Zijn leerlingen ver naar het noorden gereisd, en heeft hen daar als het ware apart genomen. Zo neemt Hij ons vandaag ook apart.
- * Jezus interesseert Zich ervoor, wat wij in onze omgeving meemaken, hoe mensen over Hem praten. Maar Hij gaat verder, omdat Hij ieder van ons zó waardevol vindt! Hij wil rechtstreeks met ons contact! We kunnen niet meeliften op het geloof van onze ouders. God heeft alleen kinderen, geen kleinkinderen. Hij is geen opa, maar een Vader.
- * Ook als je zelf (nog) niet gelooft, en met een christen bent meegekomen, zoekt God contact met jou! Zou het toeval zijn dat je hier bent vanmorgen?

2. Bouwen op de Rots: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!'

- * Simon Petrus geeft antwoord: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!' Als hij dat zegt, feliciteert Jezus hem hartelijk: 'Zalig ben je, Simon Barjona!' Barjona wil zeggen: 'Zoon van Jona'. Kennelijk heette Petrus zo. Maar zijn naam krijgt een dubbele laag: Jona betekent 'duif': het teken van de Heilige Geest. 'Je komt niet vanuit menselijk redeneren tot deze belijdenis, de hemelse Vader heeft dit aan jou laten zien', zegt Jezus. De Vader heeft Zijn Heilige Geest aan Petrus gegeven!
- * Waarom is Petrus' belijdenis belangrijk? Hij erkent Jezus als Messias, als de beloofde Verlosser, als de Rots waarop zijn leven gebouwd is. Zoals de dichter van Psalm 62 God beschrijft als Rots.
- * Soms moet er eerst iets gebeuren, waardoor je zekerheden wegvallen, om te ontdekken of de vloer van je leven houdt, of het rots is of drijfzand. Bij marathonschaatser René Ruitenbergh was het de dood van zijn schoonzus Alie. Dit bracht hem op de knieën voor Jezus. Sinds deze zomer schaatst hij niet meer op zondag, en verdient daardoor éénderde minder (Trouw, 16 oktober 2004, pagina 9).
- * Als je gaat bouwen op de Rots, betekent dat radicale keuzes maken. Jezus staat op nummer 1. Dat sluit bijvoorbeeld uit dat je je dronken drinkt of drugs gebruikt. En je geldbesteding wordt anders, als je stilstaat bij de nood en de honger in de wereld. Je leert offers brengen (denk aan de kip en het varken!). Een keuze voor Jezus kan betekenen dat je een hobby opoffert, ook dat je vriendschappen opoffert, of zelfs een vaste relatie. Als geloof in God een barrière vormt tussen jou en de ander, moet je dit samen onder ogen durven zien. Je kunt beter nu de relatie verbreken dan later ongelukkig worden met elkaar. Maar: er is ook een andere weg! Want iedereen is welkom bij God! Hij heeft een warm hart júíst voor mensen die Hem nog niet kennen, maar graag willen leren kennen! En een goede gids is dicht in de buurt!

3. Bouw je op de Rots? Dan schakelt God je in om met jou verder te bouwen!

- * Jezus zegt: 'Simon, jij bent Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.' Deze tekst is geschreven in het Grieks. In deze taal is 'petros' (of 'petrus'): 'rotsblok' en 'petra': 'rots, rotssteen'. Jezus zegt: 'Simon, jij bent een petrus, een rotsblok, en op zulk materiaal, op zulke rotsbodem, bouw Ik Mijn gemeente, Mijn wereldwijde kerk. Mensen die net als jij, niet: uit het juiste hout gesneden zijn, maar uit de juiste rots gehouwen zijn, die kan Ik gebruiken als fundering voor Mijn kerk.' En later schrijft Petrus zelf aan jonge christenen: 'Laat je ook gebruiken als levende stenen voor de bouw van een huis van God' (1 Petrus 2: 5).
- * Jezus voegt er nog aan toe, dat Petrus een sleutelfiguur mag zijn: als hij het Evangelie doorgeeft, opent hij daarmee voor anderen de deur van de hemel. Alleen moesten de discipelen op dat moment nog wel wachten met het vertellen over Jezus (vers 20), Jezus moest immers eerst lijden, sterven en opstaan. Later trokken ze de wereld in!
- * Als wij bouwen op de Rots, wil God ons gebruiken om met ons verder te bouwen, om door ons heen te werken. Hij schakelt ons in in Zijn fascinerende missie: de redding van mensen! Op die weg kunnen we heel bijzondere dingen meemaken, zoals David en Joyce Vos ervoeren in Zuid-Afrika: een jongen had zelfmoord willen plegen en lag in coma, maar na een gebedsbijeenkomst genas hij volkomen. (Zie: www.eo.nl > Visie > archief > week 42 'Stevig bidden voor een wonder'.) Lang niet altijd zal het zo spectaculair zijn, maar we zullen merken dat Jezus leeft! Hij is de Christus, de Zoon van de levende God!

Om (samen?) over na te denken (voor 'jij' mag u ook 'u' lezen):

1. Ben je zélf al tot een keuze gekomen, om Jezus te volgen of niet te volgen?
2. Wat lijkt jou mooi, als je Jezus volgt? Wat lijkt jou moeilijk?
3. Op welke manier zou je kunnen merken, dat Jezus leeft, ook nu?