

Preek over 1 Petrus 1, 1-2
06-09-2015
ds. E.G. de Kruijf

Afzender: Petrus, een apostel van Jezus Christus,

Adres: aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (de vreemdelingen waarvan geldt dat zij zijn:)

- uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van **God de Vader**,
- door de heiliging van **de Geest**,
- tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van **Jezus Christus**

Groet: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Doopnaam

Zoals elke brief uit de eerste eeuw na Christus kent ook de Eerste brief van Petrus een afzender, en adres(regel) en een groet. In zijn 'adresregel' noemt Petrus de Vader, de Geest en de Heere Jezus. Petrus spreekt de gemeenteleden als het ware aan met hun doopnaam. Het belangrijkste is dat hun naam is verbonden met de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest..., zoals vanmorgen de naam van Rebekka is verbonden met de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Exodus 24

Om de woorden van Petrus goed te begrijpen moeten wij terug naar het Oude Testament (Exodus 24). Daar lezen wij hoe Mozes namens God een verbond (verbintenis) met het volk Israël sluit. Het volk was door God uitgekozen (*uitverkoren*) en moest zich voor dit moment *heiligen* (wassen en nieuwe kleren aandoen) om God te ontmoeten. Het volk beloofde God te *gehoorzamen* en werd vervolgens *besprenkeld met bloed*. Het bloed was het teken dat het goed was tussen hen en God. Het was definitief. God wilde met dit volk verder, niet in

slavernij, maar in vrijheid, in liefde, in Gods bescherming en levend van Gods genade.

Vanuit deze achtergrond kunnen wij de woorden van Petrus begrijpen. *Petrus spreekt de gemeenteleden aan als het volk Israël*. God heeft ook hen *uitverkoren*, God de Vader heeft een plan met hun leven. God wil door Zijn Geest ook het leven van de gemeenteleden nieuw maken, versterken, met Zichzelf vervullen. God verlangt van de gemeenteleden dat zij door hun *gehoorzaamheid* aan God hun liefde tot God zullen uiten. En de gemeenteleden moesten daarbij weten dat de diepe verbondenheid van hen met God door *het bloed van Jezus Christus* verzegeld was. Het was goed tussen hen en God! Niets kon hen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus (Romeinen 8,39)

Bemoediging

Petrus schrijft deze dingen omdat de gemeenteleden een moeilijke tijd beleefden: discriminatie, onrecht ondergaan, pesterijen, vervolging (zie: 'aan de gemeenten in de verstrooiing'). Wat moet het dan weldadig zijn geweest hoe Petrus de gemeenteleden aansprak aan het begin van zijn brief: gemeenten in Pontus, Galatië enzovoort, jullie begrijpen misschien niet wat er op dit moment met jullie gebeurt..., misschien doet het je pijn, maak je je zorgen... maar weet: God de Vader heeft jullie verkoren, heeft jullie uitgekozen, ver voordat jullie dat ooit beseften! God heeft een plan met jullie!... En gemeenteleden, jullie vinden het misschien heel moeilijk om christen te zijn..., vinden het misschien heel moeilijk om ondanks alle tegenstand vol te houden, maar weet: jullie zijn diegenen die door God zijn uitgekozen en geroepen..., geroepen om gehoorzaam te zijn... tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Ja, vergeet dat laatste nooit... in al het bloed, zweet en tranen die je op dit moment ervaart..., vergeet nooit het bloed van Jezus Christus, het bloed dat Hij voor jullie gegeven heeft om jullie te laten weten: 'wat er ook gebeurt..., het is goed tussen jullie en God. Je bent geborgen, je bent veilig in Gods liefde.'

Dit is ook de bemoediging die Rebekka door de doop meekrijgt (en die haar ouders haar mogen doorgeven), nu zij nog maar aan het begin van haar leven staat: *God de Vader*, Die haar verkoren heeft, die haar gekozen heeft... aan onze eigen keuzen vooraf. *God de Heilige Geest*, Die in ons leven, vanaf het jongste begin, wil werken, ons wil versterken, ons wil leiden, ons geloof wil laten groeien. En *God de Zoon*, Die ons zegt: 'het is goed. Ik heb het volbracht. Er hoeft niets meer tussen God en jou in te staan. En als je gelooft, dan zal er ook nooit iets tussen God en jou hoeven in te komen. Ik heb Gods liefde voor jou met Mijn bloed bezegeld.'

Tegen alle tegenstand in... tegen alle machteloosheid in die je soms ervaart... tegen alle verwarring, omdat je het soms helemaal niet op een rijtje krijgt en alles zich maar lijkt op te stapelen... tegen dat alles in, zegt God tot u: Ik de hemelse Vader heb je verkoren. Ik heb je uitgekozen. Want Ik heb een plan met jou. Dat plan had Ik al voordat jij met je eigen plannen aan de slag ging, of voordat je eigen plannen struikelden. Mijn plan met je leven staat vast, dwars door alle kronkels, zijwegen en doodlopende wegen van je leven, in. Want Ik kende je al, voordat je geboren werd. 'Je bent uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader.'

En misschien hè, misschien vindt u geloven wel heel lastig, heb jij gewoon veel twijfels... of worstel je met de opgave om werkelijk christen te zijn... misschien herkent u wel iets van die strijd die de gemeenteleden uit de tijd van Petrus daarmee zullen hebben gehad. Luister dan, want Petrus gaat verder met het aanspreken van de gemeenteleden: jullie zijn uitgekozen door de Vader..., *in de heiliging van de Geest*. Je hoeft dus niet op eigen kracht te groeien en te bloeien! Je hoeft niet in twijfel te raken, als er zo weinig vruchten aan je geloofsboom hangen..., dat is jammer inderdaad..., maar de Heilige Geest, Die is aan jouw leven verbonden. Vertrouw erop dat Hij op Zijn wijze, op Zijn manier, ook in jouw leven en door jouw leven heen wil werken. Het is Gods Geest, Die in ons werkt, vanaf

het begin van ons leven, dwars door alle geestloze perioden van ons leven heen. Petrus spreekt ons aan: uitverkoren, gekozen door de Vader Die een plan met ons heeft... in de heiliging van de Geest... tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Bij die Naam, de Naam van Jezus eindigt Petrus. Jezus' uitgegoten bloed vertelt mij dat het goed is. Dat het ondanks alles en dwars door alles heen goed mag zijn tussen God en mij. Het is bezegeld. Voorgoed bezegeld. Met Zijn bloed bezegeld. Dat mag ik geloven. Tegen alle twijfel, tegenstand, geestloosheid, teleurstellingen en eigen zwaktes in.

We kunnen er daarom weer tegenaan gemeente! Wat er ook in deze week ook voor ons ligt. Kijk niet alvast naar morgen. Blijft niet staren naar alles om je heen en alles van je eigen leven. Kijk nog een moment via het doopvont omhoog naar God. God de Vader Die een plan met ons heeft. God de Geest Die in en door ons leven heen wil werken en ons wil laten groeien in geloof, hoop en liefde. God de Zoon Die er door Zijn bloed voor heeft gezorgd dat niet ons kan scheiden van de liefde van God.

Daarmee is alles over je leven gezegd.

