

**0. Connexion: maximale verbinding geeft maximaal resultaat**

- \* Je kunt pas goed voetballen als je voetbalschoenen strak om je voeten zitten. En je kunt alleen goed tafeltennissen als je goed grip hebt op het tafeltennisbatje. Maximale verbinding geeft maximaal resultaat.
- \* Jezus geeft daarvan een ander voorbeeld: alleen als de rank goed verbonden is aan de wijnstok, kunnen de sappen erdoor heen stromen en kan er een prachtige druiventros aan de rank groeien. Zo is het ook in onze verhouding tot Hem: 'Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen' (vers 5).

**1. Hoe krijg je deze verbinding met Jezus?**

- 1.1 *Gebed.* Alles met Hem bespreken, je hart voor Hem openen. De Heer verlangt naar jou, naar u! Je kunt bidden op de fiets of in de trein, maar neem ook de rust in een stille kamer. Voor de meesten is de ochtend een ebter moment dan de avond. Gewoon dóén!
- 1.2 *Bijbellezen.* Gods Woord is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad (Psalm 119: 105). Zonder licht groei je veel minder, zoals de blauwe druifjes in de vensterbank: een deel van hen groeide minder hard, ze stonden achter de poster van de Paasnachtdienst. Een dagboekje is heel goed. Maar laat het niet de plaats van de Bijbel zelf innemen. Je hebt rechtstreeks het licht van Gods Woord nodig. Elke dag!
- 1.3 *De kerk.* De verbinding met Jezus groeit doordat je elkaar aanmoedigt, samen God groot maakt, samen bidt, samen nadenkt over de Bijbel. Dat vraagt ook om trouw! Naar je sporttrainig, en naar wedstrijden ga je toch ook niet alleen als je zin hebt? Waarom zou je dat dan bij de kerk wel op die manier doen? De gemeente is een team!
- 1.4 *Gehoorzaamheid.* Je kunt bidden, uit de Bijbel lezen en naar de kerk gaan, wel luisteren en tóch niet gehoorzamen. Dat is wel essentieel: ook dóén wat God vraagt. Dat heeft met je héle leven te maken. Als je een snee hebt, wil je toch ook niet dat sommige stukjes wél aan elkaar verbonden raken, en andere stukjes niet?

**2. Wat belemmert de verbinding met Jezus?**

- 2.5 *Nonchalant gedrag.* Je wilt heus wel met God leven, maar je houdt er ook een 'moet-kunnen-mentaliteit' op na. Illegale software. Films met veel bloot en geweld. 's Zaterdags stappen, en 's zondags uitslapen. Moet kunnen. Nee dus!
- 2.6 *Onkunde.* Je wilt het goed doen, maar beseft niet dat je toch fout zit, omdat je het niet weet. Je gooit alle religies op één hoop, want je zoekt naar de vrede. Maar God zegt: 'Ik ben de HERE, en dien geen andere goden' (Exodus 20, de Tien Geboden). Als je begint met geloof, is er vanzelfsprekend onkunde. Dat is niet erg, als je zoekt naar uitbreiding van je kennis over God. Maar als je het niet zo interessant vindt om te weten wat God wil, dan is het wel kwalijk. Het gaat erom dat je leert zien wat God wil, bijv. dat je aanhangers van andere religies dient en liefhebt, zodat ze ontdekken dat Jezus ook hun Verlosser wil zijn.
- 2.7 *Zonde.* Je weet toch heel goed waar het op vast zit in je eigen leven? Wat je eigen strijd is? Als je je zonden belijdt, dan wil God de macht van de zonde verbreken. Het is Pasen geweest! De macht van de duivel en de zonde is gebroken!

**3. Wat is de vrucht van die verbinding met Jezus?**

- 3.8 *Overwinning* op jezelf. 'Wie zichzelf overwint is meer dan wie een stad verover' (Spreuken 16: 32). daarvoor heb je de kracht van Jezus nodig. Hij wil die in je leven laten binnenstromen, als je verbonden bent met Hem.
- 3.9 *Inzicht* in Gods bedoeling met je leven. Door het nauwe contact met Jezus krijg je meer zicht op vragen als: wat moet ik voor opleiding gaan kiezen? Moet ik met deze vriend(in) verder? Wat ga ik stemmen? Wat ga ik doen in de kerk?
- 3.10 *Hulp* aan anderen. De vrucht die God wil geven, wordt zichtbaar in het leven van anderen: bijvoorbeeld als je hen praktisch hebt kunnen helpen. Maar zéker als je ziet dat anderen tot geloof komen, en jij mocht daar een schakeltje in zijn. Dat is echt geweldig!

**4. Wat doet Jezus om de verbinding tot stand te brengen en hecht te laten worden?**

- 4.11 *Offer.* Hij offerde Zichzelf op! 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden' (vers 13). Alle obstakels tussen god en ons zijn door Hem weggehaald, toen Hij stierf aan het kruis, voor onze zonden. Zonder dat offer géén connexion!
- 4.12 *Vriendschap.* Vers 15: 'Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet, wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie.' Jezus neemt ons op in Zijn vriendenkring! Hij wil er altijd voor ons zijn. Zouden wij er dan ook niet altijd voor Hem willen zijn?
- 4.13 *Verhoring.* Vers 16: 'Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven.' God verhoort altijd, als je bidt in Jezus' naam. Hij gaat met ons om als een vader met zijn kinderen. Als Hij niet geeft wat je vroeg, heeft Hij een betere weg voor ogen.

*Wil je zijn als een batje, stevig in Gods hand? Of neem je genoeg met lauw-lauw, half-half?  
Verlang je naar vrucht? 'Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt véél vrucht!'*

**Om (samen?) over na te denken:**

- 1. Welk van deze dertien punten heeft je het meest geraakt? Waarom?
- 2. 'Veel vrucht'. Als je dat hoort, waar denk je dan concreet aan in jouw leven?