

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 31 december 2006, 16.00 uur (Oudejaarsdag)
Thema: 'Oud en nieuw', naar aanleiding van Maleachi 3: 1-7b en Markus 1: 1-13 (= kerntekst)

1. Oud en nieuw: moment van bezinning, kans voor verandering

* Mooi om rond oud en nieuw tijd te nemen voor bezinning: wat gebeurde er waarvoor je kunt danken? Maar ook: wat moet er veranderen in mijn leven? Zoals er ook in de samenleving allerlei dingen veranderen op 1 januari, zo kan dat ook in ons eigen leven.

* Of er verandering nodig is, hangt af van wat er geweest is. Durven we in de spiegel te kijken? De spiegel die Johannes de Doper ons voorhoudt?

2. Johannes roept, in de voetsporen van Maleachi, op tot bekering, verandering

* Johannes is de bode, die ons voorbereidt op de ontmoeting met God (Markus 1: 2). Hij roept op tot radicale bekering. Zoals God ook in Maleachi 3 Zijn volk oproept om naar Hem terug te keren. Als je Maleachi 3 leest, schrik je! 'Wie kan de dag van Zijn komst verdragen?!' Maleachi wijst vooruit naar de komst van de Messias. Jezus Christus komt terug! Het is ernst. Wij worden opgeroepen om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem. Johannes de Doper zet ons stil...

* Ook in het boekje 'In Zijn voetspoor. Wat zou Jezus doen?' van Charles M. Sheldon (uitgave Gideon, Hoornaar, ISBN 90-6067-258-5, € 5,95, zeer aanbevolen!), sinds de eerste druk in 1896 door miljoenen mensen gelezen, komt iemand voor die je stilzet. Het is een zwerver. Tevergeefs klopt hij bij de dominee aan om hulp bij het zoeken van werk. Die zondag preekt de predikant over 1 Petrus 2: 21: 'Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden.' Na zijn preek komt de zwerver naar voren en stelt een aantal vragen. Wat zou dat zijn, 'Jezus volgen', als alle welvarende mensen in deze kerk toezien hoe honderden mensen in dezelfde stad armoede lijden en werkloos zijn? Waarom zingen de mensen: 'Jezus, ik heb mijn kruis opgenomen. Ik verlaat alles om U te volgen', als tegelijkertijd niemand van hen iets doet om hem te helpen? Na zijn toespraak zakt de man, die een hartkwaal heeft, van uitputting in elkaar. Een paar dagen later sterft hij. De volgende zondag doet de predikant een voorstel: hij vraagt vrijwilligers die plechtig beloven een jaar lang bij alles wat ze doen eerst de vraag te stellen: 'Wat zou Jezus doen?' en dan Hem te volgen. Vijftig mensen doen mee. En dit heeft grote gevolgen...

* Zijn wij bereid eerlijk in de spiegel te kijken? Zijn we bereid om echt dingen te veranderen in ons leven? We wéten toch wel waar de schoen bij ons persoonlijk wringt?

3. Jezus is vóór ons de dood ingegaan, en is opgestaan!

* Als Johannes de Doper preekt, komt Jezus naar hem toe, en wil dat Johannes Hem doopt. Maar Jezus is toch zonder zonde?! Waarom wil Hij gedoopt worden? Johannes begrijpt er niets van (Mattheüs 3: 14). Maar Jezus zegt: 'Ik moet alle gerechtigheid vervullen'. Alle gerechtigheid voor God, die wij missen, komt Jezus vervullen, in onze plaats! Zijn doop laat al zien dat Hij de weg gaat die wij zouden moeten gaan. Hij gaat in onze plaats ten onder aan Gods oordeel, en staat op in een nieuw leven, om voor ons de weg te banen naar Gods heerlijkheid. Johannes de Doper zegt: 'Zie, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt' (Johannes 1: 29).

* Jezus' doop laat zien dat Hij als zondebok de schuld van ons als mensen op Zich neemt en ervoor ten onder gaat. En zoals de zondebok op d Grote Verzoendag de woestijn werd ingestuurd (Leviticus 16: 22), zo 'drijft' de Heilige Geest Jezus 'uit', de woestijn in (Markus 1: 12). Jezus betaalt al onze rekeningen!

4. Jezus roept ons op, om mét Hem onze oude mens te laten sterven, en de nieuwe mens mét Hem te laten opstaan!

* Als wij gedoopt zijn, is de boodschap: 'Lééf naar je doop! Laat je oude, zondige mens-zijn maar ondergaan in het water, en sta op in een nieuw leven! Maak een nieuw begin!' Dat is nog eens OUD EN NIEUW!!!

* Doordat wij één mogen zijn met Jezus, is werkelijke verandering mogelijk, van binnenuit! En als we dan mét Jezus sterven, ondergaan, en mét Hem opstaan in het nieuwe leven, wat gebeurt er dan? Markus 1: 10-13: dan scheuren de hemelen! De hemel gaat open! De Heilige Geest daalt neer om ons te vervullen. En vanwege onze eenheid met Jezus Christus mag het ook voor ons gelden, de woorden van de Vader: 'Jij bent Mijn kind, in jou heb Ik een wegbehagen!' En ook wij kunnen dan de verleidingen de duivel het hoofd bieden.

* Bekering, omkeer, verandering, het is altijd moeilijk, altijd pijnlijk. Het valt echt niet mee! Maar het is de moeite méér dan waard! Werkelijke verandering is mogelijk! Daarom staat dit hele gedeelte onder het kopje van Markus 1:1: 'Begin van het *Evangelie* van Jezus Christus. Evangelie, dat betekent: 'Goede boodschap'!

* Oud en nieuw, God geeft ons de kans om het roer om te gooien, om werkelijk onze Heiland te volgen. En als we dat doen, dan zullen we het zien: dan gaat de hemel open!

Om (samen?) over na te denken:

1. Neemt u weleens tijd voor bezinning, reflectie?

2. Dat Jezus onze zonden heeft gedragen, maakt dat u eerder gemakzuchtig ('De zonden worden toch vergeven...') of is het juist een stimulans om tegen de zonde te strijden ('Hij heeft Zijn bloed gegeven voor mij! Zou ik dan niet alles doen voor Hem?'). Probeert u deze vraag eerlijk voor uzelf onder ogen te zien.

3. Op welk punt, welke punten wilt u echt iets veranderen in 2007?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl