

1. Een sympathiek bijbelverhaal ?

Vindt u dit eigenlijk een sympathiek bijbelverhaal? Zo'n heerlijk verhaal, om te lezen 's avonds bij de open haard, vlak voordat je naar bed gaat, om lekker rustig te worden en een goed gevoel te krijgen, en dan heerlijk in slaap te kunnen vallen. Hoe komt dit verhaal op u over? Nou, ik moet u zeggen: ik vind het buitengewoon ónsympathiek. Tien meisjes bereiden zich voor op een groot feest, en vijf van die meisjes mogen uiteindelijk niet naar binnen! Dat is helemaal niet gezellig, en niet leuk. Dit is een vreselijk verhaal! En als je de Bijbel wilt gebruiken als een groot, rustgevend vertelboek met 100 verhalen voor het slapen gaan, dan kun je maar beter dit verhaal overslaan. Want als je hier goed over nadenkt, dan lig je ervan wakker!

Hoe konden die vijf meisjes nou weten dat ze extra olie hadden moeten meenemen? Wisten zij veel! Daar had toch niemand op gerekend, dat die bruidegom zo laat zou komen?

Wat is hier nou eigenlijk aan de hand, en waarom vertelt Jezus dit verhaal? Wat wil Hij ermee zeggen? Wat wil Hij bereiken?

2. God nodigt de complete mensheid uit voor Zijn feest!

Nou, laten we maar eens bij het begin beginnen. Er is een bruiloft! Het gaat dus om een feest! Er is vrolijkheid!

Blijdschap! Prachtig allemaal! En de organisatie heeft tien meisjes

uitgenodigd om als een soort feestelijk escorte de bruidegom binnen te halen in de bruidszaal. Daar, in die bruidszaal, daar wacht de bruid. Die tien meisjes zijn dus gevraagd om als een soort erewacht de bruidegom te begeleiden, met hun fakkels, fakkels die op olie branden. Het is dus hun taak om licht te brengen. Licht in de nacht. Daarvoor zijn ze gevraagd. Nou, ze zijn er helemaal klaar voor! Ze hebben alle tien een prachtige fakkel meegenomen. En de oliehouder in alle tien die fakkels zit helemaal vol. Het gaat echt een schitterend lichtfeest worden, een prachtig schouwspel van vlammen in het donker.

En nu heb je als lezer van dit verhaal de neiging om meteen te gaan kijken wat er allemaal misgaat. Maar daar moeten we nou eens even mee wachten. In de verkenning zagen we dat al: je focust je altijd op wat níét goed gaat. Maar wat gaat er nu wél goed?

Moet u even nagaan: Jezus vergelijkt het Koninkrijk van de hemel dus met een feest! Een gigantisch prachtig feest. Schitterend! Een bruiloft! Daar wordt de liefde gevierd! En die tien meisjes zijn uitgenodigd, om op de weg naar dat feest toe, licht te geven.

Tien! Tien meisjes. Waarom tien? Nou, weet u, tien, dat betekent: de groep is compleet! Tien is het getal van de volledigheid. De meesten van ons hebben tien vingers, en tien tenen. Toen het volk Israël in Egypte verbleef, lang voor de komst van Jezus, en toen ze door de Farao werden afgebeeld als slaven, toen stuurde God tien plagen over Egypte. En pas na de tiende plaag, toen de ellende compleet was, gaf de Farao toestemming aan Mozes, om met dat volk weg te trekken uit Egypte. Toen de Israëlieten vervolgens in de Sinaï-woestijn waren, gaf God aan Mozes

de Tien Geboden, als een soort grondwet, een afgerond geheel. In die Tien Geboden, als een afgerond geheel, kun je in een notendop vinden wat Gods wil voor je leven is. Tien. En nu zijn er dus tien meisjes uitgenodigd, voor die fakkeloptocht op weg naar het feest. Wat betekent dat nou? Dat betekent dit: de complete mensheid wordt door God uitgenodigd, wordt geroepen om licht te verspreiden, en zo met Jezus, als de bruidegom, op weg te gaan naar het grote feest. Dat grote feest, dat breekt aan als Jezus terugkomt op aarde. Dan zal de duivel vernietigd worden. Dan is er geen ziekte meer, en geen dood, en geen ellende. Dan heb je nooit meer een zakdoek nodig om je tranen weg te wissen. Weet u waarom? Omdat God Zelf Zich over je heenbuigt en je tranen afwist. Dan zijn er alleen nog maar tranen van vreugde. Van intens geluk. Als

Jezus terugkomt op aarde, dan wordt alles nieuw!

3. Onderweg zijn we geroepen om licht uit te stralen

En zoals die tien meisjes zijn uitgenodigd voor die bruiloft, zo zijn alle mensen uitgenodigd voor dat grote feest met God. Dat geldt ook voor ons, allemaal! En nu zegt Jezus: 'De bedoeling van je leven is, dat je, onderweg naar dat feest, licht geeft!' Wat betekent dat, licht geven? Dat betekent twee dingen: dat je God liefhebt boven alles, en dat je van je naaste houdt als van jezelf. Dat je intens verbonden bent met God, dat je leeft met God, dat je elke

dag weer door het gebed met Hem verbonden bent. Dat kan, Jezus heeft die weg naar God opengemaakt. En door geloof in Jezus mogen we intens verbonden zijn met God. En licht verspreiden, dat betekent ook dat je Zijn liefde weer doorgeeft aan de mensen om je heen. Dat je gastvrij bent, liefdevol, dat je deelt van je tijd, van je geld en je bezit, dat je luistert, dat je helpt, dat je anderen ondersteunt om God te leren kennen, dat je een leven hebt met uitstraling! De één kan dat vast wat meer met woorden, de ander is meer praktisch bezig, maar er gaat wat van je uit. Want in je leven, in je hart, is een bron. Zoals in die lampen olie nodig is, zo heb je als mens de Heilige Geest nodig, die in je werkt. En als je met God verbonden bent, en de Heilige Geest werkt in je hart, dan gaat er iets van je uit! Dus wat Jezus hier schetst, dat is bijna te mooi om waar te zijn! Op een dag, als Hij terugkomt als de grote Bruidegom, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin alles volmaakt is. En onderweg naar die dag mogen wij lichtdragers zijn.

4. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!

En in het verhaal is nog iets moois. Van die tien meisjes zijn er vijf, die goed vooruit gedacht hebben. Want je, de bruidegom zou best eens later kunnen komen dan verwacht. Er kan oponthoud zijn, je weet maar niet! Dus ze hebben gedacht: 'Het zal ons toch niet gebeuren dat we laat in de avond geen licht meer kunnen verspreiden! dan kunnen we niet meedoen met die optocht!' Dus ze hebben extra olie meegenomen, in kruiken. Wijze meisjes denken vooruit. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dat kan dus! En het is ook helemaal niet zo moeilijk, want van de tien zijn er vijf die eraan denken.



Wat zou Jezus daar nou mee bedoelen, met die extra olie? Weet u wat Hij bedoelt? Geloven is ook: volhouden! Door dik en dun trouw blijven aan God, en trouw blijven aan mensen. En dat kun je alleen als je echt een intense band hebt met God. Volhouden op lange termijn, daarvoor heb je blijvend de Heilige Geest in je leven nodig. Je kunt niet blijven teren op vroeger, op je jeugd, op wat je toen misschien hebt meegekregen aan geloof. Dat is een prachtig begin, maar het moet levens blijven. Die olielampen moeten gevuld blijven! Je kunt wel een beetje godsdienstig zijn, heel netjes leven, en af en toe is wat met God bezig zijn, maar dan mis je volstrekt te kern. Want dan kan die Heilige Geest niet in je leven binnenstromen. Dan is er geen aanvoer van nieuwe olie. Dan kun je geen liefde voor God uitstralen, dan kun je niet vanuit een passie voor God mensen dienen. Je hebt voortdurend aanvoer nodig van nieuwe olie. Die relatie met God moet een levende relatie zijn, dan ben je fakkeldrager, lichtend in de nacht! Dat kan, voor iedereen! En het aanbod ligt er!

5. Je kúnt het feest mislopen...

Maar wat is er dan mis bij die dwaze meisjes? Zij hebben niet goed dóórgedacht. Ze zijn oppervlakkig, nonchalant geweest. 'Ach, nou ja, die lampen, die geven toch licht? En hoe dat verder gaat, dat zien we dan wel!' Maar hier loopt het dus wel grandioos fout! Want het duurt langer, en langer, en nóg langer. Waar blijft die bruidegom? Waar blijft Jezus? De Bijbel zegt dat Hij terug zal komen, maar er is al 2000 jaar voorbij! Het gewone leven gaat door. Ze vallen allemaal in slaap, alle tien. Ja, zo gaat dat toch? We moeten toch allemaal leven? En dan zie je om je heen, en misschien ook wel in je eigen leven, dat het geloof wegzakt. Dat het allemaal minder wordt. 'Ach ja, je kunt toch thuis ook wel geloven, daar hoeft je niet voor naar de kerk.' En: 'Bidden, nou ja, dat doe ik voor het eten, maar verder... Nee.' En: 'Je zo inzetten voor het milieu, of je zo ontzettend inzetten voor iemand die het moeilijk heeft, kom op zeg, je kunt ook overdrijven hoor.' Als je geloof niet onderhoudt, dan zakt het weg. Je olie raakt op. En je raakt van God los. En dan, terwijl je het niet verwacht, komt opeens het moment, dat je oog in oog staat met Jezus! Omdat Hij terugkomt op aarde, of omdat jijzelf sterft, en naar Hem toegaat. Opeens is er de bruidegom! Jij was gevraagd om licht te geven, maar je hebt geen licht! 'Kan iemand anders me niet even helpen?' Nee, dat kan dus niet. Je kunt elkaar advies geven, we kunnen elkaar wijzen op God, 'Ga snel olie kopen!' Maar wij kunnen elkaar het geloof niet geven. En dan eindigt dit verhaal. Vijf meisjes binnen. En vijf meisjes buiten. 'Heer, heer, doe open voor ons!' Maar de deur blijft dicht. 'Ik kén jullie niet!'

6. TIEN meisjes: IEDEREEN is welkom!!!

Is dat nou geen hard slot? Een onsympathiek verhaal? Is dát dan de God die de Bijbel ons verkondigt? Een God die de deur dichtslaat?

Dat zou je denken, maar het ligt anders. Want stel nou eens dat het verhaal zó was gegaan: 'Er waren tien meisjes, uitgenodigd om bij een bruiloft in een fakkeloptocht de bruidegom te begeleiden op weg naar de feestzaal. Toen ze werden uitgenodigd, werd er duidelijk gezegd: Zorg voor reserve-olie! Ik bind het jullie op het hart: zorg voor extra olie, want het kan laat worden! En als dan je fakkel geen licht geeft, ja, dan ben je daar voor niks, bij die bruiloft. Dan kun je het feest niet meevieren.' Als nou eens zó het verhaal was gegaan, wat denkt u, wat zou er dan gebeurd zijn? Zouden ze dan alle tien reserve-olie meegenomen hebben?

Weet u, de sleutel voor het begrijpen van dit verhaal zit in dat getal tien. De complete mensheid is uitgenodigd! En wij zijn als meisjes, die heel duidelijk deze instructie meekrijgen: 'Zorg voor extra olie!' Ónze bruidegom, Jezus Christus, is niet hard of wreed. Hij is Zélf naar deze aarde gekomen om ons die olie te komen brengen! Om ons leven aan te sluiten op de Bron, op God. Zó kan de Heilige Geest in ons leven binnenkomen. Expres vertelt Hij dit verhaal om ons voor te bereiden: 'Hou vol! Zorg dat je met God verbonden blijft! Zorg dat de Heilige Geest in je leven kan werken, als brandstof. Zorg dat je licht blijft geven! Tien meisjes zijn uitgenodigd! Tien meisjes mogen naar binnen. Als ze maar serieus nemen wat hun gezegd is!' Ik weet niet hoe u vanmiddag hier zit, hoe jij hier zit. Maar God wil geen splitsing van mensen, in twee groepen. Hij verlangt naar het complete tiental, in Zijn grote feestzaal. En er is olie genoeg! Hij staat klaar om Zijn Heilige Geest aan iedereen uit te delen! Maar wij zelf kunnen onze kansen verspelen. Dit ernstige verhaal staat niet voor niets in de Bijbel! Denk daarom wel aan die slimme meid: die is op haar toekomst voorbereid. En dat is dus ook de vraag aan ons. Zijn wij lichtdragers? Blijven we alert, waakzaam? Zijn we zózeer met God verbonden, dat we het ook kunnen volhouden? Ook door moeilijke tijden heen? Aan de bruidegom zal het niet liggen. Hij heeft olie in overvloed. En de deur van de feestzaal staat nu nog wagenwijd open. Voor iedereen! Voor alle tien! Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl