

1. Er staat níét: 'Van dit alles zijn wij overwinnaars...'

Eigenlijk draait alles vanmorgen om één woordje. Eén heel klein woordje uit dat bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. Pak het er maar bij. Lees maar mee, vers 37: 'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.' Waar het allemaal om draait, dat is dat tweede, kleine woordje: 'in'. 'In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.' Er staat dus niet: 'Van dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.' Dat éne andere woordje, dat is nou precies het verschil tussen de Bijbel en de film, tussen de kerk en de bioscoop. Kijk, in de film heb je mensen, die zijn overwinnaars ván alle problemen. James Bond en zo, dat soort mannen. Ook in de film komen ze allemaal voorbij: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid (ja... die ook), gevaar, het zwaard, of het pistool. Die komen allemaal langs, en jij zit te trillen op je stoel: 'Zou hij 't redden?' Maar tegelijkertijd weet je: 'Natúúrlijk redt hij het! Het loopt toch goed af.' Want anders kunnen ze niet meer een volgende James Bond-film maken. 'Ván dit alles is James Bond méér dan overwinnaar.'

Maar dát is de film. En dan zet je de TV weer uit, of je komt de bioscoop weer uit, en dan is het weer de echte wereld. En over die échte wereld gaat de Bijbel. En in die échte wereld loopt het niet altijd goed af. Voor Cor Strik uit Amersfoort, korporaal van de Luchtmobiele Brigade, liep het deze week niet goed af in Afghanistan: in de berm van de weg ontplofte er een bom, en Cor Strik sneuvelde... Dat is de échte wereld. En in die echte wereld leven jij, en u, en ik. En in die echte wereld hebben wij te maken met tegenslag, met zorg, met moeite. Misschien dat dat voor jou wel meevalt, in deze jaren van je leven. dat hoop ik voor je. Maar er zijn ook hier heel wat jongeren die erover kunnen meepraten. Hoe reageer je als je lichaam niet meer doet wat jij graag wilt? Hoe reageer je als het niet goed gaat met je ouders? Of met je vriend of vriendin?

2. Zeker: met God overwin je allerlei problemen...

Weet je, er zijn mensen, die zeggen: 'Als je gelooft in God, en je bidt, je blijft bidden, krachtig bidden, dan zál God je problemen oplossen. Als je ziek bent, en je bidt in geloof, écht in geloof, dan wórd je genezen! En als je geen werk meer hebt, je zult zien: dan krijg je een baan. En als het niet lukt op school, nou, bidt maar en je zult zien: het gaat beter.'

En het is waar: we hebben een ongelooflijk machtige God! Ik vind het altijd wel héél mooi als mensen zóveel verwachting van God hebben. Je mág ook ontzettend veel van Hem verwachten. En ik ben ervan overtuigd, dat als wij als gemeente steeds meer groeien in gebed, als wij aanhoudend, hartstochtelijk bidden, dat we dan verbaasd zullen staan over de dingen die God doet. Daar zouden jullie eens over na moeten denken, als jongeren hier in de Ontmoetingskerk, hoe jullie als jongeren samen meer kunnen bidden. Misschien een jongerenbidstond of zo?

3. ... maar je overwint ze láng niet allemaal!

Tegelijk laat de Bijbel ook dit zien: al bidt je met 100 % geloof, ook al stel je totaal je vertrouwen op God, niet al je problemen worden opgelost. Twee discipelen van Jezus werden door Herodes in de gevangenis gegooid. En de

christenen in Jeruzalem, die hebben voor allebei gebeden, daar ben ik van overtuigd. Petrus werd door engelen uit de gevangenis bevrijd. En Jacobus? Jacobus werd vermoord. Geen engel om hem te bevrijden. Deze week was er nóg een bericht, over het buurland van Afghanistan, Pakistan. Heb je het gelezen? Drie christenen, die werkten op een drukkerij, waar bijbels worden gedrukt, zijn door extremistische moslims vastgebonden, en vervolgens is hun keel doorgesneden.



Paulus zegt: 'Ja, zo staat het al in de Bijbel, in Psalm 44: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.' Vanwege ons geloof in Jezus Christus worden wij voortdurend met de dood bedreigd, we zijn net schapen op weg naar het slachthuis.' Dat is wat hij zegt, in vers 36. En dat is precies wat we lezen in de krant. Drie mensen, om hun geloof... afgeslacht.

'Van dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Wij zijn overwinnaars van verdrukking, van benauwdheid. Wij zijn overwinnaars van alle gevaren, van het zwaard...'

Nee...! Dat is James Bond. Dat is de film. Sommige problemen worden níét opgelost. Ook als je christen bent kun je een ongeluk krijgen en verlamd raken. Ook als je christen bent kun je overvallen worden door een depressie. Ook als je christen bent kun je in een conflict verzeild raken, waar je niet uitkomt, ook al doe je alles, álles wat je maar kunt bedenken.

4. Overwinnaars zijn we dankzij Jezus Christus

Nee, wij zijn niet de overwinnaars ván alle problemen. Dat staat er ook niet. Nee, wij zijn overwinnaars in alle problemen. Temidden van de meest vreselijke omstandigheden. Hoe kan dat?

Nou, kijk maar wat erbij staat: 'In dit alles zijn wij méér dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.'

Dáár zit de sleutel. Het gaat dus om Hem, het gaat om Jezus Christus! Hij heeft ons liefgehad! En waar zie je die liefde het meest duidelijk? Dat is toch op Golgotha? Aan het kruis? Dáár is Hij gestorven om jou en om mij weer bij God te brengen. Daar heeft Hij betaald voor al onze fouten, voor al onze misstappen, voor al onze zonden.

En als jij gelooft in Jezus Christus, dat wil zeggen: als jij je hélemaal aan Jezus geeft, met huid en haar, dan mag je Gods kind zijn. Dan hoor je bij Hem, dan ben je Gods eigendom. Jezus heeft jou gekocht, en de prijs, die was hoog. Ontzettend hoog. Jij bent gekocht met bloed! En als jij nou zó duur gekocht bent, denk je dan dat Jezus maar een beetje nonchalant met jou omgaat? 'Oh, die... nou ja...'

Nee, heb je het gelezen, wat er staat in vers 34: 'Jezus Christus is de gestorvene, wat meer is, Hij is de opgewekte (het is Pasen geweest, Hij leeft, ook nu!), die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit!' Als Jezus je gekocht heeft met Zijn bloed, zou Hij je dan aan jouw lot overlaten? Nee, Hij pleit voor jou! Hij smeekt Zijn Vader: 'O Vader, houd hem toch vast, hou haar toch vast,

help hem! Ontferm u over haar! Geef dat ze standhoudt in allerlei verleidingen! Geef dat hij moedig blijft in het volgen van U! Zo is de Here Jezus: Hij is jouw grote Advocaat! Ook al is de duivel altijd bezig om jou te beschuldigen bij God: 'Kijkt u nou eens, wat hij allemaal doet...!' En de duivel heeft vaak nog gelijk ook! Maar Jezus zegt: 'Duivel, schiet op jij! Je hebt geen recht! Want Ik heb betaald, ook voor deze zonde!'

Heb je het weleens tot je laten doordringen, dat Jezus, boven in de hemel, voor jou aan het bidden is? Als jij nou zou weten dat Jezus op dit moment voor jou aan het bidden is, hiernaast in zaal 4. Hoe zou je dat vinden? Voor jou, heel persoonlijk? Als je om de hoek kon kijken, en je ziet daar Jezus, op Zijn knieën, voor jou? 'Vader, houd haar toch vast, houd hem toch vast!' Nu is dat niet zo, Jezus zit niet in zaal 4 te bidden, maar maakt het iets uit wáár Hij het doet? Hij dóét het! Jij bent van Hem! Je bent Zijn eigendom.

5. Daarom staat er: 'In dit alles zijn wij overwinnaars!' Zelfs méér dan dat!!!

'En dáárom,' zegt Paulus, 'omdat we van Hem zijn, omdat we door Hem gekocht zijn met Zijn bloed, omdat we het eigendom zijn van Jezus Christus, dáárom zijn we méér dan overwinnaars IN alle omstandigheden.' Want wát er ook gebeurt, uiteindelijk kan niets ons deren. In leven én in sterven zijn we veilig bij God. Hij heeft het eeuwige leven voor ons weggelegd! Zelfs de dood heeft daar geen invloed op. Wat kan ons dan nog deren, wat kan ons schaden? Jij bent van Hem. Je bent Zijn eigendom, en Hij gaat met je mee, dwars door alle omstandigheden, en aan het eind van je leven gaat Hij met jou mee door de poort van de dood. Die drie mensen daar in Pakistan, die konden met hun lichaam worden vastgebonden. Maar hun ziel was vrij. Hun stembanden zijn doorgesneden, maar ze blijven zingen, tot in eeuwigheid!

'In dit alles zijn wij méér dan overwinnaars!' Als je Jezus hebt ontdekt als je Verlosser, dan zijn ál die omstandigheden natuurlijk nog steeds wel belangrijk voor je, maar ze kunnen je niet kapotmaken, ze kunnen je er niet onder krijgen, ze kunnen je uiteindelijk niet meer deren. Uiteindelijk is dit leven maar heel klein, heel nietig, peanuts vergeleken met het leven dat komt. Nee, we zijn geen overwinnaars ván alle problemen, maar God tilt ons als het ware boven al die problemen uit!

Ik las een verhaal over David, en voorzover ik kan nagaan is het een waar gebeurd verhaal. David vocht als Amerikaans militair in Vietnam. Hij zat bij de elitetroepen, de special forces. Op een dag wordt de eenheid van David aangevallen, er wordt geschoten, ze laten zich snel op de grond vallen. En David pakt een fosforgranaat, om die naar de vijand te gooien. Maar terwijl hij die granaat nog in zijn hand heeft, treft een kogel precies die granaat, en hij ontploft in zijn hand. Fosfor gaat branden als het in contact komt met de lucht, dus je begrijpt: een deel van Davids gezicht en arm is gewoon helemaal weg. Wonder boven wonder overleeft hij het, en hij wordt naar Hawaï gebracht. Daar wordt hij geopereerd, en dat is een verschrikkelijke operatie, ook voor de artsen, want steeds begint dat fosfor weer te branden.

Na de operatie komt hij bij op een zaal, waar ook andere mensen liggen zoals hij. Mensen die helemaal onherkenbaar zijn, totaal verminkt. David zelf zit bijna

helemaal in het verband. Vroeger was het een knappe vent, maar nu weet hij, dat hij voortaan vreselijk zal zijn om te zien. Hij voelt zich een nul, helemaal niks, en hij denkt: 'Wil ik zo eigenlijk wel leven?'

Naast hem ligt iemand anders, die net zo iets heeft. En op een dag krijgt die ander bezoek. Zijn vrouw komt op bezoek. Maar als zijn vrouw hem ziet liggen, dan schrikt ze zo ontzettend, ze doet haar trouwring af, legt hem op het nachtkastje, en ze zegt: 'Het spijt me, maar met zo iemand kan ik niet leven.' En ze gaat weg.

Twee dagen later is die man naast David dood.

En dan weet David: 'Op een dag zal mijn vrouw me ook zien.' Wat zal zij zeggen? Hij weet dat ze gelooft, dat ze christen is, heel overtuigd. Als ze binnenkomt, zweeft David tussen hoop en vrees. En wat doet ze? Ze buigt zich over hem heen, ze zoekt het enige plekje huid dat zichtbaar is en geeft hem daar een zoen. En dan neemt ze hem zo goed en zo kwaad als het gaat in haar armen, en ze zegt: 'Lieverd, ik hou van je. Ik zal altijd van je houden. En wat er ook gebeurt, we gaan er samen voor.'

David heeft nog een hele serie operaties moeten ondergaan. En op een dag kwam hij op de televisie. Weet je wat hij zei? 'Ik ben nu twee keer de persoon die ik was voordat ik naar Vietnam ging. God heeft mijn lijden gebruikt om mij te helpen andere mensen weer te begrijpen, als zij door lijden heengaan. Ik voel een enorme passie van binnen om mensen bij Jezus te brengen. Juist door wat ik heb meegemaakt kan ik ontzettend veel betekenen voor mensen over de hele wereld.'

Voel je 't? James Bond zou de granaat gegooid hebben. Hij zou overwinnaar zijn geweest ván de problemen. Bij David ontplofte de granaat in zijn hand. Hij werd overwinnaar in de problemen. Nee, zelfs méér dan overwinnaar! God tilde hem er bovenuit.

6. Wie Zich helemaal aan Jezus geeft leeft in de overwinning. Maar... willen we dat?!

En vandaag zegt God het tegen jou, en tegen u en mij: 'Wil je dat? Wil je bij Mij horen? Wil je Mijn eigendom zijn? Als dat zo is, en je geeft jezelf aan Mij, dan kan niets en niemand in deze wereld je ooit meer overwinnen. Dan ben je onoverwinnelijk geworden.' Maar denk wel na over wat je doet: als jij je geeft aan God, dan betekent dat ook dat je 100 % gaat voor Hem. In alles. dan ga jij niet meer voor je eigen plezier en voor je eigen lol. Dan breek je radicaal met alles, wat ingaat tegen Gods wil. En je weet zelf het beste wat dat in jouw situatie betekent. Want bij God is het zwart of wit. En de duivel kan werken door honger, tegenspoed en zwaard, maar hij kan net zo goed werken door welvaart en verleiding.

Kijk je nog een keer mee, in vers 35? 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of muziek, of alcohol, of verleiding door een mooie meid, of door een mooie jongen, die me het bed in wil praten voor het huwelijk, of vervolging, of honger, of mijn lekkere warme bed op zondagmorgen, of de verleidingen op internet?' Kun jij standhouden? Kunt u het? Vandaag zegt de Here Jezus: 'Je mag het! Leven in de overwinning!' Livin' in victory! Vers 37: 'Maar in dit alles zijn wij méér dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.'

In dit alles. Lof zij U, Christus! Halleluja! Amen.