

## 1. Een hoofdrol en een bijrol

Speel jij mee in de musical van groep 8? En als je meespeelt, wat voor rol heb je dan? En u: heeft u vroeger ook meegespeeld? Misschien ook in een musical, of misschien weleens in een ander toneelstuk? Toen ik van de basisschool afging, toen speelden we 'Meester Pennelik', dat was een meester die een enorme uitvinding had gedaan.

Ja, als je meedoet met een toneelstuk, dan heb je allemaal je eigen rol. De één heeft een heel grote rol, echt een hoofdrol. De ander heeft een klein rolletje, een bijrol. Maar samen máák je er wat van, iedereen is ingeschakeld, en zo wordt het mooi één toneelstuk.

Vandaag hebben we in de Bijbel gelezen over iemand met een hoofdrol, en iemand die eigenlijk een bijrol speelt. Die hoofdrolspeler, die kennen we wel: dat is Paulus. Paulus, een heel belangrijke man, die overal naar toe reisde om te vertellen over Jezus. En wie is die ander, die dat kleine rolletje speelt? Nou, dat is het neefje van Paulus. Paulus had een zus, en die zus had een zoon, en dat is dit neefje. We weten niet hoe hij heet, we weten ook niet hij was, toen dit allemaal gebeurde. Maar heel oud kan hij niet zijn geweest, misschien een jaar of negen, of tien. En die neef van Paulus, die zo'n bijrol heeft in de Bijbel, die zetten wij vandaag even in het middelpunt. Zo, schijnwerper erop! Kijk, dit is Paulus' neef!



## 2. Paulus: van een Jezusvijand een Jezusvriend

Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er allemaal in dit verhaal? Nou, om dat te begrijpen moeten we éven terug in de tijd. Even terugspoelen.

Hoe is het bij Paulus allemaal begonnen, eigenlijk? Nou, Paulus, die had een geweldige studie gedaan, bij een heel beroemde professor: Gamaliël. En toen hoorde Paulus over Jezus, en Paulus dacht: 'Die Jezus, dat moet een bedrieger zijn! Want je mag niet zomaar zeggen dat je de Zoon van God bent!'

Dat mag natuurlijk ook niet! Geen mens kan dat zomaar zeggen: 'Ik ben de Zoon van God, en ik heb goddelijke macht!' Maar Paulus had één ding nog niet in de gaten: dat Jezus anders was dan alle andere mensen. Want die éne, de Here Jezus, die mocht het wél zeggen! Hij was écht de Zoon van God.

Maar Paulus, echt: Paulus háátte Jezus. En ook alle volgelingen van Jezus. En onder leiding van Paulus werden al die christenen in Jeruzalem uit hun huizen gesleurd, en in de gevangenis gegooid. Mannen, vrouwen, kinderen... De christenen in Jeruzalem waren doodsbang voor Paulus.

En toen, op een dag, kwam Paulus bij de Joodse leiders, en hij zei: 'Beste mensen, ik wil vérder! Ik wil niet alleen in Jeruzalem die christenen gevangen zetten, nee, ik wil ook naar Damascus, helemaal in Syrië. Daar wonen ook christenen, die wil ik ook vervolgen! We moeten ze stóppen, die volgelingen van Jezus!' En die Joodse leiders, die vonden het prachtig. Ze zeiden: 'Ga maar! Wij zullen je helpen, en je een mooie brief meegeven voor de leiders daar.'

En daar ging Paulus! Maar toen... toen... onderweg, toen is er iets gebeurd. Iets héél bijzonders. Opeens... een fel licht! En Paulus, die valt op de grond, en hij denkt: 'Wat gebeurt er?!' En dan hoort hij een stem: 'Saul, Saul (dat is de Hebreeuwse naam van Paulus), Saul, waarom vervolgt je

Mij?' Paulus weet niet wat hem overkomt! Hij kan alleen maar stamelen! 'Wie, wie bent U, Heer?' En dan zegt die stem: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt! Vanaf vandaag ga ik jou inschakelen, ik ga jou gebruiken om anderen te vertellen over Mij.'

Onvoorstelbaar! Wat is dát een belangrijke dag geweest voor Paulus! Eerst háát hij Jezus, en toen, op die dag, werd hij een vriend van Jezus. En inderdaad: de Here Jezus ging Paulus inschakelen. Zo werd Paulus die hoofdrolspeler, die overal over Jezus ging vertellen, in het ene land na het andere, in allerlei steden en dorpen. Maar wat denk je: zouden die Joodse leiders dat leuk gevonden hebben? Nee, natuurlijk niet! Die waren woedend op Paulus! En als Paulus dan weer in Jeruzalem komt, na één van zijn reizen, dan gaat hij naar de tempel. En wie komt hij daar tegen? Dat zijn Joden uit Klein-Azië, uit wat nu Turkije is. En ze beginnen te schréúwen: 'Die man daar, dat is een vijand van God, en van ons volk! En nu komt hij ook nog in onze tempel!'

Nou, wat gebeurt er? Enorm kabaal! Overal komen mensen vandaan, geschreeuw, gegil, mensen beginnen te slaan en te schoppen, en het wordt héél gevaarlijk voor Paulus. Hij kan wel doodgeslagen worden!

Maar opeens, als al die mensen door elkaar krioelen, is daar een stem: 'Halt, wat is hier aan de hand?!' En opeens zijn er Romeinse soldaten, met zwaarden en speren, en alle mensen moeten aan de kant, en Paulus wordt gevangen genomen. Met twee kettingen wordt hij vastgemaakt.

'Wie is dit en wat heeft hij gedaan?' vraagt de commandant. Maar ja, iedereen schreeuwt door elkaar. En weer komen ze dichterbij, en weer beginnen ze Paulus te slaan en te schoppen. En ze roepen: 'Weg met hem! Hij moet dood!' En wat doen de soldaten? De soldaten moeten Paulus drágen, op hun schouders, om hem te beschermen. En zo dragen ze hem de trap op van de kazerne, het grote gebouw waar de soldaten wonen.

Zo, phoe zeg! Paulus is nét aan de dood ontsnapt! Maar het was op het nippertje! 'Mag ik u iets zeggen?' vraagt hij aan de commandant. Dat mag! Paulus zegt: 'Allemaal even stil!' En dan gaat hij vertellen, over zijn studie bij professor Gamaliël, en dat hij eerst Jezus haatte. Maar ook, wat er toen gebeurd is, dat licht en die stem van Jezus. Hij legt alles uit. Eerst luisteren de mensen, maar dan begint er weer een te schreeuwen, en gelijk doen ze allemaal weer mee: 'Weg met hem! Hij mag niet blijven leven! Hij moet sterven!'

'Oei, dat gaat mis', denkt de commandant, en hij haalt Paulus gauw naar binnen.



Maar ja, nu heeft hij Paulus wel gevangen gezet, maar wat is eigenlijk de aanklacht tegen Paulus? Als Paulus naar de gouverneur gaat, de hoogste rechter, en de gouverneur vraagt wat er met Paulus aan de hand is, wat moet de commandant dan zeggen? Hij denkt: 'Ik zal Paulus maar naar de Joodse Raad brengen, de Joodse leiders, die moeten dan maar zeggen wat hij verkeerd gedaan heeft.'

En dat gebeurt. De volgende dag wordt Paulus naar de Joodse Raad gebracht. En weer legt hij alles uit. En hij zegt: 'Jezus is opgestaan uit de dood, en nu mag ik iedereen vertellen, dat als je gelooft, dat je dan ook na je dood mag opstaan in een nieuw leven.' Nou, wat er dan gebeurt! Die Joodse leiders vliegen dan elkaar in de haren! De één is vóór Paulus, de ander is tégen

Paulus, en het wordt één wilde kluwen van vechtende mensen. En wéér zegt de commandant: 'Soldaten! Haal Paulus weg, want ze zouden hem nog doodslaan!' En weer wordt Paulus naar de kazerne gebracht. En als het dan nacht geworden is, en het is stil geworden in de stad, en Paulus ligt in zijn cel, weet u wat er dan gebeurt? Dan opeens... staat Jezus naast Paulus! Jezus! En Hij zegt: 'Paulus, niet bang zijn! Hier in Jeruzalem heb je over Mij verteld, dat moet je ook in Rome doen.' Rome! De meest machtige stad van de wereld. De stad waar de Romeinse keizer woont! Wat zegt Jezus dus eigenlijk? 'Paulus, Ik blijf jou inschakelen!'

### **3. Wat doet Paulus' neef? (En wat zou jij doen???)**

Dan wordt het weer dag. En terwijl de zon opkomt over Jeruzalem, zitten ergens in een zaaltje 40 mensen bij elkaar. Woedend zijn ze! Woedend op Paulus! 'Paulus moet dood! Paulus is een vijand, van God, en van ons volk, en van ons!' En weet je wat ze dan zeggen, alle 40? Ze zweren een eed: 'Wij zullen niet meer eten, en niet meer drinken, totdat we Paulus vermoord hebben.'

Vind je het niet vreselijk? De Here Jezus is gekomen om vrede te brengen. Maar de duivel, die zaait altijd haat. dat is altijd zo geweest, en dat zal ook altijd zo blijven. En als er haat zit in je hart, dan kun je je niet laten inschakelen door God. Dan kan God je niet gebruiken. Maar als er haat zit van binnen, dan moet je heel erg oppassen om niet door de duivel gebruikt te worden. Hij wil alles kapotmaken. Voelt u haat van binnen? Voel jij haat? Dan moet je daarmee naar het kruis, naar de Here Jezus, en je moet het zeggen: 'Here Jezus, ik voel haat, wilt U het mij vergeven, wilt U die haat wegnemen, want dan kunt U mij weer gebruiken.'

40 Joodse mannen, ze zitten vol haat. En ze maken een plan. 'Weet je wat? We vragen aan de commandant of hij Paulus nog een keer naar de Joodse Raad wil brengen. En als Paulus dan door de nauwe straatje van Jeruzalem wordt weggebracht, dan doen wij een overval, en we steken Paulus dood.'

Het plan is klaar. Maar weet je wat ze vergeten hebben? God is er ook nog! En God kent een jongen, de neef van Paulus. En die neef van Paulus, die heeft het gehoord! Hoe? Dat staat er niet bij. Maar hij heeft het gehoord! En nu is de vraag: wat doet hij? Die 40 mannen, die zijn levensgevaarlijk! En als hij het gaat zeggen tegen de commandant, dan zouden ze hem ook weleens kunnen doden! Toch? Die mannen trillen van woede!

Ja... Maar de vraag is: laat jij je inschakelen? Laat jij je gebruiken door God. Kijk, die neef van Paulus, die had ook naar huis kunnen gaan en bang op bed kunnen gaan liggen. Dan laat je je níét gebruiken door God. Maar wat doet hij? Meteen gaat hij naar de kazerne! Gelukkig, hij mag op bezoek bij oom Paulus. 'Ha kerel, hoe kom jij hier nou?!' 'Oom Paulus, ze willen u vermoorden! Ze hebben een plan bedacht!'

'Wat zeg je? Dat moet de commandant weten! Zeg, wacht! Wilt u deze jongen naar de commandant brengen?'

En wat doet de commandant? Hij pakt Paulus' neef bij de hand, en zegt: 'Kom maar even hier, naar dit kamertje, en vertel alles wat je weet.'

Dat doet Paulus' neefje. En hij zegt: 'U moet u niet laten ompraten, hoor commandant! U moet hem niet naar de Joodse Raad laten brengen!'

'Luister,' zegt de commandant, 'dit is een geheim tussen jou en mij. Praat er met niemand over. Oké?'

En wat denk je? Nog diezelfde nacht, als het donker geworden is, wordt Paulus de stad uitgebracht, op weg naar de gouverneur, de grote baas, Felix. Paulus rijdt op een

paard, met daaromheen 200 gewone soldaten, en 70 ruiters op hun paarden, en dan ook nog 200 lansdragers. 470 man! Dat moest ook wel, want die 40 Joden hadden misschien nog weer meer vrienden die mee zouden vechten. Paulus is gered. En dat komt allemaal door zijn neef. Want zijn neef heeft het begrepen: 'God heeft ervoor gezorgd, dat ik het hoorde. En daarom móést ik het gaan zeggen, ook al was het gevaarlijk. Ik móést me door God laten gebruiken.'

### **4. God kan ons allemaal gebruiken!**

Ja, Paulus en zijn neef: een hoofdrolspeler, en een bijrolspeler. Maar allebei belangrijk voor God. Zonder zijn neef was Paulus vermoord. God schakelt allerlei soorten mensen in. En nu kom ik bij de tas en de fietspomp. Wat hebben die met elkaar te maken? Niks! Eigenlijk niks! Of toch wel? Weet je, ik gebruik ze allebei! Soms heb ik een tas nodig. En soms heb ik een fietspomp nodig. Zonder tas moet ik al mijn spullen los dragen, dat gaat heel moeilijk. Maar zonder fietspomp kan ik niet meer fietsen, als mijn band zacht is. Wat hebben ze dus met elkaar te maken? Ze worden allebei gebruikt door dezelfde persoon, door u, of door jou, of door mij.

En zo zijn wij ook heel verschillende mensen. Misschien bent u ouder. Of jij bent een kind. Of een tiener. Misschien heeft u een druk leven. Of misschien zit jij je soms te vervelen. De één is gezond, de ander is ziek. De één is heel snel, de ander is sloom. We zijn net zo verschillend als Paulus en zijn neef. Net zo verschillend als een tas en een fietspomp. Maar God kan ons allemaal gebruiken. Toen ik van de baisschool afging, kreeg ik een mooie plaat, een getuigschrift, en daar stond een oude Psalm op: 'Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.' En juist als je jong bent, is het goed om dat vaak te bidden: 'Heer, leer me om mijn leven te besteden in Uw dienst. Laat U maar zien, waar U mij wilt inschakelen!' En als je dank nadenkt over welke school, en welke studie misschien, of welk werk, bid dan maar veel: 'Here God, wat wilt U dat ik ga doen? Wilt U het laten zien!' En misschien vindt God het een goed plan dat je vrachtwagenchauffeur wordt, en misschien kan Hij je daar gebruiken, om andere vrachtwagenchauffeurs iets te laten zien van de liefde van God. Misschien wil God je gebruiken om zendingswerk te gaan doen. Zoals God nu Wouter Klop gebruikt, en Geert-Jan van Breugel. Misschien wil God ook jou volgend jaar inschakelen om naar Brazilië te gaan, mee op werkvakantie. Maar God wil je niet alleen later inschakelen, Hij wil je ook nú inschakelen. Op school, om die éne te helpen, die het moeilijk heeft. Of in je sportteam, om die ander uit te nodigen om een keer naar een jongerendienst te komen.

### **5. Zo zijn we samen één gezin!**

Paulus en zijn neef, twee heel verschillende mensen, maar allebei niet bang! En God vraagt van jou, en ook van u, ook van ons, volwassenen, ook van u, ouderen: 'Laat je inschakelen, Mijn kind, door Mij! Ik wil je gebruiken! Wees voor de duivel niet bang. Breng al je haat en al je zonden bij Mij. En laat Mij dan door jou heenwerken!'

We zijn hier met heel verschillende mensen. Net een tas en een fietspomp. Maar er is één God die ons wil gebruiken. Dáárom is het vandaag een gezinsdienst. Want we zijn één gezin van God.

Zullen we het bidden, elke dag weer: 'Here God, hoe wilt U mij inschakelen? Laat het maar zien! Want U bent Mijn Koning, Mijn Heer! Abba, vader, U alleen, U behoor ik toe!' Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, [c.m.van.loon@freeler.nl](mailto:c.m.van.loon@freeler.nl)