

Overdenking in de Songs of Praise, Capelle-Schollevaar, 8 juli 2007, 16.00 uur

Thema: 'Amazing Grace' naar aanleiding van 1 Timotheüs 1: 12-17

Kun je als mens echt veranderen? Dat is een vraag waar we misschien allemaal weleens mee worstelen. Stel dat je verslaafd bent, aan alcohol, of drugs, of aan gokken, of aan porno, of aan je werk. Is er dan hoop dat je dat kunt doorbreken? Misschien heb je het weleens geprobeerd, en ben je toch weer teruggevallen. Dan kun je de moed verliezen: 'Blijkbaar lukt me dat niet, om echt te veranderen.' Maar ook als je niet verslaafd bent, is dat een vraag. Als je bijv. steeds weer merkt dat je niet echt vrienden kunt maken. Of dat het je niet lukt om balans in je leven te krijgen. Is dat mogelijk, verandering van binnenuit? Als Paulus een brief schrijft aan Timotheüs, zijn vriend en jongere collega, dan breekt hij spontaan uit in een ode aan Jezus Christus: 'Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt.' Paulus is wel dégelijk veranderd. En niet zómaar een beetje, nee, hij is radicaal omgekeerd: van een vijand, een bittere vijand van Jezus Christus, in een hartstochtelijke vriend van Hem, en volgeling van Zijn Meester. Eerst sleepte hij mannen en vrouwen en kinderen uit hun huizen, omdat ze geloofden in Jezus. Paulus organiseerde razzia's in Jeruzalem. De naam Paulus gaf de eerste christenen rillingen over de rug. Maar door zijn ontmoeting met Jezus werd hij een ander mens. Volstrekt anders. En het geheim van die verandering zit eigenlijk in één woordje, het woordje 'genade'. Paulus schrijft in vers 14: 'Onze Heer heeft mij Zijn genade in overvloed geschonken.' Misschien vindt u het wel een raar voorbeeld, maar weet u waar ik aan moest denken? Je hebt weleens een ovenschaal, met aangekoekte etensresten. En hoe je ook schrobt en schuurt, je krijgt 'm niet schoon. Het enige wat je kunt doen, dat is: die schaal in ruim water zetten, laat hem maar een poosje weken. En als je dan wéér gaat schrobben, dan laat het vuil zómaar los.

'Onze Heer heeft mij Zijn genade in overvloed geschonken.' Die genade van Jezus Christus is als dat water, waar je leven in gaat. Je wordt er een ander mens van. Paulus zat verstrikt in haat, hij had een soort tunnelvisie, waarin hij nog maar aan één ding kon denken: 'Hoe kan ik die christenen stoppen, hoe kan ik dat geloof uitroeien?' En opeens, terwijl hij verkrampd op weg was naar Damascus, om daar nog meer ellende aan te richten onder de christenen, verscheen Jezus Zelf aan hem. In een groot licht. Paulus hoorde Zijn stem. Niet veroordelend. Niet haatdragend. Niet vernietigend en ongenadig. Nee, alleen met die vraag: 'Saul, Saul, (zijn eigen, Hebreeuwse naam), Saul, waarom vervolgt je Mij?' En wat blijkt dan? Jezus vergeldt geen kwaad met kwaad, Hij beantwoordt geen haat met haat, geen geweld met geweld, nee, Hij komt met genade! Hij komt met liefde. En, wonder boven wonder, Hij stelt vertrouwen in Paulus! 'Jij bent een instrument in Mijn handen, Paulus, om Mijn boodschap van genade en liefde door te geven aan alle volken.'

Paulus wordt een ander mens. Echt van binnenuit anders. Het kán dus, werkelijke verandering is mogelijk! We zongen daarnet dat mooie lied: 'How sweet the Name of Jesus sounds in a believer's ear!' Dat lied, dat is geschreven door John Newton (*zie portret*). Hij werd geboren in 1725, en toen hij nog maar zes jaar oud was, stierf zijn moeder aan de tuberculose. Zijn vader was zeeman, en de kleine John zag hem maar heel zelden.



Totdat zijn vader hem een paar jaar later, toen hij elf was, meenam, naar zee. John ging een wild leven tegemoet. Hij kwam terecht bij de marine, maar op een dag probeerde hij te deserteren. Hij werd opgepakt en gevangen gezet. Toen hij weer vrij kwam, was hij gedegradeerd tot de laagste rang. Vervolgens kwam Newton

op een slavenschip terecht. En daar klom hij op, tot hij kapitein was. U moet zich voorstellen: de slaven werden vervoerd zonder dat ze een vin konden verroeren, dicht opeengepakt in het ruim van het schip. Die slavenhandel, daar zijn echt geen woorden voor. Minister Plasterk heeft juist vorige week zaterdag verklaard dat ook wij als Nederlanders dat verleden van de slavernij nog nooit goed hebben verwerkt. Als het schip aankwam in Amerika, dan had je het als kapitein goed gedaan als maar tien procent van de slaven was gestorven onderweg. En intussen werden de vrouwelijke slaven misbruikt en verkracht. En John Newton deed er volop aan mee.

Tot de dag, dat Jezus Christus in zijn leven kwam. In een loeiende storm dacht John Newton: 'Dit overleef ik nooit'. En hij begon te bidden. En Jezus Christus, die ook voor hem stierf aan het kruis, was John Newton genadig. Hij overleefde de storm, en gaandeweg veranderde zijn leven. Eerst bleef hij slavenkapitein, maar ging hij de slaven beter behandelen, veel beter. Daarna keerde hij zich af van de slavernij, en werd predikant in de Anglicaanse Kerk. Vurig preekte hij tegen nu tégen de slavernij, en door zijn preken werd een lid van het Lagerhuis, William Wilberforce, diep geraakt. Dank zij deze William Wilberforce is in 1807 de slavernij in Engeland afgeschaft.

Verandering is dus wel degelijk mogelijk. Persoonlijk, en zelfs maatschappijbreed. Na de grote veranderingen in zijn leven schreef John Newton het wereldberoemde lied: 'Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.' 'Verbazingwekkende genade, wat een kostbaar geluid, dat een misbaksel zoals ik was gered heeft!' Paulus en John Newton, ze hebben ervaren hoe de genade van Jezus Christus je leven verandert. Daarom wilden ze allebei nog maar één ding: dat meer mensen die boodschap zouden horen!

En is ook vandaag die boodschap nog niet even

springlevend? Vorige week nog zei iemand het op de tv: 'Majoor Bosshardt heeft mijn opa uit de goot gehaald, met haar grote hart voor mensen.' Als iemand liet zien wat genade is, dan is het wel deze engel van de Amstel. Zij geloofde dat mensen kunnen veranderen



dankzij Gods genade. En doordat mensen voelden dat het menens was, de genade van Christus die zij uitstraalde, daardoor zijn mensen tot echte verandering gekomen. Vindt u het niet hoopvol? Mensen kunnen veranderen. Als je zo kijkt naar de mensen om je heen, dan ga je ze zien in een ander licht. En als je zo in de spiegel kijkt, dan ga je ook jezelf anders zien. Met ogen van hoop. Met een blik van verwachting. Zoek de HERE en leef! Roep maar naar Hem, en Hij zal u antwoord geven! Echte verandering is mogelijk! Dankzij de genade van Jezus Christus wordt het leven spannend en sprankelend! Dankzij die wonderbaarlijke genade. Amazing grace! Amen.