

1. Jezus komt terug – vast en zeker! Wees er klaar voor!

Wat doet het met u, dat Jezus zo lang wegblijft? Want Hij heeft het gezegd, dat lezen we door het hele Nieuwe Testament heen: 'Ik kom terug!' Maar ja, het is nu al 2008... Ik zal heel eerlijk zijn: soms hóór ik het mezelf zeggen, als ik het tegen iemand vertel: 'Ik geloof dat Jezus op een dag zal terugkomen op aarde.' Dan zie ik soms de ander een beetje waterig kijken: 'Gelooft hij dat nou écht?' En het is ook iets onvoorstelbaars. Er is altijd wel een stemmetje van binnen dat zegt: 'Joh, dat kán helemaal niet.'



Maar het is wél zo! Het is de vaste belofte in Openbaring 1: 'Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien!' En de Here Jezus zegt het zelf, Markus 14: 62: 'Gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van God en komende met de wolken van de hemel.' De terugkomst van Jezus, het is één van de kernen van het christelijk geloof. Maar je kunt je er zo weinig bij voorstellen. Het is zó groots, zó onbegrijpelijk. Is het dan een wonder, eigenlijk, dat je het maar een beetje vergeet? Ook al ben je een trouw, meelevend christen! Die terugkomst van Jezus kan toch helemaal uit het zicht verdwijnen. Maar Jezus zegt hier, in Lukas 12: 'Blijf waakzaam! Blijf wakker! Laat je niet meeslepen met mensen die zeggen: "Ach... dat moet je allemaal een beetje symbolisch zien, dat is de taal van die tijd, natuurlijk is dat niet écht zo." Nee,' zegt Jezus, 'laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend!' De mensen in die tijd hadden een lang gewaad aan, en als ze op reis gingen, dan pakten ze een gordel en dan bonden ze dat gewaad een beetje op, zodat ze er geen last van hadden bij het lopen. Jezus zegt dus: 'Zorg dat je er klaar voor bent! Ook als ik terugkom op een onverwacht moment.' Op een moment dat misschien wel iedereen ingedut is. 'Ach, Jezus, die komt toch niet echt terug.' Dan, opééns, is Hij er!

2. Hij komt als een Koning... die dient!

En nu staat er hier een tekst, die vind ik zó onvoorstelbaar! Die tekst staat alleen maar in Lukas, niet in de andere evangelieën. Vers 36: 'En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert om hem, als hij komt en

klopt, terstond te kunnen opendoen.' Ziet u dat? De bruiloft! Dus niet een bruiloft, nee de bruiloft staat er letterlijk in het Grieks, dus dat is zijn eigen bruiloft! Hij zelf is de bruidegom! De bruidegom heeft thuis zijn bedienden achtergelaten. Waarom? Natuurlijk om hem welkom te heten, als hij komt, met zijn bruid, na het grote feest! Dan moeten de lampen branden, en er moet muziek zijn, en er moet heerlijk eten en drinken zijn. Want de heer komt thuis, met zijn bruid! Dan kunnen ze even heerlijk gaan zitten en uitrusten van het feest!

Ja, zo zou je dat denken, toch? Maar wat staat er?

Leest u mee? Vers 37: 'Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij (de heer dus, de bruidegom) zal zich omgorden en hèn aan tafel nodigen, en bij hèn komen om hèn te bedienen. En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt (dat wil zeggen: midden in de nacht, of zelfs tegen de morgen) en hen zó aantreft, zalig zijn zij.'

Ik begrijp er helemaal niets van! Hier is een bruidegom, een rijke bruidegom, met een hele rij bedienden. En die bruidegom komt thuis, midden in de nacht, en die zegt: 'Wat geweldig, dat jullie op mij gewacht hebben! Wat vind ik dát mooi! Zeg schat, ga jij hier maar lekker zitten, ik duik even de keuken in.' En dan gaat hij, moe van het feest, de

keuken in en hij gaat eten klaarmaken, en hij zegt tegen zijn slaven: 'Kom maar, gaan jullie maar zitten rondom de tafel.' En dan gaat hij zijn slaven bedienen.

U moet zich eens even indenken wat dát betekent, in die tijd, met dat enorme verschil tussen slaven en meesters.

Zó is Jezus! Gemeente, dit is uw Heer! Dit is uw Verlosser!

Hij hééft Zich gegeven, volledig, totaal, toen Hij voor ons op aarde kwam en de weg ging naar het kruis. Hij hééft Zich gegeven, toen Hij Zijn leven gaf, vrijwillig, voor onze zonden. En wat denken wij vaak? 'Toen kwam Hij om te dienen, maar als Hij terugkomt, dan komt Hij om te heersen! Dan komt Hij als Koning!' Dat is helemaal waar, maar óók als Hij terugkomt, zal Hij heersen door te dienen! Dat is wat Hij hier Zelf zegt. Hij zal een Koning zijn die Zich geeft. Vindt u dat nou niet onvoorstelbaar ontroerend? Dat is onze Koning! Het dienen, om het zo maar eens te zeggen, het dienen zit de Here Jezus in de genen. Daarom zal het ook zo héérlijk zijn, als Hij terugkomt. Dan zal Hij alle tranen van de ogen afwissen.

3. Hij dient. En wij? Wat doen wij?

Je kunt merken dat Petrus diep geraakt is door de woorden van Jezus. Een heer die zijn slaven bedient? En dat op het moment dat hij thuiskomt van zijn bruiloft? Petrus denkt: 'Voor wie is dat dan?' Hij zegt, in vers 41: 'Geldt dat alleen voor ons, of ook voor al die mensen?' En Jezus geeft daar niet meteen antwoord op. Wij willen altijd weten: 'Wie komt er nu wel in de hemel en wie niet?'

Maar Jezus stelt een wedervraag: 'Aan wie kan de heer echt verantwoordelijkheid geven? Wie is de trouwe en verstandige rentmeester die de heer over al zijn bedienden zal aanstellen om hun op tijd te geven wat zij nodig hebben?' Wie pakt die verantwoordelijkheid goed op, om voor de anderen te zorgen? Degene die dat doet, die is zalig! Vers 43: 'Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden.' Zalig, dat wil zeggen: gefeliciteerd, als de heer je zó bezig vindt, met zorgen voor de anderen! 'Waarlijk,' zegt Jezus, 'Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.'

Als Jezus nu Zélf zo in elkaar zit, dat Hij dient, wat vindt Hij het dan heerlijk om dat ook terug te zien bij Zijn kinderen op aarde! Als je zó bezig bent, en Hij komt terug, dan ziet Hij dat Zijn werk effect gehad heeft! Dat Hij Zijn leven niet voor niets gegeven heeft! En dan zegt Hij: 'Als Ik je zó bezig vind, dan geef Ik je nóg meer verantwoordelijkheid.'

Maar het omgekeerde is óók waar. Want Jezus komt wél terug als Koning. Hij is een dienende Koning, maar Hij is geen doetje! Als Hij terugkomt, en Hij merkt dat je bezig bent voor jezelf, voor je eigen lusten en genot, voor je eigen eer, als Hij merkt dat je anderen de grond in trapt, dan is Hij ook onverbiddelijk. Dan is het over en uit. Dat is bloedernstig, gemeente! Vers 45: 'Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen.' 'En', voegt Jezus er dan ook nog aan toe, 'hoe meer je wéét, hoe groter je verantwoordelijkheid.'

4. Dienen voor jezelf of dienen voor Christus?

Vandaag worden ambtsdragers bevestigd of opnieuw bevestigd. En samen leven we toe naar de dag dat Jezus terugkomt. Jezus, de Koning die dient. En als Hij nu dient, wat is er dan mooier dan dat je méédient? Het allerbelangrijkste voor een kerkenraadslid is, dat je dient. Dat je een dienstbare houding hebt, naar God toe en naar mensen toe. Maar als je dient, ben je dus nog geen doetje. Soms dien je iemand door hem of haar de spiegel voor te houden, te confronteren. Dat is niet leuk, en het is ondankbaar werk, maar je helpt die ander wel. Rob heeft meer aan een moeder die een keer goed kwaad wordt dan aan een moeder die alles altijd maar weer loopt op te ruimen.

Maar wat is de kern van dienen? De kern van dienen is de liefde. Het goede zoeken voor de ander. Vanuit de liefde die God ons weer geeft. Het offer van Jezus Christus is de basis voor ons offer aan elkaar.

Richard Foster schreef een boekje: 'Celebration of Discipline', 'Het vieren van de discipline'. En daarin zegt hij het volgende.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl

'Als je dient voor jezelf, wil je graag iets indrukwekkends bereiken, je wilt iets groots tot stand brengen. Als je dient voor Christus, maakt het niet uit of je iets kleins doet of iets groots. Je bent blij met elke mogelijkheid om te dienen.

Als je dient voor jezelf, zoek je naar waardering en wil je graag applaus. Als je dient voor Christus, doe je dat het liefst in stilte. De glimlach van Boven, die is genoeg. Als je dient voor jezelf, ben je heel erg bezig met de resultaten, en je laat je uit het veld slaan als die resultaten tegenvallen. Als je dient voor Christus, dan hoef je niet steeds de resultaten te berekenen. Dan geeft het dienen zélf je al vreugde.

Als je dient voor jezelf, wordt dat beïnvloed door je gevoel. Als je dient voor Christus, dan ga je simpelweg af op de nood die er is, ongeacht je eigen gevoelens. Als je dient voor jezelf, wil je meteen bezig zijn, je wilt meteen wat doen. Als je dient voor Christus, luister je eerst aandachtig en zorgvuldig. Dan kun je zelfs dienen door soms even rustig te wachten.' Tot zover Richard Foster.

5. Hoe zal Jezus ons bezig vinden?

Hoe zal Jezus ons bezig vinden als Hij terugkomt? Petrus vraagt: 'Komen er dan veel in de hemel?' Jezus zegt: 'Wat doe jij zelf? Hoe meer jij weet, hoe groter jouw verantwoordelijkheid.' En misschien zit u hier, of jij, en je denkt: 'De vraag in deze preek is dus of die ambtsdragers echt willen dienen. Of Jezus ze zó bezig zal vinden.' Maar Jezus zegt: 'Laat die ambtsdragers maar aan Mij over. De vraag is: hoe zal Ik jóú bezig vinden?'



Gemeente, elke morgen, als u opstaat, denk dan aan het kruis, waar Hij hing, om u te dienen. Maar ook, elke morgen als u opstaat: denk dan aan die nieuwe dag, als de hemel straalt in een gouden licht, en de Zoon van God terugkomt, om óns aan tafel uit te nodigen. De tafel waar Hij bedient. Amen.