

Een bemoediging voor Jezus: híérvoor gaat Hij naar het kruis!

Meestal is het in januari: de vakantiebeurs. Elk jaar denk ik weer: 'Dat lijkt me nou leuk, om daarheen te gaan, en helemaal weg te dromen over een heerlijke vakantie.' Ja, dat is dan nog wel een half jaar weg, maar toch, het vooruitzicht van vakantie, dat geeft je alweer nieuwe energie. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Denken aan iets moois wat komt, dat helpt je om door een moeilijke situatie heen te komen. Als je gaat verhuizen, en je ziet het helemaal niet meer zitten met al die dozen, dan moet je vast éven vooruit denken, aan de tijd dat alles weer keurig uitgepakt is en ingericht. Dan kun je ertegenaan.

Als de Here Jezus op weg is naar Jeruzalem, dan wéét Hij dat dat de aller-, allermoeilijkste missie is die een mens ooit in de geschiedenis heeft ondernomen. Hij zal Zichzelf gaan opofferen om mensen te redden. Hij zal Zijn leven gaan geven om in onze plaats de straf te dragen voor onze zonden. Want zonde maakt meer kapot dan je lief is. Dat kan God niet zomaar een beetje wegwuiven, alsof er niks aan de hand is. Nee, zonde moet gestraft worden, en Jezus zegt: 'Ik neem die straf op Me, als plaatsvervanger. Als je berouw hebt en gelooft in Mij, dan ga jij vrijuit! Ik betaal jouw rekening bij God!' Dat is wat Jezus gaat doen. Hij zal door de diepste diepten heengaan, verlaten door de mensen, en zelfs door God. En dat weet Hij allemaal. Hij staat voor een onmenselijk zware opdracht. Maar als Hij dan op weg is naar Jeruzalem, dan krijgt Hij van Zijn hemelse Vader een bijzondere bemoediging. Hij krijgt als het ware een voorproefje van Zijn tweede komst naar deze wereld. Wij verwachten Jezus terug, op een dag. Hij was op deze aarde, Hij is gestorven aan het kruis, Hij is opgestaan op de Paasmorgen, en Hij is naar de hemel gevaren, vanaf de Olijfberg. Die Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem, en is veel hoger dan de stad, dus vanaf de Olijfberg zie je dat bekende panorama van Jeruzalem. Maar als Jezus naar de hemel gevaren is, vanaf de Olijfberg, opgestegen tot een wolk Hem aan het zicht onttrekt, als dat gebeurd is, zijn er twee engelen, die tegen de leerlingen van Jezus zeggen: 'Zoals jullie Hem hebben zien opvaren, zó zal Hij ook terugkomen!'

Wanneer dat zal zijn? Dat weet niemand. Maar Hij zal komen als Koning, om vrede te stichten op deze aarde. En ieder die gelooft in Hem, is welkom in Zijn nieuwe Koninkrijk. Dat geldt ook voor u en voor jou, zoals u hier zit: u bent van harte welkom in dat eeuwige Koninkrijk van Jezus Christus, als u gelooft in Hem.



En als Jezus dus terugkomt, in glorie en majesteit, dan komt Hij terug op diezelfde Olijfberg, en dan zal Hij zo met heel veel vreugde en blijdschap afdalen naar Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen: wat Jezus in dit bijbelgedeelte meemaakt, is daar een voorproefje van. Terwijl Hij op weg is naar het kruis, wordt Hij als het ware door Zijn Vader al even in de sfeer gebracht van Zijn terugkomst, Zijn komst in heerlijkheid en glorie. Daar, op de top van de Olijfberg, waar de glooiing van de Olijfberg begint, de glooiing naar beneden, precies op het punt waar Hij na Zijn opstanding naar de hemel zal varen, én waar Hij terug zal komen, precies daar komt er een wonderlijke beweging op gang. Een beweging die een enorme bemoediging voor Jezus vormt. 'Hier ga Ik het voor doen!' Dat is wat Hij dan beseft. Een voorproefje van Zijn terugkomst. Een voorproefje van de oogst, van de heerlijke oogst in de toekomst. 'Hier ga Ik voor lijden, hier ga Ik voor sterven! En hier zal Ik voor opstaan. Om dit begin te zien uitgroeien tot volheid, tot een heerlijk nieuw Koninkrijk!'

1. Een grote menigte leerlingen zal Hem volgen

Wat is dan datgene waarvoor Hij het doet? Wat is het doel van Jezus' lijden en sterven, en van Zijn opstanding? Waar loopt het allemaal op uit?

Nou, laten we het maar gewoon lezen, in vers 37: 'Toen Hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen...'

De 'gehele menigte der discipelen'. Jezus had dus al een heel grote groep volgelingen om Zich heen. Dat is de eerste bemoediging voor Jezus. Al die mensen om Hem heen, die Zijn leerlingen zijn geworden, Zijn discipelen, Zijn volgelingen. Lukas schrijft over de 'gehele menigte', ze zijn één in de lof op Jezus. En die beweging, die is doorgegaan! Dát is waar Jezus alles voor gedaan heeft! Dat die mensenmenigte van volgelingen, van leerlingen van Hem, dat die alleen maar groter zou worden. Dat steeds meer mensen Jezus leren kennen en ontdekken wie Hij is. En dat ze één zijn, doordat ze verbonden zijn met die éne Meester. Vandaag zeggen jullie 'Ja' tegen God: Vader, Zoon en Heilige Geest, en daarmee geef je ook aan bewust deel uit te willen maken van die groep mensen die Jezus volgt. Dat is de Kerk van Jezus Christus, de Kerk met een hoofdletter, en die Kerk overstijgt al onze kerkmuren en kerkgrenzen. Maar het is geen gemeenschap van mensen die het allemaal wéten. Nee, met elkaar zijn we 'discipelen', leerlingen van Jezus. Met vallen en opstaan willen we Hem volgen, en daar heb je elkaar voor nodig. Heerlijk wat we in

die belijdenisgroep samen hebben meegemaakt. Samen leren uit de Bijbel, samen leren van elkaar. Dat is gemeente-zijn, gemeente van Jezus Christus. En doordat jullie die stap zetten vandaag, is iedereen blij: sámen zijn we één lichaam, een levend lichaam, we horen bij elkaar en gaan zo samen de weg achter Jezus aan. Zoekend soms, tastend, maar met een heel diepe overtuiging: 'Bij Hem moet je zijn!'

Daarom is elke kerkdienst ook weer een feest, omdat je mag leren van Hem. Stel je voor dat je piano speelt, en je wilt graag top-pianist worden. En je bent in de zomer in het Schollebos geweest, waar net dat pianoconcert was van Daniël Wayenberg. En stel dat je met hem in gesprek raakt, en hij zegt: 'Ja, ik heb een hele lange wachtlíst van mensen die leerling bij me willen worden, maar ik maak voor jou een uitzondering: ik wil jou les gaan geven, elke week.' Wat zou je dan doen? Zou je dan de ene week denken: 'Mwa, ik slaap nou een keer uit', en de week daarop: 'Ik heb nou geen zin', en de week daarna: 'Ach, laat ik weer eens gaan!' Dat doe je toch niet? Les krijgen van een toppianist, dat is een feest! Dat is een voorrecht! Behoren tot die kring van discipelen van Jezus, die kring van leerlingen, dat is een feest! Horen wat Hij je te zeggen heeft, op zondag in de diensten, en thuis door je Bijbel open te doen, dat is een voorrecht! Heerlijk! Geen wonder dat jullie daar straks 'Ja' op zeggen! En ik hoop dat velen van u volgen! Want Jezus is véle malen grootser dan Daniël Wayenberg, die trouwens ook een volgeling van Jezus is, maar Jezus heeft géén wachtlíst!

2. Jezus zal door Zijn werk grote blijdschap geven

En wat staat er dan? 'De gehele menigte der discipelen begon vol blijdschap God te prijzen...' Vol blijdschap! Dat is het tweede waarvoor Jezus het doet, waarvoor Hij de weg gaat naar het kruis. Om ons blijdschap te geven! 33 jaar eerder, bij de geboorte van Jezus, zei de engel het al tegen de herders: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen.' Blijdschap, dat is wat Jezus is komen brengen! Wat is dan die blijdschap? Die blijdschap, dat is: een relatie met God. Een diepe, intense, persoonlijke relatie, waarin je merkt hoe onvoorstelbaar waardevol je bent in Gods ogen. Die blijdschap, dat is: vergeving van zonden, een geweten dat helemaal opgelucht is, helemaal schoon, als een kraakheldere vroege ochtend in de lente. Die blijdschap, dat is het eeuwige leven dat God geeft. Geen angst meer voor de dood, maar uitzicht op de hemel. En daardoor: rust in dit leven, een diepe vrede, ontspanning. Om die blijdschap te geven, daarvoor gaat Jezus naar Jeruzalem.

U denkt misschien, als u hier zit: 'Ja, die blijdschap, die voelde ik ook toen ik belijdenis deed. Maar er komen ook altijd moeilijke tijden. En zie het dan maar eens vast te houden.' Misschien zit u wel hier, of jij, en zegt u: 'Ik ben het helemaal kwijtgeraakt. Ik kom hier voor één van deze mensen. Maar bij mij is het weg, helemaal weg.' Als dat zo is, dan zeg ik u vandaag, niet vanuit mijzelf, maar uit naam van God: 'Welkom thuis! Welkom terug! Die blijdschap, dat is soms net een smeulend vuurtje, dat bijna uit is, bijna uit... Maar er hoeven maar weer een paar nieuwe takjes op het vuur te worden gelegd, en dan een paar takken, en dan een paar houtblokken, of het wakkert weer aan! En zeker sámen, met een gemeente om je heen, want samen houdt je elkaar warm. In je eentje doof je uit, maar als je elkaar vasthoudt, dan blijft de vlam branden. En ook als je dan door een moeilijke tijd heen gaat, en je voelt helemaal niks, ook geen blijdschap, dan mag je het weten: God houdt me vast, ook als ik mezelf niet vast kan houden. En Hij geeft

mensen om me heen om voor me te bidden. En vroeg of laat komt de blijdschap terug.

3. De leerlingen zullen die boodschap doorgeven

De gehele menigte der discipelen begon vol blijdschap God te prijzen, met luider stem...' Dat is het derde waardoor Jezus bemoedigd wordt, als Hij van de Olijfberg naar Jeruzalem afdaalt. Die mensen om Hem heen, die houden hun blijdschap niet voor zich, nee, die zingen het uit, 'met luider stem', iedereen mag het horen! 'Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.' Zó zal het ook zijn als Jezus terugkomt! Dan is het één groot feestgedruis van mensen die voor Jezus gebogen hebben, die voor Jezus geknield hebben. Eén groot feest van mensen die het niet voor zich houden, maar die het uitzingen, die het uitspreken, zodat iedereen het mag horen: 'Gezegend de Koning die komt!' Vandaag zeggen jullie 'Ja' tegen God. De tijd van de verlegenheid is voorbij, voor jullie, maar dat mag voor ons allemaal gelden. Natuurlijk, er zijn situaties waarin het moeilijk is en moeilijk blijft om te zeggen waar je voor staat. Maar wij eren onze Koning, we eren Jezus door vrijmoedig te zeggen dat we Hem dienen, dat Hij onze Verlosser is! *Waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over!* En hoe meer je daarin groeit, om openhartig en enthousiast te zeggen waar je voor staat, hoe meer het ook uitwerkt! God zegent dat! Er komen mooie dingen uit voort. Geloof werkt aanstekelijk!

En tegelijkertijd geldt: er is altijd ook tegenstand. Mensen die een hekel hebben aan Jezus. Hier heb je dat ook, in vers 39: 'En enige der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen.' Jezus beseft het: 'Mijn Vader bemoedigt Mij op dit moment. En niemand kan God tegenhouden.' Als je gelooft, kun je soms weerstand tegenkomen. Maar laat je nooit ontmoedigen. Want dwars door alles heen gaat God door!

4. De leerlingen zullen onder de indruk zijn van Jezus' werk

Tenslotte het vierde. Waarom jubelen die mensen het uit? 'Om al de krachten, die zij gezien hadden.' Als je met Jezus op weg gaat, dan kán het niet anders, of je gaat ontdekken wat Hij doet. En daar kom je diep van onder de indruk. De mensen toen dachten aan alle wonderen die ze gezien hadden. Mensen die genezen werden, blinden die weer konden zien, noem maar op. Wij leven weer verder in de tijd. Als wij denken aan de krachten van Jezus, aan Zijn grote daden, dan mogen we denken aan het kruis, en aan de opstanding. Volgende week is het Pasen: Jezus leeft! Maar ieder mens die op weg gaat met Jezus, ontdekt ook wat Hij doet in je eigen, persoonlijke leven. Hoe Hij de dingen leidt en bestuurt. Eerst denk je: 'Dat is toeval'. Maar van lieverlee ga een patroon zien. Soms sta je voor enorme vragen, en kun je weer vreselijk twijfelen. Maar Hij zal altijd genoeg laten zien van Zichzelf, om Hem te blijven vertrouwen. En ik nodig iedereen uit, vanmorgen, iedereen, om die weg te gaan en het zelf te ontdekken. Bent u nog geen lid van een kerk? Sluit u gewoon ergens aan! Kom in de diensten! Ga bidden. Ga eerlijk bidden: 'Here God, ik weet niet of U wel bestaat, maar áls U bestaat, dan wil ik U graag leren kennen!' Pak de Bijbel en ga gewoon lezen! Jezus zegt: 'Zoekt en gij zúlt vinden!' En dat is een belofte, die staat als een huis!

Zijn we erbij, op de dag dat Jezus terugkomt?!

Als Jezus de Olijfberg afdaalt, dan weet Hij: 'Hiervoor ben Ik in de wereld gekomen. Om mensen bij elkaar te brengen,

één grote menigte, die vol blijdschap God zal loven en danken, om alles wat ze van Hem gezien hebben!' En als Hij terugkomt, dan zal die menigte nog vele, vele malen groter zijn. U bent er toch wel bij, dan? Op die dag? Of vindt u het allemaal maar onzin? Misschien best mooie onzin, maar toch onzin? Of denkt u misschien, of jij: 'Later! Dat komt later wel! Ik ben nu druk met andere dingen.'

Maar God zegt: 'Ik verlang nú naar je! Stel het niet uit. Leef niet in de toekomst. Leef nú! Geef Mij nu je hart!' De deur naar God staat open vanmorgen. Wijd open! Een deur vol licht! En Jezus staat klaar, met open armen. Wat is uw antwoord? Wat is het jouwe? Van harte gefeliciteerd, als je 'Ja!' zegt!
Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl