

**Zet geloof aan tot geweld? Inderdaad is dat gebeurd, en het gebeurt nog steeds. De kruistochten, Noord-Ierland, de Ku Klux Klan... Maar mensen hebben zich ook vanuit hun geloof opgeofferd in dienende liefde voor anderen. Hoe zit het dan? Klopt het wat veel mensen zeggen? 'Ik geloof niet. Want geloof: daar komt alleen maar oorlog van. In naam van God slaan mensen elkaar de hersens in.' Het is waar dat mensen in naam van God tot de meest gruwelijke dingen komen. Maar laat ik meteen heel helder zijn: wérkelijke navolging van Jezus Christus, wérkelijk geloof in Jezus leidt nóóit tot haat, maar alléén tot liefde voor de naaste, of die naaste nu christen is, of Jood, moslim of boeddhist, gelovig of fel atheïstisch. Graag wil ik dat nu verder gaan uitleggen, want er zijn wel degelijk moeilijke vragen. En als we naar het christelijk geloof hebben gekeken, wil ik vervolgens ook de blik verbreden naar andere religies.**

### 1. Hoe kon God Israël opdragen om oorlog te voeren?

Geert Wilders heeft zijn film gemaakt, Fitna, we hebben daar allemaal van gehoord. Vervolgens is er ook een islamitische tegenfilm gemaakt, met de titel 'Schism', schisma, scheiding. In dat filmpje worden bijbelteksten aangehaald, waarin het volk Israël wordt opgeroepen om met geweld het beloofde land te veroveren. En bewust hebben we daarmee ook zo'n stukje gelezen, uit Deuteronomium 31. Hoe zit dat? Hoe kan God opdracht geven om oorlog te voeren?

Om daar iets van te begrijpen moeten we terug naar het begin. De Bijbel vertelt dat God de wereld maakte, en dat die wereld volmaakt was. Echt volmaakt, zonder verdriet, zonder ellende, zonder ziekte en pijn, zonder dood, zonder zorgen. Maar wanneer ging het mis? Toen de mensen zich van God afkeerden en hun eigen weg gingen volgen. Toen als het ware de band tussen hemel en aarde werd doorgesneden. Niet door God, maar door ons, als mensen. Als wij ons als mensen losmaken van God, en onze eigen weg gaan, dan gebeuren er vreselijke dingen. Dat is wat de Bijbel zonde noemt.

We lezen in de Bijbel dat God dat zag gebeuren, en dat Hij dat verschrikkelijk vond. Wat moest Hij doen met deze wereld, die Hij zó mooi gemaakt had, en die door ons als mensen tot een plaats was geworden van geweld, moord, doodslag, haat en nijd? In de Bijbel zie je dan hoe God als het ware in een dilemma zit: aan de ene kant kan Hij de zonde absoluut niet verdragen. Hij kan toch niet zomaar aanzien hoe mensen elkaar haten, hoe kinderen worden mishandeld, hoe de natuur wordt kapot gemaakt? Als God Zijn rechtvaardige oordeel over deze wereld zou uitvoeren, dan bleef er niets van ons over, als mensen. Maar er is ook een andere kant. God houdt intens veel van de mensen. En daarom geeft Hij toch, keer op keer, weer nieuwe kansen, om contact met Hem te krijgen. Om een nieuw begin te maken.

In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, lezen we in die wereld, die helemaal van Hem is afgedreven, een volk uitkiest, het volk Israël, om met dat volk een speciale band op te bouwen. Niet omdat dat volk beter is, maar God wil dat volk gebruiken als voorbeeld voor alle volken. Net als wanneer koningin Beatrix deze week naar Makkum en Franeker gaat. Zijn de mensen in Makkum en Franeker beter dan de andere mensen in Nederland? Nee, natuurlijk niet. Maar dáár laat koningin Beatrix deze week zien hoe zij

met mensen omgaat. En zo leren wij allemaal haar beter kennen.

Zo koos God Israël uit. En dat volk Israël, dat woonde als beginnend volk in Egypte. Daar, in Egypte, werd Israël verschrikkelijk mishandeld, uitgebuit, de Israëlieten moesten vreselijke slavenarbeid verrichten. 'Maar', zei God al tegen Abraham, de stamvader van Israël, 'op een dag zal Ik jullie verlossen, en jullie een eigen land geven, een land waar een ander volk woont. Alleen: het zal wel 400 jaar duren, want eerder is de maat van de zonde van dat volk niet vol.' We lezen dat in Genesis 15: 16: 'Pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is.'

De Bijbel zegt dus niet: 'Israël had een land nodig, en de mensen die daar toevallig woonden, die moesten dan maar afgeslacht worden.' Nee, God gaf de Amorieten 400 jaar om tot inkeer te komen. En toen dat niet gebeurde, voltrok Hij Zijn oordeel over dat volk, via Israël, dat het beloofde land Kanaän introk en inderdaad de bevolking doodde.

Als u mij persoonlijk in mijn hart kijkt, vind ik dit het moeilijkste onderdeel van de Bijbel. Ik zeg dat gewoon, in alle eerlijkheid. Als je alléén deze verhalen zou lezen, zou je inderdaad kunnen gaan twijfelen: 'Wie is die God? Houdt Hij wel van mensen? Is Hij wel goed?' Wat uit deze verhalen heel duidelijk wordt, is dat met God niet te spotten valt. Als je je tegen God verzet, en dat blijf je doen, en je blijft stug volhouden in het kwaad, berg je dan maar! God is ontzettend geduldig, maar als je niet tot inkeer komt, dan voert Hij Zijn rechtvaardige straf uit. Want bij goedheid hoort ook rechtvaardigheid. Een land waar geen recht is, een land waar geen politie is, waar geen gevangenen zijn en waar niet gestraft wordt, dat onttaardt in een hel. God is een God van recht.

### 2. In Jezus toont God het achterste van Zijn tong

Maar tegelijk is Hij een God van liefde! Want als er nu Eén is die niet wil straffen, is het God! Als er Eén is die ons juist op het góede spoor wil leiden, is Hij het wel! De Bijbel laat zien hoe God als het ware, in menselijke woorden, heeft zitten piekeren: 'Hoe kan Ik die mensen redden? Hoe kan Ik ze op het goede spoor krijgen? Ik kán niet zomaar al dat kwaad ongestraft laten. Maar als Ik echt rechtvaardig ga oordelen, dan blijft er niets van ze over!'

En toen heeft God iets onvoorstelbaars gedaan. In de Persoon van Jezus Christus is Hij Zelf naar deze wereld gekomen. Hij is in de huid van een mens gekropen. En Hij heeft gezegd: 'Ik zal, als Plaatsvervanger, alle schuld van de mensen op Mij nemen. Daarvoor ga Ik naar het kruis, daarvoor zal Ik sterven. En wie op Mij vertrouwt, wie in Mij gelooft, en werkelijk berouw heeft en om vergeving vraagt, die scheldt Ik alle schuld kwijt. Die mag opnieuw beginnen, helemaal opnieuw, met een schone lei.' Zó is het gebeurd! Daarvoor is Jezus gestorven! Hij heeft Zich vrijwillig opgeofferd. Over geweld gesproken: Jezus heeft al het geweld van ons als mensen over Zich heen gekregen. En



Hij is eraan onderdoor gegaan. Zonder terug te vechten. Zonder te schelden, zonder te dreigen. Nee, weet u wat Hij deed? Hij ging in gebed voor Zijn moordenaars! 'Vader!' riep Hij uit, toen Hij hing

te bloeden aan het kruis, 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!'

Wat is de boodschap van de Bijbel? Die boodschap is heel kort samengevat: 'Geef je over aan Jezus! Kniel neer voor Hem! Geef al je fouten toe, bid om vergeving, en Hij geeft je een nieuw leven! Niet alleen in deze wereld, maar ook in het leven na de dood!' Al je zonden, al je fouten, die gaan als het ware met Jezus mee, de dood in. En Jezus Zelf, die stond op uit het graf! En jij mag méé opstaan, in een nieuw leven!

In dat nieuwe leven ga je Jezus volgen. Bij alles wat je doet, ga je nadenken: 'Wat zou Jezus doen?' En wat deed Jezus? Mensen die eruit lagen bij anderen, die zocht Hij juist op. Hij gaf mensen weer hoop. Hij prikte door alle schijnheiligheid heen, feilloos! Maar iedereen die in het nauw zat, die werd door Hem in de vrijheid gezet.

Ik zei daarnet dat ik het moeilijk vindt, om in de Bijbel te lezen hoe God Zijn oordeel voltrok over de Amorieten in het beloofde land Kanaän. Hij gaf de Israëlieten de opdracht die straf te voltrekken. En toch twijfel ik geen moment aan de goedheid van God. Waarom? Omdat Hij in Jezus heeft laten zien wie Hij is. In Jezus heeft Hij het achterste van Zijn tong laten zien.

### **3. Wie Jezus volgt, kan het zwaard verwachten...**

En wat zei Jezus: 'Deze boodschap moet de hele aarde over! Trek de wereld in, en vertel het aan iedereen! Maar wees er op voorbereid: sommige mensen zullen je dankbaar zijn, intens dankbaar. Maar anderen zullen je haten, omdat ze Mijn boodschap niet kunnen verdragen. Als je in Mij gelooft, als je Mij wilt volgen, dan kunnen er momenten komen dat je moet lijden. dat ze je uit je familie stoten. dat ze je uit de gemeenschap schoppen, misschien zullen ze je doden. Als ze zo met Mij omgaan, zouden ze jullie dan sparen? Als ze de Meester kruisigen, zouden de leerlingen dan buiten schot blijven?' In dat verband doet Jezus een uitspraak die vaak uit zijn verband wordt gerukt: 'Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard' (Mattheüs 10: 34). Daarmee bedoelt Jezus natuurlijk niet dat een christen het zwaard zou moeten oppakken om anderen te lijf te gaan. Verre van dat! Maar Hij waarschuwt: 'Als je gelooft in Mij, denk dan niet dat iedereen staat te juichen!' En zo is dat ook, vandaag de dag. Over deze hele wereld worden miljoenen christenen vervolgd om hun geloof. Christenen in Noord-Korea worden om hun geloof in concentratiekampen opgesloten, vergelijkbaar met Auschwitz. Nu, in 2008. In veel moslimlanden is de praktijk, dat wie zich bekeert van de islam tot het christendom, uit z'n familie gestoten wordt. Vaak is het zelfs bij wet verboden, en kun je je baan verliezen of nog veel erger.

### **4. Jezus leert ons dienende liefde**

Leidt geloof tot geweld? Weet u wat Jezus zegt? 'Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Oog om oog, tand om tand." En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je

Vader in de hemel.' En we hebben gelezen wat er staat in Romeinen 12: 'Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.'

Iedereen die beweert dat christelijk geloof leidt tot haat en geweld, heeft van de Bijbel niets begrepen, helemaal niets! Hoe zit het dan met de kruistochten, en met de Ku Klux Klan en de apartheid, met Noord-Ierland en alle gruwelen die zijn gepleegd in de naam van God? Als er Eén is die daar verdriet over heeft, en die daar woedend over is, dan is het God Zelf! Zijn naam wordt door het slijk gehaald. Het bederf van het beste is immers het aller-, allerslechtste.

Maakt geloof gewelddadig? Geloof in Jezus Christus, zoals we Hem kennen uit de Bijbel, kan een mens niet gewelddadig maken. Al moet ik daar wel bij zeggen, dat er soms omstandigheden zijn, waarin dat wel zo is. In de Tweede Wereldoorlog zijn mensen vanuit een diepe verbondenheid met Jezus Christus in het verzet gegaan, om anderen te redden. En ik moet er ook bij zeggen: wat geldt voor individuele burgers, geldt niet voor de overheid. De overheid is geroepen om waar nodig geweld te gebruiken, om het kwaad te stoppen en burgers te beschermen.

### **5. En hoe zit het met de de Islam?**

En dan nu nog de andere religies. Zet geloof aan tot geweld? Ja, laten we maar eerlijk zijn. De oude Germanen werden door hun geloof in Donar en Wodan aangemoedigd om te vechten. De Romeinen eerden Mars als de god van de oorlog. Maar het heetste hangijzer in onze tijd is natuurlijk de Islam. Zet de Islam aan tot geweld? Laten we wel wezen: van de miljoenen, miljoenen moslims op deze aarde zijn verreweg de meesten vredelievende mensen. Ik ken verschillende moslims, en ik waardeer hen enorm. Laten we God voor hen danken.

En tegelijkertijd wil ik iedereen uitnodigen om het leven van Mohammed te vergelijken met het leven van Jezus. Jezus gaf Zichzelf, Hij offerde Zijn leven op om ons te redden. Mohammed stichtte een godsdienst, en trok er vervolgens met het zwaard op uit, om gebied te veroveren voor de Islam. Dat zijn gewoon historische feiten. In de Koran wordt de wereld ingedeeld in twee delen: het gedeelte dat al islamitisch is, en het gedeelte dat nog niet islamitisch is. En geen enkele islamiet mag toestaan dat islamitische grond als het ware terugvalt in niet-islamitische handen. De islam is wezenlijk anders dan het christelijk geloof, en wie dat niet wil zien, sluit bewust zijn ogen voor de realiteit.

Moet je dan als christen bang zijn voor moslims? Nee, gelukkig niet! Waar het om gaat, is wat Jezus zegt: 'Heb je naaste, ook je moslimnaaste, lief als jezelf!' Help je moslimbuurman of -buurvrouw, toon respect en gastvrijheid. Bid voor hem, voor haar. En als er ruimte voor is: vertel maar gerust over de liefde van Jezus Christus, ook voor hem, ook voor haar.

### **6. Wie Jezus volgt, straalt Zijn liefde uit!**

Zet geloof aan tot geweld? Allerlei vormen van geloof kunnen mensen inderdaad aanzetten tot geweld. Maar wie werkelijk Jezus Christus heeft leren kennen, wie gelooft in Hem en Hem dient, die kan niet anders dan Zijn liefde uitstralen en doorgeven. Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, [c.m.van.loon@freeler.nl](mailto:c.m.van.loon@freeler.nl)