

Overdenking in de Pinksterzangdienst, Capelle-Schollevaar, 11 mai 2008, 9.15 uur

Thema: 'Vul mij opnieuw!' n.a.v. Jesaja 44: 1-5 en Handelingen 10: 34-48 (kerntekst: vers 44)

Het horloge



Een vrouw ging naar een juwelierszaak, en ze zei: 'Mijn horloge is kapot. Kunt u het repareren?' 'Nou,' zei de juwelier, 'ik zal even in mijn werkplaats gaan kijken, onder de loep, om te zien of ik denk dat het lukt.'

Na een minuut kwam hij weer terug.

'Alstublieft!' zei hij. 'Hij is weer in orde.'

'Hoe heeft u dat zo snel voor elkaar?' vroeg de vrouw verbaasd.

'O, er hoefde alleen maar een nieuw batterijtje in,' zei de juwelier.

'Batterijtje?' zei de vrouw. 'Ik vind 'm elke morgen op!'

Cornelius mist iets

Ja, dat kan dus! Dat je dént dat je zelf iets moet doen, maar in feite wórdt het voor je gedaan! Je moet alleen zorgen voor de juiste voeding. Voeding, van binnen uit.

In feite is dát waar het om gaat op het Pinksterfeest. Dat God het tegen ons zegt: 'Je kunt het wel proberen, in je leven, om alles op eigen houtje te doen. Maar dat lukt niet! Vroeg of laat houdt het op. Dan staat de wagen stil. Laat Mij je nou vullen, met Mijn Heilige Geest!'

Als God met Zijn Heilige Geest in je leven komt, dan gebeuren er bijzondere dingen. Dan wordt je van binnenuit vervuld met Zijn kracht. Dat is wat ook Cornelius merkt in het bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Cornelius is een Romein. Maar hij is gefascineerd geraakt door de God van Israël. En hij heeft zijn leven gegeven aan die God. Cornelius staat heel goed bekend, als een rechtvaardig mens, eerlijk, integer, diep gelovig. Maar God wil hem nog méér geven. Cornelius mist iets, zonder zelf te weten wát. Daarom stuurt God een engel. Die zegt tegen hem: 'Cornelius, stuur een paar mannen naar Joppe, om daar Simon Petrus te gaan halen. Hij heeft je wat te vertellen.' Joppe, dat is Jaffa, het oude

havenstadje waar nu Tel Aviv aan vastgebouwd ligt.

Dat doet Cornelius. Hij stuurt zijn boodschappers. Hij wil graag weten wat God hem wil zeggen. Hij stelt zich open, hij strekt zich uit naar God. 'Alstublieft, Here! Spreek! Kom!'

Ook Petrus mist iets

En dan is er nog iemand die iets mist. Dat is Petrus. Petrus mist de openheid, de ruimheid die God Zelf wél heeft. Petrus denkt dat de Heilige Geest alleen in Israël werkt. Maar de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. De grenzen van alle volkeren. En dat maakt God Zelf nu aan Petrus duidelijk. In een visioen komt er een laken naar beneden, met allerlei dieren erin, maar het zijn dieren die volgens de spijswetten uit de torah onrein zijn. Petrus hoort een stem: 'Ga je gang, Petrus, slacht en eet!' Petrus weigert, natuurlijk weigert hij! Hoe kan hij als Jood nu vlees eten van onreine dieren? Maar dan klinkt opnieuw de stem: 'Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet voor verwerpelijk houden.' Zo gaat dat maar liefst drie keer! En terwijl Petrus zit te piekeren wat dat visioen nou toch betekent, wordt er beneden aangeklopt. De boodschappers van Cornelius! Of hij mee wil komen en in het huis van een Romein wil komen vertellen wat God hem op het hart heeft gelegd. Normaal zou Petrus dat nóóit gedaan hebben, maar God heeft hem iets duidelijk gemaakt: 'Petrus, Mijn Heilige Geest gaat méér mensen vervullen, ook buiten de grenzen van het Joodse volk. En Ik gebruik jou om de boodschap van Jezus ook aan die niet-Joden te brengen.'



God geeft nog méér dan daarvoor!

Dat is wat Petrus dan doet. Hij vertelt, met veel vuur, over Jezus. En terwijl hij nog aan het woord is, daalt de Heilige Geest neer op alle mensen, die daar aanwezig zijn, daar, in het huis van Cornelius. Opnieuw is er een spraakwonder, mensen spreken in een hemelse klanktaal, in tongen. En iedereen is verwonderd en intens dankbaar. Al die levens worden gevuld met de Heilige Geest. En Petrus? Petrus wordt opnieuw gevuld met die Geest. Hij heeft nog weer méér van God gezien dan daarvoor.

'Vul mij opnieuw!' Dat is een regel uit het lied dat we straks gaan zingen. En je zou je kunnen afvragen: 'Waarom is dat eigenlijk nodig? Als de Heilige Geest in je leven komt, als de Geest je vervult, dan is het toch goed? Waarom moet dat dan opnieuw gebeuren?'

Waarom is dat nodig? Omdat de relatie met God een levende relatie is! Elke keer wil God je weer nieuwe dingen laten zien. En wij, als mensen, zijn vaak net een vergiet. God stort Zijn Heilige Geest uit in ons leven, maar we raken die Geest ook weer kwijt. We maken ons druk over dingen die voor God niet belangrijk zijn. Of er is bitterheid in ons, of jaloezie. Zonde drukt als het ware de Geest uit ons leven weg. En wat is zonde? 'Zonde', las ik ergens, 'dat is sondeR'. Als wat je doet, en wat je denkt zonder God, dat is zonde. Alles waar je Hem buiten houdt, waar je Hem niet bij wilt betrekken, dat is zonde. Net als in een goed huwelijk. Als je daar bewust dingen voor elkaar geheim houdt, is dat een veeg teken. Zonde is zonder. En dat drukt de Geest weg. Jesaja vergelijkt het met een stuk land, dat in de loop van de tijd droog wordt. Zo is het ook bij Israël gegaan: de relatie met God is verwaarloosd. Israël lijkt op droge aarde. 'Maar,' zegt God dan, 'wees niet bang! 'Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal Mijn Geest uitgieten over je nazaten en Mijn zegen over je telgen' (Jesaja 44: 3).

Neem tijd om te genieten van Zijn vriendschap!

God wil de relatie weer vernieuwen! Vindt u het niet geweldig? Hij laat het er niet bij zitten! Hij wil steeds opnieuw ons hart vullen met Zijn Geest, en daardoor de liefde aanwakkeren, en de blijdschap, en de passie voor Hem, en de liefde voor mensen!

'Vul mij opnieuw!' Ik hoop dat u het straks meezingt uit volle borst, en jij ook! Want daar gaat het om! Dat de Heilige Geest ten volle in ons leven door kan werken!

Wat is daarvoor nodig van onze kant? Dat we tijd vrijmaken om bij God te zijn. Stille tijd. Tijd voor gebed, tijd om de Bijbel te lezen. Tijd om te genieten van de vriendschap, die God ons biedt. Annette en ik hebben de Marriage Course gevolgd, de huwelijkskursus. Dat waren mooie avonden. En één ding waar in de cursus op wordt gehamerd, dat is: 'Neem tijd voor elkaar! Niet alleen om dingen te regelen en door te spreken, maar om te genieten van elkaars gezelschap. Om de liefde te voeden.'

In feite is het zo ook met God. Hoe kan Hij ons opnieuw vullen met Zijn Geest als we geen tijd met Hem doorbrengen? Zelfs Jezus nam daar heel veel tijd voor, terwijl Hij zó dicht bij Zijn Vader leefde.

'Vul mij opnieuw!' Neem de tijd om te genieten van uw Vader, neem de tijd om te genieten van je Heer en Heiland. Zoals in die presentatie van daarnet eigenlijk ook duidelijk werd: God wil je optillen en nieuwe kracht geven, je opnieuw vervullen met Zijn Geest.

Als je je zo opnieuw láát vullen, dan wil God je inschakelen om tot een zegen te zijn voor anderen. Denk maar aan dat horloge. Ook dat werd opnieuw gevuld. En toen hielp het die mevrouw weer een hele tijd om op tijd te komen en te doen wat ze moest doen.

'Vul mij opnieuw!' Bidt u het maar! Elke dag weer! En u zult het merken, jij zult het zien: God heeft steeds weer nieuwe verrassingen voor ons in petto. De stromen van zegen houden nooit op. Nooit!
Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl