

1. Vragen die je kunnen bespringen...

Waarom is de wereld er? Waarom is er eigenlijk leven?

Waarom ben ik er?

Die vragen, die kunnen je soms ineens bespringen. Ik las een paar uitspraken en die geef ik aan u door. Joop, van 54 jaar, zegt het volgende: 'Met mijn zestiende kwam ik al in het bedrijf. En ja, hoe gaat dat, je vergroeit dan in de loop van de tijd ermee, je zet je in, heel veel overwerk, gezin vaak toch een beetje op de tweede plaats. Twee reorganisaties overleefde ik. En toen, op een dag, was het raak. Mijn afdeling paste eigenlijk niet in het bedrijf, zeiden ze. Ik mocht zelf leiding geven aan de "afvloeiing" van alle mensen, hoopte zelf de dans te ontspringen en overgeplaatst te worden. Maar toen puntje bij paaltje kwam, werd ik er ook uitgebondurd. Als ik



nog eens op het terrein kom, kennen de meesten me niet meer en de anderen mijden me een beetje. Schamen zich zeker, dat zij daar nog wel zitten. Laatst hadden ze

toch weer iemand als ik nodig. Ik werd het niet. Je vraagt je wel af waar je het allemaal voor gedaan hebt.' Tot zover Joop.

Waar doe je het voor? Waar leef je voor? Waarom ben je er eigenlijk? Waarom is die hele wereld er? Als je op de televisie de ellende ziet, in China en Birma, dan kan die vraag je overvallen: 'Waarom al deze puinhopen? Waarom is deze wereld er eigenlijk? Waarom is God er óóit aan begonnen?'

Maar het is niet alleen in moeilijke tijden, dat die vraag op je af kan komen. Ook als het voor de wind gaat, kun je je zomaar afvragen: 'Wat is eigenlijk de zin van het leven?' Zoals Alice, van 34 jaar. Ze zegt: 'Ik leid nu het leven, zoals ik me dat altijd in mijn meisjesdromen voorgesteld heb. Een leuke man, twe hele lieve kinderen, mooi huis, bepaald geen geldzorgen, vriendinnen. maar ik word gillende-gek bij de gedachte, dat ik zo nog eens dertig of veertig jaar voor de boeg heb.'

2. De Bijbel geeft – verrassend! – een duidelijk antwoord!

Waarom dit leven? Waarom dit alles? Waarom is de wereld er? Als je gelooft dat er een God is, dan krijgt die vraag nog weer een andere spits: 'Waarom is God er ooit aan begonnen? Aan dat hele project "Schepping"? Waarom heeft Hij het heelal gemaakt, en de wereld, en de mensen? Waarom heeft Hij mij gemaakt?'

Je kunt natuurlijk zeggen: 'Daar krijg je nooit een antwoord op, op die vraag. Want waarom God er ooit aan begonnen is, ja, dat ligt buiten onze menselijke waarneming.'

Dat lijkt logisch, maar... heel verrassend: in de Bijbel staat wél een antwoord. En zelfs een héél duidelijk antwoord.

We hebben het gelezen, het laatste vers van Openbaring 4. Daar zingen de 24 oudsten, in de hemel, voor de troon van God: 'U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.' In de vertaling van 1951 staat het zo: 'Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen.'

Dus waarom heeft God alles geschapen? *Omdat Hij dat WILDE!*

U denkt misschien: 'Is dat nou een antwoord? Als ik tegen een kind zeg: "Leg je pen neer!" En dat kind vraagt: "Waarom moet ik dat doen?" en ik zeg: "Omdat ik dat wil!", dan is dat toch geen antwoord? Dat kind zal zijn pen misschien wel neerleggen, maar absoluut niet begrijpen waarom dat nodig is.'

Waarom heeft God alles geschapen? *Omdat Hij dat wilde!*

Het lijkt alsof dat geen antwoord is, maar het is wel dégelijk een antwoord. Want als een vreemde dat zegt tegen dat kind, ja, dan zal dat kind denken: 'Waar bemoeit die meneer of mevrouw zich mee?' Maar als z'n moeder het zegt, en hij kent zijn moeder, en hij houdt veel van zijn moeder, dan zal hij begrijpen, dat zijn moeder van hem houdt. Dat zijn moeder hem wil beschermen. En dat ze daarom vast een goede reden heeft. Haar wil is erop gericht dat haar kind gelukkig wordt!

Als God een vreemde God is, de grote onbekende, is dit antwoord ook nietszeggend. Maar hoe beter we God leren kennen, hoe meer dit antwoord ook gaat léven, gaat spréken.

3. God wilde de schepping - bewust!

'Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.' Deze wereld is niet een ongelukje, of een toevalstreffer. De schepping is geen uit de hand gelopen grap. Nee, heel bewust heeft God dit alles gewild en het gemaakt. En dat zie je ook, in de hemel. Johannes, de oude leerling van Jezus, in de negentig al, als hij deze visioenen krijgt, mag als het ware door een deur in de hemel kijken. Hij ziet daar de troon van God. En hij ziet er vier wezens. Het eerste wezen ziet eruit als een leeuw. Nou, de leeuw geldt als de koning van de wilde dieren. Het tweede wezen lijkt op een jonge stier, dat is de koning van de getemde dieren. Het derde wezen ziet eruit als een mens, de mens die door God de kroon van de schepping wordt genoemd. En het vierde wezen lijkt op een vliegende adelaar, de koning van de vogels. De hele schepping wordt door deze vier wezens vertegenwoordigd in de hemel. God houdt van Zijn schepping. Hij heeft alles gemaakt omdat Hij het wilde! Zorgvuldig heeft Hij de kleuren gekozen van de giraffe, en van de tijger, heel bewust heeft hij hazen zó gemaakt, dat ze hard kunnen rennen, en kamelen zó, dat ze lang zonder water kunnen. Alles wat er is, heeft God bewust bedacht. Als je weleens iets hoort of leest over het menselijk lichaam, hoe alles in elkaar zit, en hoe bijvoorbeeld een wond weer helemaal keurig geneest, dan kun je je verbazen, eindeloos verwonderen, over de schitterende manier waarop alles in elkaar zit.



Des te meer moet het God pijn doen, hoe de breuken van zonde en verval dwars door Zijn schepping heel lopen. De breuken van ziekte en ellende, van rampen en oorlogen, van dood en verderf. Niet voor niets zegt Jezus Christus aan het eind van de Bijbel: 'Zie, Ik maak álle dingen

nieuw! Deze aarde is heel bewust door God gewild, en God wil dat het uiteindelijk tóch zo wordt, zoals Hij het oorspronkelijk heeft bedoeld.

En als God nu zó bewust deze wereld gewild heeft, zouden wij dan nonchalant omgaan met Zijn schepping? Zou het ons dan onverschillig laten, dat door al onze uitlaatgassen het hele klimaat op z'n kop staat? Wie van God houdt, houdt ook van Zijn schepping! Dat kán niet anders! Een christen zet zich in voor het milieu, en als de schepping je onverschillig laat, dan heb je nog nooit begrepen hoe belangrijk die schepping is voor God, voor je hemelse Vader.

4. God wilde de mensen - bewust!

God wilde deze wereld, heel bewust. En Hij wilde ook de mensen. Het was een heel duidelijke en een heel overtuigende keuze van God: om ons als mensen te maken. U denkt misschien: 'Nou... wist God dan niet dat wij mensen er zo'n puinhoop van zouden maken? Kon God dat niet voorzien, dat wij in zonde zouden vallen?' Hoe dat bij God zit, dat weten wij net, maar ik kan me niet voorstellen, dat God het níét geweten heeft. En toch, tóch heeft Hij de mensen gemaakt, heel bewust. En toen het misging, heeft Hij alles op alles gezet en is ons komen redden, in Jezus Christus. In Zijn Zoon is Hij op aarde gekomen. Want Hij wilde de mensen! Hij had in mensen een welbehagen! Hij wilde een relatie aangaan met mensen. Hij wilde Zijn liefde uitdelen!

Zou God dan zonder de mensen ongelukkig zijn geweest? Incompleet? dat kun je niet zeggen. Hij was in Zichzelf volmaakt.

Ik heb eens een vergelijking gehoord met een gezin. De meeste mensen verlangen ernaar om kinderen te krijgen. Dat is nooit vanzelfsprekend. Maar áls het gebeurd is dat vaak een vervulling van een diep verlangen. Maar als je nu bijvoorbeeld al twee kinderen hebt. Zou je dan nog een derde kind willen? Er is al een gezin. Het verlangen naar kinderen is al vervuld. En toch: heel graag nog een derde. En als dan dat derde kind komt, is het zéér gewenst! En de ouders zullen tot het uiterste gaan om elk van die kinderen het beste te geven, óók het derde kind. Zo zou je de vergelijking kunnen trekken met God. God was in Zichzelf volmaakt en gelukkig. Maar Hij wilde de mensen maken. Hij wilde Zijn liefde delen met nog meer personen. En toen het mis ging door de zonde, heeft Hij alles, maar dan ook alles gedaan om ons te redden.

Juist omdat God de mensen wilde, kwam Hij ons ook in Jezus Christus redden. En juist omdat God mensen wil, doet het Hem ook zóveel pijn als wij leven in ruzie, en in

haat en nijd. Ieder mens is bewust door God gewild. Zelfs een boef. Nee, God háát de zonde, maar Hij heeft de zondáár lief. Wat je aanricht aan kwaad, dat breekt God het hart, maar je blijft voor God in je diepste wezen een kostbaar mens. Daarom wil God dat er vergeving plaatsvindt, en verzoening. Hij reikt ons de hand. En Hij verlangt ernaar dat wij elkaar de hand reiken. En dat we elkaar helpen. Dichtbij en ver weg. God wilde de mensen. Daarom zijn er ook in de hemel, om de troon van God, 24 oudsten. Zij vertegenwoordigen het hele volk van God, de 12 stamvaders van Israël uit het Oude Testament, en de 12 apostelen uit het Nieuwe Testament. Bewust heeft God de mensen gemaakt. Hij wilde mensen!

5. God wilde u, jou, mij – bewust!

God wilde de wereld. God wilde de mensen. En tenslotte: God wilde u! En jou! En mij! God wilde niet alleen een menshéd, nee, Hij heeft ons ook heel bewust persóónlijk gewild. U bent zeer gewenst, weet u dat?

Als Joop weer terugkomt op het terrein waar hij jarenlang werkte, dan voelt hij zich weggekeken. Bij God bent u gewenst! En jij, als je gaat bidden en als het ware naar de troon van God toeloopt, dan ben je gewenst! God verlangt ernaar je te zien.

Als jij 's morgens in de spiegel kijkt, en je denkt: 'Wie vindt mij nou leuk?' dan is er een Vader in de hemel, die het tegen je zegt: 'Ik heb je gewild! Ik heb je bewust gemaakt zoals je bent.'

U en jij en ik, we zijn gewenst. We zijn verwacht. We zijn niet aan een parachute uit de hemel komen vallen. Nee, er stond een wieg klaar toen wij werden geboren. Er waren mensen die op ons hadden gerekend. Mensen die zich vol liefde, glimlachend over ons heenbogen en ons in hun armen namen. Zo is het ook met God. We zijn gewenst, zogvuldig gewild. En omdat God ons ook nu, ook vandaag, persoonlijk wil opzoeken, omdat Hij met u en jou en mij een relatie wil onderhouden, daarom heeft hij Zijn Heilige Geest gezonden. De Heilige Geest is God dichtbij. God die heel vertrouwelijk in ons wil wonen. God die met ons mee wil gaan en ons de weg wil wijzen, van dag tot dag.



Waarom heeft God de wereld gemaakt? Omdat God de wereld wíldte. 'Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.' En omdat God de wereld gewild heeft, en de mensen, omdat God ieder van ons persoonlijk gewild heeft, daarom blijft Hij ook trouw. Kijkt u maar, in vers 3: rond de troon van God is er een regenboog. De regenboog, Gods

trouwing. Teken dat Hij ons nooit loslaat. U, jij en ik, we zijn héél erg gewenst! Amen.