

Preek in de Avondmaalsdienst in Capelle-Schollevaar op 21 december 2008, 9.15 uur

Thema: 'God daalt neer!' naar aanleiding van 2 Kronieken 5 (kerntekst: vers 13b-14)

Hoe kun je God ontvangen?

Eigenlijk is het onvoorstelbaar, wat we gelezen hebben, dat er dus een gebouw heeft gestaan, in een stad, ergens op deze wereld, en dat God in dat gebouw is komen wonen. Kunt u het zich voorstellen? Als je geleefd zou hebben in die tijd van koning Salomo, dan had je dus een brief kunnen schrijven aan de Here God, en die had je kunnen versturen met een adres op de envelop. Aan de Here God, in de Tempel, Jeruzalem, Israël. Zó concreet is God

neergedaald op deze aarde! Dat is wat we gelezen hebben in vers 13 en vers 14: 'Toen werd het huis, het huis van de HERE, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen,

want de heerlijkheid van de HERE had het huis van God vervuld.'

Terwijl het Loofhuttenfeest aan de gang is, in de zevende maand, de maand Tisjri, wordt de nieuwe tempel, splinternieuw, ingewijd. En inderdaad: de HERE Zelf daalt neer! Dat is zó wonderlijk, die priesters konden hun dienst niet blijven vervullen! Waarom? God Zelf straalde blijkbaar zóveel kracht uit, licht misschien ook wel, als mens kun je dat niet eens áán, om zó dicht bij God te zijn!

God daalt neer in Zijn tempel. En nu zegt het Nieuwe Testament, dat wij die tempel zijn. De gemeente van Christus is Gods tempel, zo lezen we in 1 Korinthiërs 3. Paulus zegt daar over de gemeente: 'Jesus Christus is het fundament, en op dat fundament wordt verder gebouwd.' En dan zegt hij in vers 16: 'Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel van God, en dat zijt gij, is heilig!'

Dus de gemeente is de tempel van God. Hier, in de gemeente, wil God wonen! Niet zozeer in dit gebouw, maar in ons als gemeente. En Paulus maakt het nóg persoonlijker in hoofdstuk zes van diezelfde brief, 1 Korinthiërs. Hij waarschuwt daar tegen seksuele zonden, en hij zegt dan in vers 18: 'Vliedt de hoererij, vlucht weg voor hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.'



Schaalmodel van de tempel van Salomo

Dus wat hebben we gezien? God wilde wonen in die tempel, in Jeruzalem, gebouwd door koning Salomo. Hij wil nu wonen in de gemeente als Zijn tempel. En Hij wil zélf wonen in ons persoonlijk, in ons lichaam. Zó dicht wil God bij ons zijn! Zo intiem wil Hij met ons omgaan. Als wij in ónze tijd dus een brief zouden willen schrijven aan God, dan hoeven we niet ver te gaan, want Hij wil in ons wonen, in ons lichaam!

Maar dat Hij in Zijn tempel woont, en dus ook in ons, dat is niet vanzelfsprekend! Het is niet zo dat Salomo een tempel bouwt, en meteen woont God daarin. Nee, er gebeurt héél wat in dit hoofdstuk. Ik wil u wijzen op vier dingen.

1. Gods troon op de centrale plaats

Ten eerste wordt de ark de tempel binnengedragen, de ark, dat is die gouden kist, met twee engelfiguren op het deksel. Van die ark heeft God gezegd: 'Op die ark wil Ik wonen.' Die ark is dus eigenlijk de troon van God. En nu wordt die ark geplaatst in het binnenste van de tempel, in het heilige der heiligen. En de vraag aan u en aan mij is: 'Willen ook wij in ons leven de troon van God neerzetten in het

centrum van ons bestaan?' Als wij ernaar verlangen dat God ook echt binnenkomt in óns leven, als gemeente en ook persoonlijk, zijn we dan bereid om op de meest centrale plaats Gods troon te zetten? Dat heeft grote consequenties! Want dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft! Helemaal, in alle opzichten! Hij heeft het voor het zeggen, als het gaat over ons werk, over onze belastingaanslag, over ons omgaan met relaties en seksualiteit, over onze carrière, over de manier waarop we omgaan met onze burens, in álle dingen is Hij degene die bepaalt wat wij doen. Dat is het eerste. Om die reden ligt hier de kanselbijbel. Alle lijnen in dit gebouw lopen naar deze Bijbel. Gods Woord staat centraal. En wij zijn geroepen, als gemeente, en ook ieder van ons persoonlijk, om dit Woord van God te gehoorzamen, in alles!

De ark, de troon van God, krijgt de centrale plaats.

2. De schuld wordt verzoend

Het tweede wat er gebeurt, is dat er offers worden gebracht. Vers 6: 'Koning Salomo en de gehele vergadering van Israël, die bij hem samengekomen was vóór de ark, offerden schapen en runderen, niet te tellen, noch te berekenen vanwege de menigte.' Weet u, wij kunnen God niet ontvangen, gewoon zoals wij zijn. Wij kunnen geen Kerstfeest vieren, want er is in ons leven véél te veel wat Gods daglicht niet kan verdragen. Het vlóékt tussen de heiligheid van God en onze onheiligheid, tussen Gods licht onze duisternis. En Salomo beseft dat. Hoe kan God Zelf neerdalen in Zijn tempel? Dat kan alleen als er offers worden gebracht, als er bloed vloeit. De straf die Israël had verdiend, komt neer op die koeien en die schapen. Zij dragen de schuld, de schuld van de mensen.

En God zij dank mogen wij weten, dat ook voor ons een offer gebracht is. Niet door een koe, of een schaap, maar door God Zelf! Hij is gekomen in de gestalte van Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf opgeofferd, als een Offerlam. Als wij straks het brood eten en de wijn drinken, dan zeggen wij daarmee: 'Here Jezus, wij kunnen alleen God ontvangen, doordat U Zich heeft opgeofferd, doordat Uw bloed heeft gevloeid.' God kan alleen in ons leven neerdalen, als er verzoening heeft plaatsgevonden, als onze zonden vergeven zijn. Heeft u écht berouw van uw zonden? Van het kwaad in uw leven? Als u geen echt berouw heeft, als u niet beseft dat u Jezus nodig heeft om van zonde te verlossen, kom dan niet naar de tafel! Maar als u van uzelf weet: 'O Here, ik ben een zondaar! Alstublieft, kom mij te hulp, vergeef mij!', dan bent u hartelijk welkom! Hij stierf voor zondaren, als een offerlam.

3. Een geheiligd leven

Wat gebeurt er nog meer bij de inwijding van de tempel? De priesters, zo lezen we in vers 11, hadden zich 'geheiligd, zonder zich aan de afdelingen te houden.' Normaal gesproken had niet iedereen dienst. Een bepaalde afdeling had dienst. Die afdeling heiligde zich. Maar nu hadden alle priesters zich geheiligd! Als je God wilt ontmoeten, gemeente, dan moet je je leven heiligen. Dan moet je breken met alle vuiligheid, alles waar je aan vast zit. Waar wit u aan vast? Of jij? Misschien kunt u het niet laten om te roddelen. Bid om vergeving en breek ermee! Zwart werken? Mannetjes laten komen om geld uit te sparen? Stoppen, ermee, radicaal! Ruzies laten voortsudderen? Maak het goed! Wil je God ontmoeten, dan vraagt dat om een heilig leven! Dat is de betekenis van de doop, weet u nog? De doop: afwassing van de zonden, een rein leven! U zegt: 'Ja, maar als het zo ligt, dan kan er toch niemand God ontvangen? Wie leeft er nou altijd helemaal rein?' Dat is ook zo, en dat is erg genoeg. We struikelen, allemaal! Maar struikelen is wat anders dan blijven liggen, en je wentelen in de zonde, als een varken in de modder. Een christen struikelt, misschien wel duizend keer op een dag, maar staat ook weer op, en breekt met de zonde! En als je opstaat, en je kleren zijn vies, en je belijdt je schuld, dan komt Jezus, en Hij geeft je nieuwe kleren, voor een ander leven, schone kleren. Heeft u het gezien, wat die priesters dragen? Vers 12: ze zijn bekleed met 'fijn linnen'. Zo wachten ze op de komst van God Zelf. Geheiligd en rein.

4. Uitbundige muziek, lof aan God!

En dan het vierde: er wordt muziek gemaakt! Uitbundig, uit volle borst, met allerlei muziekinstrumenten. Denkt u hier maar aan het orgel en de piano. Vers 13: 'Loof de HERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!'

Muziek, dat wil zeggen dat je God vanuit de toppen van je tenen looft en dankt en eert en prijst en aanbidt! Hij is het toch wáárd!? Of niet dan? Is God het waard om geprezen te worden? Ja toch?! Als er één is die ten volle LIEFDE is, dan is Hij het wel!

En dan, als de ark, de troon van God centraal staat, als de offers gebracht zijn, en de zonden verzoend, als de priesters zich geheiligd hebben, en als de lofliederen opstijgen naar de hemel, dán daalt God ZÉlf neer...

Gemeente, Hij wil wonen in Uw hart, in Uw leven. En als wij straks aan tafel gaan, dan mogen wij het weten: Hij is er ZÉlf, onzichtbaar maar o zo reëel. Hij is er Zelf, en Hij wil ook ons hart vervullen.

Alle barrières die er zijn, ze zijn door Jezus weggenomen. Hij betaalde onze schuld.

Er is een verhaal over een Russische soldaat, die diep in de put zat. Waarom? Hij had zóveel schulden, hij kon ze nooit meer afbetalen. De nacht voordat hij naar het slagveld moest, zat hij te piekeren over die schuld. Hij pakte een papier en schreef het op, een hele lijst, met al die schulden. Wanhopig schreef hij eronder: 'Wie moet dat allemaal betalen?!' En terwijl hij zat te piekeren, viel hij in slaap.

Die nacht kwam de Tsaar van Rusland, Tsaar Nicolaas, zelf voorbij. Hij inspekteerde het kamp. Toen hij voorbij deze soldaat liep, keek hij wat er op het briefje stond. 'Wie moet dat allemaal betalen?!' En terwijl de soldaat bleef slapen, schreef hij eronder: 'Ik, Nicolaas'. Toen de soldaat wakker werd, was hij heel erg verwonderd. En de Tsaar? Die hield woord. De soldaat overleefde de oorlog en de Tsaar betaalde al zijn schulden.

Gemeente, Jezus is gekomen in de Kerstnacht om alle barrières weg te nemen. Vlucht naar hem toe! Vertrouw op Hem! En bid of God uw leven vervult. Dan zal Zijn Heilige Geest ook in onze gemeente neerdalen, steeds opnieuw, en hier wonen, in al Zijn heerlijkheid. En dan zal diezelfde Heilige Geest ook neerdalen in uw lichaam, in uw tempel, in uw leven.

Bent u er klaar voor om Hem te ontvangen?
Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl