

## Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 18 januari 2009, 9.15 uur

Thema: 'Teleurgesteld in God... en toch bidden!' naar aanleiding van Johannes 11: 1-44 (kerntekst vers 25)

### 1. Teleurgesteld in God...

- \* Drie keer horen we de teleurstelling in dit hoofdstuk: Martha (vers 21) en Maria (vers 32) zeggen het in dezelfde woorden, ze moeten het vaak tegen elkaar gezegd hebben: 'Als U hier geweest was, was Lazarus niet gestorven.' De omstanders verwijten Jezus: 'Had Hij dit niet kunnen voorkomen?' (vers 37). Waarom kwam Hij zo laat?
- \* We beginnen aan een gebedsweek, maar kun je wel bidden als je teleurgesteld bent in God? Als je steeds maar geen antwoord hebt gekregen, als je tot Hem riep in je nood?
- \* Toch staat er: 'Jezus had Martha, haar zus en Lazarus lief' (vers 5). Waar blijkt dat dan uit?! Terwijl ze wanhopig naar Hem uitkijken, blijft Hij twee dagen wachten! Soms lijkt het zo goedkoop, om als iemand in nood is te zeggen: 'Toch houdt God van je! Toch laat Hij je niet vallen!' Hoe zie je dat dan?!

### 2. Jezus laat Zijn liefde zien door te gáán, al kost Hem dat Zijn leven!

- \* In vers 7-16 wordt duidelijk, dat Jezus naar Judea wil gaan (waar ook Bethanië ligt, het dorp van Lazarus) maar dat dit levensgevaarlijk voor Hem is. Pas nog probeerden de Joodse leiders daar om Hem te doden (vers 8)! Jezus weet dat Hij Zijn weg kan gaan zolang Gods licht op Hem schijnt, zoals je veilig kunt lopen bij daglicht. Maar Hij weet ook dat Gods licht niet meer op Hem zal schijnen, als het donker wordt boven Golgotha. Tóch gaat Hij naar Judea! Uit liefde! En Thomas zegt: 'Laten we dan meegaan en samen met Hem sterven.'
- \* De opwekking van Lazarus zal inderdaad blijken de 'trigger' te zijn, waardoor het hele gebeuren in gang wordt gezet van Jezus' gevangenneming en dood. Maar Jezus gaat, want Hij heeft Martha, Maria en Lazarus lief! Hij heeft óns lief! Als we ons afvragen of God wel van ons houdt, als we teleurgesteld zijn in God, dan komt het erop aan naar Jezus te kijken! Hij kwam uit de hemel op aarde, Hij kwam naar ons toe, uit pure liefde!

### 3. Gods antwoord op onze gebeden is... een Persoon!

- \* Maar als we bedenken dat Jezus voor ons naar de aarde kwam, zijn daarmee onze problemen nog niet opgelost. Lazarus ligt in het graf! Het is zelfs al de vierde dag, alle hoop is weg! (Volgens het volksgeloof bleef iemands geest nog drie dagen rond zijn lichaam zweven, daarna was dat lichaam te ver heen en verdween de geest. Een onbijbelse gedachte, de geest gaat meteen naar God, vergelijk Lukas 16: 22 en 23: 43, Handelingen 7: 55).
- \* In Martha strijden twijfel en geloof. Enerzijds: 'Als U hier was geweest...' ofwel: 'Waarom was U er niet?!' Anderzijds: 'Ook nu weet ik dat God U geven zal wat U Hem vraagt' (vers 21-22). Als Jezus zegt dat Lazarus zal opstaan, beaamt ze dat: 'Ja, op de jongste dag!' Dan zegt Jezus: 'Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.'
- \* De zussen hebben gebeden voor het leven van hun broer. Jezus zegt: 'Ik ben Zélf het Leven!' Hij gééft niet de opstanding en het leven. Nee, Hij is het Leven! Als je gelooft in Hem, dan ben je als het ware in Hem ingeplant. Hij is je Leven! Dan kan niets je meer deren, ellende niet, pijn niet, tegenslag niet, zélf de dood niet: 'Wie in Mij gelooft zal leven, zelfs al is hij (lichamelijk) gestorven'. 'Wie (geestelijk) leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.' 'In Jezus is mijn zalig lot verborgen bij mijn God' (Gezang 452). Veilig als ik een kluis, in Zijn hart gesloten. Dan kan je niets gebeuren, zelfs als je lichamenlijk sterft.
- \* Jezus is Gods antwoord op al onze vragen. Zoals een arm meisje dat in de ellende kwam een brief aan de koning schreef, met allerlei verzoeken. De koning zond de prins, die haar liefkreeg en met haar trouwde. Al haar vragen werden beantwoord in die prins!
- \* Jezus gééft niet de opstanding, maar *is* de Opstanding en het Leven. Martha erkent Hem als de Christus, Gods Zoon. Maar ze begrijpt nog niet de betekenis daarvan. Die laat Hij nu zien. Het Leven Zelf treedt de dood tegemoet. En als Jezus geconfronteerd wordt met het intense verdriet vanwege Lazarus' dood, en ook zélf dat verdriet voelt, wordt Hij tegelijk ook heel erg boos ('verbolgen', vers 33 en 38), namelijk: op de dood! En op de duivel, die dit hebben aangericht! Hij zegt: 'Neem de steen weg!'
- \* Martha schrikt: er is al een lijkucht! Maar Jezus zegt: 'Heb ik niet gezegd dat als je gelooft, je dan de heerlijkheid van God zult zien?' 'Dan lééf je, dan ben je in Mij, dan zul je zien dat alles moet wijken voor Gods kracht!' Jezus dankt Zijn Vader dat Hij Hem verhoord heeft, en roept: 'Lazarus, kom naar buiten!'
- \* Niets ligt buiten het bereik van Christus, daarom kan Zijn hand diep in het dodenrijk grijpen. Lazarus kómt terug! Terug in dit leven. Opnieuw sterfelijk. Als teken, als afspiegeling van wat nog komt: de opstanding in ónsterfelijkheid. Jezus Zelf zal de eerste zijn die onsterfelijk opstaat, en de grafdoeken achter zich laat (Lazarus had ze nog om). En aan die andere kant van de dood wil Hij ons ontvangen!
- \* Nú begrijpen we waarom Jezus wachtte. Hij wilde, uit liefde, deze mensen nóg meer laten zien van Zichzelf!
- \* Als je teleurgesteld bent in God, klamp je dan niet vast aan de oplossingen waarnaar je verlangt, maar aan Jezus Christus! Hij is de Opstanding en het Leven! Geen situatie is zó uitzichtloos, of Hij kan tóch redding geven!
- \* Gladys Aylward vluchtte met 94 Chinese kinderen voor de Japanners die China in 1937 binnenvielen. Ze was wanhopig. Eén kind zei: 'Mozes leidde Israël toch ook door de Rode Zee?' 'Ja!' zei ze, 'maar ik ben Mozes niet!' 'Nee,' zei het meisje, 'maar de HERE is nog steeds God!' Zo is het! In Jezus Christus is Hij ons te hulp geschoten! In Hem Zijn we veilig. Hij is onze hoop!

### Om (samen?) over na te denken:

1. Hoe ontstaat teleurstelling in God? Bent u in Hem teleurgesteld?
2. Op welke manier laat God in Jezus Zijn liefde zien? Wat doet dat met u?
3. God verhoort onze gebeden in een Persoon, wat betekent die gedachte voor u?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, [c.m.van.loon@freeler.nl](mailto:c.m.van.loon@freeler.nl)