

1. Tegen de stroom inzwemmen, dat geeft toekomst!

Heb je de poster bekeken, die gemaakt is voor deze dienst? Die rode poster? Op die poster zie je een paar vissen, zalmen zijn dat. En wat gebeurt er nou met een zalm? De eieren van en zalm komen uit helemaal in de bovenloop van een rivier. Dus waar de rivier begint. De jonge zalmen zwemmen dan met de stroom mee naar de zee. In de zee groeien ze, ze eten daar zelf vis. Maar dan willen de zalmen zich voortplanten, en daarvoor zwemmen ze de rivier op, tegen de stroom in, om weer helemaal bij het begin van die rivier te komen. Want daar schieten ze kuit, daar worden de eitjes gelegd. Nou, tegen de stroom in zwemmen, dat is al een enorme prestatie. Maar wat helemaal fantastisch is: als die zalmen bij een waterval komen, dan springen ze gewoon tegen die waterval op! Dat is wat je ziet op die foto! Zó gaat dat bij die zalmen. Alleen door tegen de stroom in te gaan, is er toekomst voor de soort.



Tegen de stroom in gaan. Daar hebben we ook over gelezen. De Farizeeën en de overpriesters hebben dienaren gezonden, lezen we in vers 32, om Jezus te arresteren. Wat zijn dat voor dienaren? Nou, dat zijn leden van de tempelpolitie. Wij zouden zeggen: 'Dat zijn mensen van de beveiliging.' Maar het zijn niet zómaar beveiligers, ingehuurd van een commercieel beveiligingsbedrijf. Nee, deze beveiligers zijn zelf Levieten, en de Levieten, de leden van de stam van Levi, waren door God uitgekozen om dienen in de tempel, en om daarbij te helpen. De priesters kwamen ook allemaal uit de stam van Levi. Burgemeester Cohen van Amsterdam is ook uit de stam van Levi. Job Cohen is een Jood, en 'cohen' betekent priester, dus Job Cohen komt uit een priestergeslacht, en daarom is dat per definitie ook een Levitische familie.

Dus deze Levitische beveiligers worden naar Jezus gestuurd. 'Ga Hem arresteren!' Dat is de opdracht. Maar als ze Jezus bezig zien, en bezig horen, dan staan ze als aan de grond genageld. Wat is dát mooi, wat Hij zegt! En ze kijken elkaar eens aan: 'Moeten wij Hém gevangen nemen? Jezus, die zó goed spreekt over God?' En wat besluiten ze? Ze doen het gewoon níét! 'Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?' Ze moeten het metéén horen als ze terugkomen. En ze zeggen het ronduit: 'Nog nooit heeft een mens zó gesproken!'

Ze hebben het bevel naast zich neergelegd, terwijl ze natúúrlijk ook wel weten dat ze op hun falie krijgen. 'Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!'

2. Geloof is best in, maar Jezus...

Deze Joodse leiders zitten nogal vol van zichzelf. 'Dat stomme volk, dát gelooft in Jezus! Maar als je een beetje hebt nagedacht, dan loop je toch niet achter Jézus aan?'

In feite is het vandaag de dag nog precíés hetzelfde.

Geloof, voor veel mensen is geloof iets voor het klootjesvolk, voor mensen die een beetje achtergebleven zijn. Als je een beetje nadenkt, dan geloof je toch zeker niet in Jezus?

Weet je, geloof in een hogere macht, geloof in een God, dat is best wel in, in onze tijd. Veel mensen denken dat er echt wel meer is tussen hemel en aarde. Maar Jézus... en dat Jezus gestorven is voor je zónde, en dat er ook nog eens een keer een duivel is, die je op het verkeerde pad probeert te brengen, nee, dat is een beetje dom en ouderwets.

En dat Jezus op een dag terug zal komen om recht te spreken over levenden en doden... nee, dat dachten ze vroeger. Dat denken wij nu niet meer. En die Bijbel, dat is natuurlijk wel een heel inspirerend boek, maar het is niet het Woord van God of zo, het laat zien wat mensen vroeger dachten over God.

Vandaag de dag is het nog precies hetzelfde als in de tijd van Jezus. Als jij de Bijbel serieus neemt, als het Woord van God, als jij Jezus erkent als Heer, als Koning, dan ga je tegen de stroom in. En dat zúl je merken, vroeg of laat. Het valt écht niet mee, hoor, voor die zalmen, om tegen die waterval op te springen, maar ze dóén het wel! Waarom? Omdat ze willen dat het léven verder gaat! Als alle zalmen zich laten meenemen met de stroom, dan is er over een paar jaar geen zalm meer. De zalm kiest voor het leven, en tégen de dood, daarom zwemt die zalm tegen de stroom in. Láát ze het maar zeggen, of denken, dat je dom bent en achterhaald, als je de Bijbel serieus neemt, als je je leven geeft aan Jezus. Láát ze het maar zeggen, láát ze het maar denken! Durf ánders te zijn! Durf alléén te staan.

Durf jij dat? Durft u dat? Dat is niet gemakkelijk, dat zeg ik er eerlijk bij! Als ze om je heen allemaal bijvoorbeeld blowen, en jij doet niet mee. Of als ze het belachelijk vinden dat jij naar de kerk gaat.

Durf alleen te staan, als niemand bidt voor z'n eten. In een kantine of zo hoef jij natuurlijk niet de hele zaal te vragen om stil te zijn voor jou alleen, maar je kunt wel gewoon je ogen sluiten en bidden voor je gaat eten. En als je bijvoorbeeld bij een vriend thuis bent, of bij een

vriendin, zeg het dan gewoon! Ik weet nog dat ik voor het eerst aan tafel zat bij mensen die niet geloofden en niet gewend waren om te bidden. Dan is dat best even lastig, om te vragen of je even kunt bidden. maar we kregen er wél een mooi gesprek over.

3. Wat nodig is, is lèf!!!

Je moet durven! Je moet gewoon lèf hebben. Als je ergens solliciteert, en je wilt niet op zondag werken, dan moet je het gewoon meteen zeggen, in het sollicitatiegesprek. En niet bang zijn, en denken: 'Tja, dan nemen ze mij misschien niet aan.' Nee, gewoon, eerlijk, open, en je zult zien dat ze dan respect voor je hebben!

Weet je waar mensen geen respect voor hebben? Voor helf-half christenen. Zogenaamd dan wel christen, maar toch ook weer niet.

Dúrvén, daar gaat het om! Die Levieten van de beveiliging, die dúrvén gewoon! 'U kunt ons hónderd keer zo'n opdracht geven, zo iemand als Jezus, die arresteren wij niet!' Natuurlijk, ze krijgen de volle laag, maar dat nemen ze gewoon voor lief.

Nicodemus, één van de beroemdste leraars in Israël op dat moment, Nicodemus, die zit er ook bij. Eerder is Nicodemus al een keer met Jezus gaan praten, maar dat deed hij 's nachts, zodat niemand het zag. Hier gaat Nicodemus een stap verder. Hij stelt een goede vraag, een heel terechte vraag. 'Onze wet veroordelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?'

Ook dat is lef: dat je de goede vraag stelt! Als één van je vrienden gedronken heeft en achter het stuur kruipt, dat je het dan vraagt: 'Vergis ik me, of had je vanavond wat gedronken?' En als iedereen op de zaak pakken kopieerpapier mee naar huis neemt, dat je dan vraagt: 'Wat zijn eigenlijk de afspraken hier in het bedrijf, wat kun je wel meenemen, wat niet?'

Pedro ging tegen de stroom in!

Christen zijn, dat betekent: tegen de stroom ingaan! Net als die zalm! En net als Pedro. Ik las een verhaal over Pedro. Dat verhaal, dat is geschreven door Harold Dye. Harold Dye was een officier in het Amerikaanse leger. Hij vocht in de Tweede Wereldoorlog, en ook nog in latere oorlogen, en in Amerika werd hij heel beroemd. Harold Dye was en is ook gelovig, en hij preekte ook, in

kerkdiensten. Op een dag preekte hij over Jezus, die Zelf Zijn kruis moest dragen, op weg naar de heuvel Golgotha. Dat was te zwaar, en Jezus bezweek onder Zijn last en viel op de grond. De Romeinse officier wees iemand aan en zei: 'Jij daar, draag dat kruis voor Jezus!' En wat zei Harold Dye nu in zijn preek? 'Zou u, zou jij bereid zijn om dat kruis te dragen, voor Jezus?' In de kerk werd het doodstil.



Harold A. Dye vierde op 1 november 2008 zijn 91e verjaardag.

Toen kwam er een jongetje naar voren, van een jaar of acht,

een Mexicaans jongetje, er wonen veel Mexicanen in Amerika. En dat jongetje, dat zei: 'Mijnheer, als ik erbij was geweest, toen Jezus viel, dan had ik Hem geholpen om dat kruis te dragen!'

Harold Dye zei: 'Weet je het zeker? De Romeinse soldaten hadden jou dan ook met zweepen geslagen op je rug, tot er bloed over je heen zou stromen!' 'Daar geef ik niet om!' zei het jongetje. 'Ik had Hem echt geholpen.'

Twee weken later preekte Harold Dye in dezelfde gemeente. Na de dienst stond hij bij de deur, om handen te geven. Daar kwám dat jongetje, Pedro! Harold gaf hem vriendelijk een klapje op zijn schouder. Maar het jongetje kromp in elkaar. 'Niet doen, alstublieft...!!! Mijn rug doet zo zeer!' Harold Dye zei: 'Kom eens mee!' en in de kamer ernaast deed Pedro zijn T-shirt omhoog. Van zijn nek tot zijn middel zaten overal bloedige strepen. 'Wie heeft dát gedaan?!' vroeg Harold Dye. En toen zei Pedro: 'Mijn moeder. Ze heeft me geslagen met een zweep. Want ze wil niet dat ik naar de kerk ga.'

Jezus volgen, dat betekent: tégen de stroom ingaan. Niet bang zijn. Nooit. Voor niemand! Denk aan Pedro. Amen.

Reageren? René van Loon, tel. 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl