

Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 1 maart 2009, 9.15 uur

Thema: 'Bouw je op mensen of bouw je op God?' n.a.v. Psalm 146 en Johannes 13: 1-20 (kern: vers 2-4)

1. Teleurgesteld in mensen...

* Jezus moet wel diep teleurgesteld zijn geweest in Zijn leerlingen. Niemand is bereid om de anderen de voeten te wassen, zelfs Hem niet, hun Meester! Voeten wassen, dat was slavenwerk. Iedereen liep met blote voeten in sandalen, de wegen waren droog en stoffig, dus als je ergens ging eten, waste een slaaf je de voeten. Vooral omdat mensen niet aan tafel zaten, maar lagen, was dat belangrijk.

* Jezus wacht en geeft de leerlingen de kans om alsnog de anderen en Hem te dienen. De leerlingen hebben gezien hoe Jezus zieken genas, wonderen deed, zelfs Lazarus opwekte! Maar niemand wil Hem dienen door Hem de voeten te wassen. Iedereen voelt zich er te goed voor. Daarom gaat Jezus Zelf het doen, 'onder de maaltijd', dus als de maaltijd al gaande is, zóveel tijd heeft Hij hen gegeven. Deze maaltijd is de Pesachmaaltijd of Paasmaaltijd: Israël gedenkt dan de verlossing uit de slavernij in Egypte.

* Er is nóg een enorme teleurstelling, een diepe pijn voor Jezus: één van deze leerlingen zal Hem gaan verraden, nota bene voor geld!!! Jezus wéét dat al (zie vers 18-19).

* Zo kunnen ook wij teleurgesteld zijn in mensen. Vrienden, familieleden, collega's kunnen je laten vallen als een baksteen. Maar misschien is het nóg pijnlijker als mensen je laten vallen met wie je samen God diende, of zelfs mensen die je God hebben laten ontdekken! Gelukkig zijn er veel mensen met positieve ervaringen in de kerk. Maar de andere kant is er óók: mensen die diep teleurgesteld zijn in kerkmensen. Omdat ze je niet altijd opnemen. Of niet reageren als je een poosje niet geweest bent in de diensten. Of om nog andere redenen.

2. Hoe ga je om met teleurstelling in mensen?

* Hoe ga je om met die teleurstelling? Wat doet Jezus? Hij geeft liefde! Hij wast Zijn leerlingen de voeten. Dat is een symbool voor alles wat Hij gaat doen: Zijn offer, Zijn lijden en sterven om ons schoon te wassen van zonden.

* Juist daarom mag Petrus het niet afwijzen, door Jezus gewassen te worden. Hoe kun je bij Jezus horen, als Hij je niet schoonwast van zonden? Petrus zegt: 'Als het zo ligt, wast u me dan alstublieft helemaal!' Maar dat hoeft niet. Jezus heeft hem al aangenomen. Petrus hoort al bij Jezus, hij is één keer helemaal gewassen. Nu gaat het om vergeving van de dagelijkse zonden. Je blijft afhankelijk van Hem!

* Waar haalt de Here Jezus de kracht vandaan, de motivatie, om niet verbitterd te raken, niet boos weg te lopen, maar juist te gaan dienen, liefde te geven? Terwijl deze mensen Hem zó teleur stellen? De sleutel om dat te begrijpen ligt in vers 3. Jezus weet dat Hij van de Vader uitging en naar Hem toegaat, en dat de Vader Hem alles in handen heeft gegeven. Jezus' liefde voor Zijn leerlingen is niet gebaseerd op hún liefde of hún goede gedrag, maar op Gods liefde voor mensen! Op de liefde waarin de Vader Zijn Zoon gezonden heeft! Dat God van ons houdt, komt niet door ons goede gedrag, dat wij zulke brave en beste mensen zijn. Je hoeft de Tien Geboden maar te lezen om te weten hoezeer je vaak faalt en tekort schiet. Nee, God 'neemt redenen uit Zichzelf' om ons lief te hebben. De redenen liggen niet in ons, maar in Hem!

* Jezus zegt de leerlingen, dat Hij hen zojuist een voorbeeld heeft gegeven, bedoeld om nagevolgd te worden. Ook hier laat Jezus dus het fundament zien. Waarom zou je anderen dienen? *Niét* omdat zij zo aardig zijn en je nooit teleur zullen stellen. Dat zal namelijk wél een keer gebeuren. We zijn immers mensen! Maar wél omdat Jezus ons gediend heeft, ons Zijn voorbeeld naliet. Dat is het enige betrouwbare fundament: de liefde van God Zelf.

* Door te bouwen op zachte grond, met slechte fundering, kan een gebouw in verval raken en instorten, zoals in de 18^e eeuw het Slot in Capelle aan den IJssel (bij wat nu het Slotplein heet). Maar naast het Slotplein wordt nu de Nieuwe Rozenburcht gebouwd, een groot gebouw, maar het rust op heipalen! De fundering is stevig!

* Waar is ons geloof op gebaseerd? Zie ook Psalm 146! Bouw niet op mensen, maar op God!

3. Als je bouwt op God, dan kun je mensen liefde geven, zelfs mensen die tegenvallen!

* Als je bouwt op de juiste fundering, Gods liefde, kun je ook weer liefde geven aan mensen, zélf als ze tegenvallen. Je kunt dienen zonder afhankelijk te zijn van lof of kritiek. Dat is heerlijk, en geeft een vrij gevoel!

* Alléén bouwen op God, dat betekent niét dat je mensen de rug toekeert! Dat je denkt niemand nodig te hebben, ook de kerk niet, en dus maar zonder anderen je weg gaat. Jezus loopt niet de zaal uit, Hij dient! Hij gééft, belangeloos! Geven is zóveel mooier dan ontvangen. Ook in de kerk geven zóveel mensen belangeloos tijd, aandacht, zorg, geld, noem maar op. Mensen die achter de schermen schoonmaakwerk doen, mensen die anderen opzoeken in mooie én moeilijke omstandigheden. Enzovoorts. Zulk geven doet je zó goed!

* Dan Mazur en zijn team beklommen in 2006 de Mount Everest. na zes weken klimmen waren ze bijna bij de top. Toen zag Ben Mazur een man in de sneeuw, die door zuurstofgebrek verward was, en wiens naam al bekend gemaakt was via de radio als iemand die was omgekomen. Mazur moest kiezen: óf naar de top, óf deze man redden. De man zou het anmelijk niet lang meer volhouden. Mazur koos voor de redding van deze man. De man, Lincoln Hall, overleefde de terugtocht, en kwam veilig bij zijn vrouw in Nieuw-Zeeland. Zij had geen woorden voor de daad van Dan Mazur en zijn team. Ze zei: 'De wereld heeft meer van zulke mensen nodig.' Inderdaad! Mensen die bouwen op de liefde van God en het voorbeeld van Jezus volgen. Wij kunnen zulke mensen zijn!

Om (samen?) over na te denken:

1. Teleurstelling in mensen, kent u die uit eigen ervaring? Zo ja, hoe ging u daarmee om?

2. Hoe weet je of je geloof gebouwd is op mensen of op God?

3. Wie is voor u een voorbeeld van iemand die bouwt of bouwde op God? Wat heeft u van hem of haar geleerd? Is uw geloof nu nog afhankelijk van hem of haar?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl